

Leef de tijd!

Op allerlei manieren kwam dit thema het afgelopen seizoen aan de orde in activiteiten die de werkgroep Vorming van de Raad van Kerken bundelde in het 'Groene Boekje': in kringen, lezingen, kunst, films, cursussen, Café Praet, ontmoeting met vrouwen, retraite...

Eke de Gier-van der Jagt
lid van de werkgroep Vorming van de Raad van Kerken

Tijd is een kostbaar geschenk. Hoe ga je daar mee om? Ken je kwaliteits-tijd? Welke prioriteiten stel je? Bepaal jij je agenda, of bepaalt je agenda jou? Leven in het nu voorkomt dat je alleen maar terugdenkt aan de goede tijden van vroeger, of bezig bent met het bouwen aan luchtkastelen voor later. Vandaag is de dag dat je leeft! Ren er niet aan voorbij.



De vertaling van het gedicht: zie Facebook en de site van de Raad van Kerken.

Tijd verrommelen?

Een paar jaar geleden las ik het boek 'Stil de tijd' van Joke Hermsen. Zij schrijft onder meer dat wij, om creatief te kunnen zijn, geregeld hersteltijd nodig hebben voor onze hersenen. Gewoon niets doen. Dat is een verademing, op adem komen! En dat is niet alleen van belang in vakantietijd, hoewel dat woord dat zelf al aan-

geeft: vacare = leeg zijn. Sommigen gaan hardlopen en zeggen dat hun hoofd daar zo heerlijk leeg van wordt. Mij niet gezien, maar gelukkig: ieder mag zelf kiezen hoe de tijd, ook de rusttijd, te besteden.

Hoe ervaar je tijd?

'De tijd gaat snel, als men hem maar weet te doden.' (Ollie B. Bommel)

Een paar minuten wachten - bijv. op het opstarten van je pc - kan lang lijken, terwijl diezelfde minuten tijdens iets leuks zo voorbij zijn. In een bepaalde periode van je leven lijken de jaren voorbij te razen - terwijl het in een andere periode heel anders kan voelen. Als je alleen bent, ziek of werkloos, dan kan een dag vaak veel te langzaam voorbijkruipen. Wie terminaal is wil vaak graag tijd rekken. Het uiterste eruit halen. Dat doe ik veel te weinig. Ik leef alsof ik nog alle tijd heb. Terwijl ik weet dat het leven eindig is en dat er zomaar een eind aan kan komen...

Leef-tijd

Zoals in de natuur kennen we ook in ons leven seizoenen als lente, >

IN dit nr.

Allemaal gelovigen... 2

Bezieling in 'stille tijd' 4

Sint Willibrord Summerschool 6

Gemeentezondag met een cadeautje 8

Tijd voor Franciscus 14





Wat doen we samen?

vervolg van pag. 1

zomer, herfst en winter. Elk seizoen heeft zo zijn voor- en nadelen. Voor alle levensfasen geldt eigenlijk dat het heel belangrijk is hoe je in het leven staat. Open voor het wonder om je heen? Ik houd niet zo van de winter, maar zie wel in dat die voorbereid op een nieuwe lente. Onder de grond gebeurt van alles, zij het onzichtbaar. Tot er groene sprietjes zichtbaar worden, wow! Daarom is de winter vooral ook een tijd van uitzien naar, verwachten.

Mijn prioriteit

In onze (westerse) maatschappij kunnen veel van onze behoeftes vervuld worden. Toch zijn ook vragen over zingeving heel belangrijk. Uit welke bron put je? Wat maakt je leven zinvol?

Ik heb de bijbel en het christelijk geloof leren kennen als bron om uit te putten. Ik wil leren van Jezus en proberen Hem na te volgen. Dat geeft vrede en vreugde! Ik kan mijn leven - verleden, heden en toekomst - daarom vol vertrouwen in Gods hand leggen.

De RvK probeert de oecumene te bevorderen. Oecumene betekent: de hele bewoonde wereld. We bedoelen daar alle christenen in de wereld mee. Voor ons zijn dat in de eerste plaats dus alle christenen in Oegstgeest. In een prachtig gebed van Jezus dat door Johannes in zijn versie van het evangelie is beschreven (Joh. 17) spreekt Jezus zijn verlangen uit 'dat allen één zijn'. Op 8 juli hebben de predikanten van de protestantse kerken en de pastor van de rooms-katholieke parochie geprobeerd om elkaar wat beter te leren kennen op oecumenisch gebied en elkaar verteld welke persoonlijke ontwikkelingen zij op dat gebied meegemaakt hebben. Je persoonlijke ervaringen hebben immers altijd invloed op wat je in het publieke domein zegt en doet...

Wat mijn ervaring betreft: de Wereldraad deed in de jaren '80 van de vorige eeuw een grote greep: er zou een wereldwijd conciliair proces komen over 'Vrede, Gerechtigheid en Heelheid van de Schepping'. Alle christenen zouden verenigd zijn in een duidelijke boodschap aan de leiders van de wereld. Die ene gemeenschappelijke, duidelijke

boodschap is er niet gekomen. Zoveel invloed had de Wereldraad nou ook weer niet of niet meer. In de jaren daarna mocht ik twee keer mee met een delegatie van de Wereldraad naar Pakistan, als een 'levende brief van Christus'. Het was een solidariteitsbezoek aan een kleine kerk in een moslimsamenleving. Een lastig dilemma in het kader van oecumene. Wat wel duidelijk was, dat het ging over dingen die mensen dagelijks beleefden als vragen of als dreiging. En dat gaf de moed om over allerlei grenzen heen elkaar op te zoeken om de spanningen op te lossen of het in ieder geval samen uit te houden.

Hoe komen we als RvK weer in de buurt van dat gevoel van urgentie in onze samenleving? De WMO is zo'n uitdaging en het Diaconaal Platform Oegstgeest in oprichting (DPO) bewijst dat we over grenzen heen kunnen stappen waar de noodzaak wordt gevoeld. En waar we samen met allerlei 'gelovigen' wat kunnen doen.

Ds. Aart Verburg

namens de PGO lid van de Raad van Kerken Oegstgeest

Jan Biemans

Paul Flach sr. in gesprek met Jan Biemans, geestelijk verzorger bij GGZ Leiden en Duin- en Bollenstreek is een boeiende ervaring. Begonnen als leerling-verpleegkundige in de psychiatrie volgde hij een theologische opleiding aan een r.k.-seminarie. Hij rondde dit af aan de universiteit van Utrecht.



Nu verzorgt Jan al twaalf jaar lang, als enige in vaste dienst van Rivierduinen, de kerkdiensten in 'Het Kruispunt'. Jan draagt dit werk niet alleen. Het wordt in belangrijke mate ondersteund door zestien vrijwilligers. Sommigen doen dit al dertig jaar. Ook andere pastors en predikanten van kerken uit Oegstgeest gaan afwisselend voor in de dienst op zondag, als vrijwilliger.

Anker van rust

Om zijn werk nóg meer inhoud te geven, volgde Jan tijdens zijn werk een hbo-opleiding 'Gestalt'-therapie, een effectieve vorm van therapie voor mensen met psychische problemen. 'Wezenlijk in m'n pastoraat: dat ik de ervaring van de ander serieus neem.' De kerkdiensten op zondag zijn voor Jan een bron van waaruit hij zijn werk doet. Maar ook voor de cliënten is het een bron voor hun dagelijks leven. Ze worden geconfronteerd met veel beperkingen op allerlei vlakken. O.a. hun trouwe bezoeken aan de kerkdiensten helpen hen er doorheen.

Zelfs voor de cliënten die nooit in de kerkdienst komen, is 'Het Kruispunt'

een anker, een rustpunt. Het lijkt erop dat het leven op het terrein hier om 'Het Kruispunt' draait. Er worden ook afscheidsdiensten gehouden: mensen zijn vaak jarenlang met elkaar opgetrokken.

"Dat wij een gemeenschap zijn", zegt Jan, "wordt versterkt door de vrijwilligers die hier aan mee bouwen. Dat is o.a. te zien aan het bijwonen van de uitvaarten én aan de jaarlijkse viering van kerst in de Theaterzaal van het Receptiegebouw aan de Endegeesterstraatweg 5."

Een vrijplaats

Jan: "Als professional zoek je een ruimte: wáár doe ik de gesprekken: in de rookkamer, slaapkamer of buiten? De ruimte is belangrijk. Er moet een vrijplaats zijn: de uitwisseling kent geen beperkingen. Ik ben er voor iedereen. Alles kan gedeeld worden. En alles wat we delen, is op basis van vertrouwelijkheid. Je moet voor 100% betrouwbaar, eerlijk zijn. Dat vraagt discipline. Jezelf niet teveel conformeren met de instelling, met de kerk (Oud-Katholieke Kerk) die je vertegenwoordigt, transparant zijn. Mooi, dankbaar werk!"

Gelegenheid tot musiceren in de Regenboogkerk

Het is nog ver weg, maar op 4 okt. zou ik na de dienst in de RBK musicerende gemeenteleden de gelegenheid willen geven om zich te laten horen. Omdat muziek maken voorbereiding vraagt, wil ik nu al bij u: het plan is om ieder die dat wil, de gelegenheid te geven iets te spelen of te zingen en daarmee een klein informeel koffieconcertje voor en

door gemeenteleden te realiseren. Wilt u meedoen, neem dan contact met mij op: paulineverkerk@xs4all.nl; tel. 517 36 22. Heeft u een begeleidend pianist of iemand waar u mee kunt samenspelen of zingen nodig, vraag het mij. Ik hoop dat u net zo enthousiast bent over dit plan als ik, dan zou er een mooie nieuwe traditie uit kunnen ontstaan. **Pauline Verkerk**

BEzinning

Interen of investeren?

Hoe vaak nemen we niet het woord tijd in de mond? Is tijd soms de leidraad in ons drukke, jachtige en vaak spannende leven? Het voorbij vliegen van die tijd baart ons grote zorgen. Termen als 'prioriteiten stellen' en 'tijdsdruk' vliegen ons om de oren. Tegelijk is daar ook dat verlangen naar 'de tijd hebben'.

Het 'Groene Boekje' van het afgelopen jaar had niet voor niets als thema 'Leef de tijd'. Want is het niet veel belangrijker onszelf de vraag te stellen: 'Wat willen wij met ons leven, onze tijd?' Willen we interen op de kostbare tijd, die we van God de Eeuwige gekregen hebben, door ons onbewust te laten meesleuren door alles wat zich aandient en opdringt? Dan kunnen we op een gegeven moment ontdekken dat we niet gezien hebben wat echt belangrijk was. Hoe en waarin willen we 'investeren' (winst maken) in deze wel moeilijke tijden? Tijd is toch geld? Of is het andersom? Is geld eigenlijk tijd? Met tijd kun je geld maken en met geld kun je tijd kopen.

En zo komen we bij onze eigen prioriteit: is dat geld of tijd? Dat geld brengt ons in ieder geval niet bij onze waarden en de bron van ons leven. We lossen er ons gepieker niet mee op en het kalmeert de onrust niet. Wel met TIJD, mits de kwaliteit van die tijd goed is en dat bereik je met aandacht en mildheid. Mindfulness is een manier om te leren hoe je kunt investeren in 'stille tijd' om inzicht te verwerven en keuzes te kunnen maken die recht doen aan wie jij bedoeld bent te zijn! En daarvoor heb je slechts kleine momenten nodig en die zijn er genoeg. Dat noem ik nog eens investeren!

Greetje Beekhuis,
mindfulness trainer

Colofon

Oke (Oegstgeester Kerkblad) is een uitgave van de Raad van Kerken Oegstgeest: Secr.: F.W.M. van der Ven, Dorpsstraat 2, 2343 BA, Oegstgeest tel. 517 42 07, e-mail: bydorp@kpnmail.nl

Redactie:

A.V. de Kok (voorzitter), J. de Gier, P.P. Hanssen, mw. A. Knoop, J. Hemink, mw. M. de Vroomen-den Boer, mw. H. Dijkhuis-Potgieser,

Secr.: (tijdelijk) A.V. de Kok, Juffermansstraat 50, 2241 JL, tel. 331 54 05

Fotografie: Aaldert Rus

Bezorgdienst: H. Rozeboom, Anna Bijnsplantsoen 5, 2343 JT, tel. 517 24 13, e-mail: h.rozeboom@freeler.nl

Wilt u geen Oke ontvangen?

Geef dit door aan de bezorgdienst.

Postabbonementen:

mw. W. Kwestro, Begoniaaan 14, 2343 XN, tel. 517 41 93, e-mail:

johanwil.kwestro@casema.nl

Financiële administratie:

J.M.A. Lanslots, Vincent van Goghlaan 2, 2343 RN, tel. 517 57 54, e-mail: jan.lanslots@ziggo.nl

Bankrelaties:

NL65 INGB 0005 8563 89 en NL13 ABNA 0566 9422 40

Vormgeving en productie:

Grafisch Buro Versteegen Vormgeving, Leiden **Oplage:** 9.500 exemplaren Huis-aan-huisverspreiding.

Uw vrijwillige bijdrage is welkom, richtbedrag € 25 per jaar.

volgende NR.

Het volgende nummer van Oke verschijnt op 12 september 2015. Kopij daarvoor inleveren uiterlijk **do. 27 augustus 2015 vóór 15.00 uur**. Per e-mail of usb-stick, met vermelding van uw naam, telefoonnummer en voorkeur rubriek. Inleveradres kopij en gegevens rooster diensten en vieringen: **mw. M. de Vroomen-den Boer, Rhijngeesterstraatweg 99, 2341 BS Oegstgeest, tel. 5173948 e-mail: RedactieOke@gmail.com** Het daaropvolgende nummer verschijnt op 17 oktober 2015.



Deze Oke wordt met interactieve opmaak ook geplaatst op de website van de Raad van Kerken.



www.raadvankerkenoegstgeest.nl

Bezieling... in 'stille tijd'



Onze tijd heeft iets dwangmatig, als een tijd die sterk verbonden is met planning en het leveren van prestaties. Niet alleen in werkrelaties, maar de laatste jaren ook gewoon thuis. Er moet zoveel. Zijn er nog momenten van rust? De mens leeft toch in een ritme van dag en nacht, van werken en slapen?

Is het niet prachtig dat de God van de bijbel die rust heeft voorgedaan en voorgeschreven: zes dagen werken met daarna de rustdag?

Tijd om aan je relatie met Hem te werken, maar kan dat niet elke dag?

In gesprek met Hein Griffioen, lid van de Ned. Geref. Kerk Oegstgeest e.o., organisatieadviseur en coach, toezichthouder in de zorg en voorzitter van een wijkvereniging in Leiden. Johan de Gier

Stille tijd: wat is dat? Waar komt het vandaan?

Ik ben geen expert op dit gebied. Maar 'stille tijd', en als variant daarop meditatie, is al heel erg oud. Het was verbonden aan verschillende religies, denk aan yoga, dat een boeddhistische achtergrond heeft. Maar ook in de joods-christelijke traditie komt het al vele millennia voor. Psalmisten, profeten, Jezus zelf: ze zoeken allemaal God in de stilte. In de christelijke traditie zie je het vervolgens terug bij de kerkvader Augustinus, bij Franciscus van Assisi, maar ook later bij bijvoorbeeld Luther en in deze tijd bij iemand als zuster Teresa.

Is het niet meer iets voor de kloosterling dan voor Jan en alleman?

Van kloosterlingen zou je kunnen zeggen dat mediteren hun 'vak' is. Zij besteden er al eeuwenlang een belangrijk deel van hun tijd aan. Maar juist de laatste jaren is het mediteren over de westerse wereld uitgewaaierd, vaak vanuit het oosterse gedachtegoed. Denk maar aan yoga en de laatste tijd aan *mindfulness*. Wellicht als reactie op het materialisme dat zich in allerlei vormen aan ons opdringt. Overigens is wetenschappelijk aangetoond dat meditatie heilzame effecten op de mens heeft en in ieder geval

stress vermindert. Het genezingsproces, bijvoorbeeld na een operatie, wordt er door bevorderd.

In mijn eigen protestantse traditie maakte het mediteren niet zozeer deel uit van het geloofsleven. Althans, ik kwam er van huis uit niet mee in aanraking. Totdat het via opwekkingsbewegingen langzaam maar zeker kwam binnendruppelen. Het werd 'stille tijd' genoemd, als een dagelijks moment van persoonlijke omgang met God door middel van het lezen van de bijbel en gebed. Als moment dat je doelbewust kiest en waarin je Hem wilt ontmoeten.

Kom je met het houden van stille tijd meer in aanraking met Gods tijd?

Als ik het goed zie, dan is de God van de Bijbel een relationeel wezen. Hij wil niets liever dan met al Zijn schepselen een goed contact. De manier waarop de christelijke kerk daar vorm aan gegeven heeft, is de kerkdienst, doop en avondmaal. Verder wordt de relatie met God vanouds in

Hein Griffioen

de natuur beleefd. Maar dus ook door gebed en meditatie. Allemaal hulpmiddelen om vorm te geven aan je relatie met God. Ik heb pas later geleerd dat meditatie of stille tijd een belangrijke aanvulling is op het onderhoud van die relatie. Behalve tot God spreken, is naar Hem luisteren natuurlijk wel erg voor de hand liggend. Een relatie goed houden en versterken vergt onderhoud. Dat geldt ook voor relaties met vrienden en met je partner. Je zult er aan moeten werken. Dat geldt dus ook voor je relatie met God. Het doel van stille tijd is dan ook God beter leren kennen en de relatie met Hem verdiepen.

Word je er misschien een evenwichtiger mens door?

Dat je er een evenwichtiger mens van wordt, durf ik niet te zeggen. Voor mezelf zou ik de stille tijd niet willen missen. Het werkt bij mij positief uit.

Heb je zelf positieve ervaringen met het houden van stille tijd?

In mijn werkkamer staat in een hoekje een knielbankje. Als ik stille tijd houd, dan neem ik daar ongeveer een kwartier voor. Er zijn natuurlijk heel veel manieren, maar bij mij werkt het volgende: ik lees een psalm. Na de eerste lezing richt ik mij tot God: Hem eren, mij klaarmaken om mij door Zijn woord en Geest te laten vullen; na de tweede lezing ben ik stil, alles in mij is gericht op wat God mij te vertellen heeft; na de derde lezing bid ik voor de wereld, voor de samenleving, voor mijn werk en de mensen die mij lief zijn.

Als ik zo de dag begin, werkt dat bij mij uit in rust, evenwicht en concentratie op de dingen die die dag moeten gebeuren. En lukt het mij beter die hele dag door op God gericht te blijven.

MENSEN uit het dorp

Door Hennie Dijkhuis

In gesprek met Freek Lugt

Ja, wie hoort nu meer bij 'Mensen uit het dorp' dan Freek Lugt? Hij kent Oegstgeest van alle kanten en in alle tijden. Een goed moment voor een gesprek in deze OKE over tijd. Hoe is dit zo op zijn weg gekomen? Een jaar of twaalf geleden werd hij voorzitter van het Oorlogsgraven Comité. Hij ging met bezoekers naar het kerkhof rond de Groene Kerk. De bezoekers wilden graag meer informatie en Freek Lugt probeerde over ieder van de gevallen zoveel mogelijk te weten te komen. Dit werd de grondslag van het boek Oorlogsgraven in Oegstgeest (2005).

En toen kreeg hij de smaak van historisch onderzoek te pakken. Hij betrad daarmee een nieuw terrein; daarvoor lag een loopbaan van 30 jaar als fiscalist. Het was niet alleen een nieuw vak voor hem, maar ook een nieuwe, veel vriendelijker cultuur: van een wereld van geld en elkaar vliegen afvangen naar een cultuur van behulpzaamheid van deskundigen onder elkaar. De aanleiding voor die ommezwaai lag in een herseninfarct, waarvan hij voor 90% hersteld is. Dus ook in zijn eigen leven heeft de tijd een belangrijke rol gespeeld. Prioriteiten komen daardoor anders te liggen, er worden andere keuzes gemaakt.

Zoals gezegd: het bleef niet bij de recente geschiedenis van W.O.II. Om iets van het heden te begrijpen zullen we het verleden moeten kennen. Op zijn minst leer je ervan te relativiseren. En we hebben ook zo weinig over het verleden geleerd op school. Het is wonderlijk hoe je verhouding tot het verleden kan switchen. De skeletten uit de Merovingische tijd (7^e eeuw) zijn ook mensen geweest, in een klein dorp bij het huidige Corpus, met wegen en waterwerken, met heipalen en de techniek om die in de grond te krijgen, met handelsbetrekkingen en een



maatschappelijk systeem. En daar is nu vrijwel niets meer van over. Het voelt weer anders dan de oorlogsgraven.

Kun je lessen leren uit het verleden voor de toekomst? Alleen als je er voor open staat. Neem bijv. Oud-Poelgeest, in bezit van één familie. De eerste generatie bouwt, de tweede generatie woont erin, de derde generatie moet het verkopen, en dan zie je bij een volgende familie weer dezelfde ontwikkeling. Je kunt trouwens niet alles bewaren; we hebben beperkte ruimte en moeten die opnieuw gebruiken. Denk aan de Oudenhof bij de Lange Voort: we weten waar die burcht gestaan heeft maar hoeven hem niet weer op te bouwen. Kastelen als Endegeest en Oud-Poelgeest willen we wel graag bewaren, maar je moet reëel zijn en kijken wat de mogelijkheden zijn.

Praten met Freek Lugt is een reis met sprongen in de tijd, en met vele onderwerpen die hij al bestudeerd heeft of waarvoor hij nog voldoende enthousiasme heeft: de geschiedenis van Oud-Poelgeest, incl. het geven van rondleidingen; een project over Wolkers waarover hij in contact is met Onno Blom die in de kerkennacht over Jan Wolkers sprak in de Regenboogkerk, en wat komt er nog meer?

ROOMS-KATHOLIEKE PAROCHIE H. AUGUSTINUS, PAROC HIEKERN H. WILLIBRORD



Sint Willibrord Summerschool

In de zomertijd valt het kerkelijk leven behoorlijk stil. Alsof iedereen weg is. Maar de werkelijkheid is vaak anders. Veel - oudere - mensen zijn thuis, uit noodzaak of vrije wil en hebben niets om handen. Daarom dit aanbod gedurende de zomertijd van 2015 om de zinnen wat te verzetten. Zeven lichtvoetige bijeenkomsten van religieuze en culturele aard, 's ochtends op de pastorie van de H. Willibrord.

God op vakantie?

Woensdag 15 juli, 9.30-11.30: wat is dat toch, door het jaar heen komen we amper de kerk binnen en op vakantie lopen we bijkans elke openstaande kerk binnen? Over de sfeer van een kerk en wat ruimte met je doet. In beeld en verhaal.

Spelenderwijs

Woensdag 22 juli, 9.30-11.30: er zijn veel

spelen ontwikkeld om het geloof over te dragen. Een gezellige spelochtend wordt het met Bijbelkwartetten en Profeet erger je niet, met Reli-quiz en Hartendieven.

Eekhoorn en Mier

Vrijdag 31 juli, 9.30-11.30: de verhalen van Toon Tellegen vormen een soort spirituele bijbel. Hij beproeft woorden, waarvan de diepte ons soms ontgaat. Hij kauwt en knabbelt op begrippen, keert

en keert en brengt ons nogal eens op een spiritueel spoor.

Laurentius

Maandag 10 augustus, 9.30-11.30: over de heilige Laurentius, verhalen en beelden.

Zingen is dubbel bidden

Woensdag 19 augustus, 9.30-11.30: de liederen uit onze bundels. Je meest geliefde kerklied. Wat zingen we, wat hoort u daar? Lieder en hun betekenis.

Augustinusfeest

Donderdag 27 augustus, 10.00-13.00: over de heilige Augustinus, verhalen en beelden. Aansluitend is er een gezamenlijke lunch ter afsluiting van de Summerschool.

Deelname is bedoeld voor een ieder in Oegstgeest en de Augustinusparochie die met een lichte tred zich bezig wil houden met zinnige thema's. Het is echt van belang dat u zich opgeeft bij: petervanbeurden@gmail.com. U kunt zich per keer opgeven. Voor degenen die alle zeven bijeenkomsten volgen, is er een verrassend diploma!

Pastor Peter van Beurden

Augustinus startzondag

Na de vakantie geven we traditiegetrouw aandacht aan de start van het werkjaar en het feest van de heilige Augustinus. Dit jaar zal op zondag 6 september de Augustinuszondag zijn. Zitten we mooi voor het drukke weekend van monumentendag en wat niet al.

Om 11.00 is er een feestelijke viering met aansluitend een *afterparty* van ontmoeting en activiteiten.

Dinsdag 8 september is er om 19.00 uur in de St. Jozefkerk van Wassenaar een viering voor heel de Augustinusparochie met aansluitend de jaarlijkse Augustinuslezing in het naastgelegen Sion. Stijn Fens, bekend journalist in o.a. Trouw, komt spreken over paus Franciscus en hoe we deze paus kunnen plaatsen in het licht van verleden en toekomst. Na afloop heffen we het glas op onze parochieheilige. Zet de data alvast in de agenda! Let op de posters in de kerk en de verdere berichtgeving!



Stein Fens

R.K. Parochie H. Augustinus - Parochiekern H. Willibrord
Rhijngesteerstraatweg 35, 2341 BR Oegstgeest
tel.: 517 53 04, e-mail: parochie@willibrordoegstgeest.nl
Pastoraal team: Pastoor: M.P.J. Hagen, tel.070 - 514 56 88,
e-mail: mpjhagen@interkerk.nl, Pastor: G.T.J. Lansbergen,
tel.: 070 - 213 51 95, e-mail: b.lansbergen@ziggo.nl, Diaken:
G. Brink, tel.: 06 - 30 78 03 64, e-mail: diakenbrink@gmail.com
Pastoraal werkers: G.T.M. Wüts, tel.: 06 - 23 13 35 01, e-mail:
wutstruus@gmail.com, D.A.C.A. Gudde, tel.: 071 - 561 25 08

e-mail: dirkgudde@parochie-augustinus.nl,
P.W.G. van Beurden, tel.: 06 - 51 18 39 36,
e-mail: petervanbeurden@parochie-augustinus.nl
Pastoraatgroep: e-mail: els.van.leuken@planet.nl, tel.: 071
- 517 47 99
Gastvrouwen op de pastorie: ma, di, do 9.00 - 12.00 uur.
Bankrekeningen: misintenties: NL66 INGB 0000 1550 99
kerkbijdrage: NL45 INGB 0000 0739 00 en NL95 RABO 0138
4020 19, diaconie: NL06 RABO 0138 4000 32

www.willibrordoegstgeest.nl

Familieberichten

Gedoopt

Lieke Francisca Maria (21 juni), dochter van Jurian Westerik en Ineke van Boxel
Faber Antonius Wilhelmus Mathijs (21 juni), zoon van Marc Sulsters en Mareille v.d.Broek
Philip Adriaan Willem (21 juni), zoon van Diederik van Rijn en Marloes van Dongen
Marie Rhona Margarita (12 juli), dochter van Malcolm Davidson en Liselote Baquerizo Maravi
Tijl Theodorus Gerardus (19 juli), zoon van Ted van den Berg en Suzanne Bloemkamp, broertje van Mijntje
Eli (19 juli), zoon van Henk Struik en Daphne van Loenen
Dat al deze lieve kinderen uit mogen groeien tot betrokken christenen.

Gehuwd

Elise Nabbe en Jan Willem van Egmond (27 juni, H. Willibrord Oegstgeest)
Thomas Matteussens en Simona Ciolca (11 juli, St. Josif, Boekarest)
Moge hun samen onderweg zijn, het mooiste in hen doen groeien.

Overleden

Afgelopen maand hebben we uit ons midden afscheid moeten nemen van:
Toos Gerhardts-Steens, 94 jaar.
Susan Bekedam-den Bieman, 39 jaar.
Ben van Cleef, 84 jaar.
Mogen al onze lieve doden hun eeuwige zomer ervaren bij de goede God.

Kloosterweekend

Onlangs waren we met een groepje mensen enkele dagen in de Adelbertusabdij te Egmond-Binnen. We genoten van de stilte en gastvrijheid van de benedictijnen en spraken met elkaar over stilte, gebed, ontmoeting met God. Het waren mooie dagen van vriendschap en inspiratie. Dagen ook waar ons van alles toeviel: een mooi gesprek met broeder Adriaan en een feestelijke viering op de Adelbertusakker vanwege zijn heiligenfeest. Els dichtte over de stilte. En iemand anders duikelde teksten op. We delen die graag met u.

Stilte

Externe prikkels de wacht aan zeggen
Je oor bij je hart te luisteren leggen
Geen slag in de rondte
maar kans van slagen
Woorden die jou op handen dragen
Lij en de Ander in samenspraak
Ruimte voor inzicht is in de maak
Het al en het niets
vallen moeiteloos samen
Na zoveel zegen zegt men zachtjes:
Amen

Els Goddijn

Het geluid van de stilte ...

ik luister naar
de taal van vogels in de morgen
die elkaar lijken te begrijpen
en naar de woorden van gedachten
die in mijn geest verschijnen
ik hoor de adem van mijn ziel
en van de ruimte buiten mijn innerlijke leven
geleidelijk uit de slaap ontwaakt
en hoorbaar aan het oppervlak van deze
wereld
in de stilte

van onhoorbare trillingen van het geluid

Anke Loves

En toen was het inpakken en naar huis. De dagelijkse hectiek weer betreden en de ervaringen zien vast te houden. Eén verhaal wil ik u nog meegeven: *Mensen vroegen aan een heilig man, bedreven in meditatie: hoe vinden wij onze rust, wat moeten wij doen? De heilige antwoordde: als je zit, zit dan, als je staat, sta dan en als je loopt, loop dan. De omstanders reageerden verbaasd: Dat doen wij toch! Nee, antwoordde de heilige: als jullie zitten wil je al staan, als je staat loop je al en lopend, zijn jullie al op je bestemming.*

Goede, rustige, vakantietijd, uit of thuis!

Pastor Peter van Beurden

Algemene berichten en activiteiten

Inzameling voedselbank

Weekend van 1 en 2 augustus.

Schrijven voor Amnesty

Gedurende de zomertijd zijn er geen schrijfsessies. De eerstvolgende keer is maandag 7 september van 14.00-16.00 uur op de pastorie.

Vakantierooster

Per 1 juli geldt het vakantierooster. De zaterdagviering is dan afwisselend in Oegstgeest en Katwijk. Dus goed opletten in het liturgische rooster.

Kerala

De Vastenactie voor Kerala heeft in onze Augustinusparochie een goed resultaat opgeleverd. We konden € 10.661,05 naar Vastenactie overmaken. De projecten in Kerala zijn weer voor dit jaar gezeurd. Hartelijk dank voor allen die voor dit prachtige resultaat hebben gezorgd, als aanjager van de acties of als donateur.

Vormsel

In september start de voorbereiding op het vormsel. In Katwijk en Oegstgeest gebeurt dat gezamenlijk.

De uitnodigingen voor de kinderen uit de tweede klas van het voortgezet onderwijs zijn de deur uit. Mocht u dat per abuis gemist hebben, meld u dan bij pastores T. Wüts of P. van Beurden. U kunt ook terecht bij het adres van de werkgroep: vormsel@willibrordoegstgeest.nl



PROTESTANTSE GEMEENTE TE OEGSTGEEST



Gemeentezondag met een cadeautje

Op zondag 6 september is het gemeentezondag. Op die dag gaan we gezamenlijk in de Regenboogkerk weer van start met het nieuwe seizoen. We bevestigen nieuwe ambts- en taakdragers en nemen dankbaar afscheid van oudgedienden, maar we willen ook alle vrijwilligers die zich het afgelopen seizoen weer met hart en ziel hebben ingezet bedanken en niet door ze ook vandaag wederom aan het werk te zetten. Daarom een voorstelling om van te genieten.

Verhalenverteller Kees Posthumus en accordeonist Juul Beerda spelen hun muzikale voorstelling 'De bijbel in een



Kees Posthumus en Juul Beerda

uur' tijdens deze gemeentedag. In 'De Bijbel in een uur' komen in een hoog tempo bijbelverhalen voorbij, van Genesis tot voorbij Pasen. Het verhaal 'De eerste dans' geeft antwoord op de vraag hoe God op de zevende dag de mensen leerde dansen. Met het verhaal 'Inpakken en wegwezen', een actuele en vrolijke hervertelling van het verhaal over de uittocht uit Egypte, komen we in het hart van de bijbelse traditie, inclusief alle tien plagen. Dit verhaal van toen en daar blijkt een verhaal voor mensen van nu.

Het Nieuwe Testament komt voor het voetlicht met zeven nieuwe kerstliedjes en 'Zap-Lucas', alle gelijkenissen van Lucas in één nieuwe gelijkenis samen. Het programma eindigt met het indringende paasverhaal 'Naar Emmaüs'.

'De bijbel in een uur' wordt als een cadeautje aangeboden aan alle vrijwil-

ligers en begint om 11.45 uur. Kees Posthumus is verhalenverteller. Met zijn vroom en vrolijk opnieuw vertelde bijbelverhalen wil hij zijn publiek vermaken, verrassen en tot nieuwe inzichten brengen. Juul Beerda is accordeonist en levert zijn muzikale bijdrage aan musicals, theaterprogramma's en muziekgezelschappen.

Na de voorstelling is er een lunch en zal er een aantal oude kerkelijke bezittingen worden geveild uit de drie kerken. Rond 14.00 uur sluiten we af.

Tot dan, ds. Iris van der Heul

Kerkelijk Bureau en Ledenadministratie in Willibrords Erf

Het Kerkelijk Bureau en de Ledenadministratie zijn verhuisd van het Dorpscentrum naar het Willibrords Erf. Hantie Maris, hoofd van het Kerkelijk Bureau, is weliswaar daar dagelijks aanwezig, maar kan u tijdens uitvaartbijeenkomsten en/of condoleances niet van dienst zijn. Maak daarom eerst telefonisch of via e-mail een afspraak voor een bezoek aan het Kerkelijk Bureau. De Ledenadministratie wordt verzorgd door Elleke Kemperman. Zij is elke dinsdagochtend van 10 tot 12 uur in het Willibrords Erf aanwezig.

Koster Groene Kerk / Willibrords Erf

Dirk Jan de Ruijter jr. zal op 1 september 2015 in dienst treden van de PGO als koster van de Groene Kerk / Willibrords Erf bij PGO activiteiten. Hantie Maris zal de kostertaken bij uitvaartbijeenkomsten en condoleances blijven vervullen.

Administratie Begraafplaats Groene Kerk is per 1 juli verhuisd

Dus is deze administratie niet meer gehuisvest in het Dorpscentrum. De adresgegevens zijn: Postbus 33, 2340 AA Oegstgeest; mail: administratie@begraafplaats-groenekerkerk.nl; tel. 071 - 820 03 77 (nieuw). Het kantoor van de beheerder is nu gevestigd in het op het oude deel gelegen Veldhuis. De administrateur is daar beperkt aanwezig. Voor een bezoek aan de administratie dient u telefonisch of per e-mail een afspraak te maken. Zie ook www.begraafplaats-groenekerkerk.nl



De PGO in de zomermaanden

Zoals u wellicht al hebt gemerkt, kerken we deze zomermaanden in één gebouw: in juli in de Groene Kerk en in aug. (t/m de gemeentezondag van 6 sept.) in de Regenboogkerk. Veelal gaat een eigen predikant voor, terwijl de geplande diensten van ds. Kees Zwart door 'bekenden' worden overgenomen. Dat zal overigens voorshands nog tot 1 dec. zo doorgaan. Het herstelproces van ds. Zwart vordert nog maar langzaam. Hij heeft nog weinig energie, is hierdoor snel overvraagd en vermoeid. De behandeling zal nog behoorlijk wat tijd vragen. Daarin past nog steeds afstand tot het werk en tot ons allemaal omdat dat volgens hem en volgens zijn behandelaar beter is voor zijn herstel. In een recent gesprek dat ik met hem had, heeft hij dat nog weer eens bevestigd, al begrijpt ook hij dat dit soms lastig is. Uiteraard hopen wij dat hij weer goed herstelt en gedenken we hem in onze voorbeden. We zijn erg blij met de aanwezigheid van ds. Christiaan Donner, die, voorshands ook tot 1 dec., vooral een aantal pastorale taken in Noord overneemt.

In 'Uit de kerkenraad' (pag. 10) kunt u lezen dat we deze maanden (en het afgelopen

jaar) druk zijn (geweest) met het maken van een nieuw beleidsplan voor de PGO tot 2020. Op de **gemeentevergadering van 14 sept.** (20.00 uur, Regenboogkerk) willen we u graag hierover aan het woord laten. Waar moeten we de komende jaren vooral op inzetten en welke keuzen moeten we maken? We doen dat aan de hand van het eerder door de kerkenraad vastgestelde visiedocument (wat voor soort gemeente willen we zijn? We kiezen daarin voor het beeld van de pelgrimstocht met een persoonlijke tocht, de tocht van de kerk en de tocht als onderdeel van de samenleving). U kunt het visiedocument nalezen op onze website. Het kan 14 sept. een boeiende avond worden! Tevens zult u die avond geïnformeerd worden over het financiële reilen en zeilen van onze gemeente.

Tenslotte: namens de kerkenraad wens ik u allen een mooie zomer toe, zowel thuis en ook als u er op uit trekt. Behouden vaart!

Cees de Visser
voorzitter kerkenraad PGO

COLLECTEN

Wessel Eijkman en Wilco van der Plas

19 juli: Stichting Epafra

Deze interkerkelijke stichting, opgericht door Jan Kramer, probeert mensen door *WeetWieJeBent* activiteiten kennis te laten maken met God, de Vader die je altijd lief heeft, ongeacht wie je bent of wat je gedaan hebt.

26 juli: Algemene Diaconale doelen

Het aantal aanvragen om financiële steun blijft stijgen, zeker nu de overheid meer en meer bezuinigingen doorvoert.

2 augustus: Exodus Leiden

Onze (ex-)gevangenen gaan ons ter harte. Honderden vrijwilligers van Exodus helpen hen bij het omarmen van nieuwe kansen. Wij steken hen een hart onder de riem.

9 augustus: Mission Aviation Fellowship

Met vliegtuigen en communicatiemiddelen ondersteunt MAF meer dan 1000 organisaties die mensen in afgelegen gebieden helpen en het Evangelie brengen.

16 augustus: Kerk In Actie Zending

Weduwen blijven in Nigeria berooid achter omdat de erfenis van de overleden echtgenoot naar diens familie gaat. Met onze hulp geeft de vrouwenvereniging van de kerk vakonderwijs en microkrediet.

23 augustus: Stichting De Hoop, Dordrecht en De Brug, Katwijk

Deze beide organisaties bieden hulp en opvang op het gebied van psychosociale, psychiatrische en verslavingsproblematiek.

30 augustus: Schuldhulpmaatje

Moedeloos kan je worden als je in de schulden zit en geen uitweg ziet. Een maatje biedt structuur, advies en perspectief. Met onze hulp geeft onze eigen taakgroep Diaconie en Zending steun op maat.

6 september: Missionair werk & kerkgroei

Ontstaan op initiatief van predikant-pionier Hinne Wagenaar en Sietske Visser wil Nijkleaster een 'klooster nieuwe stijl' zijn. Een plek waar mensen terecht kunnen voor stilte, bezinning en verbinding.

PROTESTANTSE GEMEENTE TE OEGSTGEEST

Kerkenraad: Voorzitter: C. de Visser, Wilgenlaan 13, 2231 XA Rijnsburg, tel. 517 48 36
Scriba: mw. M. van Doorninck-Kruzinga, tel. 517 15 23, scribapgo@pgoegstgeest.nl
corr. adres: zie kerkelijk bureau.
Bankrekeningnrs. Prot. Gem. Oegstgeest:
NL17 INGB 0002 3412 94: PGO
NL94 INGB 0005 5235 45: Zending
NL87 INGB 0000 3734 56: Diaconie
NL96 INGB 0002 4050 56: Werelddiaconaat
Kerkradio: C. van Rossum, tel. 517 59 98

KERKELIJK BUREAU

Haarlemmerstraatweg 6, 2343 LB Oegstgeest. Telefoon: 517 54 98.
E-mail: kerkelijkbureau@pgoegstgeest.nl
Administratie en reservering / verhuur van zalen in Regenboogkerk, Groene Kerk en Willibrords Erf.
Bezoek alleen na afspraak via telefoon of e-mail, zie boven.
Ledenadministratie.
E-mail: ledenadministratie@

pgoegstgeest.nl; bezoek mogelijk op dinsdag van 10 - 12 uur.

GEBOUWEN:

Regenboogkerk: Mauritslaan 12, tel. 517 52 05.
Groene Kerk: Haarlemmerstraatweg 6, tel. 517 54 98
Willibrords Erf: Haarlemmerstraatweg 6, tel. 517 54 98

PASTORALE SECTIES

SECTIE OOST

Predikant:
ds. I.E. (Iris) van der Heul
Simon Vestdijklaan 14,
2343 KV Oegstgeest
tel.: 06 191 94 804
e-mail:
irisvanderheul@gmail.com
Afwezig op vrijdag

SECTIE NOORD

Predikant:
tijdens de ziekte van ds.
K.G. (Kees) Zwart kunt u terecht bij ds. Christiaan Donner, interim-predikant, tel. 070 - 380 38 90 of 06 234 48 382, of bij ds. Iris van der Heul en ds. Aart Verburg.

SECTIE WEST

Predikant:
ds. A. (Aart) Verburg,
Boerhaavelaan 18,
2334 EP Leiden,
tel.: 515 20 53 en
06 133 85 961,
e-mail: ds.a.verburg@pgoegstgeest.nl
Afwezig op vrijdag

PROTESTANTSE GEMEENTE TE OEGSTGEEST



Uit de Kerkenraad (KR)

In de vergadering van 11 juni was de taakgroep Pastoraat te gast. Aan de hand van een overzicht volgens het model van de Terug- en Vooruitblik kwamen alle activiteiten die onder deze taakgroep vallen in beeld. In de PGO kennen we drie vormen van pastorale aandacht.

Voor zieken, vooral als het levenseinde nadert en voor wie rouwen is er intensieve pastorale zorg. Dat geldt ook voor andere crisissituaties op het gebied van leven en geloven. In het pastorale team, dat bestaat uit de predikanten en drie pastorale medewerkers (een uit elke sectie, dus Noord, Oost en West), wordt gekeken hoe we dat zo goed mogelijk kunnen doen. Wie kent de mensen waarom het gaat en wat kan de pastor helpen om zo goed mogelijk mee te leven?

Doelgroepen-pastoraat is een vorm van pastoraat waarbij mensen elkaar ontmoeten rond thema's, zoals in de ontmoetings- of gespreksgroepen en de Bijbelkringen. Soms is er aanleiding om een kring te beginnen rond een thema als 'omgaan met verlies'.

De derde vorm van pastoraat noemen we het contactpastoraat. Daaronder vallen alle bezoeken die gebracht worden door predikanten en pastorale

medewerkers, zoals het bloemen brengen bij jubilea of verjaardagen van wie 80 jaar of ouder zijn enz. Ook het werk van de contactpersonen valt daaronder. We werken nu al een behoorlijk aantal jaren met contactpersonen. Dat zijn mensen die in een eigen wijkje contact onderhouden met de mensen die lid zijn van onze gemeente. In de praktijk blijkt er veel verschil te zijn in hoe contactpersonen hun werk zien en beleven.

Omdat we pastoraat als een kernpunt van ons gemeente-zijn zien zal daar in de komende jaren intensiever aandacht aan worden gegeven. In de beleidsnota van de Taakgroep Pastoraat komt dat centraal te staan: hoe kunnen we als gemeente zoveel mogelijk mensen kennen en als gemeente ondersteunend met elkaar meeleven. Ds. Christiaan Donner, interimpredikant i.v.m. de ziekte van ds. Kees Zwart, woonde voor het eerst de KR-vergadering bij. Hij zal op grond van



De Emmaüsgangers, Janet Brooks-Gerloff

zijn pastorale werk in de sectie Noord helpen nadenken over wat de beste opzet voor het pastorale werk in onze gemeente kan zijn.

Verder kwamen de beleidsnota's van de verschillende taakgroepen aan de orde. De opmerkingen van de KR-leden worden door het moderamen van de KR meegenomen op 14 juli. Dan wordt geprobeerd om tot een eerste opzet van een nieuw beleidsplan PGO te komen. Op 14 september wordt daarover een gemeentevergadering gehouden. De KR stelde n.a.v. een voorstel van de Taakgroep Eredienst en Kerkmuziek een studiegroepje in dat na gaat denken over de viering van de Maaltijd van de Heer in onze gemeente. In de loop van het nieuwe seizoen hopen we daar als gemeente over in gesprek te gaan.

Ds. Aart Verburg

Enquête pastorale sectie Oost

Dit voorjaar hebben de leden van sectie Oost een brief / enquête van mij ontvangen, die ik samen met de contactpersonen van Pastoraal Beraad Oost heb opgesteld. Het ging om een inventarisatie van de verwachtingen en wensen onder gemeentelieden in dit deel van de PGO. Met het verzendklaar maken en verspreiden nog een behoorlijke klus. Om die enigszins te beperken is er geen selectie toegepast, waardoor iedereen (jong, oud, actief en minder betrokken) zo'n brief heeft ontvangen. Dat heeft vragen opgeroepen. We bieden onze excuses aan als u het als onpersoonlijk heeft ervaren.

Inmiddels hebben we al behoorlijk wat respons ontvangen. Hierbij mijn grote dank voor uw tijd en reactie. Mocht u de enquête nog niet hebben ingevuld, wilt u dat alsnog doen? In het volgende nummer van OKe zal ik over de resultaten iets schrijven en hoe we daar mee verder gaan.

Ds. Iris van der Heul

Vanuit pastorale sectie Noord

Nu al ruim een maand mag ik in uw gemeente pastorale bezoeken brengen. Ik kon meteen aan de slag na een razendsnelle en uitstekend georganiseerde opstart. Het is geweldig om zo hartelijk welkom geheten te worden. Ook bij ieder die ik bezoek ontmoet ik vreugde en openheid.

In de wijk Noord merken we dat de contactpersonen met liefde hun contact-werk graag weer helemaal fris willen oppakken. Het is vakantietijd en velen zullen in de komende periode op reis zijn, maar voor wie thuis blijven ben ik niet alleen beschikbaar, ik kom u en jou ook opzoeken. Duurt het je/u te lang, bel of mail mij dan graag.

Ds. Christiaan Donner

Wij gedenken.....

11 juni: dhr. Henk van Bellen, 85 jaar
15 juni: dhr. Harm Mos, 91 jaar
26 juni: mw. Johanna Klein-Kleyn, 86 jaar
Zie voor de gedachtenis de site www.pgoegstgeest.nl



vakanties van de predikanten:

Ds. Verburg: 1 - 8 augustus
Ds. Van der Heul: 10 - 23 augustus
Ds. Donner: 26 juli - 15 augustus

Verhuisd

Vanaf 1 augustus zal ik in de nieuwe pastorie van de PGO gaan wonen aan de Simon Vestdijklaan 14. Na een voor mij bewogen half jaar, waarin mijn man en ik hebben besloten niet samen verder te gaan, ben ik heel blij dat het college van kerkrentmeesters deze nieuwe pastorie heeft aangekocht. Ik hoop er met plezier te wonen en ga het nieuwe seizoen met hernieuwde energie beginnen. Ik wens u ook een fijne zomer!

Ds. Iris van der Heul

ACTIVITEITEN PGO

5 aug	jaargesprek delegatie kerkenraad met ds. Van der Heul over haar werk
10 aug	jaargesprek delegatie kerkenraad met ds. Verburg over zijn werk
25 aug	15.00 Moderamen vergadering Regenboogkerk (RBK)
3 sept	20.00 Kerkenraadsvergadering, RBK
6 sept	10.00 Startzondag, RBK
14 sept	20.00 Gemeentevond over Visie 2015-2020, RBK

VRIJZINNIGE PROTESTANTEN

Voorjaarsuitstapje

Zaterdag 25 april jl. kwamen de leden van onze Vereniging bij elkaar in Leiderdorp, in Brasserie Park, voor het traditionele voorjaarsuitstapje. Onze pastoraal werker Gerrie Kooijman en Marijke Eegdeman hadden zich geweldig ingespannen om er een leuke dag van te maken. 'Ontmoeting' stond daarbij hoog in het vaandel. De dag begon stormachtig en regenachtig. De storm bleef, de regen hield gelukkig op. Na de koffie met gebak was er gelegenheid in het park te wandelen. Bij terugkomst wachtte de deelnemers een heerlijke en goed verzorgde broodmaaltijd. Rond 14.00 uur werd de bijeenkomst afgesloten.

Libera Voce 25 jaar

Het 25-jarig bestaan van ons koor is gevierd op zondag 26 april. Ds. van Wijngaarden-Junge uit Rotterdam had speciaal voor deze gelegenheid een liturgie in elkaar gezet waarbij muziek centraal stond, zowel in de overdenking als in de omljsting. Het koor zong natuurlijk, maar ook de gemeente deed geweldig haar best. Aan het eind van de dienst gaf ik een kort historische terugblik. Na de dienst was er koffie met gebak. Voor de leden van het koor was er nog een verrassing. Enkele koorleden hadden een *high tea* georganiseerd in het Pieterskerkcafé. Daarvoor was er een buitengewoon interessante rondleiding door de kerk.

Ontmoetingszondag

De ontmoetingszondag van de VVP-Zuid-Holland wordt dit jaar gehouden op zondag 23 aug., Oudshoornse Kerk, Alphen aan den Rijn. Deze kerk bestaat dit jaar 350 jaar. Redenen genoeg dus om de ontmoetingszondag juist daar te houden. De bijeenkomst begint met een dienst in de kerk: 10.00 uur,

Oudshoornsekerk, Oudshoornseweg 90 Alphen aan den Rijn.

Gezamenlijke diensten

In de zomermaanden organiseert de Vereniging weer i.s.m. de Doopsgezinde en Remonstrantse Gemeente haar diensten om en om in het Dorpscentrum en in de Lokhorstkerk. Zondag 12, 26 juli en 9 aug. in het Dorpscentrum, aanvang 10.30 uur en op zondag 19 juli en 2, 16 aug. in de Lokhorstkerk aanvang 10.15 uur.

Het nieuwe seizoen

Ondanks het negatieve bericht over de opheffing van de Vereniging per 1 jan. 2017 wordt er voor het komend verenigingsjaar 2015-2016 een volwaardig jaarprogramma georganiseerd. Voor de diverse lezingen zijn al enkele sprekers vastgelegd. Dr. Gerda Hoekveld, prof. dr. Ruard Ganzevoort, dr. Erwin Kompanje en prof. dr. H. Zock hebben hun medewerking toegezegd. Ds. Marjan Driessen zal haar kringen 'Literatuur en Religie' en 'Kunst en Spiritualiteit à la Carte' voortzetten. In oktober zal er een theaterconcert georganiseerd worden i.s.m. de PGO.

Misschien is dat wel voor ons de toekomst. Enkele enthousiaste mensen, die zich inzetten om het vrijzinnige geluid waar dat mogelijk is te laten horen. Waarbij wij ons wel degelijk realiseren, dat ook die energiebronnen wel eens opgeladen moeten worden. Het komend jaar zal het zeker de moeite waard blijven deze column in OKe te volgen om op de hoogte te blijven van het programma-aanbod van de VVP.

Gé Eegdeman

Vrijzinnige Protestanten Dorpscentrum VVP

Pastoraal Werker: mw. G. Kooijman-van Aniel

Prinses Irenelaan 19, 2341 TP Oegstgeest, tel. 06 - 18 39 26 04

Voorzitter: Prof. dr. L. Leertouwer, Rijnsburgerweg 36, 2333 AB Leiden

Secretaris: G. Eegdeman, Laan van Arenstein 23, 2341 LS Oegstgeest, tel: 071 - 515 38 65

www.vvpleidenoeegstgeest.nl



Kinder- en jeugdwerk

We kijken in het kinder- en jeugdwerk terug op een zeer gezegend seizoen.



aandacht zijn voor gebed voor én door tieners. O.a. met de actie '10 voor tieners' in oktober

(www.youth-i.nl/home-10-voor-tieners).

Zondag 28 juni werd dit nog eens onderstreept door de indrukwekkende belijdenis van acht jongeren en de doop van vier van hen.

In de kinder- en tienerclubs hebben we te maken met groei. Dat is geweldig, maar het plaatst ons voor de uitdaging om een goede verdeling in clubs te maken en voldoende goede leiders te vinden. Gelukkig zijn er velen die zich trouw en vol enthousiasme inzetten in het kinder- en jeugdwerk!

Het 'Chillen in Plexat' is het eerste half jaar van start gegaan met érg leuke en gezellige avonden. In het nieuwe seizoen willen we deze avonden ook openstellen voor andere jongeren. In het najaar zal er in de gemeente speciaal

In het kader van 'veilig jeugdwerk' wordt vanaf augustus aan alle crèche-, kinder- en tienerleiding gevraagd een gedragscode voor 'kerkelijk werkers' - aangereikt door het 'MeldpuntMisbruik' - te tekenen. Verder ligt er het plan om ons jeugdwerk te laten 'scannen' en professioneel te laten ondersteunen d.m.v. training en toerusting door iemand van het NGJ (Nederlands Gereformeerd Jeugdwerk).

Als laatste: bij het verschijnen van deze OKE zijn, als het goed is, 30 tieners van tienerclub TiC + 6 leiders afgereisd naar Roemenië. We hopen dat zij een gezegende tijd in het Roma-dorp Rontâu hebben!

Markus van der Laan en Aly Boogaard, jeugdouderingen

Uit de kerkenraadsvergadering van 29 juni

Op zondag 30 augustus zal Anne Strijbos worden bevestigd als pastoraal sectie-ouderling en Pieter Voskamp als diaken. Bovendien wordt nóg een diaken gezocht.

Op deze laatste vergadering voor de zomervakantie hebben we God gedankt voor de zegeningen die we het afgelopen jaar als gemeente mochten ervaren en gebeden voor de zorgen die er zijn. We zien vol vertrouwen uit naar de start van het nieuwe seizoen.

Jan Wesseling
(scriba)

Uit de gemeente

30 mei is Anne Willemijn Maatje geboren, dochter van Karel-Jan en Ester Marrée.

10 juni is bij Ernst en Corina Noort-Groenendaal ook een dochter geboren, Lois Cornelia.

12 juni is Fenna geboren, dochter van Erwin en Ilona den Hamer-Heemskerk en zusje voor Lars, Sten en Elin.

Wim-Jan van Wijk en Esmé Kraaij hopen op 21 augustus te trouwen. Om 19.15 u. zal ds. Pieter Kleingeld voorgaan in een dienst in de Dorpskerk in Leiderdorp en Gods zegen over hen vragen.

Eke de Gier-van der Jagt



Tijdsdruk – God ontmoet

Het gebeurde me onlangs. Iemand zei me dat hij me wel iets zou kunnen aandoen, als... Hij was boos, zoveel was duidelijk. Het gebeurde midden op straat. Ik had net m'n auto geparkeerd en was op weg naar de kerk. Het was niet eens beangstigend wat deze man zei. Ik bleef kalm en gelukkig explodeerde de man die dit tegen mij zei niet. Zelfs als hij me had aangepakt, had ik me waarschijnlijk niet verweerd. Zeker niet teruggeslagen. Niet dat ik dat in een bedreigende situatie nooit zal doen. Maar nu niet. Niet beangstigend, er was namelijk geen enkel onrecht in de woede van deze man. De man had gelijk.

"Rij je altijd zo over een zebrapad", vroeg hij. Ik wist meteen waar het over ging. Deze man had gezien wat ik had gedaan en dat was knap stom. "Nee", zeg ik, "zo doe ik dat nooit".

Er stond namelijk vóór mij een rij auto's stil op de Irislaan, voor Albert Heijn. Ik haalde de rij auto's in, zag een oude man lopen

over het zebrapad, stopte, zag daarna ruimte en reed verder. Het verdiende absoluut geen schoonheidsprijs, maar ik had haast. Ik zou wel een minuut te laat zijn... Ik maakte geen brokken en ik zou de mensen die mij zagen rijden niet weer zien, dacht ik. Dat klopte dus niet helemaal.

"Heb je die twee kinderen rechts gezien?"

"Nee, eerlijk niet." "Als er iets met hen was gebeurd, had ik je waarschijnlijk iets aangedaan", zei de man. Ik geloofde de man meteen. Ik kon er niks tegen in brengen. De man had gelijk. 'Ik snap uw boosheid goed', zei ik tegen de man, "ik ben dom bezig geweest, mijn excuus". "Excuus aanvaard", zei de man. Zomaar, ineens. De man was er meteen mee klaar! Toen keerden we beiden om en gingen ieder onze eigen weg. Ik was opgelucht dat het zo gegaan was, eerlijk gezegd. Als die man me een dreun had verkocht, was het verdiend geweest. Ook zonder dat ik iemand had aangereiden.

Ik liep naar m'n werk. Ergens besepte ik dat ik iets van God had gezien die morgen. Echt. Zulk stompzinig gedrag, zo terecht dat iemand me daarop aansprak,

en dan hoor ik 'excuus aanvaard'. Dat vond ik bijzonder.

Het was (en is) me helder dat je op zo'n moment verdient een douw te krijgen, op welke manier dan ook. Je

moet het goed voelen, denk ik. En als dat dan niet gebeurt... dan zie ik iets van God. Die doet net zo. Je geregeld duidelijk maken dat wat je doet niet goed is. En dan geen klap uitdelen. Geen klap uitdelen waar je dat wel verdient, maar genadig zijn. Tijdsdruk... ik moet nodig op vakantie.

Ds. Robert Roth



Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Oegstgeest

Erediensten: Rehobothkerk, Lijtweg 1
Predikant: ds. R.R. Roth,
H. Haasseplantsoen 12,
2343 KR Oegstgeest,
tel.: 528 38 41, e-mail: rroth@gkv.nl

Scriba: Margaret Jansen
e-mail: scriba@gkvoegtgeest.nl

www.gkvoegtgeest.nl



Start JobHulpMaatje Leiden e.o.

Banen ontstaan en eindigen. Je bent opeens werkzoekend. Of je gezinssituatie verandert, waardoor je moet gaan werken. Het valt niet mee om in de huidige arbeidsmarkt je plekje te vinden. Veel werkzoekenden kunnen bij hun zoektocht naar werk een JobHulpMaatje goed gebruiken!

Toch is er hoop. In vervolg op het succesvolle project SchuldHulpMaatje zijn we begonnen met het interkerkelijk project JobHulpMaatje. Acties in dit ontwikkelproject zijn onder meer om 'Oegstgeest' er op termijn ook bij te betrekken en vrijwilligers te werven.

Maatje worden?

Werk je graag met mensen en spreekt het je aan om vanuit de bijbelse opdracht op te komen voor je medemens: hen te helpen een stap verder te komen richting

passend werk? Dit vrijwilligerswerk geeft veel voldoening en levert mooie contacten en leerzame ervaringen op. Bovendien word je in een tweedaagse training goed voorbereid (eerstvolgende training in Leiden volgt in september).

Je coacht een werkzoekende op één of meer van de gebieden: *Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik? Wat belemmert mij? Wat zoek ik? Hoe selecteer ik? Hoe presenteer ik mij?*

In het begin zal dit een dagdeel per week zijn, later kan dit afgebouwd en zal er vooral mailcontact zijn om mee te denken; met het schrijven van brieven bijvoorbeeld.

Paul Mos, Sifra Stigter, Jan Kruidhof
en Leo Kuiper

JobHulpMaatje@VoorElkaarLeiden.nl tel. 06 - 22 81 00 43

Orgelconcerten in de Groene Kerk

Op de dinsdagavonden van 25 augustus, 1 en 8 september vinden weer de jaarlijkse drie orgelconcerten in de Groene Kerk plaats. De spits wordt op 25 augustus afgebeten door Erik van Bruggen, organist van de Waalse kerk in Leiden. Hij verzorgt een programma met werken van zijn leermeester Klaas Bolt en werken uit het 17^{de} eeuwse Kloekhoff manuscript. Daarnaast staan op het programma enkele improvisaties. Op 1 en 8 september worden de concerten respectievelijk verzorgd door Hans de Jong, cantor-organist van de Groene Kerk en door Jaco van Leeuwen, organist van de Oude Jeroenskerk in Noordwijk. Het orgel van de Groene Kerk is in 1976/77 gebouwd door de Zwitserse orgelbouwer Metzler. Als voorbeeld diende het 16^{de} eeuwse Hollandse orgel. In het Metzler-orgel is historisch 16^{de} en 17^{de} eeuws pijpwerk gebruikt. De concerten beginnen om 20.15 uur en duren een uur. De toegang bedraagt € 7,50.

Klasien van Pelt

Inzameladressen voor de Voedselbank

- Prot. Gemeente Oegstgeest: Regenboogkerk, Mauritslaan 12
3^e zondag v.d. maand, 11.00 – 11.45 uur
Groene of Willibrordkerk, Haarlemmerstraatweg 4-6
3^e zondag v.d. maand, 11.00 – 11.45 uur, ook in Willibrords Erf
Dorpscentrum (VVP), Lijtweg 9
3^e zondag v.d. maand, 11.00 – 11.45 uur,
- R.K.-parochie H. Augustinus, kernparochie H. Willibrord, Rhijngeesterstraatweg 35
1^e zondag v.d. maand, 10.30 – 11.00 uur
- Ned. Geref. Kerk, Teylingencollege, locatie Duinzig, Wijtenbachweg 23
1^e zondag v.d. maand, 11.00 – 11.45 uur
- Geref. Kerk (vrijgemaakt), Lijtweg 1
1^e di-avond v.d. maand, 19.00 – 19.45 uur

Nederlands Gereformeerde Kerk Oegstgeest e.o.

Samenkomsten: e-mail: pieter.kleingeld1968@gmail.com
Duinzigcollege, Wijtenbachweg 23 Voorzitter kerkenraad: André Lensink, tel. 512 15 13, Scriba: Jan Wesseling, tel. 513 03 64
Predikant: ds. P. (Pieter) Kleingeld e-mail: scriba@ngkoegtgeest.nl
Oude Rijnsburgerweg 54, Zie ook: www.facebook.com/ngkoegtgeest
2342 BC Oegstgeest, tel.: 737 04 56,

www.ngkoegtgeest.nl

Tijd voor Franciscus

Hoe een eindeloze en richtingloze verveling uitmondde in een moment van vervulling

“Wat is tijd?”, vraagt Augustinus zich af, “Wanneer niemand het me vraagt, weet ik het; maar als iemand me het vraagt, dan weet ik het niet.”

De tijd is ongrijpbaar, omdat het niet iets is. Het nu is niet grijpbaar, het verleden is niet meer en de toekomst nog niet. Ondertussen vliegt de dag om, terwijl, naar de woorden van Jacques Brel, de klok de tijd in stukken slaat.

Tijd als levensruimte

Dat verandert onmiddellijk als jouw leven ergens om gaat. Dan blijkt de tijd, wat het ook is, ineens heel zinvol. De tijd is een gerichtheid, een relatie tussen mij en iets of iemand anders. Als het andere *voorbij* is, dan leef ik in een moment van herinnering. Als het andere *nu* is, dan leef ik aandachtig in het moment zelf. Als het andere *nog komen* moet, dan leef ik in de verwachting, ofwel proberend het te bewerkstelligen of te voorkomen, ofwel wachtend totdat gebeurt wat ik hoop of waar ik bang voor ben. Tijd is dan een soort levensruimte die je leven richting geeft en in beweging zet.

Franciscus

Toen Franciscus een veelbelovende zoon van een lakenhandelaar van Assisi was, leefde hij blijmoedig in een rijk van verwachtingen. Hij plukte de dag met zijn vrienden. Dat veranderde plotseling toen hij, zich stortend in een oorlog met Perugia, getuige werd van zinloos geweld. De tijd die hij geleefd had bleek een droomtijd te zijn geweest. De droom was uiteengespat. Nu leefde hij eindeloos lang in een kerker, totdat zijn vader hem vrij kon kopen. Maar hoewel hij thuisge-

komen was, vond hij de vrijheid niet. Hij kon geen richting in zijn leven vinden, vertrouwde niets meer. Toen richtte hij zich tot God. Maar God is er nooit als je Hem het hardst nodig hebt. De Eeuwige past niet in onze tijd.

Toch kwam Hij Franciscus tegemoet, op een akelige manier: als een melaatse. Het lukte Franciscus om over zijn walging heen te stappen en de melaatse een aalmoes te geven. Hij kuste hem daarbij de hand. Dat de melaatse hem vervolgens de vredeskus gaf, is zo stuitend, dat het verhaal wel een dubbele bodem moet hebben. Franciscus vermoedde niet dat de verstoten 'onmens' die hij als mens tegemoet was getreden, Christus was. Later herinnert hij zich dat zijn leven toen totaal omkeerde. Geconfronteerd met het meest smakeloze, had Franciscus weer smaak in het leven gekregen. Vanaf die ontmoeting zocht Franciscus met al zijn



Dr. Willem Marie Speelman OFS

creativiteit het Evangelie als zijn levensmodel aan te nemen.

Eenvoud

Nadat hij enkele broeders gekregen had verkochten zij alles wat zij bezaten om Christus te volgen (Mt 19:16-30), gingen zij twee aan twee op weg zonder proviand, zonder beurs, zonder stok... (Mt 10:7-15). Hij stelde als het ware het bijbelse verhaal in zijn eigen leven tegenwoordig, zodat het werkelijk werd. Het was niet een leuk leven, maar het was een leven en het leidde ergens toe. Want op het moment dat Franciscus totaal aan de grond zat, zag en hoorde hij de hemel voor zich open gaan: *alle schepselen zijn broeders en zusters die God eeuwig lof toezingen, en ook nu.*

Leefregel

Christen zijn is niet een zaak van een ethisch ideaal of religieus inzicht, maar iemand wordt christen door een ontmoeting (Benedictus XVI). Die ontmoeting kan hebben plaatsgevonden en blijven rondzingen in jouw ziel. Zij kan jou hier en nu volledig in de greep hebben. Maar zij kan ook de vorm hebben van een verwachting: dat Hij ieder moment voor je neus kan staan. Het is dan slim om geen eisen te stellen, en niet vruchteloos op de komst van een engel te wachten. Het is beter om ieder moment van iedere dag bedacht te zijn op de onverdeelde liefde die jou tegemoet komt, hoe onbeduidend dat moment ook mag zijn.

Dr. Willem Marie Speelman OFS
Directeur Franciscaans Studiecentrum
School of Catholic Theology, Tilburg University
info@franciscaans-studiecentrum.nl

DIENSTEN en vieringen

voor de periode van 17 juli tot en met 11 september 2015

REGENBOOGKERK

Protestantse Gemeente te Oegstgeest

kinderoppas

tot en met 2 aug 2015 kinderverdiensdienst

zo 2 aug 10.00 ds. F.A. Benthem
zo 9 aug 10.00 ds. R.E. da Costa
zo 16 aug 10.00 ds. A. Verburg
zo 23 aug 10.00 ds. F.A. Benthem
zo 30 aug 10.00 ds. A. Verburg, viering van de Maaltijd van de Heer
zo 6 sep 10.00 gemeente- en ambtsdragers-zondag, ds. I.E. van der Heul en ds. A. Verburg m.m.v. Jeugdcantorij

GROENE OF WILLIBRODKERK

Protestantse Gemeente te Oegstgeest

zo 19 jul 10.00 ds. A. Verburg
zo 26 jul 10.00 ds. I.E. van de Heul, viering van de Maaltijd van de Heer

Autodienst

Regenboogkerk

zo 19 jul dhr. J. Maandag 517 20 24
zo 26 jul mw. A. Zuijderduijn 517 13 52
zo 2 aug dhr. J. de Wit 517 50 89
zo 9 aug dhr. J. Maandag 517 20 24
zo 16 aug dhr. D.J. de Ruijter 517 61 58
zo 23 aug mw. H. Dijkhuis-Potgieser 517 33 71
zo 30 aug dhr. D. de Blaey 515 64 32
zo 6 sep dhr. B. van Rijswijk 515 52 00

Groene of Willibrordkerk

zo 19 jul dhr. T. Reedijk 517 54 43
zo 26 jul mw. C. Mulder 517 68 56
zo 2 aug fam. Binnendijk 517 63 96
zo 9 aug mw. M. van Doorninck 517 15 23
zo 16 aug dhr. P. Bouwman 517 06 02
zo 23 aug fam. Huisman 517 35 29
zo 30 aug dhr. J. Bleichrodt 515 38 81

06 20003082
zo 6 sep dhr. J. Bos 517 76 79

DORPSCENTRUM

Ver. Vrijzinnige protestanten (PGO)

zo 19 jul 10.15 Lokhorstkerk, prof. dr. C. Berkvens-Stevellink
zo 26 jul 10.30 ds. M. Junte
zo 2 aug 10.15 Lokhorstkerk, ds. C. Dahmen
zo 9 aug 10.30 nog niet bekend
zo 16 aug 10.15 Lokhorstkerk, ds. M. Driessen
zo 23 aug 10.30 ds. T. Noorman
zo 30 aug 10.30 ds. M. Junte
zo 6 sep 10.30 ds. A.J. Noord

Autodienst

zo 19 jul dhr. G. Eegdeman 515 38 65
zo 26 jul dhr. J.A. van de Griend 589 24 48
zo 2 aug mw. T.C. Stafleu 561 80 65
zo 9 aug dhr. C. Stafleu 561 80 65

DUINZIGTCOLLEGE

Ned. Gereformeerde Kerk

iedere zondag kinderclubs van 0-12 jaar

zo 19 jul 10.00 dhr. A.J. van Winkelhoff
zo 26 jul 10.00 dhr. H. Peereboom
zo 2 aug 10.00 dhr. J. van Dijk, H. Avondmaal
zo 9 aug 10.00 dhr. K. Mollema
zo 16 aug 10.00 dhr. A. Houben
zo 23 aug 10.00 ds. P. Kleingeld
zo 30 aug 10.00 ds. P. Kleingeld, startzondag, en bevestiging ambtsdragers
zo 6 sep 10.00 ds. P. Kleingeld, H. Avondmaal

REHOBOTKERK

Gereformeerde Kerk vrijgemaakt

elke vrijdag 8.30-9.00 uur vrijdagmorgengebed

zo 19 jul 10.00 ds. C. Bijl
zo 26 jul 10.00 dienst
zo 2 aug 11.00 ds. G. Zomer
zo 9 aug 11.00 ds. F. Rinkema
zo 16 aug 10.00 ds. R.R. Roth middagpresentatie Laurens en Jayne Buist (Novosibirsk)
zo 23 aug 10.00 ds. R. Telgenhof 16.30 ds. R.R. Roth
zo 30 aug 10.00 ds. R.R. Roth 16.30 ds. B. van Veen
zo 6 sep 10.00 ds. R.R. Roth 16.30 ds. W. de Groot

R.K. PAROCHIE H. AUGUSTINUS PAROCHIEKERN H. WILLIBROD

autodienst: 517 32 87

vanaf 23 augustus iedere zondag kinderwoord-dienst

elke laatste maandag van de maand van 20.15 - 21.00 uur Rozenkrans met meditatieteksten

Zestiende zondag door het jaar

zo 18 jul 19.00 Eucharistieviering, B. Lansbergen, stille viering
zo 19 jul 11.00 Woord- en communieviering, P.van Beurden, samenzang

Zeventiende zondag door het jaar

za 25 jul 19.00 viering in Katwijk
zo 26 jul 11.00 Eucharistieviering, B. Lansbergen, samenzang

Achttiende zondag door het jaar

za 1 aug 19.00 Eucharistieviering, B. Lansbergen, samenzang
zo 2 aug 11.00 Eucharistieviering, J. de Graaf en P. van Beurden samenzang

Negentiende zondag door het jaar

za 8 aug 19.00 viering in Katwijk
zo 9 aug 11.00 Eucharistieviering, P. Magnin samenzang

Twintigste zondag door het jaar

Maria Tenhemelopneming
za 15 aug 19.00 Eucharistieviering, B. Lansbergen, m.m.v. Schola Cantorum
zo 16 aug 11.00 Eucharistieviering, M. Hagen samenzang

Een-en-twintigste zondag door het jaar

za 22 aug 19.00 viering in Katwijk
zo 23 aug 11.00 Eucharistieviering, B. Lansbergen, m.m.v. Schola Cantorum

Twee-en-twintigste zondag door het jaar
za 29 aug 19.00 Eucharistieviering, M. Hagen stille viering

zo 30 aug 11.00 Eucharistieviering, M. Hagen m.m.v. Gemengd Koor

Augustinus - Startzondag

za 5 sep 19.00 Woord- en communieviering, P. van Beurden, met samenzang
zo 6 sep 11.00 Eucharistieviering, J. de Graaf en P. van Beurden, m.m.v. Dameskoor

Doordeweekse vieringen:

dinsdag 9.30 uur morgenmis
donderdag 9.30 uur communieviering

VAN WIJCKERSLOOTH EN RUSTENBORCH

Protestant

zo 19 jul 16.00 ds. H.R. Plomp
zo 26 jul 16.00 dhr. R. Rus
zo 2 aug 16.00 ds. P. van Dam
zo 9 aug 16.00 ds. A. Christ
zo 16 aug 16.00 ds. G.F. Smaling
zo 23 aug 16.00 dhr. M. v.d. Linden
zo 30 aug 16.00 ds. A. Meek
zo 6 sep 16.00 ds. C.J. de Jong

Rooms Katholiek

Geen opgave ontvangen

Bezinningscentrum KRUIPUNT

Rivierduinen, locatie Oegstgeest
zo 19 jul 10.30 ds. H.R. Plomp
zo 26 jul 10.30 pastor J. Biemans
zo 2 aug 10.30 pastor J. Biemans
zo 9 aug 10.30 pastor S. Poppe-Rienks
zo 16 aug 10.30 pastor P. Smit
zo 23 aug 10.30 pastor S. Poppe-Rienks
zo 30 aug 10.30 pastor J. Biemans
zo 6 sep 10.30 pastor P. Smit

ALRIJNE ZIEKENHUIS LEIDEN (voorheen Diaconessenhuis)

zo 19 jul 10.15 ds. A.C. Kooijman
zo 26 jul 10.15 pastor H. van Breukelen
zo 2 aug 10.15 ds. A.C. Kooijman
zo 9 aug 10.15 drs. R. Schultheiss
zo 16 aug 10.15 ds. A.C. Kooijman
zo 23 aug 10.15 drs. R. Schultheiss
zo 30 aug 10.15 pastor H. van Breukelen
zo 6 sep 10.15 drs. B. Heubeck

LEIDS UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM

zo 19 jul 10.00 ds. M.A. de Vries
zo 26 jul 10.00 niet bekend
zo 2 aug 10.00 ds. M.A. de Vries
zo 9 aug 10.00 pastor H. van Breukelen
zo 16 aug 10.00 ds. A.J. Hammer
zo 23 aug 10.00 pastor J.H.S. Evers
zo 30 aug 10.00 ds. A.J. Hammer
zo 6 sep 10.00 pastor J.H.S. Evers

PAULUSKERK, VOLLE EV.GEM., 11.00 uur.

zo 19, 26 juli; 2, 9, 16, 23, 30 aug. en 6 sept.

Activiteitenpagina



Weet u het nog? Deze foto is door Willemien Timmers van de Oegstgeester Courant gemaakt op de nieuwjaarsbijeenkomst in de Regenboogkerk. 45 jaar OKe, 45 jaar met vele vrijwilligers. Zonder u was het niet gelukt. Bedankt! Een goede en gezegende rusttijd in de komende vakantieperiode toegewenst.

De Redactie OKe

Filmprogramma 2015-2016

Hierbij - op verzoek - een kort overzicht van de films die vanaf september weer in het Dorpscentrum om 19.30 uur te zien zijn:

dinsdag 22 september: **'My old lady'** (over de onthulling van een familiegeheim);

dinsdag 24 november: **'Deux jours, une nuit'** (een jonge vrouw vecht voor haar baan en rekent op de solidariteit van haar collega's);

dinsdag 19 januari 2016: **'Lilting'** (over de kracht en onmacht van de taal tijdens een proces van rouw);

dinsdag 22 maart: **'Ida'** (over geloof en ongelooft, leven en lijden);

dinsdag 24 mei: **'Boyhood'** (over de groei van een 6-jarige jongen die met zijn familie twaalf jaar wordt gefilmd. Een bekroond epos).

Nagesprek door Ronald da Costa.

Ds. Ronald da Costa

Cappella pro Cantibus zoekt dringend zangers

Het komende seizoen heeft *Cappella pro Cantibus*, dat regelmatig medewerking verleent aan kerkdiensten in Oegstgeest en omgeving, een aantal mooie en uitdagende projecten op stapel staan. Naast het inmiddels traditionele *Allerzielenconcert* op 1 nov. en de gebruikelijke kerstvieringen in Oegstgeest en Leiden is er dit jaar ook een *Adventsconcert* op 13 dec. in het *Groene Kerkje*. Op 9 en 17 april 2016 zingen we resp. in de *Taffehzaal van het Rijksmuseum van Oudheden* in Leiden en in de *Oude Jeroen* in Noordwijk o.a. het - maar liefst 80-stemmige - *Spem in alium* van Thomas Tallis. Daar kunnen we nog wel wat extra stemmen voor gebruiken. Denk er eens over na of je zin hebt aan een of meer van deze projecten deel te nemen. We hebben vooral behoefte aan *tenoren en alten*.

Meld je aan (vraag ook eens rond in je familie- of kennissenkring) bij Heleen Reterink via mail h.reterink@gmail.com. Oh ja, op 30 okt. zingen we in de prachtige *Pieterskerk in Utrecht!*

Arthur Wassenaar

Activiteiten Raad van Kerken



We zien uit naar het zogenaamde Groene Boekje van de Raad van Kerken met alle activiteiten voor het nieuwe seizoen 2015/2016.