



Mensen met een verhaal



Door Jaap Smit,
Commissaris van de Koning
voor Zuid-Holland

Midden in het gesprek liet hij mij een foto van een prachtig huis zien. Op een volgende foto zag ik de ruïne die van dat huis was overgebleven. Hij zat daar in die gymzaal samen met zijn moeder. Hij vertelde dat hij de keus had om te vechten of te vluchten. Hij had voor het laatste gekozen, omdat hij niet wilde vechten en ook niet wist welke partij in het conflict het goede voor had met zijn land.

Hij sprak goed Engels en vertelde mij dat hij hoog opgeleid was. 'Gelukkig' was alleen zijn grootvader gedood. Ik probeerde mij dat voor te stellen. Woonend in een prachtig huis in het mooie en rustige Oegstgeest. Een leven waarin je niets tekort komt, goede opleiding, prachtige baan, kinderen met een goede toekomst en vrede die vanzelfsprekend lijkt. En dan... alles kapot, een regering die je vijand blijkt te zijn, rebellen die niets ontziend tekeer gaan en je hebt

maar één keus. Gaan, want hier is geen leven meer mogelijk. Je lot ligt in de handen van mensen die je onder valse voorwendselen een land van melk en honing beloven. Maanden later vind je jezelf terug in een sporthal op een veldbed met naast je bed een paar boodschappentassen met wat kleren. Hoe moet dat verder?

Wat heb ik te bieden?

Ik was onder de indruk van dat gesprek

dat ik voerde met een groep vluchtelingen in die sporthal hier in de buurt. Mensen in wie ik mij herkende en die niet veel anders zijn dan ik zelf. Ik luisterde naar hun verhalen, want daar was ik voor gekomen. Ik zie ze aankomen in gammele bootjes en lopen over de Balkan, de verhitte discussies op TV. Avond aan avond hoor ik over die enorme stroom van mensen die op drift zijn geraakt. Ik wilde af van het gesprek over getallen, ik wilde met hen spreken. Het gaf mij een gevoel van machteloosheid. Ik zag hen naar mij kijken alsof ik hun verlosser was. U kunt toch wat doen aan ons lot? Ik ben toch ook een mens? Ik probeerde hen uit te leggen dat ik hen niks kon beloven, dat wij niet ingericht zijn op stromen mensen die ons land binnen komen en verwachten dat wij hen dat nieuwe leven in een ogenblik kunnen geven. Dat die stromen >

IN dit nr.

Waar een Woord is, is een weg 2

China 3 en 8

Opnieuw beginnen 4

Mensen uit het dorp 5

Moe beginnen? 12

Oprichting Diaconaal Platform 16

 zie ook [Facebook.com/OegstgeesterKerkblad](https://www.facebook.com/OegstgeesterKerkblad)



5

RAAD VAN KERKEN

KERK 2025: Waar een Woord is, is een weg

Ter voorbereiding van de Generale Synode van de Protestantse Kerk in Nederland in november in Lunteren heeft de scribe, Arjan Plaisier, onder deze titel een nota gepubliceerd.

Op het schutblad staat een Bijbel geklemd tussen twee vrolijk gekleurde sport-/wandelschoenen: pelgrims in de start. Plaisier bepleit een nieuwe agenda voor de kerk in onze tijd van een seculiere samenleving, gebaseerd op individuele keuzes, gekenmerkt

door netwerken, digitale revolutie en globalisering.

De nota opent met: 'De kerk die eens een vast onderdeel uitmaakte van onze cultuur en samenleving lijkt nu overbodig' en: 'In de kerk hoor ik woorden die ik nergens anders hoor', 'De kerk is een gemeenschap van mensen die elkaar aanvaarden in Jezus' naam en die voor elkaar willen instaan', 'De kerk helpt me om te begrijpen wat 'goed leven' is'. De basisidee daarbij is, dat 'de kerk gevormd wordt door mensen, maar het geheim ervan is de Heer zelf', die ons de kerk gegeven heeft als een gave die vreugde geeft. Zoals Trouw kopte: 'Ook aan de keukentafel kun je kerk zijn' en 'Koffie-middag is ook kerk'. De nota bepleit om 'back to basics te gaan'.

Als eenvoudige rooms-katholiek, theologisch niet geschoold, heb ik met grote belangstelling die nota gelezen (30 A-viertjes) en in een *nutshell* meegereggen hoe de protestantse kerk nu is georganiseerd en welke voorstellen



Plaisier doet om dat te veranderen. Hij stelt o.a. voor om niet meer overal kerken aan te houden, verregerende samenwerking met

andere christenen te bevorderen, etc. Van alles moet nog worden uitgewerkt, niet in de laatste plaats de paragrafen over oecumene, maar voor mij als r.k.-medechristen zeer leerzaam en spannend. Ook in mijn kerk is die discussie gaande: *back to basics*, maar behalve plaatselijk en (inter)diocesaan ook sterk op wereldniveau.

Dat is een kenmerkend verschil. Een ander verschil is, naar mijn indruk, de fundamentele betekenis van het sacrament als voorgegeven teken, dat God ons allen, individueel en tezamen, vergezelt onder alle omstandigheden. 'God gaat aan ons vooraf en is niet afhankelijk van ons geloof.' (Erik Borgman in Trouw van 29 oktober 2015.) Benieuwd ben ik ook naar onze toekomstige oecumenische contacten.

Frans W.M. van der Ven,
rk-afgevaardigde in de Raad van Kerken

vervolg van pag. 1



Jaap Smit

van mensen onze wereld op zijn kop zetten en ons op zijn minst in collectieve verwarring brengen met alle heftige discussies die daarbij horen. Tegelijkertijd dacht ik: "Wat hebben zij aan dat antwoord? Wat kan ik hen bieden?"

Dilemma

Onze samenleving wordt ernstig geraakt door dit vluchtelingenvraagstuk. Heftige emoties, vooroordelen, angst, mededogen en medemenselijkheid gaan het gevecht met elkaar aan. Ik weet dat wij niet het leed van de wereld op onze nek kunnen nemen en dat in een grenzeloze wereld paal en perk niet mogen ontbreken. Ik weet dat de kruik te water gaat totdat hij barst. Ik weet dat...

Maar ik weet ook dat ik mijn ogen niet mag sluiten voor het leed van de mens

die op mijn pad komt. Ik weet ook dat mijn rijkdom en geluk niet alleen mijn verdiensten zijn, maar ook een 'geschenk' waarin ik een ander kan laten delen. Maar tot hoever gaat dat?

Onze wereld op zijn kop

Dat is de vraag waar wij op dit moment mee worden geconfronteerd. En die laat zich niet beantwoorden door gerommel uit de onderbuik of ongedefinieerde angsten. Onze wereld staat op zijn kop en dat vraagt om wijsheid en moed. De rust lijkt verstoord, maar die komt niet terug met ongenueerde taal en daarbij behorende maatregelen. Ik heb het antwoord op al die vragen nog niet, maar, God, wat hoop ik dat wanneer ik in een sporthal beland, er mensen zullen zijn die naar mij luisteren en met mij begaan zijn.

Kerstviering, 13 december, GGZ Leiden en Duin- en Bollenstreek

Op deze zondagmiddag 13 december zal er voor cliënten en personeel van GGZ Leiden en Duin- en Bollenstreek, hun familie, vrienden / bekenden en andere belangstellenden weer een kerstviering gehouden worden. In de Theaterzaal van het Receptiegebouw, Endegeesterstraatweg 5, Oegstgeest. De kerstviering begint om vier uur en zal tegen vijf uur eindigen. Vanaf kwart over drie wordt u welkom geheten met een kop koffie / thee / chocolademelk en iets lekkers. Een kerstverhaal vormt de rode draad van de kerstviering, met daaromheen veel samenzang, koorzang door het *Gemengd Koor St. Willibrord Oegstgeest* en muziek door en met cliënten. Deze kerstviering is voorbereid door cliënten, personeel en geestelijk verzorger van Rivierduinen samen met vrijwilligers van het bezinningscentrum 'Het Kruispunt'. Meer info bij mij (tel. 06 52 58 21 98 of j.biemans@ggzleiden.nl) Pastor Jan Biemans

Gedenkdienst 22 november

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, 22 november, staat de gemeente van de Nederlands Gereformeerde Kerk in hun dienst zeer bewust stil bij leven en dood, bij rouw en verdriet. Dit doet zij ook en juist met hoop en zicht op Nieuw Leven. Zij herdenkt hun overleden gemeenteleden en biedt ruimte

aan iedereen om hun geliefde(n) te herdenken. Dit door de naam op te schrijven en een kaars te ontsteken. Als u vooraf een naam wilt opgeven, kan dat bij ds. Pieter Kleingeld (zie colofon NGK), maar u bent ook zonder enige aankondiging welkom in de dienst.

Wouter de Jonge, wouter@dejonges.nl

BEzinning



China

Dit is een foto uit China! Geen rode ballonnen, geen standbeeld van Mao of wolkenkrabbers - maar genomen in een dorpskerkje in de provincie Yunan. Met enkele predikanten heb ik daar in oktober rondgereisd. Veel is opvallend aan dit kerkje en deze gemeente. Enkele jaren geleden woonde hier één (1) christen. In 2014 werd een kerkgebouwtje in gebruik genomen. Voor in de kerk is het Chinese karakter voor 'Liefde' in het rood geschreven. Daar boven staat 'De oorsprong van alles'; aan de linkerzijde 'Gods gerechtigheid en liefde verkondigen' en rechts 'Jezus voor een harmonieuze samenleving'. En als we ons omdraaien naar de buitendeur zien we boven de uitgang een ruimte, van buiten af te bereiken. Binnen de kerk, links boven die uitgang zie ik een deur (zie foto). Als je door die deur zou stappen, zou je zo de kerk binnen vallen. Een zinloze deur? Nee, die is alvast aangebracht met het oog op de toekomst. Dan wil men namelijk in de kerkruimte een nieuwe verdieping bouwen, waar deze deur naar toe leidt. De deur is er al, de verdieping nog niet. Deze deur 'naar de toekomst' werd voor mij een symbool van de vreugde en vitaliteit van de snel groeiende christelijke kerk in China.

Ds. Barend Drewes

Verschijningsrooster OKe 2016

Inleveren kopij	Verschijning
donderdag voor 15.00 uur	zaterdag
1. 31 dec. '15	16 januari
2. 28 januari	13 februari
3. 25 februari	12 maart
4. 24 maart	9 april
5. 21 april	7 mei
6. 26 mei	11 juni
7. 7 juli	23 juli
8. 25 augustus	10 september
9. 29 september	15 oktober
10. 27 oktober	12 november
11. 24 november	10 december

Colofon

Oke (Oegstgeester Kerkblad) is een uitgave van de Raad van Kerken Oegstgeest: Secr.: F.W.M. van der Ven, Dorpsstraat 2, 2343 BA, Oegstgeest tel. 517 42 07, e-mail: bydorp@kpnmail.nl

Redactie: A.V. de Kok (voorzitter), J. de Gier, P.P. Hanssen, mw. A. Knoop, J.M. Hemink, mw. M. de Vroomen-den Boer, mw. H. Dijkhuis-Potgieser,

Secr.: (tijdelijk) A.V. de Kok, Juffermansstraat 50, 2241 JL, tel. 331 54 05

Fotografie: Aaldert Rus
Bezorgdienst: A. Tieleman, Annie M.G. Schmidlaan 30, 2343 BH, tel. 361 54 43, e-mail: BezorgdienstOke@gmail.com
Wilt u geen Oke ontvangen? Geef dit door aan de bezorgdienst.

Postabbonementen: mw. W. Kwestro, Begonialaan 14, 2343 XN, tel. 517 41 93, e-mail:

johanwil.kwestro@casema.nl

Financiële administratie: J.M.A. Lanslots, Vincent van Goghlaan 2, 2343 RN, tel. 517 57 54, e-mail: jan.lanslots@ziggo.nl

Bankrelaties: NL65 INGB 0005 8563 89 en NL13 ABNA 0566 9422 40

Vormgeving en productie: Grafisch Buro Versteegen Vormgeving, Leiden
Oplage: 9.500 exemplaren Huis-aan-huisverspreiding.

Uw vrijwillige bijdrage is welkom, richtbedrag € 25 per jaar.

volgende NR.

Het volgende nummer van Oke verschijnt op 12 december 2015. Kopij daarvoor inleveren uiterlijk **do. 16 november 2015 vóór 15.00 uur**. Per e-mail of usb-stick, met vermelding van uw naam, telefoonnummer en voorkeur rubriek. Inleveradres kopij en gegevens rooster diensten en vieringen: **mw. M. de Vroomen-den Boer, Rhijsgeesterstraatweg 99, 2341 BS Oegstgeest, tel. 5173948 e-mail: RedactieOke@gmail.com** Het daaropvolgende nummer verschijnt op 16 januari 2016.



Deze Oke wordt met interactieve opmaak ook geplaatst op de website van de Raad van Kerken.



www.raadvankerkenoegstgeest.nl

Bezieling...

opnieuw

beginnen



Vanuit detentie opnieuw het leven oppakken gaat niet vanzelf. Je verleden draag je met je mee. De samenleving zit niet op je te wachten. Het kan niet anders dan dat dat veel van iemand vraagt. Hetzelfde geldt voor mensen die door hun cultuur ernstig in hun ontwikkeling worden beperkt, deze cultuur ontvluchten, de vrijheid tegemoet. Maar hoe ga je met die vrijheid om als vrijheid alleen een droom is en nog nauwelijks werkelijkheid?

In gesprek met ds. Christiaan Donner, gevangenispredikant en interim-predikant PGO tot juli 2016.

Johan de Gier

Je hebt veel ervaring met het gevangenispastoraat. Herken je de worsteling van het zoeken naar je identiteit?

Bijna allen die gevangen zitten, worstelen met hun identiteit. Gevangenispastoraat is in de kern iemand helpen bij de vorming van een persoonlijke identiteit. Gevangenen gaan gebukt onder een gebrek aan zelfvertrouwen, het gevoel afgeschreven te zijn en de angst hun leven verwoest te hebben. Ruim 70% van hen lijdt onder psychische problemen. Elk mens moet op zoek naar een persoonlijke identiteit, maar als je weinig meekrijgt, is dat een zware weg. Gevangenen herkennen zich snel in mannen in de bijbel. Minder in Abraham, maar meer in Jakob. De bedrieger met een slechte start, die vluchten moet, dromen

van engelen krijgt, offers moet brengen voor zijn liefde, zich met zijn broer verzoenen kan, maar dan eerst: het gevecht met zichzelf aangaan bij de beek. Jakob komt er gerijpt uit. Maar wat zijn de geneesmiddelen in die strijd? Je verbindingen met betrouwbare mensen? En als je familie dat niet is, wie wel?

Het is vreemd om te vragen, als iemand een delict heeft gepleegd, maar ik vraag het altijd toch: "Voor wie doe je dit?" Er is altijd iemand voor wie... slechts heel soms: "Voor mezelf". Dan kun je ook vragen: "Kun je ook op een andere manier voor iemand zorgen of iemand beschermen?"

Mensen die vastzitten, zaten al langer vast in hun verleden. Zijn opgegroeid in een verband dat geen bezielt verband

was, maar een gebruiks-relatie. Waar je ergens goed voor bent of verwaarloosd wordt. Waar handel overheerst en de genade van een gratis vriendschap ontbreekt. Als ik vraag: "Weet je wat troost is?", krijg ik zelden een antwoord. De pleister op de wonde en een moeder die je op de knie neemt en je toezingt: vergeet het maar, "Ik kon een rotschop krijgen". Daar betaal je een prijs voor en die bereken je dan door aan je kinderen met 'dingen'. "Mijn kinderen kwamen niks tekort", roept een man dan tegen mij. "Oh", zeg ik dan, "Hebben ze van jou de onvoorwaardelijke liefde van een vader gekregen?".

Het begeleiden van mensen die weer in de vrijheid komen te staan?

Dat kan bijna niet moeilijker zijn. Hij of zij moet afstand nemen van de wereld van detentie, van de afhankelijkheid en bij langere straffen van de hospitalisatie. Maar ook afstand nemen van de wereld van vóór de detentie. Er moet een knop om. De eerste slag is: "Het is mijn leven, ik ben daar verantwoordelijk voor". De tweede slag is: "Ik wil het anders maar dat kan ik niet zelf, ik heb hulp nodig". Soms is er maar één tegenslag nodig om weer terug te vallen in verslaving of de oude maten weer op te zoeken en daar steun te vinden - die altijd wat kost, je

ds. Christiaan Donner

moet wat in te brengen hebben om mee te tellen. Een woning vinden, aan het werk kunnen, je relaties herstellen, dat staat voorop. Maar zonder een vorm van zingeving kom je er niet. Het wonderlijke is, dat veilige gesprekken, stevige schouderklopjes, duidelijke grenzen en zinnige activiteiten voldoende tegenwicht bieden om de hang naar het vroegere schadelijke bestaan te weerstaan.

Vluchtelingen, ze komen hierheen - en hoevelen worden dat er? Ook vergelijkbaar?

Er zijn overeenkomsten. Ook vluchtelingen leven een bedreigd bestaan. Verschil is, dat gedetineerden altijd lijden aan het schuldgevoel dat zij zelf hun leven kapot gemaakt hebben. De vluchteling komt in een totaal andere maatschappij terecht. De gedetineerde keert terug in de hem/haar bekende maatschappij. Voor beiden geldt, dat alleen met hartelijke, ondersteunende en eendeloos begripvolle begeleiding een nieuwe start een kans van slagen heeft.

Wat wil je ons in deze Adventsperiode meegeven?

Kun je ook in detentie dicht bij de ziel van je bestaan komen? Kun je daar je zelf hervinden? Kun je in je cel bevrijd worden? Ja, zeker, want je kan dubbelvast zitten: behalve in je cel ook nog eens in jezelf. Daaruit los te komen is een begin van een lange weg naar bevrijding. In de Advent mag dat betekenen: naar mate de herfst vordert wordt het donkerder, maar door de mist heen begint er licht te schijnen. Licht van genade, licht van verlossing, licht van bevrijding. Het Kind, de Zoon van God, maakt jou tot kind van God.

MENSEN uit het dorp

Door Hennie Dijkhuis

In gesprek met Chris Schollaardt, eigenaar van café De Gouwe

In 1996 kwam hij vanuit Voorhout binnen in De Gouwe, en sindsdien is hij er niet meer weggegaan. Bijna 15 jaar als enige eigenaar van wat inmiddels het enige café in Oegstgeest is. Niet dat De Gouwe steeds hetzelfde is gebleven, want er zijn sinds de tijd van een echt oud bruin dorpscafé met biljart diverse verbouwingen geweest, de laatste kort geleden. Chris noemt het nu een 'stadscafé', de laatste verbouwing heeft het lichter, opener gemaakt en in de serre kan je rustig eten.

Als ondernemer in de horeca ben je eigenlijk altijd aan het werk, inclusief de kerstdagen etc., maar inmiddels kan hij toch zijn aandacht verdelen over De Gouwe én zijn gezin met drie kinderen. De familie is er wel bij betrokken, zijn ouders hebben meegeholpen en zijn vriendin doet de administratie.



Dankzij een goed team medewerkers hoeft hij nu niet meer permanent aanwezig te zijn. Het werk is heel afwisselend, doordat er zo veel verschillende mensen komen. Jong, oud, middenstanders die al jaren in Oegstgeest bekend zijn, vaste klanten, leerlingen van het Rijnlands, passanten, mensen die een feestje te vieren hebben, vrouwen die even bij willen praten, een voetbalclub, iemand die 150 man uit wil nodigen etc.

Er zijn sommige activiteiten die regelmatig terugkomen, zoals de vrijdagmiddagborrel eens per maand, en muziek op donderdag en zaterdag. Een vaste gast is Eric van der Reijden met zijn eigen publiek. Traditie is de oud-/nieuwjaarsviering: om 8 uur 's avonds een enorme 1000-klapper en sluiten, en dan om 1 uur 's nachts weer open voor feest. Bijzonder was ook de 'Café Praet': eens in de 6 á 8 weken nodigde Piet Overduin mensen uit op maandagavond om te praten over interessante onderwerpen.

Je rol als horecaondernemer is ook: een luisterend oor zijn en mensen weer motiveren. Alle menselijke problemen komen voorbij: relatieproblemen, financiële perikelen etc. Je moet wel mensen tegen zich zelf beschermen en wie te veel drinken weer in goede banen leiden of een taxi voor hen bestellen.

Nieuw was dit jaar Chris' inzet voor het springkussenfestival op de laatste dag van de grote vakantie. Dit dreigde niet door te gaan. Henk Heemskerk (75 jaar!), ook allerwege bekend in Oegstgeest, haalde Chris over om zich hiervoor in te zetten. In grote haast zijn er sponsors gezocht en springkussens gehuurd,

en een aantal stevige mannen hebben meegewerkt de boel op te zetten. Veel ouders en kinderen waren er erg blij mee, en het zal in 2016 zeker weer worden herhaald. De naamsbekendheid van De Gouwe groeit hierdoor gestaag. De bindingskracht van een goed café is cement voor een dorp als Oegstgeest en Chris Schollaardt zal daarin ook de komende jaren een bijzondere functie hebben.

ROOMS-KATHOLIEKE PAROCHIE H. AUGUSTINUS, PAROC HIEKERN H. WILLIBRORD



Adventstijd voor de kinderen

Binnenkort breekt weer de bijzondere periode van Advent aan, de vier weken voor Kerst. Tijdens de Kinderwoord-dienst besteden we daar natuurlijk extra aandacht aan.

Zondag 29 november starten we de adventstijd met een gezinsviering: Hoe laat is het?



Op de zondagen 6, 13 en 20 december zijn alle kinderen welkom in de kinderwoorddienst. Na de start van de viering om 11.00 uur worden ze samengeropen om apart het thema van de advent te verwerken. Hemelse boodschappers, daar gaat het steeds over. De engel Gabriël die mensen vertelt hoe laat het is! Wat er staat te komen en gebeuren. Op de derde en vierde zondag van de Advent verkopen de kinderen iets dat zij zelf hebben gemaakt om geld in te zamelen voor het goede doel van dit jaar (Kerala).



Een 'drieluik' registreert de voortgang. Elke week is een poster te zien van het verhaal dat verteld wordt, totdat beide luiken openstaan en in het midden een landschap met de stal, kribbe en de ster

van Bethlehem te zien is. Maar dan is het al Kerstmis! Voor meer informatie kunt u kijken op de website www.willibrorddoegstgeest.nl of contact opnemen met Chantal de Bree, tel. 071 - 515 64 75.

Adventsactie

Gedurende de adventstijd wordt het Kerala-project weer wakker gekust. We ondersteunen de reeds bekende projecten: laten studeren van talentvolle jongeren, vrouwen wegwijs maken met naaimachines en helpen zelf een bedrijfje te gaan runnen en de ondersteuning van de drukkerij en boekbinderij. Zusters ter plaatse in Kerala houden een oogje in het zeil en melden ons dat de

Je weet niet wat je ziet

Het heeft best wat rommel en wanorde gekost. Maar nu is het dan bijna klaar. Ons kerkhof heeft verharde paden, zodat je bij regen niet langer wegzakt in de blubber. En het gevaar van kantelende rollators en scootmobielen behoort



TOEN

nu tot het verleden. Het ziet er mooi uit. Daarom een pluim voor de stratenmakers, de beheercommissie en de kerkhofmeesters. Let wel op, de max. snelheid blijft 10 km/u!!



projecten goed verlopen. We hebben ons met hen verbonden voor drie jaar. We gaan nu het laatste jaar in. Maar de laatste loodjes hoeven niet het zwaarste te zijn als we er allemaal onze schouders onder zetten. De deurcollectes zijn er de derde zondag van de advent en na de kerstvieringen. Ook de olifant wacht u weer op om gul gevoed te worden.



NU

Het kinderkoor is gestart!

Het was een blijde verrassing dat op 9 oktober wel 10 kinderen kwamen proeven van het nieuw op te richten koor. Lisa van Arend leerde enthousiast hoge en lage tonen zingen en gebruik te maken van onze menselijke blaasbalg: de longen. Na een uurtje klonken er al mooie liederen. En de ouders zaten eigenlijk te popelen om mee te mogen doen. Maar ja, het wordt een kinderkoor. Dit zijn ze! Hopelijk komen ze allemaal verder proeven. Want de smaak krijg je pas echt na een paar keer te pakken. Repetities steeds op vrijdag van 17.00 tot 18.00 uur, in de Willibrordkerk van Oegstgeest. Contact petervanbeurden@augustinus-parochie.nl of l.j.c.vanarend@hotmail.com



Algemene berichten en activiteiten

Inzameling voedselbank

Weekend van 5 en 6 december.

Schrijven voor Amnesty

Maandag 7 december van 14.00-16.00 uur op de pastorie.

Vormselweekend 21 en 22 november

In het weekend van de laatste zondag van het kerkelijk jaar is er op verschillende plaatsen in onze parochie de toediening van het heilig vormsel. In Katwijk en Oegstgeest hebben zich 13 jongeren aangemeld. Ze hebben de voorbereiding meegemaakt en raken steeds

meer in vorm. Voor je het weet is het dan zover, zaterdag 21 november. Dan zal vicaris Flohr de jongelui komen vormen.

Dat gebeurt in de Joannes de Doperkerk van Katwijk. Spirit zingt en natuurlijk is het prachtig als van beide locaties veel mensen om 19.00 uur aanwezig zijn. Van de Willibrordlocatie zijn Lara, Sophie, Susanne, Angelo, Mariëlle en Sander de vormelingen. Uit Katwijk, Valkenburg en Rijnsburg komen Quinty, Lithiana, Manon, Marit, Tom, Dylan en Marloes.

Mogen zij allen begeesterd raken door de Geest van Christus, Gods Geest die waait waar zij maar wil. Proficiat jongens en meisjes, en een feestelijke dag toegewenst!



Gedoopt

Cruz, zoon van Ifeany Okarie en Diana Arroyo Venezuela.
Emma Chrissy Johanna, dochter van Willem Geene en Tessa Theele.

Lotte Olivia, dochter van Max Waaijers en Kasia Jelito

Mogen zij allen de liefde van God en mens ervaren en grootgroeien tot opgewekte Christenen!

Overleden

Gerrardina Vink-Werther Met zorg en trouw speelde haar leven zich af rond haar huis en gezin. Gerrie werd 80 jaar oud. We vierden haar leven op vrijdag 16 oktober waarna ze begraven werd op het parochiekerkhof te Oegstgeest.

Annie van Elk-Franck Annie heeft een hard leven gehad waarbij het opmerkelijk is hoe zij met zorg en liefde een groot gezin opvoedde. Het maakte haar open en eerlijk, doortastend en soms onwrikbaar. Haar thuis was een gastvrij huis waar velen welkom waren. Van haar ouderdom wist ze mooi te genieten, maar dat was vooral als de kinderen en kleinkinderen er waren. Annie was een mensen-mens, al was op den duur haar de drukte wel eens te veel. Ze werd 85 jaar oud.

Bob Sweering Samen met zijn vrouw woonde hij sinds dit jaar in Rustenborgh. Hun thuisstad was Maastricht waar Bob in de jaren zestig verantwoordelijk was voor de renovatie van het Stokstraatkwartier aldaar. Bob heeft zich levenslang ingezet voor de publieke zaak. Later was hij in Leidschendam actief in de kerk aan de sluis. Met zijn verschijning en zijn vriendelijke aard was hij geliefd bij de mensen. De uitvaartdienst was donderdag 29 oktober.

Willem Lugters 75 jaar oud en plotseling overleed Willem in zijn wagen op het Trekvaartplein. Sinds de dood van zijn vrouw voelde hij zich ontheemd. Graag trok hij een sigaretje bij haar graf. Vrijdag 30 oktober was de uitvaart in de Willibrordkerk en werd hij begraven op het kerkhof. Nu zijn ze weer samen.

Mogen al onze lieve doden leven in de lichtende liefde van de goede God.



R.K. Parochie H. Augustinus - Parochiekern H. Willibrord
Rhijngheesterstraatweg 35, 2341 BR Oegstgeest
tel.: 517 53 04, e-mail: parochie@willibrorddoegstgeest.nl
Pastoraal team: Pastoor: M.P.J. Hagen, tel. 070 - 514 56 88, e-mail: mpjhagen@interkerk.nl, Pastor: G.T.J. Lansbergen, tel.: 070 - 213 51 95, e-mail: b.lansbergen@ziggo.nl, Diaken: G. Brink, tel.: 06 - 30 78 03 64, e-mail: diakenbrink@gmail.com
Pastoraal werkers: G.T.M. Wüts, tel.: 06 - 23 13 35 01, e-mail: wutstruus@gmail.com, D.A.C.A. Gudde, tel.: 071 - 561 25 08

e-mail: dirkgudde@parochie-augustinus.nl, P.W.G. van Beurden, tel.: 06 - 51 18 39 36, e-mail: petervanbeurden@parochie-augustinus.nl
Pastoraatgroep: e-mail: els.van.leuken@planet.nl, tel.: 071 - 517 47 99
Gastvrouwen op de pastorie: ma, di, do 9.00 - 12.00 uur.
Bankrekeningen: misintenties: NL66 INGB 0000 1550 99
kerkbijdrage: NL45 INGB 0000 0739 00 en NL95 RABO 0138 4020 19, diaconie: NL06 RABO 0138 4000 32

www.willibrorddoegstgeest.nl

PROTESTANTSE GEMEENTE TE OEGSTGEEST



Christenen en kerken in China

Van 9 t/m 27 oktober maakte ik met 22 andere predikanten en kerkelijk werkers een reis door China. Het doel was: kerken en christenen ontmoeten in China, en ons laten informeren over allerlei aspecten van de enorm snelle groei van het aantal christenen in China.

Op het moment dat ik dit stukje schrijf ben ik net twee dagen terug in Nederland. Alle indrukken moeten nu in verhalen worden vertaald. Hieronder vindt u een poging tot zo'n verhaaltje. Wie meer wil lezen kan terecht op de weblog van Tjeerd de Boer die door de Protestantse Kerk (Kerk in Actie) is uitgezonden naar Hong Kong als docent aan het Luthers Theologisch Seminarie aldaar. De deelnemers aan de reis hebben daar per dag verslag gedaan van de belevenissen op reis: www.kerkinactie.nl/projecten/uitgezonden-medewerkers/tjeerd-de-boer

Plattelandskerkje

Op 17 oktober bezochten we een plattelandskerkje in de provincie Yunan. In die provincie wonen verhoudingsgewijs veel christenen. We zijn hoog de bergen ingereden en moesten het laatste stuk van de tocht lopen. In een nieuw kerkgebouwtje worden we welkom



geheten met een dans in traditionele klederdracht. Een klein jongetje danst mee. Een half uur later zit hij bij mij op schoot. Ik maakte een *selfie* van ons en liet dat aan hem zien. Hij keek even, maar was niet verbaasd. Iedereen in het dorp heeft een mobiele telefoon. Toen begon zijn kleine vingertje door mijn andere foto's op de telefoon te bladeren.

Zal het geloof hem inspireren?

Ondertussen vertelde de jonge predikant van het dorp hoe en waarom hij christen was geworden. Toen we naar zijn huis liepen passeerden we boerderijen die grotendeels opgetrokken waren uit muren van zongedroogde kleiblokken. Ik denk na over de toekomst van dit ventje. Is hij het enige kind van zijn ouders? Die zullen blij

geweest zijn dat hij een jongetje is. Zou er nog een broertje of zusje komen nu de 'een-kind-politiek' in China is afgeschaft? Zal hij straks naar de stad gaan net zoals al die andere jongeren die het platteland verlaten? Gaat hij studeren? Werk zoeken? Dit ventje zal opgroeien

met de Bijbelverhalen die hem op de zondagschool worden verteld. Zal het geloof hem inspireren om bij te dragen aan veranderingen in de Chinese samenleving? In wat voor een land en in



wat voor een wereld zal hij leven als hij 30 is? Al die vragen hebben we gesteld aan allerlei mensen die we ontmoetten.

Mijn broeders en zusters

Predikanten die leiding geven aan de kerk, studenten theologie, mensen die lid zijn van de erkende kerk of die juist niets van de door de overheid erkende kerk willen weten omdat de staat zich veel te veel met de kerk bemoeit... Wat zitten er veel verhalen in mijn hoofd! En vooral veel mensen... die zichzelf als christen mijn broeder of mijn zuster noemden. Ik vind die woorden in Nederland wel eens wat eikenhoutiger klinken. Maar op zo'n reis klinkt dat heel anders. Heel bijzonder. Ik wil later nog wel eens een aantal van die familieleden aan u voorstellen, via de verhalen en de foto's.

Ds. Aart Verburg

Geloofsexpressie

Je kunt op verschillende manieren naar een tekst kijken: de taal bestuderen, je verdiepen in de historische context, de bedoeling van de auteur proberen te doorgronden... of je kunt de tekst op jezelf laten inwerken en ervaren waar de tekst in jouw leven aansluit en wat die nu nog kan betekenen. Voor een preek probeer ik naast dat eerste vooral dat laatste te doen. Dat doen we bij geloofsexpressie ook: plaats nemen in een verhaal, de beelden die het oproept op papier zetten en daarover praten. Dat levert goede en vooral hele inspirerende gesprekken op. Ben je tussen de 25 en 45 jaar, dan ben je van harte uitgenodigd om daaraan deel te nemen. Te weten dat er meer mensen van jouw leeftijd met zingevingsvragen bezig zijn kan ook heel fijn zijn. We zien je dan graag woensdag 25 november om 20.00 uur op de zolder van de Regenboogkerk. Je kunt me ook even mailen: irisvanderheul@gmail.com.

Ds. Iris van der Heul

80 is het nieuwe 75

Mensen worden gemiddeld steeds ouder, maar vooral: ze voelen zich op steeds latere leeftijd pas oud of noem het 'rijp'. Vanuit die gedachte (ik ken 'm: 40 is namelijk het nieuwe 30) heeft het moderamen besloten dat gemeenteleden nu vanaf hun 80^e verjaardag een bloemetje ontvangen van de bezoggroep. We hopen dat u veel bloemetjes mag ontvangen.

Ds. Iris van der Heul

Wat ik geloof'...

Aan professor Hans Küng, rooms-katholiek theoloog, werd regelmatig gevraagd om nou eens eerlijk te zeggen wat hij persoonlijk geloofde. Hij had al geschreven over het christelijk geloof, de Islam en het Jodendom. Over theologie en wereldliteratuur en een moderne wereldwijde ethiek. Nu schreef hij 'Wat ik geloof' voor mensen die op zoek zijn naar een eigentijdse beleving van het geloof maar niet uit de voeten kunnen met de traditionalisten uit de roomse of protestantse hoek. En die toch ook niet tevreden zijn met het stempel ongelovig of twijfelbaar. Die geen goedkope 'wellness-spiritualiteit' of vluchtige 'levenshulp' zoeken, maar willen kunnen uitleggen waarom zij vanuit geloof leven. 'Wat ik geloof' is een inspirerend boek met hoofdstukken over 'Levensvertrouwen', 'Levensweg', 'Levenszin' etc. Wie wil meelesen en er dan samen verder op ingaan?

Locatie: Dorpscentrum

Dag/datum: maandag 16 en 30 november 2015 en maandag 4 en 18 april 2016
Tijd: 20.00 uur

Inleider: ds. Aart Verburg

Graag even aanmelden via aartverburg@me.com of per telefoon.

Voor de eerste avond breng ik kopieën van het hoofdstuk over 'Levensvertrouwen' mee.

Ds. Aart Verburg

BED, BAD & BREAKFAST Kerstspel 2015

Op kerstavond gaan we Oegstgeest weer verrassen met een eigentijdse versie van het aloude kerstverhaal. Dit jaar speelt het verhaal zich af in een hotel waar de boel flink op stelten wordt gezet. Het spel is inmiddels geschreven en we hebben al een grote groep enthousiastelingen gevonden die het spel met ons gaat maken. We betrekken graag ook jou er bij. Als decorbouwer, carolzanger, technicus of toneelspeler.

■ Vind je het leuk om voor of achter de schermen mee te doen, meld je dan nu aan. Stuur een berichtje naar Nelleke (onze regisseur en schrijver van het spel); haar adres is chris.nelleke@ziggo.nl.
■ Als je op het toneel wilt staan, zet dan de repetitiedata vast in je agenda. Deze vinden plaats op 22 november, 29 november en 6 december van 18.00 tot 19.30 uur.

Zondag 13 december staat de doorloop gepland van 12.00 – 15.30 uur. En zondag 20 december is de generale van 15.00 – 18.00 uur.

■ Voor de carolzangers worden er nog data geprikt om te oefenen. Er zal in ieder geval voldoende gelegenheid zijn om in te zingen.

■ Heb je net als wij ook al zin in de kerst en wil je met ons meedoen? Je bent van harte welkom!

Christina Osinga, Nelleke van der Oord,

Pauline Verkerk, Anja Froeling,

Iris van der Heul

Wij gedenken...

19 oktober mw. Maria Frederika (Miep) Uit den Boogaard-de Bel, 98 jaar

22 oktober mw. Elisabeth (Bep) Selier-de Water, 88 jaar

24 oktober mw. Cornelia Geertruida Jochems-van Soest, 82 jaar

Zie voor de gedachtenis www.pgoegstgeest.nl of neem contact op met de scribe, zie colofon



PROTESTANTSE GEMEENTE TE OEGSTGEEST

Kerkenraad: Voorzitter: C. de Visser, Wilgenlaan 13, 2231 XA Rijnsburg, tel. 517 48 36
Scriba: mw. M. van Doorninck-Kruzinga, tel. 517 15 23, scribapgo@pgoegstgeest.nl
corr. adres: zie kerkelijk bureau
Bankrekeningnrs. Prot. Gem. Oegstgeest:
NL17 INGB 0002 3412 94: PGO
NL94 INGB 0005 5235 45: Zending
NL87 INGB 0000 3734 56: Diaconie
NL96 INGB 0002 4050 56: Werelddiaconaat
Kerkradio: C. van Rossum, tel. 517 59 98

KERKELIJK BUREAU

Haarlemmerstraatweg 6, 2343 LB Oegstgeest. Telefoon: 517 54 98.
E-mail: kerkelijkbureau@pgoegstgeest.nl
Administratie en reservering / verhuur van zalen in Regenboogkerk, Groene Kerk en Willibrords Erf.
Bezoek alleen na afspraak via telefoon of e-mail, zie boven.
Ledenadministratie.
E-mail: ledenadministratie@pgoegstgeest.nl

pgoegstgeest.nl; bezoek mogelijk op dinsdag van 10 – 12 uur.

GEBOUWEN:

Regenboogkerk: Mauritslaan 12, tel. 517 52 05.
Groene Kerk: Haarlemmerstraatweg 6, tel. 517 54 98
Willibrords Erf: Haarlemmerstraatweg 6, tel. 517 54 98

PASTORALE SECTIES

SECTIE OOST

Predikant:
ds. I.E. (Iris) van der Heul
Simon Vestdijklaan 14,
2343 KV Oegstgeest
tel.: 06 191 94 804
e-mail:
irisvanderheul@gmail.com
Afwezig op maandag

SECTIE NOORD

Predikant:
tijdens de ziekte van ds. K.G. (Kees) Zwart kunt u terecht bij ds. Christiaan Donner, interim-predikant, tel. 070 - 380 38 90 of 06 234 48 382, of bij ds. Iris van der Heul en ds. Aart Verburg.

SECTIE WEST

Predikant:
ds. A. (Aart) Verburg,
Boerhaavelaan 18,
2334 EP Leiden,
tel.: 515 20 53 en
06 133 85 961,
e-mail: ds.a.verburg@pgoegstgeest.nl
Afwezig op vrijdag

PROTESTANTSE GEMEENTE TE OEGSTGEEST



Kunst in de Regenboogkerk

Expositie 'Soevereine Zee', schilderijen van Joke Elzinga

Nog tot en met 29 november is deze expositie te zien. Joke Elzinga is gefascineerd door de zee die ze in allerlei gedaanten - van de stilte tot de storm - heeft waargenomen en geschilderd. De zee is een oersymbool in de Bijbelse verhalen over de schepping en de eindtijd. Maar Joke spreekt over de 'soevereine zee': voor haar is de zee een imposante verschijning en een



Joke Elzinga

onuitputtelijke bron van steeds nieuwe emoties. Heel herkenbaar voor ons die

zo dicht bij de zee leven. Als afsluiting van de expositie zal Henk Plomp op zondag 29 november om 15.30 uur in de Regenboogkerk, aan de hand van beelden uit de kunstgeschiedenis, een verhaal houden over het sublieme en de symboliek van de zee in de Bijbel en stelt daarbij de vraag of de zee wel of niet soeverein is. U bent

van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Marianne Noordijk-Brom
Kunstcommissie Regenboogkerk

Zing mee met de Carols op kerstavond!

Iedereen kijkt al vol verwachting uit naar het nieuwe kerstspel op kerstavond (donderdag 24 december) om 19.00 uur in de Regenboogkerk. Wilt u zeker zijn van een plaats in de kerk, zing dan mee in het Carolkoor! We zullen voorafgaand aan de viering bij de deur een aantal kerstliederen zingen voor alle mensen die in de rij staan te wachten tot de deur open gaat! Of we ook een rol gaan vervullen tijdens het spel is nu nog niet helemaal duidelijk. Voor deze Carols moeten we natuurlijk wel even oefenen. Om zoveel mogelijk mensen de gelegenheid te geven mee te zingen hebben we verschillende momenten in de week gekozen waarop de repetities plaatsvinden. We houden er rekening mee dat niet iedereen alle repetities aanwezig kan zijn, maar het is fijn als u bij de aanmelding even laat weten op welke momenten u mee kunt repeteren. De repetities worden ondersteund door midi's om thuis nog eens na te kunnen luisteren hoe het ging. De repetities zijn op maandagavond 7 december van 19.00 tot 20.00 uur, zaterdagmiddag 12 december van 16.00-17.00 uur, dinsdagavond 15 december van 20.00 tot 21.00 uur en zondagmiddag 20 december van 14.00 tot 15.00 uur (voorafgaand aan de generale van het spel). De repetities zullen worden gehouden in

de achterruimte van de Regenboogkerk. Zingt u mee? Geef u dan op bij mij, paulineverkerk@xs4all.nl of 071 - 517 36 22.

Pauline Verkerk

Kerstviering senioren PGO - PCOB

Op woensdag 16 december van 16.30 uur tot ongeveer 19.30 uur is er voor de senioren van de PGO en de leden van de PCOB een kerstviering in het Dorpscentrum aan de Lijtweg. Het belooft een afwisselend en boeiend programma te worden, waaraan o.a. Cappella pro Cantibus haar medewerking verleent. Ook kunnen we kijken en luisteren naar een bijzonder gedeelte. Evenals andere jaren is er een eenvoudige maaltijd. *Let op, we starten iets later en eindigen iets vroeger.* U kunt zich opgeven bij de onderstaande adressen en als u niet op eigen gelegenheid kunt komen, kan er voor vervoer gezorgd worden. Er wordt een collecte gehouden aan het eind van de avond.

Mw. A. Brandt: tel. 517 43 86

Mw. B. van Delft: tel. 515 49 57

Mw. M. de Ruijter: tel. 517 61 58

Namens de werkgroep,

G. Roelofsen-Lindeboom

De Bijbel in Gewone Taal

In 2014 verscheen bij het Nederlands Bijbelgenootschap de 'Bijbel in Gewone Taal' (BGT). Het Bijbelgenootschap maakte hierdoor de Bijbel voor jonge-

ren toegankelijker. Inmiddels blijkt dat ook veel ouders (en ouderen) het gevoel hebben dat ze de Bijbel in deze vertaling veel beter begrijpen. Wat is er vóór deze vertaling te zeggen? En zijn er ook bezwaren? Op die vragen gaan we in tijdens drie avonden in december en januari.

■ De eerste avond is een introductieavond. We vergelijken verschillende vertalingen zoals bv. de Naardense Bijbel met de BGT. En we oefenen zelf met het gebruik van 'gewone taal'. Daarna hebben we de maand december om ervaring op te doen met lezen uit de BGT, met kinderen, jongeren, ouderen...

■ In januari doen we elkaar verslag van onze leeservaring. We bespreken dan vragen en opmerkingen en gaan dieper in op de consequenties van verschillende vertaalmethoden.

■ Op de derde avond komen de voor- en tegens van de BGT en achtergrond van andere vertalingen aan bod. We sluiten af met de vraag hoe we de BGT kunnen waarderen en gebruiken. We zijn heel benieuwd hoe jongeren de BGT vinden. Toen we het plan in het overleg van pastores in Oegstgeest bespraken, zeiden we dat dit een mooie gelegenheid zou zijn om uit de verschillende kerken die allemaal dezelfde Bijbel lezen aan deze avonden mee te doen. De dominees en de pastores komen in ieder geval op de eerste avond. U en jij ook?

Meer informatie zie pagina 16.

COLLECTEN

2 nov.: Edukans

Wereldwijd gaan 72 miljoen kinderen niet naar school. Edukans gelooft in scholing als meest duurzame vorm van ontwikkeling. Onderwijs maakt weerbaar en geeft kinderen vaardigheden.

15 nov.: Wereldhuis Amsterdam

Opgericht door de protestantse diaconie wordt mensen zonder verblijfspapieren hulp geboden. Arbeidsmigranten, uitgeprocedeerde vluchtelingen, slachtoffers van mensenhandel of mislukte huwelijksmigratie ontvangen juridisch advies, taalcursussen, fietslessen, medische hulp en starterstrainingen voor wie een bedrijf wil beginnen.

29 nov.: Kerk op wielen

In een Almeerse wijk waar veel stress voorkomt, rijdt een kerkbusje, waarin kinderen naar bijbelverhalen luisteren en zingen en volwassenen door het evangelie aangeraakt worden. Deze en andere pionierskerken helpen wel.

6 dec.: Pastoraat

Aandacht voor ouderen en zieken in de wijk en mensen die het moeilijk hebben door scheiding of andere situatie. De PKN maakt cursussen en ondersteunend materiaal voor pastoraal medewerkers.

ACTIVITEITEN PGO

- 16 nov. 20.00 Dorpscentrum: Wat ik geloof (Hans Küng), eerste avond
- 17 nov. 20.00 RBK, Bibliodrama startersgroep
- 30 nov. 20.00 Dorpscentrum: Wat ik geloof (Hans Küng), tweede avond
- 3 dec. 09.45 Koffiekamer Willibrords Erf (ds. C. Donner)
- 7 dec. 20.00 De Bijbel in Gewone Taal, Dorpscentrum
- 10 dec. 10.00 Koffieochtend Regenboogkerk

Afwezig

Zo lang ds. Zwart ziek is kunnen gemeentelieden uit wijk Noord (Haaswijk) terecht bij ds. Christiaan Donner, interim predikant (070 - 380 38 90 of 06 - 23 44 83 82) of bij één van de andere predikanten van de PGO.

VRIJZINNIGE PROTESTANTEN

Kring 'Literatuur en Religie'

De komende periode komt deze kring tweemaal bij elkaar. Op 16 november om 20.00 uur en op 17 november om 14.30 uur wordt het boek 'Een dwaze maagd' van Ida Simons besproken. Welk boek in januari wordt besproken is nog niet bekend. De kring vindt plaats in het Dorpscentrum.

Theatervoorstelling 'De Bovenkamer'

De voorstelling wordt gegeven in de Lokhorstkerk in Leiden op 18 november. Aanvang: 20.00 uur. In deze voorstelling van Thomas Borggreve is de hoofdpersoon de heer Meyer, ooit dirigent en in zijn beleving nog steeds dirigent, ook nu hij Alzheimer heeft. Het stuk belicht het proces van een dementerende man.

Kring 'Geloofbeleving'

Deze kring komt op 24 november bij elkaar om 10.00 uur in het Dorpscentrum.

Kring 'Kunst en Spiritualiteit à la Carte'

Op zondag 29 november zal Peter A.H. Bakker ons in het Dorpscentrum laten kennismaken met natuurfotografie. Op zijn reizen naar Argentinië en Nieuw-Zeeland is Peter Bakker geraakt door de schoonheid en de ongereptheid van de natuur. De vormen en compositie van kleuren spreken tot zijn verbeelding. De beeldrijm met soms onverwachte dieptewerking fascineren. We gaan met elkaar in gesprek over de verwondering in de natuur en de inspiratie die in teksten kan doorklinken.

Deze bijeenkomst wordt afgesloten met

Gé Eegdeman

Vrijzinnige Protestant Dorpscentrum VVP

Kerkdiensten: elke zondag 10.30 uur, Dorpscentrum, Lijtweg 9
Pastoraal Werker: mw. G. Kooijman-van Andel, e-mail: gerriekooijman@planet.nl
Prinses Irenelaan 19, 2341 TP Oegstgeest, tel. 06 - 18 39 26 04, Voorzitter: Prof. dr. L. Leertouwer, Rijnsburgerweg 36, 2333 AB Leiden, e-mail: l.leertouwer@icloud.com
Secretaris: G. Eegdeman, Laan van Arenstein 23, 2341 LS Oegstgeest, tel: 071 - 515 38 65, e-mail: eegde001@planet.nl

www.vvpleidenoegstgeest.nl



Evangelisch jongerenhuis Plexat 25 jaar

Op zaterdag 7 november vieren we het 25-jarig jubileum van Plexat met een inloopmiddag. We kunnen dankbaar herinneringen ophalen over wat Plexat betekent voor onze kerk, voor studentenverenigingen en kamerbewoners. Plexat, Oude Singel 152, Leiden, is een plek van ontmoeting voor jongeren en biedt ruimte voor allerlei activiteiten, zoals jeugdclubs, kerkenraadsvergaderingen, gespreksgroepen en catechisatie. Er worden vijf kamers verhuurd aan studenten. Studentenvereniging Ichthus maakt vanaf het begin gebruik van de ontmoetingsruimte en



inmiddels ook andere studentenverenigingen. In de loop der jaren zijn er diverse activiteiten gehouden: winteravondgesprekken, maaltijden, vertelavonden en wat al niet... Door vrijwilligers werd en wordt hard gewerkt om het pand in goede staat te brengen en te houden. In de zomer van 2011 is de keuken gemoderniseerd, zodat gemakkelijker voor groepen kan worden gekookt. Het psalmwoord 'Als de Heer het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen de arbeiders' blijft toepasselijk!

Bestuur Stichting Evangelisch Jongerenhuis

Update jaarthema 'Leerling zijn van Jezus'

In het kader van ons thema 'Leerling-zijn van Jezus' is de koppeling van tieners van de club Eskol aan volwassenen op creatieve en lekkere manier (lunch) van start gegaan. In de diensten wordt geregeld een van 10 sneltekeningen getoond (te vinden op [youtube: 10voorTieners](https://www.youtube.com/watch?v=10voorTieners), sneltekening).

Pieter Kleingeld heeft in een aantal diensten uitgebreid ingezoomd op het jaarthema. Daarover gaan ook de gemeentegesprekken samen met de GKv. Om het jaarthema concreet te maken gaan NGK en GKv in de eerste maanden van 2016 aan de slag met Present in de buurt: een 'tijdcollecte'. Het idee is dat

je tijd geeft in plaats van geld, met een bonnetje in de collectezak. Present gaf op zondag 8 nov. aan voor welke klussen en op welke data men zich kan aanmelden: keus uit sociale en praktische activiteiten in Leiden en Oegstgeest. Zie ook www.facebook.com/presentleiden.

Jan Baronner

Kerkdiensten

Op 8 nov. stond de dienst in het kader van dankdag. Op 15 nov. is er een jeugddienst met begeleiding van de jeugdband. Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar - 22 nov. - worden de overledenen herdacht en staan wij bewust stil bij leven en dood, bij rouw en verdriet. Zie uitgebreider op pagina 3.

Eke de Gier-van der Jagt

Nederlands Gereformeerde Kerk Oegstgeest e.o.

Samenkomsten:

Duinzigtcollege, Wijtenbachweg 23

Predikant: ds. P. (Pieter) Kleingeld

Oude Rijnsburgerweg 54,

2342 BC Oegstgeest, tel.: 737 04 56,

e-mail: pieter.kleingeld1968@gmail.com

Voorzitter kerkenraad: André Lensink, tel.

512 15 13, Scriba: Jan Wesseling, tel. 513 03 64

e-mail: scriba@ngkoegstgeest.nl

Zie ook: www.facebook.com/ngkoegstgeest

www.ngkoegstgeest.nl



Moe beginnen?

Ik denk dat het niet kan. Nieuw beginnen en tegelijk moe zijn. Dan haal je twee dingen door elkaar heen die zich niet goed laten mengen. Wie moe is heeft rust nodig en na gerust te hebben komen hopelijk de nieuwe ideeën. Dan kun je weer opstaan en aan de slag.

Wij hebben bijvoorbeeld in de gemeente sinds kort een nieuwe oudstenraad. Van een kleine kerkenraad naar een groep mensen die bijna drie keer zo groot is. Die groep gaat met veel energie aan de slag en dat is prachtig. Maar de 'oude' groep heeft z'n rust echt nodig. Ze zijn echt wel blij met de nieuwe groep, maar hebben zelf niet zoveel energie om door te gaan.

Jezus brengt vermoeide mensen bij zich tot rust. Eerst maar eens rust. En daarna zegt Hij dat zijn juk te dragen is en dat het goed is van Hem te leren, want Hij is zachtmoedig en nederig van hart. Eerst rust, dan werk. En ga je weer aan het werk, dan graag in verbondenheid met Jezus.

Dat zegt iets over rusten bij Jezus: kennelijk is dat ook een tijd van in de gaten krijgen waar je zo moe van bent geworden. In die tijd speelde de last van de wetgeving van de Joodse leiders een rol: hoeveel regels waren er wel niet om je aan te houden. Maar van vrijheid vandaag kun je ook moe worden: altijd

maar weer kunnen bedenken hoe je de dingen vandaag aanpakt. Ik denk ook aan verwachtingen: van mezelf, verwachtingen van anderen over mij, of die verwachtingen waarvan ik denk dat anderen die hebben van mij. Druk zijn is cool, las ik laatst ergens. Kun je niet zeggen dat je druk bent, dan hoor je er niet helemaal bij. Kom er eerst maar eens achter waarvan je zo moe bent!

Bij Jezus is het *nieuwe* werken. Dat is altijd in samenwerking met Hem. Tenminste, dat vertelt het beeld van het juk me: een juk was iets waar minstens twee ossen in liepen, een ervaren os en een onervaren os. De onervaren os met tomeloze energie leert van de ervaren lobbies hoe hij/zijn energie over de dag kan verdelen. Dan hou je het tenminste uit. Zo heb ik geleerd van lange afstand hardlopers. Dat doen ze niet sprintend, maar ze verdelen hun krachten. Zo doe ik dat ook, het is me al een paar keer gelukt een halve marathon te rennen.

Moe beginnen gaat volgens mij niet. Rusten en snappen waarom je zo moe bent geworden, dat is één. En dan kijk ik naar Jezus en denk: top, ik krijg energie van Hem. Hij helpt, Hij remt af, met Hem kom ik in m'n nieuwe ritme en de energie blijft. Zijn juk is zacht en zijn last is licht. Logisch: Hij draagt het juk zo ongeveer alleen. Zo bereid ik m'n voornemens voor 2016 voor.

Ds. Robert Roth



Gereformeerde Kerk *vrijgemaakt* Oegstgeest

Erediensten: Rehobothkerk, Lijtweg 1

Predikant: ds. R.R. Roth,

H. Haasseplantsoen 12,

2343 KR Oegstgeest,

tel.: 528 38 41, e-mail: rrroth@gkv.nl

Scriba: Margaret Jansen

e-mail: scriba@gkvoegstgeest.nl

www.gkvoegstgeest.nl

De Mariamonologen in het Dorpscentrum op 11 oktober 2015



Dansend en zingend kwamen zij als godinnen de goed gevulde kerkzaal binnen, op blote voeten, met een kaarsje in de hand: Elly Zuiderveld, Ineke ter Heege en Elise Mannah. De kaarsjes werden op het toneel geplaatst, waar Henk Doest hen begeleidde op piano en af en toe ook een kleine rol vervulde. Een vol programma waaruit ik enkele stukjes naar voren wil halen. Begonnen werd met een gebed voor alle vrouwen, op de melodie van het Ave Maria van Gounod:

Laat ons bidden voor de vrouwen voor de vrouwen van de aarde voor de lasten die ze sjuouwen voor de kinderen die ze baren voor de zorgen die ze dragen voor hun onvervulde vragen wees hen nabij laat ons bidden voor de vrouwen voor de meisjes die ze waren vol van hoop en zelfvertrouwen met hun zon-gebleekte haren met hun sluiers en hun vlechten die voor recht en vrede vechten wees hen nabij laat ons bidden voor de vrouwen waar ter wereld ze ook wonen in hun hutten, flatgebouwen in hun eigen denkpatronen hooggehakte, laaggeschoolde zelfbewuste en verdoelde wees hen nabij laat ons bidden voor de vrouwen voor de oude voor de jonge voor de prinses die ze trouwden voor de liedjes die ze zongen voor de baby's die ze zoogden voor de tranen die ze droogden bid voor hen, bid ook voor mij wees ons nabij amen

Ondanks alle tegenslagen zijn wij de vrouwen op wie de komende generaties worden gebouwd. Het begin van een

wervelend theaterconcert, soms vrolijk, aanstekelijk, maar ook gevoelig of hilarisch en steeds op zoek naar Maria, als moeder van Jezus, Maria Magdalena of Maria von Trapp. We zien ook Malala voorbij komen, het sterke meisje uit Pakistan dat van haar vader vragen mocht blijven stellen, eigenlijk een doodzonde want de plaats van de vrouw is nederigheid. Elly en Ineke merken trots op dat zij de naam Maria dragen, Elise protesteert: ik ben Maria niet! Ze zingen lekker tegen elkaar in: 'Ave, ave, ave Maria' tegenover 'Dit is de dag', katholiek tegenover protestant, zusters tegenover dominees. Met het komische 'Heidi gelooft' (hij, die gelooft). Het liedje over de zusters doet voor mij als katholiek veel herkennen: zusters van liefde tot dienen bereid, achter die deuren van veiligheid, geurend naar *sunlight* en heiligheid.

Henk Doest zingt als Jozef een prachtig lied over Jezus, zijn aangenomen zoon, zijn stiefzoon: ik kon hem niet beschermen, hem niet behoeden, tot mijn woede en verdriet. "Hij heeft nog nooit iemand kwaad gedaan."

In de teksten worden beelden van vrouwen opgeroepen en verbanden gelegd tussen de bijbel en onze werkelijkheid: de Syrische vrouwen, soms hoogzwanger, op de vlucht, de honger in Afrika en de wankel bootjes, de Hongerwinter en het wonder van de trommel met de Mariakaakjes, de dwaze moeders van de Plaza de Mayo.

Het was een bijzondere middag, met veel om van te genieten en over na te denken.

Gerrie Kooijman

Koning David en de splitsing van het rijk

Deel 4 van Guus Kuijer: De Bijbel voor ongelovigen

Deel 4 van deze reeks begint met het verhaal over Absalom, één van de vele zonen van David. Zijn zusje Tamar zoekt bescherming bij hem nadat ze is verkracht door haar (half)broer, de kroonprins Amnon.

Absalom ziet zichzelf als heel mooi - alle vrouwen vallen voor hem ook vanwege zijn lange blonde haar -, maar niet slim, en is blij dat hij geen kroonprins is. Absalom vindt dat koning David Tamar moet wreken, maar David doet niets. Waarom? Geleidelijk aan komt Absalom er achter dat David zich Batseba, de vrouw van Uria, heeft toegeëigend en daarna Uria de dood heeft ingestuurd. Zijn hoog geëerde vader blijkt een moordenaar en niet in staat recht te spreken over zijn oudste zoon. Omdat David doet of hij van niets weet, komt Absalom in opstand en neemt hij de plicht op zich Tamar te wreken en zijn (half)broer te doden. Absalom houdt van zijn vader, en zijn vader houdt van hem én van Amnon. Liefde, ereplicht en wreedheid zit in ieder van hen verstrendgeld.

Voeg daarbij het dooreenlopen van machtspolitiek met de bijbehorende

wreedheden en het volgen van 'de stem Gods' blijkens uitspraken van profeten, en je hebt een mengsel voor wel 100 romans, toneelstukken en films. Dat geldt ook voor *Het Verhaal van Abigail*, de tweede vrouw van David. David mocht van de profeet geen tempel bouwen; dat was voorbehouden aan een zoon van hem. Ieder verwacht dat Adonia, de oudste zoon op dat moment, dat zal zijn. Maar David kiest Salomo als opvolger. Salomo wordt toegejuicht als koning, nog vóór David overleden is. David sterft, oud en zwak, getroost en verwarmd door het lieve jonge meisje Abisag.

Het laatste verhaal is van Jerobeam. God heeft David beloofd dat hij en zijn zonen eeuwig koning zouden blijven over Juda. Maar aan het eind van Salomo's leven zijn de belastingen voor de bouwwerken van de tempel en paleizen en voor het hofleven voor de andere stammen te zwaar. Bovendien vereert Salomo - door de vrouwen die hij uit vele landen heeft - steeds meer vreemde goden. Via de godsman Achia wijst God Jerobeam aan als leider van de 10 stammen. Het rijk splitst. Een langdurige strijd tussen Juda en de 10 stammen van



Israel is daarmee geboren. Het boek is boeiend, maar iets moeilijker leesbaar dan de vorige delen door de vele namen die er in voorkomen. Dat is in de Bijbelboeken waarop het gebaseerd is, 2 Samuel en 1 Koningen, nog sterker het geval. Kuijer geeft ons inzicht in de verwarrende motieven van mensen: liefde, vermengd met overmoed, machtsbelustheid en angst voor God. Maar zonder de rechtlijnige redenering: 'als je God liefhebt, heb je succes en worden je vijanden verslagen; als je afwijkt van Gods wetten, word je gestraft'. Kuijer maakt ons duidelijk: het gaat om het verhaal; of dit werkelijk zo gebeurd is, doet niet ter zake. En het horen van de stem van God komt soms wel erg goed uit!

Hennie Dijkhuis-Potgieser

Vier avonden Duurzaamheid

In de komende maanden zal de Taakgroep VOS (PGO) samen met het Dorpscentrum een serie van vier avonden rond Duurzaamheid organiseren. Woensdag 9 december: 'De mondiale voetstap', door Jan Juffermans met praktische invulling door Peter Mol van Energiek Oegstgeest.

Donderdag 14 januari 2016: 'Over de crisis niets dan goeds', door Jef Staps met praktijkvoorbeelden van Carolien Looman en Marco Ganzeman, leden van de gemeenschap van Stoutenburg, Donderdag 11 februari 2016: 'Verspilling van ons voedsel', door Frans van der Steen.

Donderdag 10 maart 2016: 'Duurzaamheid! Wat doen wij eraan?', forumdiscussie met vertegenwoordigers van diverse instanties.

De mondiale voetafdruk

Ieder mens gebruikt een gedeelte van de ruimte op aarde. Hoeveel ruimte hangt af van iemands consumptie. Met behulp van de mondiale voetafdruk zijn we in staat om met een getal uitgedrukt in mondiale hectares aan te geven hoeveel oppervlakte aarde per persoon dat is. In een interactieve lezing zal Jan Juffermans ingaan op de geschiedenis, het model en de toepassingsmogelijkheden

van de mondiale voetafdruk. Peter Mol van Energiek Poelgeest zal een praktische invulling geven aan deze avond. Jan Juffermans is actief op het gebied van duurzaamheid. Hij geeft lezingen, schrijft artikelen en boeken hierover. Hij staat in de top 'Duurzaamheid 100' van dagblad Trouw. Van recente datum is zijn e-boek *Mijn hemel! Wat gebeurt er op aarde?* Zie www.voetafdruk.eu Locatie: Dorpscentrum.

Datum/tijd: woensdag 9 december, 20.00 uur
Info: vos@pgoegstgeest.nl of Dieneke van Os, tel: 071 - 517 65 55

Wyske Timmerman

DIENSTEN en vieringen

voor de periode van 14 november tot en met 6 december 2015

REGENBOOGKERK

Protestantse Gemeente te Oegstgeest
kinderopas en kinderevendienst

zo 15 nov 10.00 ds. H.R. Plomp
zo 22 nov 10.00 ds. A. Verburg
10.00 jeugdkapel
zo 29 nov 10.00 ds. A. Verburg, viering van
de Maaltijd van de Heer
m.m.v. Regenboogcantorij
zo 6 dec 10.00 ds. F.L. Bakker
10.00 jeugdkapel

GROENE OF WILLIBRODKERK

Protestantse Gemeente te Oegstgeest

zo 15 nov 10.00 ds. A. Verburg
zo 22 nov 10.00 dhr. H. Boter
zo 29 nov 10.00 ds. I.E. van der Heul
zo 6 dec 10.00 ds. I.E. van der Heul, m.m.v.
Willibrordcantorij

Autodienst

Regenboogkerk

zo 15 nov dhr. B. van Rijswijk 515 52 00
zo 22 nov dhr. J.R. Delver 517 28 88
zo 29 nov dhr. J. de Wit 517 50 89
zo 6 dec dhr. Tj. de Wit 517 07 93

Groene of Willibrordkerk

zo 15 nov dhr. J. Bleichrodt 515 38 81
06 20 00 30 82
zo 22 nov dhr. T. Reedijk 517 54 43
zo 29 nov mw. C. Mulder 517 68 56
zo 6 dec fam. L. Huisman 517 35 29

DORPSCENTRUM

Ver. Vrijzinnige protestanten (PGO)

zo 15 nov 10.30 ds. M.J. Wassenaar
zo 22 nov 10.30 ds. A. v. Wijngaarden-Junge
zo 29 nov 10.30 ds. P.A. Wilbrink
zo 6 dec 10.30 mw. G. Neels

Autodienst

zo 15 nov mw. T.C. Stafleu 561 80 65
zo 22 nov dhr. G. Eegdeman 515 38 65
zo 29 nov dhr. J.A. v.d. Griend 589 24 48
zo 6 dec mw. T.C. Stafleu 561 80 65

DUINZIGTCOLLEGE

Ned. Gereformeerde Kerk

iedere zondag kinderclubs van 0-12 jaar

zo 15 nov 10.00 ds. P. Kleingeld, jongeren-
dienst met GKV
zo 22 nov 10.00 ds. P. Kleingeld,
gedenkdienst overledenen

zo 29 nov 10.00 dhr. B. Bakker

zo 6 dec 10.00 ds. P. Kleingeld

REHOBOTHKERK

Gereformeerde Kerk vrijgemaakt

elke vrijdag 8.30-9.00 uur vrijdagmorgengebed

zo 15 nov 10.00 jongerendienst met NGK
16.30 ds. J.B. de Rijke
zo 22 nov 10.00 ds. R.R. Roth
16.30 ds. G.J. Oosterhuis
zo 29 nov 10.00 ds. H.J. Boiten
16.30 dienst
zo 6 dec 10.00 ds. R.R. Roth
16.30 ds. J. van Houwelingen

R.K. PAROCHIE H. AUGUSTINUS PAROCHIEKERN H. WILLIBROD

autodienst: 517 32 87

iedere zondag kinderwoorddienst

elke laatste maandag van de maand van 20.15-
21.00 uur Rozenkrans met meditatieteksten

Drieëndertigste zondag door het jaar

za 14 nov 19.00 Woord- en communie-
viering, P. van Beurden,
samenzang
zo 15 nov 11.00 Eucharistieviering,
B. Lansbergen en P. van
Beurden, m.m.v. Gemengd
Koor

za 21 nov. 19.00 Vormselviering Oegstgeest
en Katwijk,
locatie Katwijk, m.m.v. Spirit

Vierendertigste zondag door het jaar, feest
van Christus Koning

za 21 nov 19.00 Eucharistieviering,
B. Lansbergen,
stille viering
zo 22 nov 11.00 Eucharistieviering,
B. Lansbergen,
m.m.v. Schola

Eerste zondag van de Advent

za 28 nov 19.00 Eucharistieviering,
M. Hagen,
m.m.v. gastkoor
zo 29 nov 11.00 Eucharistieviering,
M. Hagen en P. van
Beurden, gezinsviering
m.m.v. Spirit

Tweede zondag van de Advent

za 5 dec 19.00 geen viering
zo 6 dec 11.00 Eucharistieviering, J. de
Graaf en P. van Beurden,
m.m.v. Dameskoor

Doordeweekse vieringen:

dinsdag 9.30 uur morgenmis
donderdag 9.30 uur communieviering

VAN WIJCKERSLOOTH EN RUSTENBORCH

Protestant

zo 15 nov 16.00 ds. G.F. Smaling
zo 22 nov 16.00 ds. M. Driessen
zo 29 nov 16.00 ds. B. Blonk
zo 6 dec 16.00 ds. D. Verboom

Rooms Katholiek

zo 15 nov 10.00 Woord- en communie-
viering,
dhr. G. van de Pavert
zo 22 nov 10.00 Woord- en communie-
viering,
pastor mw. N. van Spelde
zo 29 nov 10.00 Eucharistieviering,
pastoor Vijftigschild
zo 6 dec 10.00 Woord- en communie-
viering,
pastor mw. M. Speckens

Bezinningscentrum KRUIPUNT

Rivierduinen, locatie Oegstgeest

zo 15 nov 10.30 pastor J. Biemans
zo 22 nov 10.30 pastor S. Poppe-Rienks
zo 29 nov 10.30 pastor J. Biemans
zo 6 dec 10.30 pastor P. Smit

ALRIJNE ZIEKENHUIS LEIDEN (voorheen Diaconessenhuis)

zo 15 nov 10.15 ds. A.C. Kooijman
zo 22 nov 10.15 concert
zo 29 nov 10.15 pastor H. van Breukelen
zo 6 dec 10.15 ds. A.C. Kooijman

LEIDS UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM

zo 15 nov 10.00 ds. H.C. Pasterkamp
zo 22 nov 10.00 pastor J.H.S. Evers
zo 29 nov 10.00 ds. A.J. Hammer
zo 6 dec 10.00 pastor J.H.S. Evers

PAULUSKERK, VOLLE EV.GEM., 11.00 uur.

zo 15, 22 en 29 nov. en 6 dec.

Oprichting Diaconaal Platform Oegstgeest

**Uitnodiging 16 november
20.00 uur Dorpscentrum**

En wat doen de kerken in Oegstgeest? Een goede vraag en altijd actueel. Of het nu gaat om de vluchtelingen die in Oegstgeest worden opgevangen of om andere noden in Oegstgeest. De verschillende kerken willen in het zoeken naar een antwoord op hulpvragen hun kennis en kunde bundelen in een praktisch overleg: het Diaconaal Platform Oegstgeest (DPO). Het idee van een Diaconaal Platform is niet nieuw. In veel plaatsen in Nederland is al zo'n platform actief. Omdat de laatste jaren in Oegstgeest veel diaconale initiatieven en projecten zijn gestart is nu het moment aangebroken om ook hier een diaconaal platform op te richten.

Op maandavond 16 november (20.00 uur, Dorpscentrum) zal de RvK het DPO installeren. In het platform zijn niet alleen de kerken (Protestante Gemeente Oegstgeest, Rooms Katholieke Parochiekern H. Willibrord, Gereformeerde Kerk vrijgemaakt en Nederlands Gereformeerde



Kerk Oegstgeest e.o.) vertegenwoordigd, maar ook diaconale initiatieven als stichting Present, Zorgmaatje Oegstgeest en SchuldHulpMaatje Oegstgeest. U bent van harte uitgenodigd daarbij te zijn en deel te nemen aan het gesprek. Het Mama-Verhalenkoor uit de Schilderswijk Den Haag brengt enkele liederen ten gehore.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de Raad van Kerken, want daar valt het DPO onder: www.raadvankerkenoegstgeest.nl. Ook kunt u diaconale vragen bij ons neerleggen via Diaconaal-PlatformOegstgeest@gmail.com. **Dr. Iris van der Heul**

Mama-Verhalenkoor

De vrouwen van het Mama-Verhalenkoor zingen sinds maart 2008 in de Lucaskerk te Den Haag. De teksten worden door de vrouwen gemaakt o.l.v. Trees Versteegh van 'Huis van Gedichten' en vervolgens op muziek gezet. Als ze zingen worden alle sores even vergeten. De vrouwen hebben verschillende nationaliteiten, kleuren, religies, maar zingen: 'Ook al ben ik wit, zwart, bruin, groen, geel of pimpelpaars: ik geloof in mij, in jou, in ons, in wij'.



Filmavond: Deux jours, une nuit

De Belgische broers Dardenne (regie) zijn verhalenvertellers met een scherp oog voor wie tussen wal en schip vallen. Hun motto is 'wie vecht blijft leven'. Dat geldt in deze film voor Sandra (een glansrol van Marion Cotillard). Zij vecht voor haar baan, maar moet daarvoor wel haar collega's overtuigen dat zij voor haar hun premie (bonus van € 1.000) inleveren. Hoe solidair zijn zij met haar? Zijn mensen bereid zich te verplaatsen in de ander? Zijn ze bereid in te leveren en offers te brengen? Een herkenbare film met een verrassende ontknoping, herkenbaar in deze

tijd van crisis en werkloosheid. Nagesprek met Ronald da Costa. Meer info zie hiernaast.



Activiteiten Raad van Kerken

'Wat ik geloof...'

16-11, 30-11

Vier avonden over bovengenoemd boek van professor Hans Küng. Zie pagina 9.
Opgave: aartverburg@me.com

Film: Deux jours, une nuit

24-11

Plaats: Dorpscentrum
Tijd: 19.30 uur (zaal open vanaf 18.45 uur)
Kosten: € 6,- incl. koffie/thee
Info: Ronald da Costa, tel. 517 44 05

Kunst en spiritualiteit à la carte

29-11

Peter A.H. Bakker over natuurfotografie
Plaats: Dorpscentrum
Tijd: 17.00 - 19.30 uur (met maaltijd)
Opgave: Marjan Driessen, tel. 513 14 22, marjan.driessen1949@gmail.com
Zie pagina 11.

De Bijbel in Gewone Taal 7-12

Drie avonden over deze nieuwe vertaling. Zie pagina 10.
Info: ds.a.verburg@pgoegstgeest.nl

Voor meer info zie elders in dit blad, het jaarprogramma (het Groene Boekje), en www.raadvankerkenoegstgeest.nl

