

Kracht en pracht van Pasen



Deze OKe heeft twee voorkanten. Als u uw exemplaar omdraait komt u terecht in de paas-OKe. Daar gaat het over schepping en herschepping.

Ik kan me voorstellen dat voor de lezer van 2020 de woorden schepping en herschepping wat bevreemding kunnen wekken. We weten toch allemaal dat de wereld niet in zeven dagen geschapen is. Sinds Darwin heeft de evolutieleer overal ingang gevonden, ook bij het overgrote deel van de christenen. >



**Afscheid
en
welkom 4**



**Belijdenis
en doop
6 en 11**



**Bonhoeffer
75
7**



**Lentemaaltijd
11**

Colofon

Oke (Oegstgeester Kerkblad) is een uitgave van de Raad van Kerken Oegstgeest. Secr.: Jasper de Kogel, Carel Fabritiuslaan 27, 2343 SE Oegstgeest, tel. 515 52 26 e-mail: j.de.kogel@planet.nl

Redactie:

Arjan de Kok (voorzitter), Johan de Gier, Els van Leuken, Gerda Heslinga, Jochem Hemink, Ardi Warnar en Jacqueline van Arend-Koelman Secr.: Gerda Heslinga, tel. 517 07 00

Bezorgdienst:

Charlotte van Steijn (administratie) en Hans de Wilde (logistiek), e-mail: BezorgdienstOke@gmail.com.

Wilt u geen Oke ontvangen?

Geef dit door aan de bezorgdienst.

Postabonnementen:

Wil Kwestro, Begonialaan 14, 2343 XN, tel. 517 41 93, e-mail: johanwil.kwestro@casema.nl

Financiële administratie:

Jan Lanslots, Vincent van Goghlaan 2, 2343 RN, tel. 517 57 54, e-mail: jan.lanslots@ziggo.nl

Bankrelaties:

NL65 INGB 0005 8563 89 en NL13 ABNA 0566 9422 40

Vormgeving en realisatie:

Grafisch Buro Versteegen Vormgeving, Leiden

Oplage:

8.800 exemplaren huis-aan-huisverspreiding.

Uw vrijwillige bijdrage is welkom, richtbedrag €30 per jaar.

Volgende nummer

Het volgende nummer van Oke verschijnt op **25 april 2020**. Kopij daarvoor inleveren uiterlijk donderdag **9 april 2020** vóór 15.00 uur. Uitsluitend per e-mail, met vermelding van uw naam, telefoonnummer en voorkeur rubriek. Inleveradres kopij en gegevens rooster diensten en vieringen: e-mail: RedactieOke@gmail.com Het daaropvolgende nummer verschijnt op **6 juni 2020**.



zie ook [Facebook.com/OegstgeesterKerkblad](https://www.facebook.com/OegstgeesterKerkblad)

vervolg van pag. 1

Kracht en symboliek

Ik kan u gerust stellen: de redactie die deze paas-Oke heeft samengesteld wil niet terug in de tijd. Maar zij wil wel wijzen op de kracht en de symboliek die van het scheppingsverhaal uitgaat, ook vandaag nog. Het blijft fascineren om te lezen hoe verstandige mensen enkele duizenden jaren geleden – nog onbekend met alle natuurkundige, chemische en biologische kennis die wij nu hebben – een verklaring probeerden te vinden voor de prachtige, maar vaak ook beangstigende natuurverschijnselen waarmee zij geconfronteerd werden. Ze zochten antwoorden op de raadselen van het leven en vonden die in het scheppingsverhaal, of eigenlijk in scheppingsverhalen. Want naast het Bijbelse verhaal bestaan ook in andere culturen en tradities scheppingsverhalen.

Hoe waardevol de schepping is

En ook al weten we nu zoveel meer, de scheppingsverhalen blijven hun kracht en pracht behouden. En meer dan dat: door wetenschap en technologie zijn wij erin geslaagd invloed op de schepping te hebben, deze in zekere zin zelfs te herscheppen. En dat heeft niet alleen tot veel goeds geleid: helaas is ook de

milieu- en klimaatcrisis mede door de mens geschapen. De scheppingsverhalen herinneren ons eraan hoe waardevol en kwetsbaar de schepping is.

Verzoend met God

Traditioneel wordt in kerken tijdens paasnachtvieringen het scheppingsverhaal gelezen. De Belgische Norbertijner abt Johan Goossens zegt daarover: 'Het Genesis-verhaal drukt een geloofsvisie uit (...). Het is het begin van het grote verhaal van God met de mensen. Achter alles staat een God van goedheid, liefde, genade en gerechtigheid.' Dat verhaal van God met de mensen krijgt een apotheose in het leven van Christus. Door Zijn leven en vooral Zijn dood en verrijzenis wordt de mens verzoend met God. Laten we eerlijk zijn: voor veel mensen – ook christenen – is ook dit een moeilijk verhaal. Opstaan uit de dood: dat kan toch niet waar zijn. Dat mag zo zijn, maar net als voor het scheppingsverhaal geldt ook voor het verhaal van Pasen dat het na al die eeuwen nog steeds een prachtige en krachtige boodschap is. Ook wij – mensen van 2020 – kunnen er de inspiratie uit putten om – met de woorden van Jesaja – opnieuw te beginnen. Die inspiratie wens ik u toe. **Koos van der Bruggen**

Samen Vrij op 5 mei

Vorig jaar waren de gezamenlijke kerken van Oegstgeest de gast-

heer van het evenement Samen Vrij in de Rehobothkerk, Lijtweg 1. De deur stond open om iedere geïnteresseerde welkom te heten voor een kopje koffie, taart, muziek of een gesprek. Er waren tweedehands theologische boeken te koop en de kinderen konden Oudhollandse spelletjes doen. Het succes overtrof onze verwachting. Opgetogen gaan we aan de slag voor woensdag 5 mei 2020.



Dit jaar is Bevrijdingsdag een officiële vrije dag en hopen we u met nog meer leden van kerken en maatschappelijke organisaties te ontvangen. De Volle Evangelie Gemeente heeft zich aangesloten bij de organisatie en ook De Zonnebloem heeft medewerking toegezegd aan dit feest. Bezoekers zijn van 8.30-14.00 uur van harte welkom. Heb je zin om koffie te schenken, plannen te maken, op te bouwen of wil je als kerk of organisatie mee doen? Meld je dan even aan bij info@samenvrij.nl We kunnen alle hulp goed gebruiken!

Ds. Iris van der Heul

Baas of slaaf?

Op een bijeenkomst van de gemeente Oegstgeest is het thema Verslaving behandeld. Omdat deskundigen van de verslavingszorg dit onderwerp met zoveel gedrevenheid, zelfs met optimisme, bespraken, heb ik hen gevraagd ditzelfde te doen voor de Raad van Kerken Oegstgeest. Een positieve reactie en wat voorbereidend werk hebben geleid tot een uitnodiging voor u/jullie. Verslaving is een 'ziekte' van lichaam of geest waardoor je afhankelijk bent van een of meer middelen van stoffen of gedrag. Wie kent niet een van de behoeften aan alcohol, drugs, roken, eten, porno, shoppen of gamen? Als die verslavingen worden of zijn geworden, kan dat ontaarden in een levensgroot probleem. Kan dat behandeld worden, kan de knop



omgezet worden, kan het tij gekeerd worden? Het is heel zwaar om af te kicken, maar niet onmogelijk, blijkt uit ervaring. De 'slaaf' die bevrijd wordt en 'baas' wordt over zichzelf, voelt zich herboren, herschepen. Ook in de Bijbel lees je daarover; die begint met een loflied op de schepping en mondt uit in een loflied op de herschepping. Dat kan steun bieden, bovendien is er ook praktische hulp. Je staat er dus goddank niet alleen voor. Over preventie en aanpak van verslavingsproblematiek willen drie mensen

hun kennis en kunde met ons komen delen:

- een preventiedeskundige (Brijder, specialist verslavingszorg);
- een verslavingsdeskundige (GGD Hollands Midden);

- een ambulante behandelaar (Stichting De Brug).

Iedereen die geconfronteerd is met, aangeraakt is door, geïnteresseerd is in verslavingsproblematiek, is welkom op de bijeenkomst 'Baas of Slaaf' waar, na de inleidingen, de vragen en discussie kunnen starten.

Datum: maandag 9 maart
Locatie: Dorpscentrum (Kleine Zaal)
Tijd: 20.00-22.00 uur

Jenneke van der Wal,

vertegenwoordiger PGO in de Raad van Kerken Oegstgeest

Activiteiten Raad van Kerken

Tweeluik Uit huis deel II 'T(e) Huis' 24-2

Godvergeten: over geloof en dementie
Zie pagina 6

Kunst & Spiritualiteit, 1-3

Elvis Presley en Toon Hermans door Martijn van Kogelenberg
Plaats: Dorpscentrum
Tijd: 17.00 – 19.30 uur
Kosten: richtbedrag € 7,50 (incl. maaltijd)
Opgave: Marjan Driessen, 513 14 22, marjandriessen1949@gmail.com

Drieluik Bonhoeffer deel I 2-3

Zie pagina 7
Verder: zie Oegstgeester Courant
Info: Jasper de Kogel, 515 52 26, j.de.kogel@planet.nl

Drieluik Bonhoeffer deel II en III 16 en 30-3

Zie pagina 7



Film: Liebe in den Gängen 3-3

Zie pagina 11

Baas of slaaf? 9-3

Zie artikel op deze pagina

God, iets of niets? 22-3

Lezing door Taede A. Smedes
Plaats: Dorpscentrum
Tijd: 15.00-16.30 uur
Kosten: richtbedrag € 5,- p.p.
Info: Gerrie Kooijman, 06 - 18 39 26 04, gerriekooijman@planet.nl of Aart Verburg, 06 -13 38 59 61

Kunst & Spiritualiteit, Lichtmystiek bij Franse kathedralen 29-3

Door kunsthistoricus Bernard Vermet
Plaats: Dorpscentrum
Tijd: 17.00 – 19.30 uur
Kosten: richtbedrag € 7,50 (incl. maaltijd)
Opgave: Marjan Driessen, 513 14 22, marjandriessen1949@gmail.com

Waar blijven de profeten? 31-3, 21-4, 12-5

Leeskring over de profeet Jeremia
Plaats: Dorpscentrum
Tijd: 20.00-22.00 uur
Inleider: dr. Arie C. Kooijman
Kosten: richtbedrag € 5,- per avond
Aanmelding: Gerrie Kooijman, 06-18392604, gerriekooijman@planet.nl of Aart Verburg, 06 - 13 38 59 61

Passieconcert Cappella pro Cantibus 4-4

Zie pagina 9 van het andere deel 'Schepping en herschepping'

Lentemaaltijd 17-4

Zie pagina 11

Thuis in de beeldende kunst 22-4

Kunstbeschuwing met beeldpresentatie, door kunstenaar Daniël Tavenier
Plaats: Pastorie H. Willibrordkerk
Tijd: 20.00-21.30 uur
Info en aanmelding: erik@flickrchild.nl

Voor meer info zie elders in dit blad, het jaarprogramma (het Groene Boekje), en www.raadvankerkenoegstgeest.nl

Afscheid pastoor Michel Hagen

Op zondag 1 maart neemt pastoor Michel Hagen afscheid van de parochie H. Augustinus. Sinds 2012 was hij pastoor/moderator van deze fusie-parochie. Daarvoor was hij pastoor van de drie Wassenarese parochies. Op 15 januari jl. was het precies 15 jaar geleden dat Mgr. Van Luyn sdb hem daar tot pastoor benoemde.

Vanaf 1 juni a.s. zal pastoor Hagen benoemd worden als lid van het pastoraal team van de parochiefederatie Rotterdam Rechter Maasoever (RRM). Als zodanig wordt hij tevens plebaan (verantwoordelijk voor pastoraat en liturgie) van de kathedrale kerk H.H. Laurentius en Elisabeth in Rotterdam. Het afscheid van pastoor Michel Hagen vindt 1 maart plaats met een plechtige Eucharistieviering om 11.00 uur in de Sint Willibrorduskerk, Kerkstraat 77 in Wassenaar.

Aansluitend is er een receptie in Theater De Warenar, Kerkstraat 75.

Daar wordt een speciale kinderhoek ingericht; jonge kinderen kunnen zich er bezighouden (echter niet zonder begeleiding).

Die zondagochtend zijn er geen vieringen in de andere parochiekernen; wel op zaterdagavond in Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en de Jozefkerk in Wassenaar.

U BENT VAN HARTE WELKOM



Suggestie voor wie de pastoor een cadeau wil geven bij zijn afscheid: een gift voor de Stichting Interkerk. Deze stichting, opgericht door pastoor Hagen die voorzitter is, legt zich toe op de bevordering van kerken op het internet. Een van de belangrijkste sites ervan is rkdocumenten.nl.

Er zal een doos klaar staan op de receptie, maar u kunt uw gift ook overmaken naar: rek. nr. DE65 37060193 1017834017 (BIC: GENODED-1PAX), t.n.v. STG. InterKerk, Schiedam.

Installatie pastoor Rochus Franken

Op zondag 8 maart zal regiovicaris Lex van Deelen pastoor Franken installeren als pastoor/moderator van de parochie H. Augustinus. De installatie vindt plaats in een plechtige Eucharistieviering om 11.00 uur in de H. Willibrordkerk aan de Rhijngeesterstraatweg in Oegstgeest. Daarna is er van 12.30-14.30 uur een welkomstreceptie in La France, naast de kerk.

Pastoor Franken heeft op zondag 26 januari jl. afscheid genomen van de parochie van de Heilige Willibrordus, die hij 11,5 jaar heeft geleid. Die parochie omvat de dorpen Hillegom, Lisse en De Zilk. Hij verhuist officieel per 1 maart van de St. Agatha-pastorie in Lisse naar de pastorie bij de H. Joannes de Doperkerk in Katwijk.

In het verslag over dit afscheid van Piet de Boer in De Hillegommer stond: pastoor Franken is optimistisch, maar ook realistisch. De kerken worden

minder druk bezocht. Maar dat wil niet zeggen dat het geloof minder is. Hij wijst op gelovigen die in de kerk met verdieping bezig zijn en op het grote aantal vrijwilligers dat zich voor de parochie inzet. In zijn slotwoord tot de gelovigen zei hij: "Lieve mensen, jullie hebben een fantastische geloofsgemeenschap. Ik heb het volle vertrouwen in de toekomst, want als mensen zo hard lopen voor hun gemeenschap en er zoveel voor over hebben, dan kan het toch niet fout gaan."

We wensen pastoor Rochus Franken een even fantastische geloofsgemeenschap toe in Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar.

Els van Leuken

Wij gedenken...

...**Jack Raymond Manuputty**, man, vader, broer, zwager en oom. Jack werd op 11 maart 1958 geboren en overleed op 26 december. De uitvaartplechtigheid was op dinsdag 31 december in de H. Willibrordkerk, waarna Jack in besloten kring is begraven op het kerkhof bij de Groene Kerk.

...**Maria Johanna Margaretha (Marianne) Veenman-Buskermolen**, weduwe van Frank Veenman, moeder en oma. Marianne werd op 29 december 1945 in Alphen aan den Rijn geboren en overleed op 30 december. De uitvaartdienst was op maandag in de H. Willibrordkerk, waarna Marianne is bijgezet in het familiegraf op het kerkhof bij de kerk.

...**Nicolaas Adrianus Leonardus (Nico) van der Heyden**, echtgenoot, vader en opa. Nico werd op 13 augustus 1938 in Voor- schoten geboren en overleed in Leiden op 2 januari. De afscheidsdienst vond plaats in de H. Willibrordkerk op dinsdag 7 januari, waarna Nico is begraven op het kerkhof bij de kerk.

...**Jacoba Cornelia (Jacqueline) Spendel - Boon**, weduwe van Jan Spendel, moeder en oma. Jacqueline is op 17 december 1923 in Leiden geboren en overleed in Den Haag op 14 januari. De uitvaart heeft plaatsgevonden op maandag 20 januari in de H. Willibrordkerk, waarna Jacqueline is begraven op het kerkhof bij de kerk.

...**Cornelis Maria (Cor) Streng**, wedu- naar van Riekje Streng-Lubbe, vader en opa. Cor werd op 5 januari 1926 in Nieuwerkerk aan den IJssel geboren en overleed op 23 januari. De uitvaart- plechtigheid vond plaats op dinsdag 26 januari in H. Willibrordkerk, waarna Cor is begraven bij Riekje in het familiegraf op het parochiekerkhof.

*Mogen deze lieve doden rusten
in Gods licht en vrede.*

'Alle kathedralen en basilieken van Nederland'

In Nederland staan nu 27 basilieken. De St. Bavo in Haarlem en de St. Jan in Den Bosch zijn kathedrale basilieken. Behalve in Groningen, Drenthe en Flevoland staat er in elke provincie minstens één basiliek.

De 27 basilieken en zeven kathedralen worden beschreven in dit handzaam uitgegeven boekje, dat zich ertoe leent als reisgids gebruikt te

worden. De auteur is een gepensioneerd arts met bouwkundige belangstelling. Van elke kerk worden geschiedenis, exterieur, interieur, orgel, carillon, processies en bijzondere devoties beschreven. Daaraan gaan hoofdstukken vooraf waarin de verschillende soorten kerken,



de bouwstijlen en de indeling in bisdommen worden uitgelegd. Het boekje is rijk geïllustreerd met kleurenfoto's en voorzien van een begrip- en adressenlijst.

De mogelijkheid om in dit boekje stempels van de bezochte kerken te verzamelen, geeft het boekje een extra toeristische waarde. Het is gebleken dat velen het leuk vinden om alle stempels

te vergaren door alle kathedralen en basilieken tenminste éénmaal te bezoeken. Op die manier brengt het gidsje je op plaatsen waar je nog nooit eerder geweest bent.

Uitgeverij Berne Media 2019; ISBN 978 90 8972 116 7; 324 blz.; € 24,95

Algemene berichten en activiteiten

Afscheid pastoor Michel Hagen

Zondag 1 maart, 11.00 uur in Wassenaar

Installatie pastoor Rochus Franken

Zondag 8 maart, 11.00 uur in Oegstgeest

Inzameling voedselbank

Weekend van 14 en 15 maart

Schrijven voor Amnesty International

Maandag 9 maart van 14.00-16.00 uur in de pastorie

Napraten over de lezingen van de ochtendviering

Dinsdag 10 maart, 10.00 uur

Stille Omgang Amsterdam

Zaterdag/zondag 21/22 maart

Gezinscatechese Voorschoten

Zondag 22 maart, 9.30 uur

Mooi resultaat van de Actie Kerkbalans 2019

Dankzij extra donaties van enkele gulle gevers is de eindstand van Actie Kerkbalans 2019 uitgekomen op € 101.486,45. Dit is boven verwachting.

Maandenlang lag de prognose van de eindstand op € 98.000, ofwel € 3.000 onder de begrotingsdoelstelling van € 101.000,00. nu zijn we zelfs iets boven het begrotingsbedrag geëindigd.

Eén gulle gever gaf als omschrijving mee: 'hierbij een extra bijdrage voor minder zorgen'.

Hartelijk dank aan deze goedgeefse parochianen!

Hopelijk gaat de Actie Kerkbalans 2020 ook zo goed lopen.

Ad van Winsen,
penningmeester Beheercommissie

R.K. Parochie H. Augustinus - Parochiekern H. Willibrord

Rhijngeesterstraatweg 35, 2341 BR Oegstgeest, tel. 517 53 04, e-mail: pastorie@willibrordoegstgeest.nl

Pastoraal team: pastoor R.J.W. Franken, tel. 071 - 402 94 02, e-mail: rochusfranken@outlook.com, diaken G. Brink, tel. 06 30 78 03 64, e-mail: diakenbrink@gmail.com, diaken P.M. Winnubst, tel. 06 24 43 45 16, e-mail: pmwinnubst@gmail.com, kapelaan B. Plavčić, tel. 06 43 51 45 95, e-mail: borisplavcic@hotmail.com

Pastoraatgroep: tel. 071 - 517 47 99, e-mail: vanleukenels@gmail.com
Gastvrouwen in de pastorie: ma, di, do 9.00 - 12.00 uur.

Bankrekeningen: misintenties: NL66 INGB 0000 1550 99, kerkbijdrage: NL45 INGB 0000 0739 00 en NL95 RABO 0138 4020 19, diaconie: NL06 RABO 0138 4000 32

www.willibrordoegstgeest.nl



Belijdenis en doop in de paasnachtdienst

In de oude kerk was de paasnacht het moment van de doop van nieuwe leden van de kerk. Mensen die zich aan wilden sluiten bij de kerk van Jezus Christus volgden in de weken voorafgaande aan Pasen een introductie cursus (catechisatie). In de paasnacht werden ze gedoopt. Het water van de doop heeft allerlei betekenissen, maar één van de diepste betekenissen is wel het water als symbool van de dood. Je gaat er helemaal in onder. En bent er even helemaal niet meer, zoals we 'er niet meer zijn' als we gestorven zijn. Maar daar, onder water, in de dood, zijn we niet alleen. Jezus is daar ook, dood en begraven; en onderweg naar de opstanding. Het verhaal van Pasen is dat de machten en machthebbers die Jezus als lastig hadden ervaren,

dachten dat ze van hem af waren. Dood en begraven. Maar op paasochtend is hij er weer. Een stralend nieuw begin. Daarom droegen de mensen die gedoopt werden in de oude kerk al vroeg witte kleren. Als teken van een nieuw begin, beschenen door het stralende licht van de opgestane Christus. In de paasnachtdienst zal Margreet van der Vijver belijdenis van haar geloof doen en gedoopt worden. Ze zal door het water gaan om achter zich te laten wat het leven donker maakt en om op te staan voor een nieuw begin. Boven water gehaald! Voor een nieuwe glans in het leven en om je op jouw manier in te zetten voor alles wat glans kan brengen in het leven van anderen.

Ds. Aart Verburg

Paasgroetenactie, zondag 29 maart

Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeentelieden ook dit jaar weer een paasgroet aan gevangenen in binnen- en buitenland. De afbeelding op de paaskaart werd onder leiding van een justitiepredikant door gevangenen zelf ontworpen. Aan de hand van het thema van de veertigdagencampagne van Kerk in Actie, 'Sta op', werd een kruis van takken gemaakt, met als tekst: 'Opstandig hout'. Pasen, verhaal van de Levende! Ook onze gemeente doet mee aan de paasgroetenactie. Op zondag 29 maart worden de kaarten in de dienst uitge-

deeld en kunt u ze ondertekenen. Voor gedetineerden is het bemoeigend als ze kaarten krijgen, zeker als daar ook nog iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, toch mag u ervan overtuigd zijn dat het feit dat er aan hen gedacht wordt, de gedetineerden erg goed doet. Het is een



Doop van Meike Spek

In de zondagochtenddienst van 29 maart in de Regenboogkerk zal Meike, dochter van Daniëlle Mooibroek en Michaël Spek gedoopt worden. Meike is het zusje van Jasper en Timo. Ze is op 16 november vorig jaar geboren. Ds. Aart Verburg

Godvergeten: gedachten over geloof en dementie

'Ik ben nog getrouwd, maar eigenlijk al weduwe,' aldus een partner van iemand met dementie. Wie ben je eigenlijk nog, als je omgeving jou al heeft verloren. Wie ben je, als je dat zelf niet meer weet? Dementiedominee Tim van Iersel zal deze thema's inleiden en in gesprek gaan. Hij doet praktische handreikingen hoe je mensen met dementie en hun naasten kunt blijven betrekken bij de gemeenschap. Deze avond wordt speciaal aanbevolen voor pastorale contactpersonen. Coördinatie: ds. Aart Verburg, ds.a.verburg@pgoegstgeest.nl Datum/tijd: maandag 24 februari, 20.00 uur Locatie: Dorpscentrum Ds. Aart Verburg

feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld. Wilt u meer weten over de actie, zie: www.protestantsekerk.nl/paasgroetenactie. We hopen dat velen van u paasgroeten zullen sturen! Namens de Taakgroep Diaconaat & Zending Martine Delver, diaken ZWO

Bonhoeffer 75 in woord, beeld en muziek

9 april 2020 (Witte Donderdag) is het 75 jaar geleden dat de bekende Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer door het Nazi regime werd terechtgesteld. Bonhoeffer heeft ons in woord en geschrift heel veel nagelaten. Op verschillende manieren zullen we hem gedenken en ons door zijn nalatenschap laten inspireren.

Drie maandagavonden in het Dorpscentrum

Drie avonden dompelen we ons onder in het leven en denken van Bonhoeffer; in zijn geschriften en zijn spiritualiteit. Hoe is hij geworden wie hij geworden is? Wat zijn de kruispunten in zijn leven en wat zijn de hoofdthema's in zijn werk?

Maandagavond 2 maart is de eerste avond. Het zal gaan over de mens en de theoloog Bonhoeffer. We volgen de lijn van zijn leven en belichten zijn theologie. **Maandagavond 16 maart** is ds. Christiaan Donner te gast. Als voormalig gevangenispredikant zal hij ons meenemen in de

Uit het Breed Moderamen

Het Breed Moderamen behandelt en adviseert over onderwerpen die het volgens de Kerkorde mag behandelen, en aan de Kerkenraad vraagt daarover een besluit te nemen.

Op 1 september 2020 gaat dominee Verburg met emeritaat. In het weekend van 4-6 september 2020 nemen we op gepaste wijze afscheid van hem. De afscheids-

wereld van Bonhoeffer als gevangene, we lezen samen de gedichten, gebeden en brieven die hij gedurende de laatste maanden van zijn leven schreef.

Maandagavond 30 maart onderzoeken

we de actualiteit van Bonhoeffer's denken en van zijn spiritualiteit. Hoe kan die ons nu inspireren in de tijd waarin wij leven? De drie avonden staan onder leiding van ds. Rian Veldman en beginnen telkens om 20.00 uur. Graag even aanmelden: ds.r.veldman@pgoegstgeest.nl

Kunstexpositie in de Regenboogkerk

Gedurende de hele maand maart zal een reeks van dertien kunstwerken die Jeltje Hoogenkamp maakte bij de gedichten en gebeden van Bonhoeffer tentoongesteld worden in de Regenboog-

dienst is op 6 september 's middags.

- De Zevende Dagsadventisten hebben gevraagd of hun samenkomsten in de Regenboogkerk zichtbaar mogen zijn. Het Breed Moderamen heeft besloten hiermee in te stemmen.
- Na behandeling van de begrotingen van het CvK en de Diaconie in de Kerkenraad van november heeft het Breed Moderamen deze vastgesteld. Voor de begroting van de Diaconie is, naar aanleiding van een reactie hierop, besloten de toelichting op de inkomsten en uitgaven te verbeteren. Zo is er meer inzicht naar welk doel de giften gaan.
- De taakgroep Diaconaat en Zending heeft voorgesteld een diaken jeugddocument te benoemen om de relatie te zoeken en versterken met jongeren van andere kerken in Oegstgeest. Dit voorstel heeft het Breed Moderamen met een positief advies voorgelegd aan de Kerkenraad. Maartje van Rijnsoever is in



kerk. Tijdens de vieringen (en daarna van 11.30 - 12.30 uur) op de zondagen zal er aandacht voor zijn, maar ook tijdens de koffiekamer op donderdagmorgen 5 maart van 10.00-11.30 uur.

In de Regenboogkerk kunt u ook het bijzondere werkschrift met gebeden, gedichten en afbeeldingen van de kunstwerken aanschaffen voor € 2,-

Muziek in de liturgie

Tijdens de zes avondgebeden op de woensdagavonden in de Groene Kerk zullen we ons ook laten inspireren door de gebeden van Bonhoeffer, waarvan er één een Taizé-lied is geworden 'Aber Du weisst den Weg für mich'. Op de zondagen in de veertigdagencampagne zingen we een Kyrie dat René van Loenen heeft geschreven bij de klassieke tekst 'Goede machten' van Bonhoeffer. Ds. Rian Veldman

de dienst van 26 januari bevestigd als diaken jeugddocument.

- Het Breed Moderamen besprak ook het Voorgangersrooster 2020. We hebben afgesproken dat er nog aanpassingen gedaan worden rond bijzondere diensten en de diversiteit aan soorten diensten. Zo is, onder andere, een voorstel gedaan over een andere viering voor Witte Donderdag en het vieren van de Gedachtenisdienst in één gebouw.
- De Kerkenraad heeft de evaluatie van 'Meer Samen' besproken om deze evaluatie toekomstgericht te doen en op basis van de informatie uit de Gemeenteavond van oktober en diverse signalen uit de gemeente. Net als vorig jaar organiseert de Raad van Kerken 'Samen Vrij'.
- We hebben afscheid genomen van Beate Kogel als lid van het Breed Moderamen en dank gezegd voor haar inbreng in de vergadering. Marien den Boer voorzitter Breed Moderamen/Kerkenraad

PROTESTANTSE GEMEENTE OEGSTGEEST

Kerkenraad: Voorzitter: M. (Marien) den Boer, Korenbloemlaan 45, 2343 VB Oegstgeest, tel. 06 - 41 36 82 46, voorzitterkr@pgoegstgeest.nl
Scriba: mw. M. (Mirjam) Huizer, tel. 06 - 44 04 80 19, scribapgo@pgoegstgeest.nl
corr. adres: zie kerkelijk bureau
Bankrekeningnummers Prot. Gem. Oegstgeest:
NL17 INGB 0002 3412 94: PGO
NL94 INGB 0005 5235 45: Zending
NL87 INGB 0000 3734 56: Diaconie
NL96 INGB 0002 4050 56: WereldDiaconaat

KERKELIJK BUREAU

Haarlemmerstraatweg 6, 2343 LB Oegstgeest.
Telefoon: 517 54 98.
E-mail: kerkelijkbureau@pgoegstgeest.nl
Administratie en reservering / verhuur van zalen in Regenboogkerk, Groene Kerk en Willibrords Erf.
Bezoek alleen na afspraak via telefoon of e-mail, zie boven.
Ledenadministratie.
E-mail: ledenadministratie@pgoegstgeest.nl; bezoek mogelijk op dinsdag van 10 - 12 uur.

GEBOUWEN

Regenboogkerk:
Mauritslaan 12,
tel. 517 52 05

Groene Kerk:
Haarlemmerstraatweg 6,
tel. 517 54 98

Willibrords Erf:
Haarlemmerstraatweg 6,
tel. 517 54 98

PASTORALE SECTIES

SECTIE OOST Predikant: ds. I.E. (Iris) van der Heul
Simon Vestdijklaan 14, 2343 KV Oegstgeest
tel.: 06 - 19 19 48 04,
e-mail: ds.i.vanderheul@pgoegstgeest.nl
SECTIE NOORD Predikant: ds. R.C. (Rian) Veldman
Martinus Houttuynhof 73, 2341 PP Oegstgeest
tel.: 06 - 14 27 30 13,
e-mail: ds.r.veldman@pgoegstgeest.nl
SECTIE WEST Predikant: ds. A. (Aart) Verburg
Boerhaavelaan 18, 2334 EP Leiden
tel.: 515 20 53 en 06 - 13 38 59 61,
e-mail: ds.a.verburg@pgoegstgeest.nl

www.pgoegstgeest.nl

Verhalen en muziek rondom Santiago de Compostella

Na een inspirerende tocht naar het beroemde Santiago de Compostella begon musicus Rens Tienstra met het vormgeven van een muzikaal project rond deze reis. Eén van de beroemdste middel-eeuwse geschriften over de Camino de Santiago is de 12e-eeuwse Codex Calixtinus. Het is een collectie verhalen en preken over Jacobus, een reisgids richting Santiago (één van de eerste in zijn soort) en een grote collectie gregoriaans voor Jacobus. Aan de hand van deze codex heeft Rens Tienstra samen met de Noordwijkse zussen Jos



en Renata van der Hulst, die middel-eeuwse instrumenten bespelen, en de dames- en herenensembles van de Schola Gregoriana Noordwijk een muziekprogramma samengesteld van ca. 1 uur waarbij de 'reisgids' en gezangen elkaar afwisselen, en de schola het publiek meeneemt op de Camino. Op 15 maart komt Rens met dit programma naar Oegstgeest. Deze middag start met een inleiding door ds. Iris van der Heul, die zelf ook een deel van de Camino gefietst heeft. Na afloop is er ge-



legenheid voor onderling napraten onder het genot van een drankje. Uw gift na afloop ter dekking van de onkosten wordt zeer gewaardeerd.
Datum/tijd: zondagmiddag 15 maart, 15.30 uur
Locatie: Regenboogkerk

COLLECTEN

Tekst : Maureen van den Brink

■ **23 februari - Binnenlands diaconaat: hulp voor mensen zonder papieren**
Wie ongedocumenteerd in Nederland leeft, heeft maar weinig rechten. Bovendien is er altijd de angst om opgepakt en uitgezet te worden. Kerk in Actie ondersteunt kerkelijke initiatieven, zoals het Wereldhuis in Den Haag, de Pauluskerk in Rotterdam en Villa Vrede in Utrecht.

■ **1 maart - veertigdagentijd, zending: Golfstaten, de kracht van bijbelverhalen**
In de Golfstaten groeit de kerk door de grote toestroom van (ongeleterde) arbeidsmigranten uit India, Nepal en de Filipijnen. Kerk in Actie traint voorgangers in de Storytelling-methode, waarbij bijbelverhalen mondeling worden verteld.

■ **8 maart - veertigdagentijd, missionair werk: Nederland, als kerk naar de mensen**
Met pionieren zetten kerken een stap naar buiten, als kerk naar de mensen toe gaan. Pioniers zoeken naar nieuwe vormen van kerkzijn die passen bij de context en de mensen die ze ontmoeten buiten de kerk.

■ **15 maart - veertigdagentijd: noodhulp Zuid-Soedan, overleven in een burgeroorlog**
De burgeroorlog in Zuid-Soedan is nog niet voorbij, maar veel mensen proberen het gewone leven weer op te pakken. Samen met de lokale kerken helpt Kerk in Actie boeren en boerinnen om hun gezinnen dagelijks te kunnen voeden.

■ **22 maart - veertigdagentijd: binnenlands diaconaat, vakanties met aandacht**
Diaconale vakantieweken zijn van onschatbare waarde. Jaarlijks genieten ruim 2.700 mensen die niet meer gemakkelijk zelf op vakantie kunnen van een week vol warmte, aandacht en gezelligheid.

■ **29 maart - veertigdagentijd: Paasgroetenactie Kerk in Actie**
Ieder jaar organiseert Kerk in Actie de Paasgroetenactie voor gedetineerden. Een persoonlijke bemoediging! Omdat we geloven in delen zit er ook een 2e kaart aan gehecht die zij zelf kunnen versturen naar iemand om hen heen.

■ **5 april - veertigdagentijd: Straatpastoraat Leiden**
Vragen rond zingeving zijn bij dak- en thuislozen niet anders dan bij 'gewone'

mensen, maar de mensen zijn anders. Het zijn kwetsbare en bijzondere mensen die bij de straatpastor een oor vinden voor zaken die in de zorg niet aan de orde komen.

■ **12 april - Pasen: Amnesty International**
Onderzoekers van mensenrechtenschendingen, mensen die rapporten opstellen om schendingen aan de kaak te stellen, lobbyisten die met machthebbers praten, mensen die educatieve programma's ontwikkelen, creatieve koppen die effectieve acties bedenken, mensen die meedoen aan onze schrijfacties, die geld inzamelen: samen vormen zij Amnesty International. Op Pasen collecteren wij traditiegetrouw voor deze internationale organisatie.

■ **19 april - Wereldhuis Amsterdam**
Het Wereldhuis, een project van de Amsterdamse Diaconie, is sinds 2008 een veilige plek voor ongedocumenteerde vluchtelingen en migranten. Mensen met gelimiteerde rechten, die op zoek zijn naar nieuwe perspectieven voor de toekomst ontvangen hier een warme maaltijd, maar ook informatie, advies en scholing.

Delen, dienen, doen

In de PGO draagt de Taakgroep Diaconaat & Zending (TD&Z) zorg voor de hulp aan de kwetsbare medemensen. Dankzij uw jaarlijkse bijdragen en de opbrengsten van de wekelijkse collecten kunnen veel mensen gesteund worden. De aandachtsgedebieden zijn:

- **Binnenlands diaconaat:** armoede hoeft niet (alleen) een financieel tekort te betekenen. Ook op geestelijk en maatschappelijk gebied is er nood in Nederland.
- **Werelddiaconaat:** de materiële rijkdom in de wereld is ongelijk verdeeld. We voelen ons aangesproken door de schaarste bij mensen ver weg.
- **Zending:** onder Zending in deze tijd verstaan we vooral wederzijdse inspiratie. In de verbondenheid en samenwerking met geloofsgemeenschappen zorgen wij voor en geven we aan elkaar, waar ook ter wereld.

De leden van de PGO ontvangen dit jaar begin april een verzoek om financieel bij te dragen aan het werk van de TD&Z. Wij hopen dat we dankzij uw toezegging het dienen én delen in praktijk kunnen blijven brengen, zodat wij ons samen inzetten voor een betere wereld.

Taakgroep Diaconaat & Zending

ACTIVITEIT PGO

19 mrt Breed Moderamen, 19.30 uur

Wij gedenken...

4 jan. Mw. Isa Maria Jacoba (Isa) Eggink - Hoog, 91 jaar
4 jan. Mw. Cornelia Jeltje (Corry) Uit den Boogaard-Wijnja, 93 jaar
21 jan. Dhr. Jan Dirk Cramer, 67 jaar
22 jan. Mw. Johanna Alida (Annie) Bijl-Overbeek, 91 jaar
4 feb. Dhr. Hendrik Bosma, 90 jaar

Zie voor de gedachtenis
<http://www.pgoegstgeest.nl>



ACTIVITEITEN VRIJZINNIGE PROTESTANTEN

Het paasgebeuren verandert mensen

Het sterven van de Joodse Jezus betekent de voltooiing en bevestiging van een leven waarin hij zijn volk opriep tot trouw aan het verbond met God. Sommige mensen denken dat Jezus moest sterven voor hun zonden, maar dat is een orthodoxe visie. Hij kwam om te leven! Hij belichaamde liefde en barmhartigheid met zijn leven. Hij raakte, in de radicaliteit waarmee hij de Thora uitlegde en toepaste, aan de wortels van de samenleving. Dat kan de leiders van Jeruzalem ertoe hebben gebracht zich van Jezus te willen ontdoen.

Opstanding van Jezus

Opstanding betekent dat al wat Jezus in zijn leven gezegd en gedaan heeft in Gods geest, niet meer van deze aarde is weg te denken. Hij sterft, zijn lichaam begeeft het, zijn denken en voelen wordt uitgewist. Hij is gedood, maar zijn geest leeft voort in zijn volgelingen. De evangelisten hebben met hun voorstelling van een uit zijn graf bevrijde en tot nieuw leven gewekte Jezus, aansluiting gezocht bij de Grieks-Romeinse denkwereld van die dagen, vertrouwd met het idee van opwekking uit de dood van halfgoden, koningen en helden. Deze opvatting was echter niet Joods.

Verschijsning van Jezus

Verschijsningsverhalen zijn in de Joodse en niet-Joodse cultuur van die dagen vrij algemeen. Het gaat daarin niet om een feitelijke toedracht, maar om een diepzinnig verhaal. Essentieel in het paasgebeuren is wat de leerlingen van

Jezus overkomt na zijn dood als zij 'in zak en as zitten', diep in de put zitten, verbijsterd en verlamd zijn. Zij hadden de deur op slot gedaan, maar plotseling ervoeren zij hem als in hun midden. Zij komen tot inzicht wie hij werkelijk in zijn leven voor mensen is geweest. In hen ontwaakt het besef dat het nu op hen aankomt. Hij is als het ware opgestaan in het leven van zijn volgelingen, waardoor hun leven verandert.

Erfenis van Jezus

Wie door de persoon van Jezus geraakt is en zich in het leven op hem wil oriënteren, erft daarmee ook zijn inspiratiebronnen: de Thora en de Profeten uit het Oude Testament, met al wat dat inhoudt aan verantwoordelijkheid voor de medemens. De toekomst van de wereld en de zin van het mens-zijn, staan of vallen met de vraag of mensen zich willen laten leiden door de geest van God, door wie ook Jezus van Nazareth zich in zijn leven gedragen wist. Waar mensen in de omgang met elkaar zich daardoor laten leiden, gebeuren dingen ten goede. Al wat in het leven van mensen in die geest is, vormt een onmisbare schakel in het grote proces van de wording van deze wereld.

Harm Bosscher

Deze tekst is gebaseerd op: 'Wat doe ik hier in GODSNAAM' en 'Wandelen over het water' door ds. Carel ter Linden



Vrijzinnige Protestanten

Mw. Gerrie Kooijman-van Andel, **Pastoraal werker en Coördinator Activiteiten**, Prinses Irenelaan 19, 2341 TP Oegstgeest, 06-18392604, gerriekooijman@planet.nl, Mw. S. Nielen, **secretariële ondersteuning Pastoraat en Activiteiten**, Duinzichtstraat 13A, 2341 BW Oegstgeest, 071-5156187, snielen@xs4all.nl. Stichting Vrijzinnig-Protestants Steunfonds heeft een ANBI-status. Graag uw vrijwillige bijdrage op: banknummer NL73 ABNA 0644 3486 15. E-mail: info@nieuwvrijzinnig.nl

www.nieuwvrijzinnig.nl

Nieuw perspectief

Onlangs was het feest in Oegstgeest. GKv en NGK Oegstgeest verzoenden zich met elkaar op 2 februari. Al jaren waren er gesprekken, werd er samen gevierd en was er afstemming en ineenschuiving van het jeugdwerk. We deelden het evangelie, vierden af en toe al samen avondmaal.

Verzoenen

En toen waren we er klaar voor: verzoenen. In een dienst op zondag was de lijn: onverwerkte pijn, vergeving vragen, vergeving schenken, schrijven wat je nog bezig houdt en dat verzamelen in een grote kruik. Maar niet verzegeld. En toen het avondmaal, nadat we in de ziel van God gekeken hadden bij verkondiging vanuit Johannes 17, 20-23 over Jezus' verlangens.

Opnieuw perspectief

Als je een christen in z'n hart wil kijken, zou je zover moeten komen dat je samen bidt. En dan goed luisteren naar hoe de ander bidt. Dan hoor je hoe de ander God ziet en wat zijn of haar echte verlangens zijn. Als je Jezus in z'n hart wil kijken, doe je er goed aan om hem te horen bidden. En dan goed luisteren naar

spreken over God en Christus tot volgelingen van Jezus worden. Dit is de ziel van God. Dit verlangen leeft in Hem, in Vader, Zoon en Geest. In het Johannesevangelie is dit een veelzeggend inkijkje in Gods hart. Want Johannes schrijft z'n evangelie vanuit het motief van opnieuw beginnen. God begint opnieuw met de schepping door het Woord, Jezus Christus, waardoor de wereld is ontstaan – een wereld die zo uit de rails gelopen is. Die wereld geeft hij opnieuw perspectief.

Herstel

Als NGK en GKv hebben we hard gewerkt aan herstel. Maar het is God die al ons werkt zegent in een verhooring van Jezus' bede. Vader en Zoon in ons drijven ons naar elkaar, zijn eenheid schept de onze. Verzoenen met elkaar is elkaar en samen God in de armen vallen. Is samen opmerken dat God in Jezus is en Jezus in ons. En het betekent nog iets: je met Jezus verzoenen legt een uitnodiging op de mat, van Jezus zelf. Hij nodigt ons uit om te feesten met Hem en de engelen in de hemel. Blijf niet hangen in schuldgevoelens en zelfvernedering. Blijf niet hangen in 'wij zijn beter-gevoelens' en zelfverheffing.



Maar vier feest: pak de mantel, draag je nieuwe schoenen, ga op de muziek af, maak de kerkzaal tot een dansvloer. Kijk God in zijn hart en vier eenheid die Hij schenkt, waarin Hij zichzelf herkent. En eet en drink brood en wijn tot je er vrolijk van wordt.

Ds. Robert Roth

Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Oegstgeest

Erediensten: Rehobothkerk, Lijtweg 1

Predikant: vacature,

Contactadres: Wim Zomer, tel. 06 53 79 27 91

Scriba: Margaret Jansen

e-mail: scriba@gkvoegstgeest.nl

www.gkvoegstgeest.nl

Eenheid in verscheidenheid?

Hoe kunnen wij als christenen aan anderen uitleggen dat er meerdere kerken zijn? We geloven toch in dezelfde God en Jezus?

In het kader van het thema van deze editie van OKe (*Her*-)schepping past ook het volgende. Op 2 februari was er in Duinzigt een indrukwekkende dienst van verzoening tussen de GKv (de Rehobothkerk) en de NGK in Oegstgeest o.l.v. ds. Pieter Kleingeld. Door onenigheid in 1967 kwam er een nieuwe kerk voort uit de GKv, die inmiddels NGK heet. In deze dienst was er – na een heel proces – publiek aandacht voor het verdriet dat door de scheuring is ontstaan, o.m. door een persoonlijk gedeeld verhaal en een grote kruik waar een kaartje met eigen verdriet in kon, als beeld van wat in Psalm 56:9 staat. Door de GKv werd openbaar vergeving gevraagd en door de NGK geschenken. Ds. Robert Roth, tot vorig jaar predikant van de GKv en initiatiefnemer van een weg naar verzoening, preekte over het gebed van Jezus om eenheid tussen zijn volgelingen, vlak voor zijn lijden en sterven (Johannes 17). Het was goed dit

Varia

In de dienst op 16 februari was er aandacht voor het werk van onze interne vertrouwenspersonen: Rianne de Glint en Annemieke de Mare. Zij functioneren ook als IVP's van de GKv. Op 15 maart staat er een gemeenschappelijke gemeentezondag met de GKv op de planning. Ondertussen is er ook weer geregeld Open Huis na de dienst bij iemand thuis. En wekelijks op zondag een lunch in Plexat: Soep aan de Singel.

Nederlands Gereformeerde Kerk Oegstgeest e.o.

Samenkomsten: Duinzigtcollege, Wijttenbachweg 23.

Predikant: ds. P. (Pieter) Kleingeld, Oude Rijnsburgerweg 54, 2342 BC Oegstgeest, tel.: 737 04 56, e-mail: pieter.kleingeld1968@gmail.com

Pastoraal werker: Alice Siepeling,



In de liturgische schikking: bladeren van een vingerplant raken elkaar vanuit twee kruiken.

te bezegelen door samen avondmaal te vieren. De twee kerken zijn ook landelijk op weg naar eenheid.

Hoe mooi zou het zijn als het verlangen van Jezus naar eenheid ook veel breder vervuld zou worden! De Raad van Kerken Oegstgeest doet haar best om in ieder geval zoveel mogelijk barrières te slechten en gezamenlijk op te trekken bij activiteiten!

Eke de Gier-van der Jagt

Uit de gemeente

Op 27 januari zag Julia Wilhelmina Gabriëlla het levenslicht, dochter van Dorine van Ommen en Michael Schouten.

Op 9 februari deden de volgende mensen – veelal jongeren – belijdenis:

Maroeska van den Burg (zij werd ook gedoopt), Joëlle Blokhuis, Jan Pieter Heijstek, Myrthe Kleingeld, Edoardo Lopriore, Borten Prins, Jacomijn Prins en David Soellaart.

Eke de Gier-van der Jagt

www.ngkvoegstgeest.nl

Filmavond: Liebe in den Gängen

De schuchtere Christian ontdekt in een oude levensmiddelengroothandel in het voormalige Oost-Duitsland een nieuwe wereld. De kibbelende collega's proberen het vol te houden. Maar wat gebeurt er niet allemaal in die slecht verlichte gangen in het magazijn? Christian valt voor de mysterieuze Marion, maar een relatie zit er niet in.

Een tragische gebeurtenis laat de kost-

bare solidariteit zien tussen de werknemers. Zij voelen zich thuis bij elkaar. Een film over tederheid, troostende humor en onverwachte schoonheid van Thomas Stüber.

Datum/tijd: dinsdag 3 maart, 19.30 uur, Zaal open vanaf 18.45 uur

Locatie: Dorpscentrum, Grote Zaal

Toegang: € 6,00

Leiding: Ronald da Costa



Paasnacht - Zingt u mee?

Dit jaar is de paasnachtviering op zaterdag 11 april, 22.00 uur, de Groene Kerk. Voor deze viering wil ik graag projectzangers uitnodigen om met elkaar het paasnacht-projectkoor te vormen. Het repertoire voor dit koor is waarschijnlijk een nieuwe toonzetting van Psalm 42 van Aart de Kort voor koor en orgel en verschillende zettingen van de liederen die gekozen zullen worden bij alle lezin-

gen in de paasnacht. We zullen repeteren op **28 maart van 16.30-18.00 uur** en op **7 april van 20.00-21.00 uur**. Op 11 april zullen we voor de dienst inzingen van 20.30-21.30 uur. Alle repetities zullen plaatsvinden in de **Groene Kerk**. Heeft u zin om mee te zingen dan kunt u zich aanmelden bij Pauline Verkerk, tel. 071 - 517 36 22 of paulineverkerk@xs4all.nl.



Lentemaaltijd vrijdag 17 april

Op vrijdagavond 17 april a.s. is er een maaltijd in lentesfeer. Vanaf 18.00 uur bent u welkom. Wel even aanmelden, liefst uiterlijk 13 april, bij Reina Albracht, tel. 06 21 95 45 51, reina.albracht@ziggo.nl. De maaltijd is in de Rehobothkerk, Lijtweg 1 en start om 18.30 uur. We vragen een vrijwillige bijdrage (richtbedrag € 5,- p.p.). Wie zelf een gerecht meeneemt (bij aanmelding aangeven) hoeft niet te betalen. Als er na aftrek van de kosten geld overblijft, wordt dit aan een goed doel overgemaakt.