

## Met andere ogen



*Toen ik nog een kind was sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, redeneerde ik als een kind. Nu ik volwassen ben heb ik al het kinderlijke achter me gelaten (1 Korintiërs 13:11)*

In de bijlage is aandacht voor 50 jaar OKe. In 1970 had ik van het bestaan van Oegstgeest - laat staan van OKe - geen benul, tenzij misschien door *Terug naar Oegstgeest* van Jan Wolkers, maar gelezen heb ik dat toen zeker niet: ongeschikt volgens onze katholieke opvoeders. ➤



Koos van der Bruggen



## Colofon

Oke (Oegstgeester Kerkblad) is een uitgave van de Raad van Kerken Oegstgeest. Secr.: Jasper de Kogel, Carel Fabritiuslaan 27, 2343 SE Oegstgeest, tel. 515 52 26 e-mail: j.de.kogel@planet.nl

### Redactie:

Arjan de Kok (voorzitter), Johan de Gier, Els van Leuken, Gerda Heslinga, Jochem Hemink, Ardi Warnar en Jacqueline van Arend-Koelman Secr.: Gerda Heslinga, tel. 517 07 00

### Bezorgdienst:

Charlotte van Steijn (administratie) en Hans de Wilde (logistiek), e-mail: BezorgdienstOke@gmail.com.

### Wilt u geen Oke ontvangen?

Geef dit door aan de bezorgdienst.

### Postabonnementen:

Wil Kwestro, Begonialaan 14, 2343 XN, tel. 517 41 93, e-mail: johanwil.kwestro@casema.nl

### Financiële administratie:

Jan Lanslots, Vincent van Goghlaan 2, 2343 RN, tel. 517 57 54, e-mail: jan.lanslots@ziggo.nl

### Bankrelaties:

NL65 INGB 0005 8563 89 en NL13 ABNA 0566 9422 40

### Vormgeving en realisatie:

Grafisch Buro Versteegen Vormgeving, Leiden

### Oplage:

8.800 exemplaren huis-aan-huisverspreiding.

Uw vrijwillige bijdrage is welkom, richtbedrag €30 per jaar.

## Volgende nummer

Het volgende nummer van Oke verschijnt op **7 november 2020**. Kopij daarvoor inleveren uiterlijk op donderdag **22 oktober 2020** vóór 15.00 uur. Uitsluitend per e-mail, met vermelding van uw naam, telefoonnummer en voorkeur rubriek.

Inleveradres kopij en gegevens rooster diensten en vieringen:

**e-mail: RedactieOke@gmail.com**

Het daaropvolgende nummer verschijnt op **5 december 2020**.



Deze Oke wordt ook geplaatst op de website van de Raad van Kerken.



zie ook [Facebook.com/OegstgeesterKerkblad](https://www.facebook.com/OegstgeesterKerkblad)

vervolg van pag. 1

Jaren later mocht ik redactievoorzitter van Oke zijn. Tegen die achtergrond enige overpeinzingen, mede geïnspireerd door de woorden van Paulus, die illustreren hoe mensen – vaak door schade en schande wijs – de wereld met andere ogen gaan bekijken.

Als je 18 bent ligt het leven voor je. Het is misschien daarom dat ik me de jaren zeventig herinner als een tijd van hoopvolle vernieuwing. In 1970 vertrok ik van het Brabantse platteland naar het roomse, maar ook steeds meer rode Nijmegen. Daar ging ik met andere ogen kijken: de in mijn dorp bestaande gezagsverhouding, gebaseerd op de k's van kerk, KVP, en van kousen, kaarsen en klompen (de drie lokale fabrieken), was niet van God gegeven. Ik raakte ervan overtuigd dat het anders kon en anders moest. Maar dat betekende niet een afscheid van geloof en kerk. In de studentenkerk maakte ik kennis met andere vormen van geloofsbeleving met aandacht voor recht en onrecht hier, en niet slechts voor het hiernamaals. Later – door mijn werk aan de VU - kwam daar de oecumenische inspiratie van de 'andere ogen' van de reformatie bij. Ook in Oegstgeest is er rond 1970 drang naar vernieuwing. Het dorp is flink aan

het uitbreiden: nieuwbouw en een tweede winkelcentrum aan de Lange Voort. Hoe zit het met de kerken? De katholieken hebben na het Vaticaans Concilie de ramen opengezet. Hervormden en gereformeerden vragen zich af waarop hun verschillen eigenlijk gebaseerd zijn. De drie plaatselijke kerken vinden elkaar in het unieke initiatief van een gezamenlijk oecumenisch kerkblad: de OKe. Kort daarvoor was er in Oegstgeest toch weer een kerkelijke afsplitsing: na een conflict binnen de Gereformeerde Kerken *vrijgemaakt* ontstaat in 1967 de Nederlands Gereformeerde Kerk. Beide kerken participeren nu alweer jaren binnen OKe. Het mooie is dat zij zich juist dit jaar verzoend hebben.

In 1970 was ik 18, nu dus 68. 'Sadder and wiser'? Dat laat ik graag aan anderen. Zeker is dat ik de wereld en het geloof met andere ogen zie dan als 18-jarige. Er is veel ten goede veranderd, maar er blijft nog veel om voor te vechten – zeker als we buiten de grenzen van ons mooie dorp kijken.

Moge ook na 50 jaar OKe daarbij een oecumenische bril voor onze 'andere ogen' blijven.

Koos van der Bruggen

## Van de redactie

Deze Oke is heel bijzonder: een omkeernummer. Een regulier deel zoals u dat gewend bent, en een deel om het jubileum te 'vieren'. Graag hadden we u willen ontmoeten in een feestelijke bijeenkomst, maar vanwege de coronamaatregelen gaat dat helaas niet.

Het thema van het reguliere deel is

*Met andere ogen*. De invulling van dit thema wordt in verschillende artikelen steeds iets anders belicht.

Wij wensen u met dit jubileumnummer van OKe veel lees- en kijkplezier!



Gerda Heslinga



Johan de Gier



Arjan de Kok



Ds. Iris van der Heul



Jacqueline van Arend



Jochem Hemink



Ardi Warnar



Els van Leuken

## Anders lezen?

Het geloofsonderricht in mijn jeugd spiegelde 'een kinderlijk geloof' als toppunt van vroomheid voor. Letterlijk geloven

wat er in de bijbel staat, van kaft tot kaft, zonder vragen te stellen en liefst zonder te twifelen, dat was het hoogst bereikbare. Het lukte het best, wanneer je niet te veel met andersdenkenden in aanraking kwam. Overtuigd van het eigen gelijk in je bubbel. Het leven heeft mij (gelukkig) niet in zo'n isolement gebracht. De inzichten van andere mensen, kerken, geloofsgemeenschappen en culturen hebben mij rijker gemaakt en mij met andere ogen laten kijken. Word je daar dan ongelovig van en is 'vrijzinnigheid' het tegengestelde van vroomheid?

Martinus Nijhoff schreef in 1934 het gedicht *Awater*, met daarin het adagium *'Lees maar, er staat niet wat er staat'*. Misschien heeft Nijhoff het

niet zo bedoeld, maar dit zinnetje is voor mij de sleutel tot het lezen van literatuur en ook tot het lezen van de bijbel. Er staat zoveel meer in boeken dan alleen letters. Verhalen hebben meerdere lagen, die je soms pas na veel studie ontdekt. De voorgangers in onze kerkdiensten leggen niet enkel een getuigenis af, maar ze nemen ons mee in de zoektocht naar de betekenis van teksten, van verhalen waarvan je soms je ogen niet kunt geloven. Je moet het leren lezen met een andere bril. De herder met zijn schapen, de adelaar met dragende vleugels, de Eeuwige, die je bij de hand vat. Bedoelde Nijhoff misschien toch gewoon (Rijks-)waterstaat?

Jasper de Kogel, Vertegenwoordiger PGO in de Raad van Kerken

## Blik op de toekomst

Bij een 50-jarig jubileum hoort een blik achteruit en een blik vooruit. Bij de blik achteruit hoort een felicitatie van alle columnschrijvers en medewerkers namens de GKv-Oegstgeest. Ds. Robert Roth als voorganger en Wim Zomer, namens de Oudstenraad, hebben daarvoor hun bijdragen geleverd.

Met een blik vooruit feliciteren wij Oke. We vinden het bijzonder dat een blad als dit bij vele Oegstgeester adressen te lezen valt. Het is een prachtig signaal dat we samenwerken in het verspreiden van een boodschap van liefde. We wensen jullie veel inspiratie en zegen toe en hopelijk over 50 jaar een 100-jarig jubileum! Aan alle medewerkers van OKe: van harte gefeliciteerd, en namens de oudstenraad van de Rehoboth een tijdloos bloemetje!

Thera Noordhuis



## Persoonlijk

### Kijken met andere ogen

'Ja, sorry, maar ik krijg jullie al een kwartier niet aan de lijn en mijn auto start niet.'

'Excuus meneer Da Costa, maar we hadden de 'rammel-mevrouw' aan de lijn.'

'De wat?'

'De 'rammel-mevrouw'. Dat is een vaste klant die geregeld belt dat ze iets hoort en dan denkt dat er iets mis is met haar auto.'

'Dat heb ik ook wel eens.'

'Ja, maar niet elke week.'

Een paar dagen eerder: 'Met de huisartsenpraktijk. In verband met het coronavirus zijn wij helaas beperkt bereikbaar. Bij milde klachten vragen wij u eerst te kijken naar thuisarts.nl. Daar kunt u informatie vinden hoe u met kleine klachten om kunt gaan. In andere gevallen kunt u aan de lijn blijven. U wordt dan doorverbonden met een van onze assistenten.'

Anders gezegd: wees je eigen geruststeller.

Bepaal zelf wat aandacht verdient en wat niet.

Belast jezelf en de gezondheidszorg niet te veel. Dat lijkt eenvoudiger dan het is. Je kan je zorgen niet elke keer uitbesteden aan de deskundigen: de monteur of de huisarts. Dat vraagt een andere manier van kijken. Meer vanuit je gezond verstand, je ervaring en je geloof. Overgave, geduld en vertrouwen zijn op de lange duur vaak heilzamer dan directe oplossingen.

Soms ligt de oplossing voor de hand. Mijn auto deed niks meer. "Uw accu is op," zei de monteur die langskwam. "Ik laad hem op, dan rijdt u achter mij aan naar de garage en zet ik er een nieuwe in." Zo gezegd, zo gedaan. Een kwartier later deed alles het weer. Even aarzelde ik. "Ja, eh, nu ik hier toch ben. Ik hoor bij verkeersdrempels telkens een rammel rechts achter." De monteur lachte. "Daar kijken we een volgende keer wel naar. U moet maar bedenken: zolang de auto rijdt, moet je niet onder de motorkap kijken."

Het door God geschonken leven mag je onbevanging aangaan. Een levensverzekering die alle risico's dekt, bestaat niet. Ik moet dat iedere keer weer tegen mezelf zeggen: 'Leef het leven zoals het komt en kijk niet bij elke rammel onder de motorkap.' Die tegeltjeswijsheid geldt niet alleen voor auto's.

Ronald da Costa



# Met **Hart** en **Ziel...**

**Hennie Dijkhuis-Potgieser was 10 jaar lang actief als enthousiast redactielid van OKe voor de PGO. Veel redactieleden zag ze komen en gaan, totdat ze het tijd vond om zélf haar taak als redactielid over te dragen. Samen met Ardi Warnar, die het stokje van haar overnam, blikt ze terug op fijne samenwerking én kijkt ze uit naar mogelijkheden voor de toekomst.**



## ...met oog voor samenwerking

### Wat vind je van OKe?

OKe is een bijzonder blad, dat heb ik altijd gevonden. Uniek, omdat het als kerkblad van alle kerken in Oegstgeest gezamenlijk is. Dat oecumenische spreekt mij erg aan. Het is misschien typisch voor Oegstgeest: mensen zoeken elkaar op, gaan in gesprek over allerlei onderwerpen en geven graag hun mening. Het blad komt overal in het dorp terecht, net als de Oegstgeester Courant. Het vervult een belangrijke functie in het dorp als sociaal platform. Het heeft een groot, divers bereik als nieuws- en informatiebron. Het Groene Boekje, waarin de gezamenlijke kerken hun activiteiten delen, is ook zo'n mooi voorbeeld daarvan. Ik heb, soms tot

mijn verbazing, ervaren hoe goed OKe eigenlijk gelezen wordt. Ook buiten de kerken. Dat merk je aan de respons op berichten, zoals bijvoorbeeld bij een oproep die we in OKe plaatsten voor het aanleveren van oude koffers. De koffers werden via De Bakkerij in Leiden gedoneerd aan vluchtelingen, die ze goed konden gebruiken bij hun rondgang langs de azc's. We kregen zo ongelooflijk veel koffers dat er diverse malen heen en weer gereden moest worden met een bomvolle auto om ze allemaal af te leveren, geweldig was dat!

### Waarom werd je redactielid en hoe was dat?

Ik was jarenlang adviseur en sociaal

wetenschappelijk onderzoeker bij allerlei organisaties, waaronder diverse Ministeries en KPN. Dat was toen een druk bestaan. Pas na mijn pensioen werd ik actief bij de PGO. Voordat ik redactielid werd was ik voorzitter van de Kerkenraad van de PGO. In die rol was ik nauw betrokken bij het fusieproces binnen de PGO. Geen eenvoudig proces, maar uiteindelijk heeft het geresulteerd in mooie samenwerking.

Het was goed dat dat vrijwel afgerond was, toen ik plotseling moest terugtreden omdat mijn man hulpbehoevend werd.

Later werd ik gevraagd voor de redactie van OKe en ik hoefde niet lang na te denken. Ik heb dat met veel plezier ge-

daan, ook vanwege de leuke groep mensen. Het mooie van zo'n blad maken is, dat je samen met anderen één eindproduct maakt, waarin iedereen zich kan vinden. Dat gebeurt altijd binnen een kort tijdsbestek. Het ene nummer is nog niet klaar of het volgende is alweer in de maak. Bij OKe werken we intensief samen, vanuit verschillende kerkelijke achtergronden en denkbeelden. Het leverde vaak interessante discussies op, waarvan ik erg genoot. Ik heb soms kritische geluiden in de redactie laten horen, als ik vond dat dat nodig was, ook naar de eigen achterban. Daar was altijd alle mogelijkheid voor en er werd ook elke vergadering gelachen.

### Hoe zie je de toekomst voor OKe?

OKe is door de jaren heen enorm veranderd; dat zie je goed als je de nummers naast elkaar legt. De nieuwe opzet van OKe vind ik heel mooi geworden. Er is meer ruimte voor beeld, zoals op de cover, de opmaak is strakker en kleuriger, de stukken korter en meer thematisch.

We hebben bij het vorige jubileum (40 jaar), waarvoor we destijds ook een jubileumnummer maakten, gevraagd aan een journalist van Trouw om kritisch naar het blad te kijken. Zijn aanbevelingen zijn ook overgenomen in de nieuwe versie van OKe, dat zie je terug.

OKe moet, naast de digitale versie, ook vooral in druk blijven komen. Je hebt echt wat in handen om eens rustig mee te gaan zitten. Het leven van elke dag is zo vol en veeleisend, een moment van bezinning is een zegen. Er is méér tussen hemel en aarde, het is toch prachtig als dat zo op je mat valt!

## Allerzielenconcert 'Seele, vergiß sie nicht'

Het Allerzielenconcert van Cappella pro Cantibus in samenwerking met de Protestantse Gemeente Oegstgeest (PGO) is inmiddels een gevestigde traditie, waarbinnen velerlei muziek tot klinken is gebracht. Dit jaar zoekt Cappella de bezinning in de warme klanken van de Late Romantiek, met werken van Cornelius, Wolf en Rheinberger. De zangers worden begeleid door Leonard Seeleman, de nieuwe organist van de PGO. Het koor staat onder leiding van Rens Tienstra. De koorzang, die dit jaar, vanwege het coronavirus via beeld en geluid te zien en te horen is, wordt afgewisseld met lezingen van gedichten en live orgel- en pianospel. Er zullen kaarsen branden ter nagedachtenis van mensen die zijn overleden. We kunnen dit jaar maar een beperkt aantal bezoekers toelaten. Het concert zal daarom tweemaal worden uitgevoerd: zaterdag 31 oktober 's middags en 's avonds. Het avondconcert zal ook via een videoverbinding te volgen zijn. Wilt u bij een van de concerten aanwezig zijn, dan dient u zich van te voren aan te melden. Dit kan vanaf heden



via de website [www.pgoegstgeest.nl](http://www.pgoegstgeest.nl), waar u een aanmeldlink voor de concerten vindt. De aanmeldingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

**Datum/tijd:** za 31 oktober, om 16.00 uur en 20.15 uur. Duur: 1 uur

**Locatie:** Regenboogkerk, Mauritslaan 12, Oegstgeest (Let op! Dus niet de Groene Kerk)

**Toegang:** gratis. Er kan deze keer niet, zoals andere jaren, een uitgangscollecte gehouden worden. Wij stellen het op prijs als u een bijdrage overmaakt naar het rekeningnummer dat in het programmaboekje vermeld zal staan.

**De link naar de video livestream:** de uitvoering van 20.15 uur vindt u op de website [www.pgoegstgeest.nl](http://www.pgoegstgeest.nl).

Zie ook: [www.cappellaprocantibus.nl](http://www.cappellaprocantibus.nl)

Marion Kuiper

## Taizévieringen (online) in de Groene Kerk

Dit najaar zullen er drie Taizévieringen worden georganiseerd (coronaproof!) door een oecumenisch (protestants) samengestelde groep in de Groene of Willibrordkerk. De eerste viering is geweest en werd ervaren als inspirerend! Belangrijk verschil met de doorsnee protestantse eredienst is dat er geen preek gehouden wordt. Taizé-gebedsvieringen hebben een meditatief karakter, met eenvoudige liederen, een psalmlezing, een lezing uit het Nieuwe Testament, enkele voorbeden en een centrale plek voor stilte als vorm van gebed. Ze worden gevierd in een eenvoudig ingerich-

te kerkruimte met kaarsen en iconen die het gebed ondersteunen. Van harte welkom om deel te nemen aan deze meditatieve vieringen! Vanwege Covid-19 is er helaas maar plek voor 30 mensen. Er zal coronaproof-samenzang zijn. Graag van tevoren aanmelden via [www.pgoegstgeest.nl](http://www.pgoegstgeest.nl). De vieringen zullen online te volgen zijn via kerkdienstgemist.nl.

**Data:** zondagen 18 okt. en 15 nov.  
**Tijd:** 19.00 uur, inloop 18.40 - 18.50 uur  
Namens de Taizéwerkgroep,  
**ds. Rian Veldman en ds. Pieter Kleingeld**

## 'Ik heb me er doorheen gebeden'



*'Komt allen tot Mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt, en Ik zal u rust en verlichting schenken. Neemt mijn juk op uw schouders en leert van Mij: Ik ben zachtmoedig en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen.'*

Matthëus 11:28-29.

Vorige maand is op twee september onze oud-kardinaal Simonis overleden. In de tijd dat ik op het seminarie zat, ontmoette ik de kardinaal regelmatig op allerlei plekken. We raakten dan in gesprek en het viel me op, dat hij mij altijd wist te bemoedigen en steunen. We hebben het ook gehad over zware tijden en troost. Hoe om te gaan met eenzaamheid en moeilijke tijden. Over hoe hij kracht vond in lastige tijden. Hij vertelde mij hoe hij in zware tijden kracht putte uit het vieren van de Eucharistie, in zijn eigen gebed en in het gebed van anderen. Hij vertelde mij dat hij zich 'door' lastige tijden letterlijk had 'heen gebeden.'

In deze vreemde tijd van nieuwe regels, afstand en sociale veranderingen hebben we allemaal wel troost en kracht nodig, om met veerkracht samen verder te kunnen gaan. Ik hoor regelmatig mensen tegen me zeggen: "Wat moet ik dan in mijn gebed weer tegen Hem zeggen? Ik wil niet tegen God zeuren, maar ik vind het zo zwaar." Dit bracht me

bij het gebed waar onze oud-kardinaal mij ooit op wees, het 'Gebed om kalmte'. Reinhold Niebuhr schreef het 'Gebed om kalmte' in 1943. In een tijd waarin de wereld onrustig was, leefden mensen in onzekerheid en in angst. Dit gebed heeft hij geschreven vanuit de woorden van Franciscus van Assisi: *'Geef me de moed om te veranderen wat ik kan veranderen. Geef me de wijsheid om te accepteren wat ik niet kan veranderen. Geef me het inzicht om het verschil tussen beide te zien.'*

Zie ook pagina 15 voor de volledige tekst.

In deze tijd zijn velen bang hun werk te verliezen, is er angst voor een nieuwe crisis en qua onze gezondheid leven we in onzekerheid. Met dit gebed spreek je uit aan God om jou Zijn vrede te schenken. Het helpt je moed te vinden, angsten uit te spreken, acceptatie te vinden en je aan de Vader over te geven. Hij wil bij jou zijn, jou innerlijke rust geven, wat jouw omstandigheden ook zijn.

Diaken Peter Winnubst

## Wij gedenken...

...**Lucia Jacoba Maria (Lucia) Lovink-Borst**, echtgenote, moeder en oma. Lucia werd op 10 april 1952 in Leiden geboren en overleed op 9 september in Leiderdorp.

De crematieplechtigheid heeft in besloten kring plaatsgevonden.

...**Sebastianus Johannes Wopke (Bas) van der Lans**, echtgenoot, vader en opa. Bas werd op 7 augustus 1941 in Voorhout geboren en overleed op 10 september in Oegstgeest. De afscheidsdienst vond plaats op donderdag 17 september in de H. Willibrordkerk, waarna Bas in besloten kring is gecremeerd.

...**Hans Frederik Gerard (Hans) Moussault**, echtgenoot en vader. Hans werd op 18 juli 1931 in Rotterdam geboren en overleed op 19 september in Oegstgeest.

De uitvaart vond op donderdag 24 september in besloten kring plaats in de H. Willibrordkerk, waarna Hans op het parochiekerkhof te rusten gelegd werd.

*Mogen deze lieve doden rusten in Gods licht en vrede.*



## Viering Allerzielen

Op maandagavond 2 november is er in onze kerk om 19.00 uur een Allerzielenviering.

Wegens de coronamaatregelen zijn alle kerken gebonden aan een maximum aantal kerkgangers, met het oog op de vereiste onderlinge afstand van 1,5 meter. Om deze reden is het voor de Allerzielenviering noodzakelijk dat u zich opgeeft bij het secretariaat van uw parochiekerk.

De nabestaanden van parochianen die in het afgelopen jaar zijn overleden, krijgen voorrang. Zij kunnen zich aanmelden in antwoord op de uitnodiging die zij zullen ontvangen. Alleen als er genoeg ruimte over is, kunnen ook andere parochianen die dat willen de Allerzielenviering bijwonen.

In de Eucharistieviering van zondagmorgen 1 november, op het hoogfeest van Allerheiligen, zal er ook ruimte zijn om uw overleden dierbaren in de voorbede te herdenken. Hiertoe kunt de naam van uw dierbare opgeven bij het secretariaat van uw parochiekerk.

Namens het Pastorale Team,  
Diaken Peter Winnubst



## Het stokje wordt definitief overgedragen

Op zondag 20 september dirigeerde Franz Straatman (81) voor de allerlaatste keer de Schola Cantorum (ook 81) van de H. Willibrord. Het was een plechtige viering, met een bijzondere primeur. Vanwege het tachtigste bestaansjaar had de Schola opdracht gegeven aan de vorige dirigent, Rens Tienstra, om een werk te schrijven op de tekst 'Ubi caritas et amor' omdat de Schola al zoveel jaren in liefde en vriendschap Gods lof zingt. Een prachtige compositie, muzikaal ondersteund door Huibert Heukensfeldt Jansen op orgel en Benno Markslag, lid van de Schola, op tenorsax. Het werd tweemaal gezongen, als meditatief moment na de



Foto: Fred van Kleef

preek en als slotlied. Dubbel genieten dus! De muzikale leiding van de Schola is vanaf nu overgenomen door Anton van de Werken, over wie in een volgend nummer meer. Op de foto ziet u hoe Anton de Vroomen het stokje van Franz (met bloemen) overdraagt aan Anton. Op de rug gezien: Jacco Verheesen. **Els van Leuken**

## Missio Wereldmissiemaand 2020

*Gelukkig de vreedstichters. Stemmen van hoop in West-Afrika.*

Op 18 oktober is het **Missiezondag**. Onder het motto 'Gelukkig de vreedstichters' (Matteüs 5,9) richt Missio de aandacht op de regio West-Afrika, in het bijzonder Niger en Nigeria.



Niger en Nigeria waren lange tijd, samen met buurlanden in de Sahelregio, een voorbeeld van vreedzaam samenleven van mensen van verschillende religies en etnische groepen. Ondanks grote problemen als armoede en honger was er sprake van een relatieve stabiliteit. Maar de laatste jaren is die vrede onder druk komen te staan. Islamitische terreurgroepen breiden zich over steeds meer landen uit.

Te midden van oplaaiende conflicten en problemen als honger, armoede en nu ook de coronapandemie klinken echter ook stemmen van hoop. Stemmen van

zusters, priesters, bisschoppen, leken van de katholieke kerk die zich actief inzetten voor vrede tussen christenen en moslims en tussen etnische groepen. Want alleen samen kan men de problemen het hoofd bieden.

**MISSIO ondersteunt het pastorale werk in West-Afrika, ook nu in tijden van corona. Help mee!**

Geef aan Missio Pauselijke Missiewerken in de collecte op **Missiezondag 18 oktober** of stort uw bijdrage op NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v. Missio Wereldmissiemaand, te Den Haag. *Meer informatie: [www.missio.nl](http://www.missio.nl)*

## R.K. Parochie H. Augustinus - Parochiekerk H. Willibrord

Rhijngaasterstraatweg 35, 2341 BR Oegstgeest, tel. 517 53 04, e-mail: [pastorie@willibrordoegstgeest.nl](mailto:pastorie@willibrordoegstgeest.nl)

**Pastoraal team:** pastoor R. Franken, tel. 402 9402/889 5138, e-mail: [rochusfranken@outlook.com](mailto:rochusfranken@outlook.com), diaken G. Brink, tel. 06 30 78 03 64, e-mail: [diakenbrink@gmail.com](mailto:diakenbrink@gmail.com), diaken P.M. Winnubst, tel. 06 24 43 45 16, e-mail: [pmwinnubst@gmail.com](mailto:pmwinnubst@gmail.com), kapelaan B. Plavčić, tel. 06 43 51 45 95, e-mail: [borisplavcic@hotmail.com](mailto:borisplavcic@hotmail.com)

Beheercommissie: Elly Eilers, e-mail: [keilers@casema.nl](mailto:keilers@casema.nl)  
Pastoraatgroep: tel. 071 - 517 47 99, e-mail: [vanleukenels@gmail.com](mailto:vanleukenels@gmail.com)  
Gastvrouwen in de pastorie: ma, di, do 9.00 - 12.00 uur.  
Secretariaat: Charlotte van Steijn (ma-, di- en do-ochtend)  
**Bankrekeningen:** misintenties: NL66 INGB 0000 1550 99, kerkbijdrage: NL45 INGB 0000 0739 00 en NL95 RABO 0138 4020 19, diaconie: NL06 RABO 0138 4000 32

[www.willibrordoegstgeest.nl](http://www.willibrordoegstgeest.nl)



## Gedachteniszondag 1 november...



*De naam waarmee zij zijn genoemd staat in Gods hand geschreven en zal door alle donker heen toch onuitwisbaar leven.*

Sytze de Vries,  
naar 1 Tessalonicenzen 4,13-1

We noemen de namen en steken een kaars aan, aan het licht van de Paaskaars, het symbool van licht en leven in Jezus Christus. In onze gebeden gedenken wij hen en anderen die ons zijn voorgedaan – allen van wie wij de naam in ons hart bewaren. Om ook u die niet in de dienst kunt zijn de gelegenheid te geven om

... Elk jaar, rond 1 en 2 november, gedenken wij als Protestantse Gemeente te Oegstgeest de gemeentelieden die tussen begin oktober van het vorige jaar en eind september van dit jaar zijn overleden. Gewoonlijk doen we dat in beide kerken. Dit jaar hebben we moeten besluiten het anders te doen vanwege de coronamaatregelen.

De viering op 1 november is met beide voorgangers dit jaar alleen in de Regenboogkerk. Daar worden ook de nabestaanden uitgenodigd van de overleden gemeentelieden die we zullen gedenken. U kunt de dienst, zoals inmiddels gewoon is geworden, ook via de website [kerkdienstgemist.nl](http://kerkdienstgemist.nl) volgen.

een kaars aan te steken is vanaf 11.30 uur ook de Groene Kerk aan de Haarlemmerstraatweg 4 open. Daar kunt een kaarsje aansteken of praten met een van de predikanten. Om dat coronaproof te laten verlopen zal er een route aangegeven zijn. Ook is er een steward aanwezig om oog te houden op het maximale aantal bezoekers. Daarnaast bent u ook welkom (met maximaal 20 personen tegelijkertijd) in het nabijgelegen Willibrordserf om een kopje koffie te drinken. Voor wie niet in de gelegenheid is een kaarsje aan te steken of in de dienst aanwezig te zijn, weet dat wij ons in de gedachtenis met u verbonden weten.

Ds. Iris van der Heul en ds. Rian Veldman

## Dank voor overweldigend afscheid

Wát een inzet en zorgvuldigheid, wát een creativiteit en plezier, wát een hartelijkheid en verbondenheid en wát een geweldig cadeau. Ook dus: wát een gemeente en wát een zegen. De eerste weken na het afscheid zijn in een soort roes voorbijgegaan. Ik wil proberen om alle A-4-tjes en kaarten en e-mails persoonlijk te beantwoorden. Dat zijn er heel veel en het kan dus even duren. Maar ik heb er nu wel de tijd voor en reizen maken gaat nog niet. In Surabaya wordt nu gewerkt aan de bijdrage van hun kant aan de pensioenvoorziening voor de vrouwen (en nu ook andere medewerkers!!) die al zo lang betrokken zijn bij het project voor gezinswelzijn.

Via deze OKe wil ik graag iedereen bedanken voor de geweldige inzet bij het afscheid nemen van 40 jaar werken als predikant, in Garrelswaer, in 'de Zending' in Indonesië en in Nederland, en in de PGO. Fijn dat een aantal familieleden, vrienden en oud-collega's bij het afscheid konden zijn, al blijft het jammer dat gemeentelieden vooral op de uitzending via de camera waren aangewezen. Wel weer geweldig dat dat allemaal mogelijk gemaakt was! Kerkenraad, college van kerkrentmeesters, afscheidsc commissie, taakgroepen, andere clubs en alle schrijvers van hartelijke woorden en artikelen in de afscheidsbundel, iedereen: heel, heel veel dank. **Ds. Aart Verburg (emeritus)**

## Wij gedenken...

4 sept. **mw. Nieske de Jong-Verbeek**, 82 jaar

Zie voor de gedachtenis [www.pgoegstgeest.nl](http://www.pgoegstgeest.nl)

## Uitnodiging gespreksbijeenkomsten in Willibrordserf

*Rond het boek van zijn verbond noemen wij elkaar bij name.* Lied 287: 2

Eind oktober en begin november willen wij gespreksbijeenkomsten organiseren. Een mix van een wijkbijeenkomst en een huiskamergesprek. Op deze middagen en avonden kunt u geloofsgenoten ontmoeten, bijpraten of gewoon een goed gesprek hebben. Deze keer zullen we elkaar vanwege de coronamaatregelen niet ontmoeten bij gemeentelieden thuis, maar in Willibrordserf. Daar kunnen we veilig met maximaal twintig mensen bij elkaar komen. Ook koffie drinken of een wijntje schenken is daar veilig mogelijk. U bent van harte uitgenodigd om aan te schuiven. Er is plek voor max. 20 mensen per bijeenkomst en om die reden wordt u gevraagd meerdere opties in te vullen. We zullen u per mail of telefoon laten weten welke bijeenkomst we elkaar zullen zien.



hoogte is van het geheim van Christus. Dat kan alleen samen met 'alle heiligen', zoals de bijbel zegt. Dat zijn je broers en zussen in de gemeente, mensen met wie je verbonden bent en van wie je kunt leren. En dan niet alleen degenen die hetzelfde denken als jij. Andere bijbellezers helpen jou om in de bijbel te ontdekken waar je zelf nooit toe zou komen.

*Luisteren is niet alleen een menselijke deugd, maar ook een roeping.*

*Proeven wat de ander beweegt, is een oefening in geloof. Je oefent je om erin te geloven dat de ander net zoals jij de Geest van Christus ontvangen heeft.*

Die andersdenkenden zijn er volop in de PGO en dat belooft een mooi gesprek te worden. We hopen dan ook in gesprek te gaan over hoe jij met de bijbel omgaat. Je hoeft het boekje van Maarten Wisse niet te

lezen, maar het kan wel als inspiratie dienen. We kijken er in ieder geval naar uit om je weer te zien.

**Locatie/Data:** Willibrordserf, woensdagmiddag 28 okt. 15.00-17.00 uur, dinsdagavond 3 nov. 20.00-22.00 uur, woensdagavond 4 nov. 20.00-22.00 uur, donderdagmiddag 12 nov. 15.00-17.00 uur.

**Aanmelding:** via het aanmeldformulier op onze website [www.pgoegstgeest.nl](http://www.pgoegstgeest.nl). Ook kan het telefonisch of per e-mail bij ouderling Bea de Kogel, tel. 515 5226 of [e.w.de.kogel@planet.nl](mailto:e.w.de.kogel@planet.nl). Hopelijk tot ziens bij een van de bijeenkomsten!

Namens het team onderling pastoraat, **ds. Rian Veldman en ds. Iris van der Heul**

## Opleiding Geestelijke Begeleiding

In september ben ik in het kader van de Permanente Educatie (PE) voor predikanten begonnen met de twejarige deeltijdopleiding Geestelijke Begeleiding. Kregen predikanten vroeger studieverlof, nu is er het systeem van Permanente Educatie: 'De Protestantse Kerk wil met de kwaliteitsimpuls van de PE een bijdrage leveren aan de bedieningsvreugde en het werkplezier van de predikanten. Het gaat erom dat zij hun vak bijhouden, als theoloog, catecheet of pastor. Het werken in de gemeente vraagt bovendien om het zelf open blijven voor de Schrift in de context van de huidige samenleving. Dit bevordert dat de kerk blijvend vindplaats is van geloof, hoop en liefde.'

Ik heb gekozen voor de opleiding Geestelijke Begeleiding, omdat ik merk dat het belangrijk is om juist als predikant ook zelf geestelijk gevoed te worden. In deze opleiding zal ik me bezig houden met de vraag: hoe komen mensen in onze tijd tot zichzelf en tot de ander, tot de Ander? Geestelijke begeleiding is een oude begeleidingsvorm die mensen gidst op de weg van hun diepste godsverlangen. Juist in de context van een snel veranderende wereld en een toenemend aantal zinzoekers binnen en buiten de kerk blijkt deze begeleidingsvorm van belang.

Deze opleiding vraagt iets van mij en vraagt ook iets van de gemeente. Ik zal niet voltijs beschikbaar zijn. Op de woensdagen zal ik (online) college volgen aan het Titus Brandsma Instituut en met enige regelmaat zal ik twee dagen weg zijn vanwege tweedaagse studiedagen in Doorn (vanuit de PthU). De tijdsinvestering bedraagt gemiddeld één dag per week het jaar door. Gedurende het eerste jaar heb ik enkele gesprekken met een geestelijk begeleider over de eigen geestelijke weg. In het tweede jaar zal ik stageactiviteiten op de eigen werkplek ontplooiën en concrete vaardigheden om de ander te begeleiden op de geestelijke weg. U hoort daar t.z.t. meer over. Ik hoop van harte dat deze opleiding mij zal voeden en zo ook indirect heilzaam zal zijn voor de PGO. **Ds. Rian Veldman**

### PROTESTANTSE GEMEENTE OEGSTGEEST

**Kerkenraad:** Voorzitter: M. (Marien) den Boer, Korenbloemlaan 45, 2343 VB Oegstgeest, tel. 06 - 41 36 82 46, [voorzitterkr@pgoegstgeest.nl](mailto:voorzitterkr@pgoegstgeest.nl)  
Scriba: mw. M. (Mirjam) Huizer, tel. 06 - 44 04 80 19, [scribapgo@pgoegstgeest.nl](mailto:scribapgo@pgoegstgeest.nl)  
corr. adres: zie kerkelijk bureau  
Bankrekeningnummers Prot. Gem. Oegstgeest:  
NL17 INGB 0002 3412 94: PGO  
NL94 INGB 0005 5235 45: Zending  
NL87 INGB 0000 3734 56: Diaconie  
NL96 INGB 0002 4050 56: Werelddiaconaat

### KERKELIJK BUREAU

Haarlemmerstraatweg 6, 2343 LB Oegstgeest.  
Telefoon: 517 54 98.  
E-mail: [kerkelijkbureau@pgoegstgeest.nl](mailto:kerkelijkbureau@pgoegstgeest.nl)  
**Administratie en reservering / verhuur van zalen in Regenboogkerk, Groene Kerk en Willibrordserf.**  
Bezoek alleen na afspraak via telefoon of e-mail, zie boven.  
**Ledenadministratie.**  
E-mail: [ledenadministratie@pgoegstgeest.nl](mailto:ledenadministratie@pgoegstgeest.nl); bezoek mogelijk op dinsdag van 10 - 12 uur.

### GEBOUWEN

Regenboogkerk:  
Mauritslaan 12, tel. 517 52 05  
Groene Kerk:  
Haarlemmerstraatweg 6, tel. 517 54 98  
Willibrordserf:  
Haarlemmerstraatweg 6, tel. 517 54 98

### PASTORALE SECTIES

**SECTIE ZUID-OOST**  
Predikant: ds. I.E. (Iris) van der Heul  
Simon Vestdijklaan 14, 2343 KV Oegstgeest  
tel.: 06 - 19 19 48 04,  
e-mail: [ds.i.vanderheul@pgoegstgeest.nl](mailto:ds.i.vanderheul@pgoegstgeest.nl)  
**SECTIE NOORD-WEST**  
Predikant: ds. R.C. (Rian) Veldman  
Martinus Houத்துய්නහof 73,2341 PP Oegstgeest  
tel.: 06 - 14 27 30 13,  
e-mail: [ds.r.veldman@pgoegstgeest.nl](mailto:ds.r.veldman@pgoegstgeest.nl)

[www.pgoegstgeest.nl](http://www.pgoegstgeest.nl)



## Uit de kerkenraad

### Organist Cor de Jong met pensioen

Op 28 september nemen we voor de tweede keer afscheid van onze organist Cor de Jong. Na het afscheid van Hans de Jong konden we op Cor rekenen en hij heeft ons het afgelopen jaar op bijzondere wijze muzikaal begeleid. Hij stond altijd klaar wanneer we dat vroegen. De laatste zes maanden waren extra bijzonder. Door het coronavirus moest alles anders. We mochten niet meer zingen en alles moest via de band of YouTube. Hij liet, naast zijn muzikale talenten, ook zijn aanpassingsvermogen zien. Zelf zong hij prachtig in de Groene Kerk in de Stille Tijd voor Pasen en hij is, samen met Paulien Verkerk, de liederen gaan opnemen voor de eredienst op zondagochtend.

Cor bereikt deze tijd zijn pensioengerechtigde leeftijd en daarom nemen we afscheid van hem. Af en toe is hij zeker nog te horen wanneer hij invalt of bij rouwen en trouwdiensten.

Als PGO danken wij Cor voor al zijn werk en muzikale ondersteuning en we wensen hem alle goeds voor de toekomst.

### Zingen in de eredienst

Zingen is een wezenlijk onderdeel van de eredienst en we missen het, zo horen we van velen. Het Breed Moderamen heeft besloten een proef te starten met zingen. Vanaf startzondag 4 oktober wordt er om de week in de eredienst gezongen. Het besluit hebben we genomen op basis van alle beschikbare informatie vanuit o.a. de landelijke PKN, het RIVM en gehoord hebbende de Kerkenraad.

Vanaf 1 juli 2020 is zingen weer toegestaan. De PKN heeft, in samenwerking met de TU Delft, een rekentool ontwik-

keld om te berekenen of dit mogelijk is in de kerk. Voor de RBK geldt dat alle stoplichten op groen staan om in de dienst te kunnen zingen. We realiseren ons dat er ook leden van de PGO zijn, die zich niet veilig voelen bij het idee van zingen met anderen in een ruimte. Daarom heeft het breed moderamen besloten dat we de ene week wel zullen zingen in de eredienst en de andere week niet. Zo kan iedereen met een veilig gevoel een dienst bijwonen. Op het aanmeldformulier wordt aangegeven of u zich opgeeft voor een dienst met of een dienst zonder zingen.

### Beroep en afscheid Iris van der Heul

Ds. Iris van der Heul heeft de Kerkenraad laten weten dat er een beroep op haar is uitgebracht vanuit de Protestantse Gemeente Maas- en Heuvelland, locatie Maas-tricht. Ondertussen heeft ze dit beroep ook aanvaard. Dat is voor haar een prachtige stap, voor de PGO komt het, vlak na het afscheid van ds. Aart Verburg, onverwacht en vraagt dat veel van ons aanpassingsvermogen. De Kerkenraad werkt ondertussen de stappen uit voor de directe tijd na het afscheid van ds. Van der Heul. Tijdens de **gemeenteavond op 12 oktober** wordt hierbij stil gestaan.

Meer informatie over het afscheid volgt op de website van de PGO en in de Gemeenteberichten. Namens de Kerkenraad,  
**Marien den Boer, voorzitter**



## Kerstspel 2020

Juist in deze tijd waarin we afstand moeten bewaren, vinden we het belangrijk om te verbinden. Om een mooi verhaal te vertellen, mensen te raken en de kerstdagen op een bijzondere manier te beginnen. Daarom hebben we besloten ook dit jaar een kerstspel te maken.

Het verhaal gaat over een groep kinderen die ooit met elkaar op kerstkamp is geweest. Op het kamp is iets vreselijks gebeurd, waarna de kinderen afspreken er nooit meer een woord over te zeggen. Hun geheim blijft lang onbesproken en knaagt aan hen. Om de zoveel jaar komt de groep op kerstavond bij elkaar voor een reünie. Tijdens een van die bijeenkomsten worden ze geconfronteerd met hun verleden en barst de bom...

Het kerstspel wordt in alle opzichten speciaal. Het is de 10e keer dat we zelf een verhaal schrijven. En vanwege alle beperkende maatregelen spelen we het in een aangepaste vorm. Het plan is om met een klein aantal spelers een eenvoudig, intiem spel te maken. Dat spelen we live op kerstavond in de Regenboogkerk en zenden we via de livestream uit. We doen er alles aan om het verhaal zo levendig mogelijk te maken. Dus gaan we vooraf muziek opnemen, filmpjes maken en kijken we naar nieuwe manieren om interactie met het publiek te hebben.

Ook al zijn er minder rollen te verdelen, er is dit jaar ook achter de schermen nog genoeg te doen. Wil jij daarbij helpen? We zijn op zoek naar mensen die goed met een camera en techniek overweg kunnen, naar klussers, schilders, mensen die willen zingen, decorbouwers, kostuummakers en natuurlijk ook naar een aantal spelers.

Aanmelding: [chris.nelleke@ziggo.nl](mailto:chris.nelleke@ziggo.nl)

## COLLECTEN

Tekst : Maureen van den Brink

### 11 okt. – Voedselbank Leiden: Oog voor voedsel, hart voor mensen

Stichting Voedselbank Leiden e.o. helpt in de regio Leiden ruim 460 huishoudens die geen voldoende geld hebben om dagelijks een volledige maaltijd op tafel te zetten. Dit zijn zo'n 1000 personen waarvan ruim eenderde kinderen onder de 18 jaar.

### 8 okt. – Wereldvoedseldag: Rwanda, met zusters werken aan voldoende eten (Kerk in Actie)

In het kleine dichtbevolkte Afrikaanse land Rwanda leeft zeventig procent van de inwoners van de landbouw. Omdat er te weinig grond beschikbaar is voor alle inwoners, leeft veertig procent onder de armoedegrens. Met de genocide van 1994 nog vers in het geheugen, is er nog veel onderling wantrouwen tussen inwoners. Rwandese diaconessen ondersteunen de armste boeren en boerinnen in hun regio: de zusters trainen ieder jaar 150 boeren en boerinnen.

### 25 okt. – Stichting Exodus Nederland

Onze (ex-)gevangenen gaan ons ter harte. Honderden vrijwilligers van Exodus helpen hen bij het omarmen van nieuwe kansen. Exodus onderscheidt zich van andere nazorgorganisaties doordat het programma een integrale en structurele aanpak beoogt, die ingrijpt op alle aspecten van het leven van de (ex-)gedetineerde.

### 1 nov. – Hospices De Mare, Xenia en Issoria

Het hospice in Oegstgeest en de beide hospices in Leiden bieden in een huiselijke omgeving zorg en liefdevolle aandacht, rust en geborgenheid aan hun gasten die daar hun laatste levensfase doorbrengen. Hospices zijn voor een groot deel afhankelijk van financiële steun van derden.



## ACTIVITEITEN VRIJZINNIGE PROTESTANTEN

### Religieuze ervaringen

Religieus komt van religare dat verbinden betekent. Mensen die een diepe verbondenheid ervaren met de natuur, noemen zich *religieus naturalisten*. Dat leidt tot gevoelens van eerbied voor het leven en voor de scheppende kracht van de kosmos, tot gevoelens van ontzag en ook van nederigheid. Dat komt tot uiting in morele gevoeligheid voor de kwetsbaarheid van het leven en voor de ecologische balans in de natuur. Morele waarden die hieraan beantwoorden, zijn: verzorging, empathie, compassie, liefde en opoffering.

Religieus naturalisten kunnen niets met het idee van een bovennatuurlijke God, laat staan met het idee van een ontwerper-God die af en toe ingrijpt in het universum. Zij ervaren dat ze ingebed zijn in 'Het Epos van de Evolutie', het verhaal van de evolutie van de kosmos en van de evolutie van het menselijk bewustzijn. Dat is voor hen het zinstichtend verhaal.

Belangrijke religieus naturalisten zijn o.a. Albert Einstein en Chet Raymo.

### Visie van Albert Einstein

Albert Einstein kreeg in 1921 de Nobelprijs voor Natuurkunde, hij was o.a. bijzonder hoogleraar in Leiden. Hij noemt zich gelovig, omdat hij een sterk besef heeft van de sublieme schoonheid en verhevenheid van het universum. Hij verzet zich tegen het idee dat hij atheïst of pantheïst zou zijn. Zijn idee van God is dat er in de wetten van het universum een bepaalde geest aanwezig is die superieur is aan de geest van de mens en

die zich openbaart in het onbevatte heelaal. Bij Einstein is er ontzag voor de menselijke geest, de ratio, die blijkbaar in staat is om in die orde van het universum door te dringen en er de schoonheid van in te zien. Maar de ultieme kennis wordt niet bereikt. Voor Einstein is religieus verbonden met ervaringen van het mysterieuze als een fundamentele emotie. Einstein gelooft niet in een God die zichzelf bezighoudt met het lot en de handelingen van mensen.



### Visie van Chet Raymo

De astronoom Chet Raymo noemt zichzelf religieus naturalist. Volgens hem is onze wetenschappelijke kennis een eiland in een oneindige zee van mysterie. Wij mensen bewonen de kustlijn van dat eiland. We hebben één voet op de droge grond van de feiten, met onze andere voet staan we in de zee van het mysterie. Staande op de kust, kunnen we niet anders dan ons verwonderen. Zijn boek: 'When God is Gone Everything is Holy' gaat over zijn religieuze, mystieke idee van het heilige van de werkelijkheid, maar zonder een bovennatuurlijke God. Hij is van mening dat de god van het theïsme te veel naar het beeld van de mens gemaakt is. Raymo wijst op de onkenbare God van mystici: we staan op de kust van kennis en kijken uit op de zee van het mysterie en noemen zijn naam...

Harm Bosscher  
Uit: 'God, iets of niets' door Taede A. Smedes

### Vrijzinnige Protestanten

Mw. Gerrie Kooijman-van Andel, **Pastoraal werker en Coördinator Activiteiten**, Prinses Irenelaan 19, 2341 TP Oegstgeest, 06-18392604, [gerriekooijman@planet.nl](mailto:gerriekooijman@planet.nl),  
Mw. S. Nielen, **secretariële ondersteuning Pastoraat en Activiteiten**, Duinzichtstraat 13A, 2341 BW Oegstgeest, 071-5156187, [snielen@xs4all.nl](mailto:snielen@xs4all.nl). Stichting Vrijzinnig-Protestants Steunfonds heeft een ANBI-status. Graag uw vrijwillige bijdrage op: banknummer NL73 ABNA 0644 3486 15. E-mail: [info@nieuwvrijzinnig.nl](mailto:info@nieuwvrijzinnig.nl)

[www.nieuwvrijzinnig.nl](http://www.nieuwvrijzinnig.nl)



V.l.n.r.: ds. Aart Verburg, Netty Molenaar, Cor de Jong.

## Met andere ogen

Dit thema bracht me terug naar het Kunstmuseum in Den Haag waar ik vorig jaar de tentoonstelling bezocht van Erwin Olaf. Hij portretteerde onze koninklijke familie op meesterlijke wijze. Als je goed in de ogen van koningin Maxima kijkt, zie je Erwin Olaf aan het werk. Soms moet je dus iets langer voor een kunstwerk staan om details te ontdekken en te waarderen.

Zo werkt dat eigenlijk vaak met mensen. Een tijdje geleden was er een kunstenaar die op een stoeltje zat en mensen uitnodigde om stilzwijgend tegenover haar te zitten en alleen maar te kijken. Wonderlijk wat er gebeurde. Mensen gingen glimlachen, huilen, omhelsden haar na afloop. Niet voor niets zijn ogen 'vensters van de ziel'. Blijf elkaar in de ogen kijken. Juist nu



we het omhelzen moeten laten. Kijk. Oordeel niet te snel. Want kijk je langer, zie je het hart. Dat is precies wat Jezus deed. Hij keek. Zweeg. En zei: "Ook ik veroordeel je niet". De vrouw zojuist betrapt op overspel moet verbaasd

hebben gekeken. Uiterekend Hij had het recht haar op de vingers te tikken. Hij deed het niet. Heeft met ogen vol liefde haar aangekeken. Hij wenste haar een leven zonder zelfoordeel, zonder oordeel van anderen toe. Wij kijken zo vaak met ogen vol blik naar de splinter in het oog van de ander. Ik bid dat ik steeds mag kijken zoals Jezus. Bewogen, vol liefde, zonder oordeel. Steeds met andere ogen. Dan is onze Maker zichtbaar in mijn ogen. Aan het werk.

Thera de Vries-Noordhuis



Wellicht bent u hier weleens voorbij gelopen en is uw oog niet gevallen op het gevelbordje van de Rehobothkerk. Op het bordje staat: 'God geeft ruimte'. Dit verwijst naar Genesis 26:22 waar staat: 'Toen brak hij vandaar op en groef een andere put en daarover kregen zij geen onenigheid. Daarom gaf hij hem de naam Rehoboth, want, zei hij, nu heeft de HERE ruimte voor ons gemaakt en zullen wij vruchtbaar zijn in dit land'.

### Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Oegstgeest

Erediensten: Rehobothkerk, Lijtweg 1  
Predikant: vacature,  
Contactadres: Thera de Vries-Noordhuis,

e-mail: [thera\\_noordhuis@hotmail.com](mailto:thera_noordhuis@hotmail.com)  
Scriba: Margaret Jansen  
e-mail: [scriba@gkvoegstgeest.nl](mailto:scriba@gkvoegstgeest.nl)

[www.gkvoegstgeest.nl](http://www.gkvoegstgeest.nl)

## Kijken en zien

Wat een verdriet en zorg door Covid-19! Ieder wordt erdoor geraakt, zij het de een wel veel erger dan de ander. Met welke blik kijk je in het algemeen naar wat je meemaakt? Zie je alleen je moeite, verdriet en dat wat niet goed gaat, dat wat je niet hebt of kunt en wel zou willen? Of lukt het je om desondanks verder te kijken en te zien wat er wel is, wat je wel hebt en wel kunt? Velen hebben de afgelopen tijd met vaak prachtig weer extra van de natuur genoten. Bijvoorbeeld door buiten te bewegen i.p.v. naar de sportschool te kunnen. Soms kan een bijzondere situatie die je niet hebt gezocht toch iets goeds opleveren. Maar je hebt misschien wel een andere bril nodig om dat te zien...

Er raast al eeuwen lang een virus door de wereld dat minstens zo schadelijk is als corona: het virus van 'ikkerigheid'. Dat vreet aan onze relaties, het brengt o.m. jaloezie, boosheid en verdeeldheid, tot oorlogen en erger aan toe. Om te zorgen dat dat virus minder schade aanricht, kan een geestelijke injectie voor je geestelijke immuunsysteem mogelijk helpen. Want: hoe beter je immuunsysteem, hoe groter de kans dat het ziekteverloop milder is. Hoe kan zo'n geestelijke 'boost' eruit zien? Bijvoorbeeld door bewust te kijken

naar het mooie dat er wel is en daarvan te genieten en je erover te verwonderen. Want dat kan je dankbaar maken. En dankbaarheid laat je alles en iedereen vanuit een ander perspectief zien. Dat kan jouw leven en dat van anderen lichter maken.

Mijn dankbaarheid adresseer ik dan graag aan God. Die zijn liefde voor ons liet zien



door als mens, in zijn zoon Jezus, het schilderij van zijn schepping binnen te stappen. Jezus zei o.m. dat je, door naar zijn leven te kijken, God, zijn Vader, kunt leren kennen.

Misschien kun je zeggen dat er nog een virus door de wereld gaat: het virus van Gods liefde. Hoe bijzonder is dat!

Eke de Gier-van der Jagt

## Woensdagavondspers in Oegstgeest

Vanaf 21 okt. worden de wekelijkse vespers van de NGK, GKv en CGK Leiden in de Rehobothkerk gehouden van 19.30-19.50 uur.

## Uit de gemeente

Op 16 september overleed - kort na zijn 88<sup>e</sup> verjaardag - Piet van Veen. De dankdienst en begrafenis in/bij de Groene Kerk vond plaats op 22 september.

Op 21 september ontvingen Douwe en Fleur van Zuylen-Jongejan Rowan Benjamin, broertje voor Annelien en Flore.

Eke de Gier-van der Jagt

### Nederlands Gereformeerde Kerk Oegstgeest e.o.

Samenkomsten: Duinzigtcollege, Wjittenbachweg 23.  
Predikant: ds. P. (Pieter) Kleingeld, Oude Rijnsburgerweg 54, 2342 BC Oegstgeest, tel.: 737 04 56, e-mail: [pieter.kleingeld1968@gmail.com](mailto:pieter.kleingeld1968@gmail.com)  
Pastoraal werker: Alice Siepeling,

e-mail: [alicesie@xs4all.nl](mailto:alicesie@xs4all.nl), tel. 06 10 89 96 22  
Voorzitter kerkenraad: Hein Griffioen, tel. 561 21 86,  
Scriba: Erica Blokhuis - Jansen, e-mail: [scriba@ngkoegstgeest.nl](mailto:scriba@ngkoegstgeest.nl)  
Zie ook: [facebook.com/ngkoegstgeest](https://facebook.com/ngkoegstgeest)

[www.ngkoegstgeest.nl](http://www.ngkoegstgeest.nl)

## Leven zonder oplossing

**Hoe komt het dat het kwaad goede mensen treft? Misschien is dat wel de vraag die mensen het meest heeft bezig gehouden. En wat doe je in het geval dat het kwaad je treft? Jeezelf of als dierbare van een getroffene?**

Ad van Nieuwpoort schrijft over deze moeilijke vraag en het moeilijke antwoord en wel op een heel toegankelijke manier. Veel lezers van het boek Job stranden al bij het begin waar God het met satan op een akkoordje lijkt te gooien. Van Nieuwpoort legt dat eigentijds uit.

Geen mens was zoals Job. Job doet alles wat goed is in Gods ogen en het gaat hem op alle gebieden voor de wind. Hij heeft een vrouw, tien kinderen die het ook allemaal goed met elkaar kunnen

vinden en van het leven genieten, hij bezit huizen, vee en alles wat een mens zich maar kan wensen. Wie zou het niet op kunnen brengen om God voor zo'n zegen te danken? Job is zo'n goedwillende mens dat hij bijna samenvalt met God. Maar is dat goeddoen



Ad van Nieuwpoort

Maar is dat goeddoen wel onvoorwaardelijk, vraagt de satan aan God. Van Nieuwpoort ziet in de satan de cynicus van deze tijd. De mens die niet kan geloven dat de meeste mensen deugen. Zo wordt Job een verhaal over voorwaardelijkheid en vertrouwen. Het is ook een pleidooi om oordelen op te schorten en vooral te luisteren als iemand groot verdriet heeft.

Van Nieuwpoort illustreert zijn betoog veelvuldig met situaties uit zijn (inmiddels vorige) kerkelijke gemeente. Een vrouw bijvoorbeeld, die niet meer naar de kerk wil na het verlies van haar echtgenoot. Het is al tien jaar te pijnlijk om gemeenteleden te moeten vertellen hoe het met haar gaat. Woorden te vinden waar geen woorden voor zijn. Toch besluit ze weer eens te gaan en inderdaad



zijn daar de vragen. Ze verlaat ongelukkig de kerk. Dan is daar ineens de ouderling die er ook was bij de uitvaart van haar man. Hij weet ervan en legt alleen zijn hand even op haar schouder. Dat is wat ze nodig heeft om woordeloos gezien te worden in haar verdriet. Tegelijkertijd geeft het boek Job zelf wel woorden voor wat zich lastig laat beschrijven. Depressie bijvoorbeeld. Het gevoel van volkomen verlatenheid, zelfs door God, vinden we terug in Job.

Het boekje van Ad van Nieuwpoort is afgerond in coronatijd en dat kwaad riep de vraag op: waar hebben we dit aan te danken? Ook wij hebben de vrienden van Job gehoord die riepen dat we dit over onszelf hebben afgeroepen.

Maar in het boek lezen we niet van een alwetende schepper, maar van 'een God die het opneemt tegen de spoken van de duisternis en de chaos die de mens eindeloos bedreigen.' En Job bezingt die God, want hij weet zich door die God gedragen en getroost. 'Van horen zeggen had ik van U gehoord, maar nu heeft mijn oog U gezien.' (Job 42:5). Job houdt vast aan zijn God en laat zien dat het onvoorwaardelijk goede wel degelijk mogelijk is. Voor ieder die wat moed kan gebruiken in donkere dagen is dit makkelijk te lezen boekje balsem voor de ziel.

Ds. Iris van der Heul  
*Leven zonder oplossing*, Ad van Nieuwpoort, Prometheus 2020, ISBN 9789044639100

## REGENBOOGKERK

### Protestantse Gemeente te Oegstgeest

De diensten van de PGO zijn op afstand te volgen via [kerkdienstgemist.nl](http://kerkdienstgemist.nl). Indien u aanwezig wilt zijn, kunt u zich (tot vrijdag 15.00 uur) aanmelden via [pgoegstgeest.nl](http://pgoegstgeest.nl) of telefonisch bij het Kerkelijk Bureau, tel. 071-517 5498. Uiterlijk zaterdag krijgt u dan bericht of u inderdaad bij de dienst aanwezig kunt zijn.

zo 11 okt 10.00 ds. R.C. Veldman  
zo 18 okt 10.00 ds. I.E. van der Heul  
zo 25 okt 10.00 ds. I.E. van der Heul  
za 31 okt 16.00 en 20.15

Allerzielenconcert,  
Cappella pro Cantibus  
(in aangepaste vorm, zie nadere info)

zo 1 nov 10.00 ds. I.E. van der Heul en  
ds. R.C. Veldman,  
gedachtenis overledenen

### Autodienst

Vanwege het coronavirus worden alle diensten uitgezonden en zijn er geen autodiensten.

## DUINZIGTCOLLEGE of Rehobothkerk

### Nederlands Gereformeerde Kerk en Gereformeerde Kerk vrijgemaakt

### Voor actuele informatie:

[www.ngkoegstgeest.nl](http://www.ngkoegstgeest.nl)

Er is een beperkt aantal mensen welkom, vooraf aanmelden. Eigen gemeenteleden via de gemeenteapp, gasten via [scriba@ngkoegstgeest.nl](mailto:scriba@ngkoegstgeest.nl)

Ook kan meegekeken worden via [www.ngkoegstgeest.nl](http://www.ngkoegstgeest.nl)

zo 11 okt 10.00 ds. P. Kleingeld  
zo 18 okt 10.00 mw. A. Siepeling,  
doopdienst  
zo 25 okt 10.00 dhr. B. Dijkstra-Geuze  
zo 1 nov 10.00 ds. P. Kleingeld

## R.K. PAROCHIE H. AUGUSTINUS PAROCHIEKERN H. WILLIBRORD

Het streamteam blijft livestream uit de parochiekernen verzorgen. Let op: de vieringen in

de parochiekernen variëren in aanvangstijd: 9.30 uur (Katwijk en Willibrordus Wassenaar) en 11.00 uur (Oegstgeest en Voorschoten). Zie [www.augustinus-parochie.nl](http://www.augustinus-parochie.nl) voor de actuele live stream.

Voor een biechtgesprek kunt u telefonisch contact opnemen met pastoor Franken: 071 889 5938, of met kapelaan Boris: 06 4351 4595.

Voor alle vieringen, zondags en doordeweeks, dient u zich aan te melden bij het secretariaat, 071-517 5304 of [pastorie@willibrordoeegstgeest.nl](mailto:pastorie@willibrordoeegstgeest.nl)

### 28e zondag door het jaar

za 10 okt 19.00 Viering in **Katwijk**  
zo 11 okt 11.00 Eucharistie,  
pastoor R. Franken

### 29e zondag door het jaar

za 17 okt 19.00 Eucharistie,  
pastoor R. Franken  
zo 18 okt 11.00 Eucharistie,  
kapelaan B. Plavčić

### 30e zondag door het jaar

za 24 okt 19.00 Viering in **Katwijk**  
zo 25 okt 11.00 Eucharistie,  
pastoor R. Franken

### Alerheiligen

za 31 okt 19.00 Eucharistie,  
pastoor R. Franken  
zo 1 nov 11.00 Eucharistie,  
kapelaan B. Plavčić

### ma 2 nov 19.00 Allerzielen

Woord- en Gebedsviering,  
diaken P. Winnubst

## VAN WIJCKERSLOOTH EN RUSTENBORCH

Voorlopig zijn er in Van Wijckerslooth nog geen vieringen. Mede omdat vrijwilligers en voorgangers/organisten nog niet naar binnen mogen.

## Bezinningscentrum KRUISPUNT

### Rivierduinen, locatie Oegstgeest

Geen vieringen, omdat geen voldoende afstand kan worden gehouden.

## ALRIJNE ZIEKENHUIS LEIDEN

### (voorheen Diaconessenhuis)

Tot het eind van het jaar zijn er geen vieringen.

## LEIDS UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM

In het LUMC worden momenteel geen zondagse vieringen meer gehouden vanwege corona, in ieder geval tot en met 31 december.

## PAULUSKERK, VOLLE EVANGELISCHE GEMEENTE

Geen opgave ontvangen

## REGENBOOGKERK, ADVENTISTEN

Geen opgave ontvangen

## DORPSCENTRUM, St. Evangelische Gemeenschap

zo 11 okt 10.00 nog niet bekend  
zo 23 sep 10.00 Timo Hagendijk, Ede  
zo 30 sep 10.00 C. Terpstra, HI-Ambacht  
zo 1 nov 10.00 W. van der Velden, Putten

## Twee geboorteverhalen van Jezus!?

Woonde Maria voor de geboorte van Jezus al in Bethlehem of woonde ze in Nazareth? Is de maagdelijke geboorte een vervulling van Jesaja 7:14? Waarom zijn de wijzen uit het Oosten (of zijn het drie koningen?) nooit in een stal aangekomen? We proberen vooral te begrijpen wat de geboorteverhalen in Matteüs en Lucas, met hun overeenkomsten en verschillen, ons vandaag willen zeggen.

Info: zie het overzicht Activiteiten Raad van Kerken op pagina 15  
Uiteraard wordt er rekening gehouden met de coronamaatregelen.

# Varia-agenda

## Herdenken doe je

Zondag 8 november is er een herdenkingsbijeenkomst in het Dorpscentrum, 15.00-16.30 uur. Iedereen die een overleden dierbare wil gedenken, is welkom ongeacht zijn of haar levensbeschouwing. Het thema is 'op afstand en toch verbonden'. In een stijlvolle, intieme bijeenkomst is ruimte voor stilte en ontstaat verbinding tussen het thema en de eigen beleving. De woorden die gesproken worden zijn inspirerend, troostend en blijven je bij. Het geheel wordt omlijst met passende muziek en gedichten. Het hart van het samenzijn is het moment waarop iedereen zelf een lichtje kan aansteken. De bijeenkomst wordt voorbereid door de Activiteiten Vrijzinnige Protestanten, Humanitas Rijnland-Steun bij Verlies en het Dorpscentrum.  
Inloop: vanaf 14.30 uur en muziek in de grote zaal vanaf 14.50 uur. Er is gelegenheid tot gesprek met een vrijwilliger van Humanitas Rijnland. Vanzelfsprekend worden alle maat-



regelen i.v.m. corona in acht genomen  
Muzikale medewerking: Gertrude Ploeg: harp en Stella Musica: Henriëtte van Rijn, zang: Ben Bults, viola da gamba en Wouter Lucassen: luit, vihuela en theorbe  
Een bijdrage in de kosten wordt op prijs gesteld.  
Info en opgave: Gerrie Kooijman, 06 - 18 39 26 04

## Activiteiten Raad van Kerken

Let op: voor alle activiteiten moet u zich van tevoren aanmelden!

### Wat doe ik hier in Godsnaam?

v.a. 13-10

Gespreksgroep over dit boek ds. C. ter Linden  
Plaats: Dorpscentrum  
Tijd: 14.30-16.30 uur  
Opgave: Gerrie Kooijman, 06 -18 39 26 04, [gerriekooijman@planet.nl](mailto:gerriekooijman@planet.nl)

### Bibliodrama I

v.a. 15-10

o.l.v. Mariëlle Roosen  
Plaats: Regenboogkerk  
Tijd: 19.30/20.00-22.00 uur  
Opgave: [marielloosen08@gmail.com](mailto:marielloosen08@gmail.com), 06 - 40 36 82 38

### Kunst & Spiritualiteit, Peter Sterk

25-10

Patroonherkenning voor inzicht zonder kennis  
Plaats: Dorpscentrum  
Tijd: 15.00-17.00 uur  
Kosten: richtbedrag € 5,-  
Opgave: Marjan Driessen, 513 14 22, [marjandriessen1949@gmail.com](mailto:marjandriessen1949@gmail.com)

### Bibliodans o.l.v. Riëtte Beurmanjer

v.a. 27-10

Plaats: Regenboogkerk

Tijd: 20.00-22.15 uur

Kosten: € 20,- voor reeks van 4 avonden  
Info/aanmelding: Nelleke van der Oord, 06 - 29 54 50 22, [chris.nelleke@ziggo.nl](mailto:chris.nelleke@ziggo.nl)

### Gevoelens van rouw

29-10

Door Nelleke van der Oord en Iris van der Heul  
Plaats/tjd: Dorpscentrum; 14.45-17.00 uur  
Aanmelding: [ds.i.vanderheul@pgoegstgeest.nl](mailto:ds.i.vanderheul@pgoegstgeest.nl), 06 - 19 19 48 04  
Zie ook: [www.pgoegstgeest.nl](http://www.pgoegstgeest.nl)

### Allerzielenconcert Cappella

31-10

16.00 en 20.15 uur. Zie verder pagina 5

### Twee geboorteverhalen van Jezus!?

5 en 19-11

Plaats: Dorpscentrum  
Tijd: 20.00-22.00 uur  
Opgave: Barend Drewes, 517 66 92, [bfdrewes@hotmail.com](mailto:bfdrewes@hotmail.com)

### Herdenken doe je samen

8-11

Info: zie hierboven

De **Ontmoeting met Vrouwen** is verplaatst van vrijdagochtend 13-11 naar 9-4-21

Voor meer info zie elders in dit blad, het jaarprogramma (het Groene Boekje) en [www.raadvankerkenoegstgeest.nl](http://www.raadvankerkenoegstgeest.nl)

## Tot slot...

### Gebed om kalmte

God, schenk mij de kalmte om te aanvaarden  
wat ik niet kan veranderen,  
moed om te veranderen wat ik kan veranderen,  
en wijsheid om tussen deze twee onderscheid te maken.  
Om één dag tegelijkertijd te leven.  
Om van één moment tegelijkertijd te genieten.  
Om moeilijke tijden te accepteren als het pad naar de vrede.  
Om deze zondige wereld, net zoals Jezus deed, te aanvaarden zoals hij is,  
niet zoals ik zou willen.  
Om erop te vertrouwen dat U alle dingen zal rechtzetten als ik me aan Uw wil overgeef.  
Zodat ik in dit leven gelukkig genoeg zal zijn  
en voor altijd volmaakt gelukkig met U in het volgende leven.  
Amen

Reinhold Niebuhr in 1943

