



Met en voor de mensen

'Uit mijn gedrag moet je kunnen merken dat ik het niet zonder de kracht van God kan'. Aan het woord is onze interim-burgervader van Oegstgeest, Jan Waaijer. Hij is katholiek en gaat naar de Nicolaaskerk in de Dorpsstraat in Zoetermeer waar hij woont. Kees van Vliet, voormalig pastoor van de H. Willibrordparochie, is daar geplaatst.

Ik zeg bewust burgervader. Als we praten over wat hem als mens werkelijk raakt, noemt hij na zijn naaste familie zijn betrokkenheid voor de mensen in Oegstgeest. 'Als die maar goed in hun vel zitten. Als burgemeester werk je met de mensen en voor de mensen. Hij wil zich ervoor inzetten dat gemeentebestuurders, het college, kortom, mensen samenwerken en niet elkaar tegenwerken. Blijf niet op je eigen eiland zitten. Ga het gesprek aan!

Hulp en Recht

Waaijer vertelt dat hij in 2010 voorzitter was van de commissie Hulp en Recht die

de bulk van klachten over seksueel misbruik in de R.K. kerk behandelde. Nog steeds vervult het hem met schaamte om lid te zijn van een organisatie die niet in staat is gebleken dingen adequaat op te pakken. En zoiets geldt uiteraard ook voor een gemeente. Hij voelt mededogen voor de slachtoffers die op een gevoelig moment in hun leven misbruikt zijn. En daar nog steeds last van hebben. Levens die beschadigd zijn door toedoen van anderen raken hem zeer. Hij kon als burgemeester goed afscheid nemen van het werk in Zoetermeer. Maar zijn betrokkenheid met persoonlijk leed,

tewegg gebracht door anderen, zoals moord, draagt Waaijer met zich mee.

Leervermogen kerk

De kerk heeft het onderwerp niet goed aangepakt. Er had een analyse gemaakt moeten worden om te voorkomen dat het weer gebeurt. Je moet inzetten op preventie. Bijvoorbeeld op de priesteropleiding. Kijk naar mensen met een verhoogd risico. Je kunt een uitmuntend theoloog zijn en een goede voorzitter van het kerkbestuur, maar ben je ook een harmonieuze persoonlijkheid? Bovendien had de kerk moeten nagaan of er, na de gespreksavonden in 2010, behoefte was om dat later te herhalen. Het leervermogen van de kerk is niet groot.

Open kanalen

De uitvoering van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) is naar de gemeenten overgeheveld. Reden voor Waaijer om in gesprek te willen gaan met de pastores en de teamleider ➤

IN dit nr.

Straal vrede uit 2

Programma Vredesweek 3

Wapen je met vrede en... 3

Wat raakt mijn hart? 4

Je moet maar durven... 14

**Oecumenische
Vredesdienst
zondag
21 september,
10.00 uur,
Sporthal De Cuyt**

vervolg van pag. 1

maatschappelijke dienstverlening. Wat betekent die wet? Hij wil met elkaar 'onder de motorkap' kijken om te weten waar je het over hebt. De overheid legt het beeld van de participatiesamenleving niet op. Wel zal er een gesprek nodig zijn over wat de burgers zelf kunnen doen. Hij wil mensen om zich heen verzamelen bij wie je een luisterend oor kunt vinden. En altijd de kanalen open houden. Of het werkt...? Hij hoopt het, maar dat moeten anderen zeggen!

Aaltje Knoop

Van de redactie

Scribenten hebben 'Wat raakt ons hart', het thema van deze Oke, op diverse wijzen uitgewerkt. Twee nieuwe predikanten en een pastoraal werker treden aan. Een nieuw begin. Vreugdevol voor de betreffende gemeenten.

Maar we worden de laatste maanden ook geconfronteerd met schrikbarende situaties. Het kan niet anders dan dat dit alles ons diep raakt.

Een Vredesweek blijkt eens te meer bittere noodzaak te zijn: doet u mee?

Straal vrede uit!

Op mijn laatste vergadering bij de Raad van Kerken ontving ik uit handen van de voorzitter het boek 'Het noodlot van een ketter' van Bart Leeuwenburgh. Een intrigerend boek over het lot van Adriaan Koerbagh (1633-1669). Ik kan u zeggen dat het met deze 'ketter' Adriaan niet zo goed afloopt.

Wat mij in het boek heeft getroffen, is de onderlinge machtsstrijd tussen de verschillende geestelijke stromingen in de Nederlanden ten tijde van het Twaalfjarig Bestand en de periode direct daarna. Het gaat de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden in die periode economisch zeer voor de wind. Je zou denken een periode van rust en ontwikkeling. Welnu, de ontwikkeling was er volop ook en juist in het geestelijk denken, maar tegelijkertijd ontwikkelde zich een strijd over 'het ware geloof'. Een strijd over dogma's. In het boek wordt zelfs gewag gemaakt van de ontwikkeling naar een burgeroorlog.



Omdat iedereen op zijn geloofs-strepen blijft staan wordt een burgeroorlog steeds waarschijnlijker. Pas als er weer een gemeenschappelijke vijand optreedt, sluiten de wereldlijke en kerkelijke leiders de rijen. Het zijn natuurlijk onvergelykbare grootheden. Maar komen de conflicten in deze wereld niet voor een groot deel ook voort uit dogmatische verschillen op geloofsgebied?

Wapen je met vrede is het thema, de slogan, voor deze Vredesweek. Persoonlijk heb ik wat moeite met het woord 'wapenen'. Eigenlijk gaat mij dat te ver. Het doet me denken aan een harnas. Net als de strijders in de Middeleeuwen, die zich met wapenen omgordden om ten strijde te trekken. Het doet mij ook denken aan de kruistochten. Ook geen periode uit onze geschiedenis om trots op te zijn. Ik zou zeggen: Omring je met de liefde van Jezus. Straal vrede uit!

Gé Eegdeman

namens de VVP lid van de Raad van Kerken

Colofon

Oke (Oegstgeester Kerkblad) is een uitgave van de Raad van Kerken Oegstgeest: Secr.: F.W.M. van der Ven, Dorpsstraat 2, 2343 BA, Oegstgeest tel. 517 42 07, e-mail: bydorp@kpnmail.nl

Redactie:

A.V. de Kok (voorzitter), J. de Gier, P.P. Hanssen, mw. S.E. van der Ploeg-Hoek, mw. A. Knoop, mw. M. de Vroomen-den Boer,

mw. H. Dijkhuis-Potgieser, Secr.: (tijdelijk) A.V. de Kok, Juffermansstraat 50, 2241 JL, tel. 331 54 05, **Bezorgdienst:** H. Rozeboom, Anna Bijnsplantsoen 5, 2343 JT, tel. 517 24 13, e-mail: h.rozeboom@freeler.nl

Wilt u geen Oke ontvangen? Geef dit door aan de bezorgdienst.

Postabonnementen:

mw. W. Kwestro, Begonialaan 14, 2343 XN, tel. 517 41 93, e-mail:

johanwil.kwestro@casema.nl **Financiële administratie:** J.M.A. Lanslots, Vincent van Goghlaan 2, 2343 RN, tel. 517 57 54, e-mail: jan.lanslots@ziggo.nl **Bankrelaties:** NL65 INGB 0005 8563 89 en NL13 ABNA 0566 9422 40

Vormgeving en productie: Grafisch Buro Versteegen Vormgeving, Leiden **Oplage:** 9.500 exemplaren Huis-aan-huisverspreiding.

Uw vrijwillige bijdrage is welkom, richtbedrag € 20 per jaar.

volgende NR.

Het volgende nummer van Oke verschijnt op 18 oktober 2014. Kopij daarvoor inleveren uiterlijk **do. 2 oktober 2014 vóór 15.00 uur**. Per e-mail of usb-stick, met vermelding van uw naam, telefoonnummer en voorkeur rubriek. Inleveradres kopij en gegevens rooster diensten en vieringen: **mw. M. de Vroomen-den Boer, Rhijngeesterstraatweg 99, 2341 BS Oegstgeest, tel. 5173948 e-mail: RedactieOke@gmail.com** Het daaropvolgende nummer verschijnt op 15 november 2014.

Vredesweek 2014



Op veel plaatsen in ons land wordt in de periode van 19-28 september opgeroepen mee te werken aan bevordering van vrede. Het thema van de landelijke vredesweek is dit jaar 'Wapen je met vrede'. In het kader daarvan schreef Koos van der Bruggen in de Oegstgeester Courant de column 'Vrede moet, ver weg en dichtbij'. Bij de grote problemen van onvrijheid en oorlog in deze wereld voelen we ons vaak erg machteloos. Maar als we vrede als een product zien valt er voor een ieder wel degelijk iets te doen, vooral in de combinatie van wapen je met gerechtigheid. Gerechtigheid en vrede zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. In de vorige Oke is een vooraankondiging van het programma geplaatst, nu een uitwerking daarvan. O.m. de vredesvlag wappert voor het gemeentehuis en er is een oecumenische dienst van alle kerken in sporthal De Cuyl. De Raad van Kerken hoopt u bij de vele activiteiten te ontmoeten.

Henk Timmerman

voorzitter Raad van Kerken

Programma Vredesweek 2014: Wapen je met Vrede

Vrijdag 19 september: na een korte plechtigheid wordt op het plein voor het Gemeentehuis door de burgemeester en de voorzitter van de Raad van Kerken de vredesvlag gehesen. De vlag zal daar de hele week blijven wapperen. Aanvang 17.00 uur, plein voor het Gemeentehuis.

Zaterdag 20 september: het winkelend publiek in de drie winkelgebieden van het dorp krijgt een kleine attentie uitgereikt en wordt uitgenodigd voor de vredesdienst op de zondag daarop (21/9) en aangespoord deel te nemen aan andere onderdelen van het programma van de vredesweek.

Zondag 21 september: oecumenische Vredesdienst; in Oegstgeest blijven alle kerkgebouwen deze ochtend gesloten. Er is ook een kinderprogramma. Aanvang 10.00 uur in sporthal De Cuyl, De Voscuyl 36. Zie ook pag. 14.

Dinsdag 23 september: een avond met aandacht voor het vechten voor en met vrede. Martijn van Kogelen-

berg zingt protestliederen: men kan meezingen. Verder kan men luisteren naar gedeelten van de muziek van Karl Jenkins, the Armed Man, waarbij aangrijpende filmfragmenten worden vertoond. Storyteller Michael Driebeek van der Ven zal een verhaal vertellen. Aanvang 19.30 uur, Dorpscentrum, Lijtweg 9; toegang gratis.

Donderdag 25 september: uitslag van de gedichtenwedstrijd met als onderwerp 'De Ander'. De winnende gedichten worden gelezen en een keus van andere gedichten zal worden voorgedragen door Ronald da Costa en Mireille Stuart. Punto Bawono zal op de luit spelen. Aanvang 19.30 uur, Trouwzaal van het Gemeentehuis, Rhijngeesterstraatweg 23, Oegstgeest.

Vrijdag 26 september: afsluitende bijeenkomst met live gespeelde klezmermuziek, korte toespraken en een verhaal door Michael Driebeek van der Ven. Aanvang 16.30 uur, bij De Verhalenverteller in het Irispark bij winkelcentrum Lange Voort.

BEzinning 'Wapen je met Vrede' en... wapenhandel

Hoe kan dat toch? In conflictgebieden heerst vaak armoede, maar de mannen op de vrachtauto's zijn goed bewapend! Hoe komen ze aan die wapens? In Mali wordt gevochten met wapens uit Libië. Libië was eens een goede klant van de Europese wapenindustrie. Zo kunnen straks wapens uit Europa op onze VN-missie gericht worden. Syrië wordt bewapend door Rusland, maar ook door illegale transacties vanuit Saoedi-Arabië, de grootste klant van de Europese wapenindustrie. En dan de vredesweek met als thema 'Wapen je met vrede'...

Begin november 2013 vond in Zuid-Korea de Algemene Assemblee van de Wereldraad van Kerken plaats. Het motto was: *God of Life, lead us to justice and peace*. Deelnemers uit de hele wereld, ook vanuit Nederland, bogen zich over vragen van recht en vrede. Ook wapens en wapengeweld kwam aan de orde. In de slotbijeenkomst sprak priester Michael Lapsley uit Zuid-Afrika. Hij stond daar zonder zijn beide handen: die was hij verloren door een bomaanslag, op hem gepleegd door de regering ten tijde van de apartheid. Hij pleitte voor een krachtige lobby tegen de wapenhandel. Hij wees op het ironische feit, dat de vijf leden van de Veiligheidsraad, samen met Duitsland, de grootste wapenleveranciers in de wereld zijn!

Wat kunnen wij doen? Bijvoorbeeld eens te kijken op de website van 'Stop Wapenhandel', om informatie op te doen over stromen wapens in deze wereld. En ons wellicht weer eens afvragen wat Jezus toch wel bedoeld kan hebben met de woorden 'Wie naar het zwaard grijpt, zal door het zwaard omkomen' (Mat. 26:52). En of dat iets met wapenhandel te maken heeft. En met de vredesweek. **Barend Drewes**





'Wat raakt mijn hart...'

Als een gemeente weer een nieuwe predikant bereid gevonden heeft zich met haar te verbinden voert blijdschap de boventoon. Een gemeente zonder predikant is als een kudde schapen zonder herder. Niet dat de gemeente het zelf niet zou kunnen redden, maar het blijft behelpen. Nieuw leiderschap met nieuwe ideeën en activiteiten brengt leven in de brouwerij. Gestoeld op de Bron waaruit we leven, dat is de Heer.

Twee nieuwe predikanten in Oegstgeest. Ds. Iris van der Heul voor de Protestantse Gemeente Oegstgeest - intrededienst 7 september - en ds. Pieter Kleingeld - intrededienst 14 september - voor de Nederlands Gereformeerde Kerk Oegstgeest e.o. In gesprek met hen. Johan de Gier

Wel weer spannend om in een nieuwe gemeente te beginnen. Ervaren jullie die spanning en hoe?

Pieter Oegstgeest is mijn tweede gemeente. Dus zeker wel spannend. Wat komen gaat dat komt. Ik ga eerst verkennen waar de actiepunten (moeten) komen te liggen. Bij ons komt er op termijn nog een kerkelijk werker bij. Mijn aanstelling is voor 80%. De overige 20% ben ik verbonden aan het missionair landelijke steunpunt van onze kerken.

Iris Mijn werk als geestelijk verzorger van Marente vond ik relevant en boeiend. Daar diende ik ook de gemeenschap van het 'huis'. Nu is mijn commit-

ment aan de geloofsgemeenschap van de PGO.

Als predikant verbind ik me met hart en ziel aan de gemeente, maar wil ook een frisse blik behouden. Als je verweven raakt met de gemeente loop je kans een zekere blindheid te krijgen voor dingen die zouden moeten gebeuren. Bovendien zal de gemeente er altijd vanuit gaan dat de mogelijkheid er in zit dat je ooit weer weggaat.

Pieter Maar dat geldt toch voor ieder gemeentelid? In onze gemeente is de transitie groot. Velen vinden elders een baan en verhuizen dan. De kern van mensen die lang aan de gemeente verbonden blijft is niet altijd even groot.

Een predikant is geen professionele hulpverlener. Dat neemt niet weg dat je professioneel in je werk moet staan en een zekere afstand daarmee houden. Tegelijk ben je ook geroepen om medemens te zijn en het geloof heel persoonlijk te delen.

Iris Die visie deel ik met je.

Geloof, hoop en liefde: wat raakt jullie bij het werk in en voor de gemeente?

Iris Geloof, hoop en liefde vormen het hart van het werk. Dit raakt mij en de gemeente. Je bent 'broeders en zusters' in Christus en dat betekent ervan dat de gemeente niet zonder onderlinge liefde kan. Die solidariteit met elkaar geeft hoop dat de wereld langzamerhand mag worden tot een wereld zoals God die bedoeld heeft.

Pieter Door de tijd zie je mooie dingen in de gemeente gebeuren. Je maakt mensen mee bijvoorbeeld in hun ontwikkeling van 18 tot 28 jaar, een periode waarin in hun levens veel gebeurt. Het raakt mij dat ik dat mag meemaken: het ontdekken dat God er is, de relatie met vrienden, ouders die ziek worden, de een komt tot geloof, de ander niet. Meeleven met de ups en downs van je broeders en zusters. En dat mensen je toestaan in hun leven te komen.

Iris Een gemeenschap als de kerk kan laten voelen in voor- en tegenspoed dat je daarin samen bent, verbonden door wat je samen deelt.

Ds. Iris van der Heul en ds. Pieter Kleingeld

Pieter Niet alleen binnen de kerk. Breder. Het gaat ook om vormen te vinden gastvrijheid handen en voeten te geven. In concreto: ruimte scheppen voor de vreemdeling, dat gaat nog. Maar hen opnemen in je gemeenschap is alweer een stap verder en gaat dieper. En tenslotte vriendschap. Op alle drie terreinen zou de kerk actief present moeten zijn. Geen eenvoudige klus.

Iris Ik vind het belangrijk om het geloof te verbinden met het leven van alledag. De dienst op zondag is nodig en goed om als gemeente samen te komen voor het aangezicht van de Eeuwige, maar het wordt dan ook weer maandag. Dan vraagt het leven wat het Woord betekent in de praktijk van alledag.

Pieter Dat we dan beseffen ook daarin deel te zijn van het verhaal van God met ons.

Iris Maar op 'maandag' word je meer en meer uitgedaagd je geloof uit te leggen. Wat vroeger vanzelfsprekend was, wordt niet altijd zomaar begrepen. Ik ben me ervan bewust dat deze tijd vraagt om transparantie van de boodschap. Geen geheimtaal.

Er op uitgaan om het evangelie bekend te maken: in oecumene?

Iris Oecumene betekent de gehele bewoonde wereld, het kan niet breder. Daarin ben je als kerk ingebed. Niemand wordt uitgesloten.

Pieter Het gaat er tenslotte om steeds maar weer te vertellen van de hoop die in je is. Als kerk in de samenleving te staan zonder je eigenheid tekort te doen.

Iris Laat zien waar je staat en wat dat Woord in deze tijd betekent. Vast in de grond staan met je wortels en zo ver mogelijk uitreiken.

Pieter Zonder het Woord daarbij achterwege te laten. In de samenleving als kerk actief zijn en daarmee geheel mee kleuren is mij te algemeen. We hebben tenslotte een Woord voor de wereld.

MENSEN uit het dorp

Door Sarie van der Ploeg

In gesprek met Ruud A. Jongedijk, psychiater en directeur Zorg & Innovatie bij Stichting Centrum '45

Twaalf jaar na onze bevrijding werd Ruud Jongedijk geboren. Toch is hij nog altijd bezig met de oorlog, niet alleen de onze maar ook die van anderen. En niet alleen met oorlogen, maar bovendien met andere schokkende gebeurtenissen. Zijn drijfveer is zorg om mensen die langdurig lijden door wonden die zij in hun leven opliepen door oorlog en geweld. Voor deze mensen kwam de vrede nooit.

Ruud kwam tijdens zijn studie Geneeskunde in aanraking met patiënten met psychotraumata. Tijdens zijn specialisatie psychiatrie werd hij al gefascineerd door de mensen die vele jaren na de oorlog van '40-'45 ernstige problemen kregen met het leven, door wat zij hadden meegemaakt in concentratiekampen in Europa en Zuid-Oost-Azië.

Na een aantal jaren werk als psychiater in het Reinier de Graafziekenhuis in Delft, kwam Ruud in 2004 werken bij Centrum '45, waar hij in 2009 directeur werd. Dit Centrum, ontstaan in 1973, is inmiddels uitgegroeid tot het landelijk centrum voor specialistische diagnostiek en behandeling van mensen met complexe psychotraumaklachten.

Al tijdens de oorlog ontstond er besef dat hulp nodig was voor de nabestaanden van verzetsstrijders en oorlogsinvaliden. Men dacht eigenlijk vooral aan materiële hulp. Met de oprichting van Stichting Centrum '45 ontstond de erkenning dat ook psychische klachten konden voortkomen uit oorlogen en geweld en dat deze behandeld konden worden. Stichting Centrum '45 zette zich hiervoor in en biedt nog steeds de zorg voor deze mensen.

Patiënten hebben doorgaans al een lange hulpverleningsweg afgelegd: huis-



arts, psycholoog, psychiater, medicatie en therapieën die tot dan toe niet tot blijvende genezing hadden geleid. Wat misschien ook niet hielp was de destijds algemene gedachte: er niet over praten, dan gaat 'het' vanzelf over. Van die wijsheid is men inmiddels wel teruggekomen. 'Wat niet weet, wat wél deert' was het motto van het symposium bij de opening van de nieuwbouw van Centrum '45 in 1990.

Op dit moment komt bij Centrum '45 een grote diversiteit aan mensen in behandeling. Naast de inmiddels ouderen die zijn getroffen door WO II zijn dat de kinderen van oorlogsgetroffenen, maar ook vluchtelingen en asielzoekers. En verder Nederlandse militairen op vredesmissies en mensen die tijdens hun werk getraumatiseerd raakten zoals politiemensen, treinmachinisten, brandweermensen en ambulancemedewerkers.

Essentieel bij de behandeling is erkenning door de omgeving en vooral sociale steun. Daarom wordt ook meestal de familie bij de behandeling betrokken. Deze vindt veelal plaats in groepsverband. Want samen sta je sterker dan stoer in je eentje.

ROOMS-KATHOLIEKE PAROCHIE H. AUGUSTINUS, PAROC HIEKERN H. WILLIBRORD



Zelfs de doden leven

naar een preek van Augustinus

Sinds de fusie tot de nieuwe parochie van de heilige Augustinus trachten wij ieder jaar in het kader van het Augustinusfeest een lezing te organiseren, waarin thema's van leven en werk van deze kerkvader aan de orde komen. Augustinus heeft bijna veertig jaar lang de geloofsgemeenschap als predikant gediend. Van heinde en verre kwamen mensen naar de kerk om zelf de woorden van de befaamde bisschop te beluisteren of zijn preken in opdracht van anderen op te tekenen. Zo zijn ongeveer zeshonderd preken van hem bewaard. Ze sprankelen van levend geloof, diepe wijsheid en pastorale zorg.

Op woensdag 17 september a.s. leidt drs. Hans van Reisen ons in de wereld van Augustinus' preken in. Hij is werkzaam als studierechtaris van het Augustijns Instituut in Eindhoven en betrokken bij nogal wat vertalingen. Tijdens de bijeenkomst vertelt hij iets over de achtergronden van de (Latijnse) teksten,

het vertalen in het Nederlands en enkele karakteristieken van Augustinus als predikant. Dat gebeurt vooral door tijdens de bijeenkomst in vertaling een preek te lezen en met elkaar te bespreken. Daarin geeft Augustinus een toelichting op een evangeliefragment over de opwekking van de gestorven jongeman uit het stadje Naïn (Luc 7,11-15).

In de preek geeft de predikant een verrassende uitleg van het wonderbaarlijke verhaal. **Ook doden kunnen weer leven!** Het wonder blijkt echt voor herhaling vatbaar: in het evangelie, in de basiliek van Hippo Regius en tijdens de samenkomst in Wassenaar! U moet alleen wel zelf komen.

Belangstelling? Geef u voor deelname op bij het parochiesecretariaat (tel. 06 - 10 75 65 65), graag vóór 16 september a.s.

NB. Voorafgaande aan de lezing zal er om 19.00 uur een eucharistieviering zijn voor alle Augustinusparochianen in de Jozefkerk, Wassenaar.

Cursus Maria

Zoals u in het Groene Boekje kunt lezen staat er over Maria maar heel weinig in onze bijbel. Het apocriefe evangelie van Jacobus heeft meer over haar te melden. Veel legenden en afbeeldingen van Maria in de kunst zijn juist tot dat geschrift te herleiden. Een mooie re-



den om samen te lezen uit het proto-evangelie van Jacobus en ons te oriënteren op verhalen rond Maria. Bijeenkomsten 7, 21 en 28 oktober, 's avonds om 20.00. Bij voldoende aanmelding kan de cursus die dagen ook 's middags gegeven worden. Opgave via de mail: petervanbeurden@parochie-augustinus.nl

FAMILIEBERICHTEN

Getrouwd

Maartje Vossen en Martin de Boer

Dat zij in hun huwelijk mogen groeien en het mooiste in de ander naar boven weten te halen.

Overleden

Jos Vis (Menken), 73 jaar
Maria Brouwer-Compier, 99 jaar
Jaap van Best, 78 jaar
Maria Dofferhoff-Wouters, 80 jaar
Wim de Vroom, 87 jaar
Corrie Mol, 92 jaar
Maria Kitselaar-Jorritsma, 87 jaar
Aad van der Voort, 77 jaar
Femie Goedemans-Noordman, 93 jaar
Jos van Linden, 90 jaar
Joop Valentin, 77 jaar
Dick Oei Tjien Kie, 92 jaar
Agaath Juffermans, 73 jaar.

Mogen al onze lieve doden hun rust en vrede vinden in de toekomst van God.

Joop Valentin

Als missionaris trok Joop naar Afrika (Kumasi in Ghana). Daar stichtte en leidde hij een school. Via de Vastenactie droeg onze parochie drie jaar lang bij. Zo maakten we kennis en raakten wij verbonden met father Valentin.

Op 19 augustus overleed hij, 77 jaar oud. We zijn hem veel dank verschuldigd.

Hij ruste in vrede.

Schola Cantorum viert 75-jarig bestaan

Feest bij de Oegstgeestse schola, het gregoriaanse zangkoor van de RK parochie! Dit seizoen viert de schola haar 75-jarig bestaan, en is daarmee één van de oudste schola's van Nederland. Met die memorabele leeftijd, maar in gezonde bezetting, gaat de schola vol vertrouwen haar toekomst tegemoet, nu onder mijn leiding. Dit jubileum wordt het komende seizoen op verschillende wijzen gevierd; de eerste daarvan is een feestelijke Eucharistieviering - uiteraard alle gregoriaanse gezangen inclusief - op zaterdag 20 september, aanvang 19.00 uur. Als dank voor vele jaren samen zingen en vieren wordt deze avond ook het plechtige *Te Deum* gezongen, een bijzondere aangelegenheid. Een

ieder is daarbij van harte welkom, ook om elkaar na de viering te ontmoeten bij een kopje koffie.

Rens Tienstra
dirigent Schola Cantorum

Oproep projectkoor Kerstnachtviering

Het Dameskoor van deze parochie zou graag versterking willen hebben bij het zingen van de kerstnachtmis. Zingt u graag? Misschien is dit dan wel een aanleiding om u aan te melden. Het koor repeteert iedere donderdagavond van 19.30-21.30 uur. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Frieda Koppers, tel. 517 31 65 of Clara van Rijn, tel. 517 72 68. U bent van harte welkom.



Kerala

Tot nu toe is er vanuit de parochie ruim € 11.000 opgehaald voor de Vastenactieprojecten in Kerala. Onze doelstelling hebben we daarmee voor dit jaar gehaald. Dank ieder wel!

Ondertussen zijn de spaarolifanten aan het groeien geraakt! Dik Kompier en Cees Heijkoop (uit Katwijk) zijn al de hele dag bezig om zeven olifanten te maken voor het Kerala-project.

Algemene berichten en activiteiten

Augustinuszondag

Zondag 14 september, iedereen is dan weer thuis en op zijn plek, vieren we het parochiefeest van de heilige Augustinus. We beginnen om 11 uur met een eucharistieviering. Voor de kinderen is er nevendienst. Aansluitend is er after-party. Na koffie met een broodje gaan we aan de slag. Een aantal kramen zullen uw aandacht vragen. Er is een rondleiding, er valt te puzzelen, een verloting zal er zijn en de schatten van de kerk zijn te bezichtigen, in de kluis zowel als in het archief op zolder. Rond 13.30 uur sluiten we af.

Augustinuslezing

Woensdag 17 september is er de jaarlijkse Augustinuslezing (zie pagina hiernaast) en zal ook de start gemaakt worden met een componeerwedstrijd voor een nieuw Augustinuslied, dat hopelijk volgend jaar zal klinken.

Vredesweek

Vrijdag 19 september hijsen we de vlag voor de vredesweek. Zondag sluiten de kerken en komen we oecumenisch samen in De Cuyl, om 10 uur. *Wapen je met vrede* is het thema van de dienst. Er zal ook veel

te doen zijn voor de kinderen. Welkom allen! Voor het verdere program van de vredesweek: zie pagina 3.

Zonnebloemviering

In het kader van de ontmoetingsdag in Duinzigt op 20 september, is er een viering van woord en gebed, waarin ds. Aart Verburg en pastor Peter van Beurden zullen voorgaan.

Feest van Franciscus

Zaterdag 4 oktober, *dierendag!* Voor de kinderen zal in de avondviering van 19.00 uur alle ruimte zijn. Franciscus komt op bezoek en alle knuffeldieren, ouders, opa's en oma's zijn van harte welkom. Echte dieren laten we thuis, het moet voor hen ook een feest blijven. Het wordt een feest van spel, zang en gebed.

Voedselbank

In het weekend van 4 en 5 oktober staan de voedselmanden weer gereed achter in de kerk.

Amnesty

Maandag 6 oktober is er in de pastorie weer schrijfmiddag van 14.00-16.00 uur

Mariamaand

Gedurende de oktober- Mariamaand is er steeds 'Rozenkrans bidden'. Op dinsdag en donderdag om 9.15 uur, voorafgaand aan de viering.

Van Wijckerslooth

De viering op de tweede dinsdag van de maand in 'Van Wijckerslooth' is per september gestopt. De beoogde deelname van de bewoners viel nogal tegen. We beraden ons op andere mogelijkheden.

Tenslotte de pastor

Hoezo saai in de kerk? Met bovenstaande is er genoeg te doen. Ik hoop echt dat we velen bij de activiteiten ontmoeten. Er is door zo veel mensen zo hard aan getrokken! Maar het zijn ook kansen om zelf en samen in de komende maanden weer ruimte te bieden aan gelovige behoeften en ontwikkeling. Kansen ook om ons geloofwaardig als christen in de wereld te laten zien. Daarom een boeiend en gezegend werkjaar toegewenst.

Pastor Peter van Beurden

R.K. Parochie H. Augustinus - Parochiekern H. Willibrord
Rhijngheesterstraatweg 35, 2341 BR Oegstgeest
tel.: 517 53 04, e-mail: parochie@willibrordoegstgeest.nl
Pastoraal team: Pastoor: M.P.J. Hagen, tel.070 - 514 56 88,
e-mail: mpjhagen@interkerk.nl, Pastor: G.T.J. Lansbergen,
tel.: 070 - 213 51 95, e-mail: b.lansbergen@ziggo.nl, Diaken:
G. Brink, tel.: 06 - 30 78 03 64, e-mail: diakenbrink@gmail.com
Pastoraal werkers: G.T.M. Wüts, tel.: 06 - 23 13 35 01, e-mail:
wutstruus@gmail.com, D.A.C.A. Gudde, tel.: 071 - 561 25 08

e-mail: dirkgudde@parochie-augustinus.nl,
P.W.G. van Beurden, tel.: 06 - 51 18 39 36,
e-mail: petervanbeurden@parochie-augustinus.nl
Pastoraatgroep: e-mail: els.van.leuken@planet.nl, tel.: 071
- 517 47 99
Gastvrouwen op de pastorie: ma t/m vr 9.00 - 12.00 uur.
Bankrekeningen: misintenties: NL66 INGB 0000 1550 99
kerkbijdrage: NL45 INGB 0000 0739 00 en NL95 RABO 0138
4020 19, diaconie: NL06 RABO 0138 4000 32

www.willibrordoegstgeest.nl

PROTESTANTSE GEMEENTE OEGSTGEEST



'Vensters op het leven'

DKWA-dienst, 5 okt., Regenboogkerk. Marien den Boer en Inge den Boer-Jacobs hebben de bediening van de doop aangevraagd voor hun dochter Isa, zusje van Philiene. Omdat in die tijd de tentoonstelling van de ramen van Chagall (verwijzend naar de zegen van Jakob voor zijn kinderen, Genesis 49) in de RBK wordt gehouden, zullen we de doop vieren als licht op ons levensvenster. Welke kleuren zouden wij in ons levensraam aanbrengen of willen zien? De kinderen worden daar actief bij betrokken door Aaldert Rus 'op de zeepkist'. Hij zal ons ook iets bijbrengen over de kunst van het maken van een gebrandschilderd raam. Ds. Aart Verburg



Uit de Kerkenraad (KR)

Dit keer vanuit het moderamen (dagelijks bestuur van de KR): we vergaderden met de nieuwe dominee erbij, o.a. over haar inwerkperiode. Het Pastoraal Beraad Oost zal Iris helpen om snel 'de dominee van sectie Oost te worden' wat betreft de pastorale contacten. Werkverdeling van o.m. taakgroepen wordt in het werkoverleg predikanten voorbereid en aan de KR voorgelegd. Nadere informatie daarover volgt (incl. vermelding van de sectiegrenzen). Het moderamen feliciteert de Nederlands Gereformeerde Kerk met de komst van ds. Pieter Kleingeld. Als er bij de VVP een kerkelijk werker wordt aangesteld dan is het pastoresteam voor Oegstgeest weer compleet. Op suggestie van de organisatoren van het Osgerweekend zullen

de predikanten een bijdrage leveren in het programma bij de Groene Kerk. Het moderamen dacht mee over namen van kandidaat-bestuursleden van de Stichting Dorpscentrum, vooral voor de invulling van het onderdeel 'zingeving' in de missie van het Dorpscentrum. Op 14 sept. zal o.m. in de voorbeden aandacht geschonken worden aan het feit dat de Protestantse Kerk in Nederland al weer 10 jaar bestaat. Plannen voor de Duindag (22 nov.) worden in de grondverf gezet. Voorbereiding van de herverbintenis van ds. Van der Heul en de startzondag vroegen de nodige tijd. Als u dit leest hopen we terug te kunnen kijken op een feestelijke zondag en een mooie gezamenlijke start.

Ds. Aart Verburg

Predikant in Opleiding (PiO)

Net als in het seizoen 2012/13 heeft de Protestantse Theologische Universiteit gevraagd of de PGO een a.s. predikant wil ontvangen om praktijkervaring op te doen. Van sept. 2014 t/m dec. 2015 zal dhr. Nico Binnendijk bij ons stage lopen als PiO. Zondag 14 sept. zal hij zich in beide kerkgebouwen aan de gemeente voorstellen. En in de volgende Oke. Ds. Aart Verburg

Start activiteiten seizoen 2014/15

Het Groene Boekje (GB) waarin de meeste activiteiten vermeld staan, is uit. Sommige activiteiten worden daar niet in vermeld omdat die georganiseerd worden voor bestaande groepen. Bijvoorbeeld de Bijbelkring voor senioren in de RBK (elke tweede dinsdag van de maand) en de Bijbelkring Bloemenbuurt (met de naam 'Hoe zie jij dat dan?', met deelnemers tussen 25-45 jaar, elke laatste dinsdag van de maand). We lezen vooral Bijbelverhalen en vragen ons af wat de betekenis voor vandaag kan zijn. We zien hoe ze uitgebeeld zijn in de kunstgeschiedenis, stellen 'onnozele' vragen en komen tot allerlei ontdekkingen. De doopoudergroepen staan ook niet in het GB. We spreken per keer af wanneer we bij elkaar komen. Wie belangstelling heeft voor één van deze groepen kan met mij contact opnemen of de berichten in de Gemeenteberichten (Gele brief) volgen. Met de komst van ds. Iris van der Heul ontstaat er ook weer ruimte voor nieuwe plannen. Als u of jij een plan hebt... ik hoor het graag! Ds. Aart Verburg

Bezinningsreis Assisi

Van 10 t/m 17 okt. verblijf ik met een klein gemotiveerd gezelschap in Assisi. (De reis is volgeboekt, voor alle duidelijkheid!) We noemen het een bezinningsreis, want het gaat om ontmoetingen die dieper raken en iets laten beleven van de franciscaanse spiritualiteit. We 'ontmoeten' Clara en Franciscus op plaatsen in de stad die aan hun leven herinneren, vertellen daar de verhalen en staan vervolgens stil bij ons eigen levensverhaal - bijvoorbeeld de plek waar jezelf geboren bent, je omgang met geld, je houding ten opzichte van



de bedelaar bij de ingang, en zo: de navolging van Christus waar Franciscus en Clara een radicaal voorbeeld van wilden zijn. We ontmoeten in Assisi ook mensen die geïnspireerd door Frans en Clara hun leven vormgeven. En uiteraard genieten we van de onderlinge gesprekken en van de sfeer en cultuur van de stad en de prachtige omgeving. Een intensief, verrijkend weekje, dat is de bedoeling! Met hier en daar een kaarsje dat we opsteken... voor degene die in ons hart bij ons is. Ds. Kees G. Zwart

De kracht van peterselie

Over Franciscus en Clara van Assisi zijn talloze verhalen en verhaaltjes bekend. Vaak zijn het niemendalletjes, ook wel 'bloempjes' genoemd - althans ze lijken vaak erg simpel. Eén van die verhalen vertelt dat Franciscus ziek is en aan een medebroeder vraagt om peterselie te plukken. Maar het is nacht, en hoe dan in het duister peterselie van ander (on)kruid te onderscheiden? Het wonder geschiedt: de medebroeder plukt (met de nodige scepsis en volstrekt achteloos) precies het helende kruid. Doordat er nog meer in het verhaal gebeurt, blijkt er een weefsel van betekenissen en

waarden in het verhaal overgedragen te worden. En daar gaat het ons om bij de bezinningsgroep 'De kracht van peterselie'. We zitten eenmaal per maand rond de tafel met een groepje mensen om zo'n verhaal samen te lezen en laten tot ons doordringen wat het verhaal ons wil doorgeven. Het is luisteren met je hart, luisteren naar elkaar; het is vertrouwd worden met aspecten van de franciscaanse spiritualiteit. De start was op 12 september. Deelname voor een enkele keer kan ook. Voor informatie, ook over de volgende datum: tel. 519 00 93 of mail ds.kg.zwart@pgoegstgeest.nl

Ds. Kees G. Zwart

COLLECTEN

teksten van Bert Osinga en Wilco v.d. Plas

14 sept.: 'Je bent jong en je gelooft...'

Opdat elk kind zich geliefd weet door God wil JOP (Jeugdwerk van de Protestantse Kerk) missionair present zijn in de jeugdcultuur. JOP ondersteunt kerkelijke jeugdwerkers in diverse plaatsen, op nieuwe manieren aansluitend bij de jeugdcultuur.

21 sept.: Vredeswerk

Opkomen voor vrede en gerechtigheid via het Vredeswerk van Kerk in Actie en PAX (voorheen IKV/Pax Christi). In Syrië ondersteunt PAX burgers bij kleinschalige projecten, zoals onderwijs voor kinderen en het verwerken van trauma's bij kinderen in asielzoekerscentra.

28 sept.: Stichting Epafra

Deze interkerkelijke stichting opgericht door Jan Kramer, probeert mensen door WeetWieJeBent activiteiten kennis te laten maken met God, de Vader die je altijd lief heeft, ongeacht wie je bent of wat je gedaan hebt.

5 okt.: Kerk & Israël

Deze Israëlzondag is de collecte bestemd voor het werk van Kerk en Israël. In Nederland ontwikkelt de Protestantse Kerk materialen voor plaatselijke gemeenten en worden predikanten toegerust op het gebied van de relatie met het volk Israël. In het buitenland wordt o.m. Nes Ammim ondersteund. Daar krijgen Joodse en Arabische mensen de ruimte om elkaar te ontmoeten.

12 okt.: Voedselzekerheid West-Nepal

In West-Nepal brengt de landbouw onvoldoende op om alle monden te kunnen voeden. De mannen werken vaak weg in India en komen soms terug met HIV-besmetting. De organisatie UMN, partner van Kerk in Actie, traint de moeders om zelfvoorzienend te worden. Ook geeft UMN gezondheidsvoorlichting.

PROTESTANTSE GEMEENTE TE OEGSTGEEST

Kerkenraad: Voorzitter: C. de Visser, Wilgenlaan 13, 2231 XA Rijnsburg, tel. 517 48 36
Scriba: mw. M. van Doorninck-Kruzinga, tel. 517 15 23, scribapgo@pgoegstgeest.nl
corr. adres: Lijtweg 9, 2341 HA Oegstgeest
Bankrekeningnrs. Prot. Gem. Oegstgeest: NL17 INGB 0002 3412 94: PGO
NL94 INGB 0005 5235 45: Zending
NL87 INGB 0000 3734 56: Diaconie
NL96 INGB 0002 4050 56: Werelddiaconaat
Kerkradio: C. van Rossum, tel. 517 59 98

KERKELIJK BUREAU

Lijtweg 9; tel. 517 54 98. Open: alle werkdagen van 10 - 12 uur, behalve woensdag. Is alleen dan ook telefonisch bereikbaar.
Administratie PGO en reservering / verhuur van zalen in Gemeentecentrum, Groene Kerk, Willibrords Erf en Regenboogkerk: e-mail: kerke-lijkbureau@pgoegstgeest.nl
Administratie Begraafplaats Groene Kerk: e-mail: administratie@

begraafplaats-groenekerkerk.nl, website www.begraafplaats-groenekerkerk.nl
Ledenadministratie PGO: dinsdag van 10 - 12 uur, tel. 515 09 91; e-mail: ledenadministratie@pgoegstgeest.nl

GEBOUWEN:

Regenboogkerk: Mauritslaan 12, tel. 517 52 05;
Groene Kerk en Willibrords Erf: Haarlemmerstraatweg 4 - 6, tel. 517 45 46;
Gemeentecentrum: Lijtweg 9, tel. 517 74 64

PASTORALE SECTIES

SECTIE OOST

Predikant:
ds. I.E. (Iris) van der Heul
Kanaalstraat 58,
2313 NS Leiden
tel.: 06 191 94 804
e-mail: irisvanderheul@gmail.com
Afwezig op dinsdag

SECTIE NOORD

Predikant:
Ds. K.G. (Kees) Zwart
Clusiusshof 115,
2341 PT Oegstgeest,
tel.: 519 00 93, en 06 44
38 90 34
e-mail: ds.kg.zwart@pgoegstgeest.nl
Afwezig op maandag

SECTIE WEST

Predikant:
Ds. A. (Aart) Verburg,
Boerhaavelaan 18,
2334 EP Leiden,
tel.: 515 20 53 en 06 133 85 961,
e-mail: ds.a.verburg@pgoegstgeest.nl
Afwezig op vrijdag

PROTESTANTSE GEMEENTE TE OEGSTGEEST



Running Dinner op zaterdag 11 oktober!



Na het geweldige succes in 2012 organiseren we dit jaar opnieuw een **Running Dinner**, waarvoor we alle

gemeenteleden, jong en oud, van harte uitnodigen. Het gaat om het elkaar ontmoeten rond de maaltijd, daar waar de gesprekken op gang komen. Idee achter dit 'Rennende Avondeten' is dat kleine groepjes bij mensen thuis de maaltijd delen, waarbij de ene gang hier en de andere gang daar wordt geserveerd. We gaan dus letterlijk in de benen om ons naar de volgende menugang te begeven. Vervoer hoeft hierbij geen probleem te zijn. Pas vlak van te voren krijgt iedereen te horen waar hij/zij wordt verwacht. Uiteraard is dit adres voor iedereen anders. Zo kom je steeds verschillende mensen tegen en leer je elkaar van een andere kant kennen. We starten gezamenlijk in de RBK om 17.30

uur en sluiten daar ook weer af rond 20.45 uur voor een dessert. We kunnen dan alle ervaringen met elkaar delen. Alle leden van de PGO ontvangen een persoonlijke uitnodiging met opgaveformulier in de bus. Ook staat alle informatie op de site www.pgoegstgeest.nl, klik op Running Dinner. Voor vragen: stuur een mail naar runningdinner@pgoegstgeest.nl of bel Emmy Rozeboom (517 24 13) of Nelleke van der Oord (515 56 20). Voorbereidingsgroep Running Dinner: Els Anholts, Else Buné-Haverman, Nelleke van der Oord, Emmy Rozeboom

Nog één orgelconcert in de Groene Kerk

Op dinsdag 16 sept. is het laatste orgelconcert in de serie van drie in de Groene Kerk. Dit concert verzorgt Aart de Kort, organist van de Kathedraal H.H. Laurentius en Elisabeth te Rotterdam. Op het programma staan o.m. werken van Johann Caspar Kerll, van Aart de Korts leermeester Joop Schouten (Variaties over La Follia) en een improvisatie. U bent van

harte welkom! *Toegangsprijs: € 7,50*
Aanvangstijd: 20.15 uur (duur: een uur)
Namens de Taakgroep Eredienst en Kerkmuziek,
Hans de Jong
cantor-organist

Regenboogcantorij: Zangers gezocht voor cantate 61 van J.S. Bach

De Regenboogcantorij is een gezellige groep mensen. Zij verwelkomt graag nog een aantal zangers om hen te versterken, vooral alten en bassen. Iedereen is welkom, ervaring is fijn, maar niet noodzakelijk. Dit najaar bereiden we ons voor op het zingen van cantate 61 van J.S. Bach op de eerste adventszondag (30 nov.): prachtige muziek en een uitdaging deze muziek zo mooi mogelijk te laten klinken. Wilt u meedoen, dan bent u van harte welkom op onze repetities, 's woensdags van 20.00-22.00 uur in de achterruimte van de Regenboogkerk. Neemt u gerust contact op met de cantrix: tel. 517 36 22 of mail naar paulineverkerk@xs4all.nl.
Pauline Verkerk

WIJ GEDENKEN...

...Marten Wielinga. Op 2 juli jl. is hij overleden op de leeftijd van 92 jaar. In 1951 kwam hij 'pas getrouwd' uit Friesland naar Oegstgeest waar hij onderwijzer werd aan de Julianaschool. Vervolgens werd hij leraar en directeur van de christelijke technische school, later onderdeel van de Mondriaan Scholengemeenschap in Leiden. Aan zijn geloof ontleende hij het levensmotto: Omzien naar elkaar. Zijn vrouw, hun drie dochters en hun gezinnen, oud-leerlingen en leden van diverse verenigingen weten hoe hij met kracht en waardigheid in het leven stond. In 2010 verhuisde de familie Wielinga van de Toorenveltstraat naar Rustenborch. De laatste maanden was dhr. Wielinga opgenomen op de gesloten afdeling van Van Wijckerslooth. Op 9 juli is in besloten kring dankbaar afscheid van hem genomen.
Ds. Aart Verburg

...Johannes Jan Willem (Joop) de Jong. Hij overleed op 19 augustus op de leeftijd van 77 jaar. De laatste 6 jaar leed hij - grotendeels onbewust - aan de spierziekte ALS. Vijf weken voor zijn overlijden werd hij daarvoor opgenomen in het ziekenhuis. Dertig jaar geleden kwam hij in Oegstgeest wonen bij zijn tweede echtgenote, mevr. Nieske de Jong-Verbeek in haar huis aan de Rijnzichtweg 44. Afkomstig uit Den Haag bleef hij groot fan van ADO. Hij had al een dochter maar beschouwde de twee dochters van zijn tweede vrouw ook als eigen kinderen. Joop was een tevreden mens en kon genieten van het kleine. Hij was trots op zijn vijf kleinkinderen. Op 22 augustus hebben we Joop de Jong begraven bij de Groene Kerk.
Ds. Aart Verburg

...Johanna Maria Breebaart-Westerbrink. Op zondag 10 augustus jl. is zij in vrede en overgave overleden, 95 jaar oud. Anneke Westerbrink was een sterke vrouw, wijs, bescheiden. Vertrouwd met de dood, mede door het verlies van haar ouders toen ze nog jong was. Ze trouwde met de buurjongen in de Juliana-laan: Chrétien Breebaart. Zij werd moeder van zeven, grootmoeder van zestien, en overgrootmoeder van negen kinderen. "Er is altijd die uitgestoken hand", zei ze met diep ingeleefd vertrouwen in Gods aanwezigheid. Op 14 augustus is zij naar haar laatste rustplaats bij de Groene Kerk gebracht. Het was een dag vol licht, humor, dankbaarheid en vrede.
Ds. Kees G. Zwart

ACTIVITEITEN PGO

- 14 sep. 11.15 Regenboogkerk (RBK): opening Chagall-tentoonstelling, zie pag. 16
- 14 sep. 16.00 Clusiusshof 115: voorbereiding groepsreis Assisi (oktober)
- 16 sep. 20.15 Groene Kerk: orgelconcert door Aart de Kort
- 16 sep. 20.00 Taakgroep Jeugd en Jongeren
- 19 sep. 20.00 RBK: lezing Piet Zuidema over de Hadassah-ramen van Chagall
- 21 sep. 10.00 Sporthal De Cuyl: 'Wapen je met vrede', oecumenische viering in het kader van de vredesweek (RvK)
- 23 sep. 20.00 Taakgroep Eredienst & Kerkmuziek
- 23 sep. RBK: Moderamen Kerkenraad
- 24 sep. 19.30 Clusiusshof 115: 'Bijbellezen is leuk' (jongeren, met ds. Zwart)
- 25 sep. Bibliodrama I (bestaande groep)
- 30 sep. 20.00 Dorpscentrum: 'Zin in tijd', dr. Willem Marie Speelman (pag. 16)
- 30 sep. Bijbelkring Bloemenbuurt
- 2 okt. 10.00 Willibrords Erf: de Koffiekamer, gespreksgroep o.l.v. ds. Zwart
- 2 okt. 19.00 RBK: overleg ouderlingen over eredienstzaken
- 2 okt. 20.00 RBK: Kerkenraad
- 6 okt. RBK: Pastoraal Beraad West
- 6 okt. 20.00 RBK: lezing ds. Plomp over 'Chagall in Nice'
- 7 okt. 20.00: 'Zin in opvoeden', gespreksavond ouders met jonge kinderen o.l.v. ds. Zwart
- 9 okt. 20.00 RBK: Taakgroep Diaconaat en Taakgroep Eredienst
- 10 okt. 10.00 RBK: koffieochtend, ds. Verburg over China
- 10-17 okt. Bezinningsreis Assisi o.l.v. ds. Zwart
- 11 okt. Running Dinner
- 12 okt. 16.00 RBK: Chichester Psalms, Voorburgs Vocaal Ensemble
- 14 okt. 20.00 RBK: ontmoetingsgroep 35-55 jaar, o.l.v. ds. Verburg
- 19 okt. 16.00 RBK: vesper afsluiting Chagall-tentoonstelling, voorganger ds. Plomp, zie pag. 16

Afwezig

Ds. Kees G. Zwart afwezig van 10 t/m 17 okt.. Beide collega's, Iris van der Heul en Aart Verburg, vervangen hem in geval van pastorale vragen.

VRIJZINNIGE PROTESTANTEN

Kennismaking met de pastoraal werker van de VVP Oegstgeest-Leiden, mw. Gerrie Kooijman-van Andel



'We leven ons leven naar voren, maar begrijpen het door terug te kijken' (Kierkegaard). Vanaf 1 september ben ik werkzaam als pastoraal wer-

ker in de VVP en ga ik me vooral bezig houden met het pastoraat en het ondersteunen van het proces van de VVP naar de toekomst toe. In de afgelopen ruim 30 jaar heb ik in meerdere werkfelden gewerkt, zoals de gezondheidszorg, de ouderenzorg, binnen en buiten de kerk en sinds twee jaar ben ik als coach en trainer verbonden aan landelijke organisaties zoals Stichting Reliëf, een christelijke zorgaanbieder en het Expertisenetwerk voor levensvragen in Utrecht.

In Den Haag ben ik mijn loopbaan begonnen als diëtist in een Haags ziekenhuis en in die periode bij toeval in contact gekomen met een kerkelijke gemeente waar Adriaan Schuurman cantor-organist was. Daar ging voor mij een wereld open aan kerkmuziek en geloofsbeleving. Uiteindelijk heeft deze periode geleid tot mijn studie theologie aan de Hogeschool InHolland, een oecumenische opleiding. Verder heb ik een brede culturele belangstelling, geniet van muziek, kunst en dans en maak deel uit van een paar ensembles.

Een rode draad door mijn werkzame leven is wel 'een eindje mee op lopen

met kwetsbare mensen' en samen zoeken naar hun innerlijke kracht én bronnen, luisterend naar hun verhalen. Heel actueel ook, gezien de maatschappelijke ontwikkelingen. Immers kwetsbaarheid en zelfredzaamheid, de slogan van deze tijd, staan op gespannen voet met elkaar.

Pionieren is me op het lijf geschreven. In Rotterdam heb ik vanuit de Vrijzinnige Gemeente in de Laurenskerk een diaconaal project 'Ouderen en eenzaamheid' opgezet. Later ben ik projectleider geweest bij een vrijwilligersproject in de Alexanderpolder rond zingeving en ouderen in de wijk. Daar heb ik aan de wieg gestaan van het Centrum voor Levensvragen in Rotterdam, dat aandacht biedt voor zingeving en levensvragen in de vorm van persoonlijke ondersteuning. De laatste paar jaar verschuift mijn aandacht steeds meer naar het coachen van zorgmedewerkers op het gebied van het herkennen, signaleren en ingaan op levensvragen bij ouderen.

Nu kom ik weer terug waar ik als pastoraal werker ben begonnen, binnen een vrijzinnige omgeving en nu dus bij de VVP! De cirkel lijkt rond. Ik ben getrouwd en heb twee zonen die niet meer thuis wonen. Een nieuwe fase breekt aan.

Gerrie Kooijman-van Andel

Vrijzinnige Protestantengemeentecentrum VVP

Pastoraal Werker: **mw. G. Kooijman-van Andel**

Prinses Irenelaan 19, 2341 TP Oegstgeest, tel. 06 - 18 39 26 04

Secr: **Vacature (adres zie voorzitter)**

Voorzitter: **G. Eegdeman, Laan van Arenstein 23 Oegstgeest, tel: 515 38 65**

www.vvpleidenoegstgeest.nl

Leerling zijn

De kinderen gaan weer naar school en ouders hebben hun werk al lang weer opgepakt. Kinderen zijn leerlingen, ouders zijn dat geweest en hebben werk. Soms kom je het nog wel tegen: zij leren, wij hebben dat gedaan. Maar ook in werkend Nederland is voortgaand leren iets geworden dat breed geaccepteerd is: ook werkenden worden steeds weer bijgeschoold.

In onze kerk vraagt dat thema de laatste tijd steeds aandacht, leerling zijn. Of anders: discipel zijn. Het gaat dan om leerling zijn van Jezus. Dat betekent dat je in de kerk kijkt naar Hem, met de twaalf leerlingen meeloopt als de dertiende leerling. En net als de leerlingen toen probeer je Leraar Jezus te volgen. Dat blijkt best een pittig proces te zijn, want Jezus keert nogal wat gewoonten van ons om. Wij zijn trots op onze families bijvoorbeeld. Jezus zegt daarover geen kwaad woord, maar Hij wil voor jou de belangrijkste zijn. Ook wanneer je familie het maar niks vindt wanneer jij een volgeling van Jezus wilt zijn. Je kunt je voorstellen wat voor een gedoe dat geven kan binnen een gezin. Wij zijn blij met ons bezit. Jezus geeft aan dat Hijzelf jouw grootste bezit wil zijn. En dat je dus net als Hij deelt van wat je hebt. Dat gaat bij Jezus nogal ver.

Maar er is een ander aspect dat mij in het bijzonder bezig houdt. Dat is het aspect van de herhaling. Elke leraar ziet graag

dat zijn leerlingen gaan doen wat hij ze leert. Leerlingen krijgen daarom repetities, zodat kan worden vastgesteld of de leerling voldoende heeft opgepikt. Je wilt immers geen leerling die later een houtverbinding met een lasapparaat wil maken. En iemand die opgeleid wordt tot tolk Russisch, moet niet denken dat hij met Arabisch uit de voeten kan. Zo is het bij Jezus dus ook: Jezus is blij met mensen die Hem nadoen, Hem in het hart sluiten en willen leven in zijn spoor. Dat mag struikelend, maar toch heeft het die richting: willen leven zoals Jezus dat ook doet. Met het hart in liefde gericht op God, op de naaste, op jezelf.

Ik vind het daarom aardig om te kijken in een kerkdienst en er in mee te doen. Zingen, luisteren, bidden. Maar kijken naar mijn eigen gedrag en naar dat van anderen is belangrijker. Herhaalt het leven van Jezus zich in mijn en jouw leven? Daaraan zie ik of ik een leerling ben van Jezus. Een stap verder is of ik zo bezig ben dat ik er op gericht ben dat ook anderen leerling worden van Jezus. Spreken over Hem, handelen in zijn stijl, er op gericht dat anderen gaan doen als ik. Discipelschap, daar wordt de kerk zichtbaar door in jou.

Ds. Robert Roth



'Wat raakt ons hart?', 'Leef de tijd' en Vrede

Drie elkaar rakende thema's. 'Wat raakt ons hart?' is het thema van deze OKe. En daarbij het thema vrede. Door alle onvrede in de micro- en macrowereld raakt dit mijn hart deze zomer nog meer dan anders! En dan het thema 'Leef de tijd' van het activiteitenprogramma van de Raad van Kerken. Als je de tijd die je gegeven wordt goed wilt gebruiken, dan ontkom je niet aan



basale vragen als 'Wat raakt mijn hart?', 'Waar gaat het om in het leven?', 'Wie of wat motiveert me?'. Belangrijk om daar over na te denken en fijn dat ons hiervoor handreikingen worden gegeven: in OKe, via de diverse activiteiten en *last but not least* in de kerkdiensten! Met de intrede van onze nieuwe predikant Pieter Kleingeld op 14 september hopen we in de NGK ook weer veel inspiratie op te doen om steeds onze blik te richten op God, die echte vrede kan geven via zijn zoon Jezus Christus!

Klussen en lunch - een kerngroep in beeld

Op de warmste zaterdag van juli klussen we met een aantal van onze kerngroep in de tuin van iemand, die het overzicht was kwijtgeraakt op de hoeveelheid werk in zijn omvangrijke tuin. Ondanks de hitte was onze voldoening na afloop groot. En wij waren niet eens al te moe en kijken terug op een gezellige ochtend. Een week later lunchten we samen na de kerkdienst in de tuin van een van ons. We genoten van elkaars culinaire specialiteiten, maar ook van de gesprekken over onze vakantie of laatste belevenissen. Eind augustus pakken we weer ons vaste ritme op van een keer per maand bijbelstudie, afwisselend bij elkaar.

Mieke Kerkhof

Wist u dat...?

••• ons gemeentelid Jacob Kiewiet op 13 sept. een fietssponsoractie houdt voor Gamaliël, een voorganger in een dorp in India? In 1986 ontmoette Jacob hem voor het eerst en hield contact. Ga-

maliël doet samen met zijn gemeentelid evangelisatie- en hulpverleningswerk in 15 omliggende dorpen: een tehuis voor weduwen, een kindertehuis voor wezen en in drie dorpen onderwijs voor kinderen die dit niet kunnen betalen. Info: jacobcorina@casema.nl ••• en dat ons gemeentelid Mieke Kerkhof, redacteur/tekstschrijver, sinds kort trouwambtenaar is in Oegstgeest? Zij zet met plezier haar specialiteit van 'levensverhalen' in voor een persoonlijke toespraak. Meer weten? Zie haar profiel op www.oegstgeest.nl onder trouwambtenaren.

Uit de gemeente

Op 2 aug. is overleden op 89-jarige leeftijd Charlotte Adriane de Raad-van Rossum. Op 7 aug. is zij in Katwijk aan Zee begraven.

Nick van der Mark en Maria Anne Beekhuis hopen op 12 sept. in Ede in het huwelijk te treden. De trouwdienst is in Scherpenzeel.

Eke de Gier-van der Jagt

Nederlands Gereformeerde Kerk Oegstgeest e.o.

Samenkomsten:
Duinzigtcollege, Wijtenbachweg 23
Predikant: ds. P. (Pieter) Kleingeld
Oude Rijnsburgerweg 54,
2342 BC Oegstgeest, tel.: 737 04 56,

e-mail: pieter.kleingeld1968@gmail.com
Voorzitter kerkenraad: Hester Tjalma - den Oudsten, tel. 532 36 72
Scriba: Jan Wesseling, tel. 513 03 64
e-mail: scriba@ngkoegstgeest.nl

www.ngkoegstgeest.nl

Ruben van Zwieten van de Zuidas-Amsterdam in het Dorpscentrum

Verscholen tussen hoge kantoorpanden op de Zuidas van Amsterdam bevindt zich De Nieuwe Poort: 'huis van ontmoeting en inspiratie'. Initiatiefnemer en directeur is de inmiddels landelijk bekende, jonge predikant, ds. Ruben van Zwieten. Hier brengt hij zakenlieden, managers, consultants en wie maar belangstelling heeft bijeen rond exegese van bijbelverhalen, filosofische gesprekken, muziek en poëzie. En voor een goede maaltijd, want ook dat is mogelijk in De Nieuwe Poort. Het centrum groeit en bloeit en vormt een oase in dit hectische stukje stad. Zie ook: www.denieuwepoort.org.

Op 18 september komt Ruben van Zwieten naar Oegstgeest om zijn verhaal te vertellen over De Nieuwe Poort. Als



oppepper voor het Dorpscentrum dat 1 oktober officieel van start gaat. Deze avond wordt georganiseerd door VVP, VOS en Initiatiefgroep Dorpscentrum
Datum en tijd: 18 september, 20.00 uur
Locatie: Dorpscentrum, Lijtweg 9, Oegstgeest

Info: Tineke de Boer (517 54 47), Nellie Smeenk-Enserink (517 50 66), Wytke Timmerman (576 27 91)

OEPS

Sarie van der Ploeg

Tevreden kwam ik van de kapster: zij had weer een toonbare dame van me gemaakt. Opgewekt ging ik dus boodschappen doen bij de supermarkt. "Goede morgen, mijnheer", zei de medewerker aan de kassa bij het afrekenen. Dat liet ik natuurlijk niet zo zitten. De jongeman maakte zijn excuus en zei dat hij wel vaker deze vergissing maakte. Zijn haar kwam tot op zijn schouders, zag ik.

Inzameladressen voor de Voedselbank

Inzameladressen Voedselbank Leiden / Katwijk met tijdstippen en plaatsen
■ Prot. Gemeente Oegstgeest, Mauritslaan 12, 3^e zondag v.d. maand, 11.00 – 11.45 uur, hal kerkgebouw Groene of Willibrordkerk, Haarlemmerstraatweg, 4-6, 3^e zondag v.d. maand, 11.00 – 11.45 uur, hal kerkgebouw of in Willibrord's Erf Gemeentecentrum, Lijtweg 9, 3^e zondag v.d. maand,

11.00 – 11.45 uur, hal kerkgebouw
■ R.k.-parochie H. Augustinus, kernparochie H. Willibrord, Rhijngeesterstraatweg 35, 1^e zondag v.d. maand 10.30 – 11.00 uur, hal kerkgebouw
■ Ned. Geref. Kerk, Teylingencollege, locatie Duinzigt, Wijtenbachweg 23, 1^e zondag v.d. maand, 11.00 – 11.45 uur, hal van Duinzigt
■ Geref. Kerk (vrijgemaakt), Lijtweg 1, 1^e dinsdagavond v.d. maand, 19.00 – 19.45 uur, hal kerkgebouw

Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Oegstgeest

Erediensten: Rehobothkerk, Lijtweg 1
Predikant: ds. R.R. Roth,
H. Haasseplantsoen 12,
2343 KR Oegstgeest,
tel.: 528 38 41, e-mail: rroth@gkv.nl

Scriba: Margaret Jansen
e-mail: scriba@gkvoegstgeest.nl

www.gkvoegstgeest.nl

Je moet maar durven: Wapen je met vrede!

Men had vast niet verwacht, toen dit motto voor de vredesweek 2014 werd bedacht, dat die prachtige, maar kwetsbare slogan 'Wapen je met vrede!' terecht zou komen in een tijd van grote onrust, dreiging en verschrikkelijk geweld.



'Wapen je met vrede!' Is dat niet naïef wanneer je de beelden op tv ziet? Je hoort de separatisten al schaterlachen aan de Oekraïense grens en de I.S.-strijders achteloos hun schouders ophalen. En ook bij onszelf raakt zo'n stelling gemakkelijk verdrongen met lik-op-stuk gedachten. Erop af met sancties, wapens en tegen-dreiging, koude of warme oorlog!

De woorden van Jezus zijn taaie kost geworden. Draai je vijand de linker wang toe! Hoe voorkomen wij dat ons gedrag bepaald wordt door het gedrag van de ander. Weerbarstige kost. Vrede is er niet zomaar, dat lijken we soms te vergeten in onze 'setting' van al bijna 70 jaar geen

oorlog op een plek waar de welvaart niets te wensen over laat. Oorlog en vrede werd/is iets van ver weg. Makkelijk, je kan de knop van de tv om-draaien en de krantenpagina's overslaan. Maar dat ver weg komt dagelijks ook heel dichtbij voor wie wil zien. Onmachtig dichtbij. Weten maakt verantwoordelijk, maar wat kun je in hemelsnaam betekenen in al die conflict- en brandhaarden als inwoner van Oegstgeest?

Ook worden we weer eens met onze neus gedrukt op het verschijnsel van gewelddadige terugval. Onthoofden, dat was toch iets van de middeleeuwen? Abu Grabi en Guantanamo Bay gebeurde toch ooit in Gevangenpoorten!

De idee van een mensheid in lijnrechte ontwikkeling tot een Utopia, het lijkt verder weg dan ooit. De maakbaarheid is echt voorbij!

Misschien is dat 'Wapen je met vrede' zo gek nog niet. Het wijst terug naar onszelf en naar elkaar, naar de eigen vierkante meters in Oegstgeest. Het wijst ook naar binnen. Hoe leeft oorlog in onszelf? Als tweede of derde generatie van WO-II, als teruggekeerde uitgezondene naar vredesoperaties ver weg? Hoe leeft oorlog in jou wanneer je nog maar pas vanuit de vreemde een veilige toevlucht in ons dorp hebt gevonden? En weten we een beetje van elkaar hoe dat leeft, de schaduw van de oorlog in onszelf? Immers die schaduw bepaalt ook mede de contouren van de vrede. Kennen we wat dat betreft een beetje onze burenen?!

Daar zal het over gaan in de **oecumenische vredesdienst van zondag 21 september in De Cuyt**. Hoe bepalen ervaringen van oorlog je kijk op de vrede? Hoe kan dat besef ons wapenen met vrede? De kinderen gaan met hun zintuigen daarmee aan de slag. De volwassenen zullen een aantal ervaringen horen van mensen uit ons midden die tegen het licht van Efeziërs 6 zullen worden gehouden. En alles omlijst met gezang, gebed, overweging en stilte. Van harte welkom.

Pastor Peter van Beurden

Is er meer?

Ontdek het zelf! Eind september 2014 start er een nieuwe Alphacursus in Leiden. Tijdens tien dinsdagavonden en een deel van een weekend (een zaterdag) kun je kennismaken met of meer leren over het christelijk geloof. Tijdens de afwisselende en interessante cursus leer je meer over Jezus op aarde, het kruis, twijfel & zekerheid, bidden, de Bijbel, ziekte & genezing en de kerk. De startborrel is op dinsdag 23 september om 20.30 uur; daarna beginnen de avonden wekelijks om 19.00 uur met een maaltijd.



Locatie is 'Het Marehuis', Oude Vest 61 in Leiden. Deelname is gratis, wel wordt een bijdrage voor de maaltijd gevraagd. Meer informatie vind je op www.marekerk.nl en opgeven kan via alphacursus@marekerk.nl. Van harte welkom!

DIENSTEN en vieringen

voor de periode van 13 september tot en met 12 oktober 2014

REGENBOOGKERK

Protestantse Gemeente te Oegstgeest
kinderoppas
zo 14 sep 10.00 ds. K.G. Zwart, viering van
Maaltijd van de Heer
10.00 kindernevendienst
zo 21 sep 10.00 Vredesdienst in De CUYL
zo 28 sep 10.00 ds. A.C. Kooijman
10.00 kindernevendienst
zo 5 okt 10.00 ds. A. Verburg,
DKWA dienst
m.m.v. Regenboogcantorij
10.00 kindernevendienst
zo 12 okt 10.00 ds. I.E. van der Heul
10.00 kindernevendienst
16.00 Chichester Psalms, m.m.v.
Voorburgs Vocaal Ensemble

GROENE OF WILLIBRODKERK

Protestantse Gemeente te Oegstgeest
zo 14 sep 10.00 ds. A. Verburg
zo 21 sep 10.00 Vredesdienst in De CUYL
zo 28 sep 10.00 ds. K.G. Zwart, viering van
Maaltijd van de Heer
zo 5 okt 10.00 ds. R.E. da Costa
zo 12 okt 10.00 ds. O.Th. Boonstra, m.m.v.
Willibrordensemble

Autodienst

Regenboogkerk
zo 14 sep dhr. J. Maandag 517 20 24
zo 21 sep mw. A. Zuijderduijn 517 13 52
zo 28 sep dhr. J.R. Delver 517 28 88
zo 5 okt dhr. D.J. de Ruijter 517 61 58
zo 12 okt dhr. E. Noordijk 517 10 36
Groene of Willibrordkerk
zo 14 sep mw. C. Mulder 517 68 56
zo 21 sep dhr. R. Rus 517 75 05
zo 28 sep dhr. P. Bouwman 517 06 02
zo 5 okt fam. H. Huisman 517 35 29
zo 12 okt mw. A. van Seters 517 56 15

GEMEENTECENTRUM

Ver. Vrijzinnige protestanten (PGO)
zo 14 sep 10.30 ds. A.J. Noord, presentatie
jaarprogramma
zo 21 sep 10.00 Vredesdienst in De CUYL
zo 28 sep 10.00 ds. P.L. van Asselt
zo 5 okt 10.30 prof.dr. L. Leertouwer
zo 12 okt 10.00 ds. C. Dahmen
Autodienst
geen opgave ontvangen

DUINZIGTCOLLEGE

Ned. Gereformeerde Kerk
iedere zondag kinderclubs van 0-12 jaar
zo 14 sep 10.00 ds. P. Strating, bevestiging
ds. P. Kleingeld, Intrededienst

zo 21 sep 10.00 Vredesdienst in De Cuyt
zo 28 sep 10.00 dhr. B. Bakker
zo 5 okt 10.00 ds. P. Kleingeld,
H. Avondmaal
zo 12 okt 10.00 dhr. J. Knol

REHOBOTHKERK

Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
elke vrijdag 8.30-9.00 uur vrijdagmorgen-
gebed
zo 14 sep 10.00 ds. R.R. Roth
16.30 ds. A. de Snoo
zo 21 sep 10.00 Vredesdienst in De Cuyt
16.30 ds. B. van Veen
zo 28 sep 10.00 ds. R.R. Roth
18.30 ds. R.R. Roth
zo 5 okt 10.00 kandidaat F. Rinkema
16.30 dienst
zo 12 okt 10.00 ds. R.R. Roth
16.30 ds. J. van Houwelingen

R.K. PAROCHIE H. AUGUSTINUS PAROCHIEKERN H. WILLIBROD

autodienst: 517 32 87
iedere zondag kinderwoorddienst
elke laatste maandag van de maand van 20.15-
21.00 uur Rozenkrans met meditatieteksten

Vierentwintigste zondag door het jaar

za 13 sep 19.00 Eucharistieviering, M. Hagen
stille viering
zo 14 sep 11.00 Augustinusfeest, Eucharistie-
viering M. Hagen en P. van
Beurden m.m.v. Gemengd
Koor

Vijfentwintigste zondag door het jaar

za 20 sep 19.00 feestelijke eucharistieviering
b.g.v. 75 jaar Schola
Cantorium, M. Hagen

zo 21 sep 10.00 Vredesdienst in De Cuyt

Zesentwintigste zondag door het jaar

za 27 sep 19.00 Eucharistieviering, M. Hagen
stille viering
zo 28 sep 11.00 Gezinsviering en communie-
viering,
G. Brink, m.m.v. Spirit

Zeventwintigste zondag door het jaar

za 4 okt 19.00 H. Franciscus, peuter/kleuter-
viering, diereuzegen,
P. van Beurden
zo 5 okt 11.00 Eucharistieviering, J. de Graaf
en P. van Beurden, m.m.v.
Dameskoor

Achtentwintigste zondag door het jaar

za 11 okt 19.00 Communieviering,
H. Günther, stille viering
zo 12 okt 11.00 Eucharistieviering, M. Hagen
m.m.v. Gemengd Koor

Doordeweekse vieringen:

dinsdag 9.30 uur morgenmis
donderdag 9.30 uur communieviering

VAN WIJCKERSLOOTH EN RUSTENBORCH

Protestant

zo 14 sep 16.00 ds. A. Haasnoot
zo 21 sep 16.00 dhr. R. Rus
zo 28 sep 16.00 ds. K.G. Zwart
zo 5 okt 16.00 ds. A. Verburg
zo 12 okt 16.00 ds. I.E. van der Heul

Rooms Katholiek

zo 14 sep 10.00 Eucharistieviering, pastor
C.J. van der Voort
zo 21 sep 10.00 Woord- en communiedienst,
dhr. G. van de Pavert
zo 28 sep 10.00 Woord- en communiedienst,
pastor M. van Roon
zo 5 okt 10.00 Woord- en communiedienst,
pastor M. Speckens
zo 12 okt 10.00 Eucharistieviering, pastor
C.J. van der Voort

HOFWIJCK

Protestant

vr 12 sep 19.00 ds. K.G. Zwart
vr 26 sep 19.00 ds. C.J. de Jong
vr 10 okt 19.00 ds. M. Driessen

Bezinningscentrum KRUIPUNT

Rivierduinen, locatie Oegstgeest
zo 14 sep 10.30 ds. H.R. Plomp
zo 21 sep 10.30 pastor S. Poppe-Rienks
zo 28 sep 10.30 pastor J. Biemans
zo 5 okt 10.30 pastor S. Poppe-Rienks
zo 12 okt 10.30 ds. H.R. Plomp

DIACONESENHUIS

zo 14 sep 10.15 ds. I.E. van der Heul
zo 21 sep 10.15 ds. A.C. Kooijman
zo 28 sep 10.15 pastor H. van Breukelen
zo 5 okt 10.15 ds. A.C. Kooijman
zo 12 okt 10.15 ds. M. Maas

LEIDS UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM

zo 14 sep 10.00 ds. H.C. Pasterkamp
zo 21 sep 10.00 pastor H. van Breukelen
zo 28 sep 10.00 ds. A.J. Hammer
zo 5 okt 10.00 pastor J.H.S. Evers
zo 12 okt 10.00 ds. M.A. de Vries

RADIOGEMEENTE dienst in de Regenboogkerk

zo 5 okt 19.00 Jan van Beelen
(uitzending op zo 12 okt. om 9.00 uur
lokale omroep Ter Aar, 107.4 FM)

PAULUSKERK, VOLLE EV.GEM., 11.00 uur.

zo 14, 21 en 28 sept. en 5 en 12 okt.

Mindfulness: iets voor mij? Spagaat of verbinding?

Wat is het eigenlijk? Is het een geloof, een techniek, een levensvisie, een hype? De naam roept van alles op en het ene na het andere artikel en onderzoek verschijnt in de media. Als coach en christen heb ik zelf ook een hele onderzoektocht gemaakt en ben ik via Taizé, de 'wereldgemeenschap voor Christelijke meditatie', een *mindfulness* training, een stapel boeken en een opleiding, nu zelf *mindfulness* trainer geworden.



Deze avond wil ik vanuit deze drie posities van mijzelf uitleggen en delen wat *mindfulness* (aandachtraining) wel is, maar ook wat het niet is. Daarnaast is er ruimte om met een oefening te ervaren wat aandacht is en doet, welke rol 'op adem komen' speelt en hoe je 'de tijd kunt leven'.

Tijd: 6 oktober 20.00-21.30 uur

Locatie: Dorpscentrum, Lijtweg 9

Info/aanmelding: Greetje Beekhuis,

tel. 06 - 27 01 71 93 of beekhuisga@gmail.com

Activiteiten Raad van Kerken

Bij dit nummer van Oke – of al eerder – heeft u als het goed is ook het activiteitenprogramma van de werkgroep Vorming van de Raad van Kerken voor seizoen 2014-2015 ontvangen.

Voor de eerstvolgende periode verwijzen we u voor activiteiten daarnaar. Vanaf 18 oktober kunt u weer steeds in Oke een overzicht van de activiteiten verwachten.

'Een oogst van licht'

Expositie van litho's van Chagall, de Hadassah-ramen in Jeruzalem

Van 13 september t/m 19 oktober is in de Regenboogkerk een expositie te zien van de kleurenlitho's die Chagall maakte voor de 12 ramen over de stammen van Israël. De ramen werden in 1962 geplaatst.

Pas op latere leeftijd - 70 jaar - ging hij de kunst van het brandschilderen van ramen beoefenen. Dat werd een bron van grote vreugde voor hem: 'Zo'n raam ziet er heel eenvoudig uit: materie en licht, maar is een mysterie. - Welke schilder droomt niet van het oogsten van licht?' Die oogst van licht zien we op de expositie in de litho's die Chagall als voorstudie maakte; voor elk raam drie litho's.

De litho's komen uit de Chagall Collectie Wuyt in Amsterdam. Op zondag 14 september zal na de kerkdienst (ca. 11.15 uur) de expositie geopend worden door Pieter Zuidema, onderzoeker bij de collectie. Op vrijdag 19 september zal hij ook een lezing houden over 'De kleuren



en betekenissen van de Hadassah-ramen'.

Op maandag 6 oktober houdt Henk Plomp een lezing over het Museum Bijbelse Boodschap Marc Chagall in Nice. Als afsluiting zal er op zondag 19 oktober een vesper zijn rond de ramen. Vier keer zal er een film over het leven en werk van Chagall getoond worden. Alle activiteiten vinden plaats in de Regenboogkerk.

Namens de kunstcommissie

Marianne Noordijk

Zin in tijd

We delen onze tijd zelf in. We kiezen voor wat we zelf zinnig vinden om te doen. We leven de tijd. En we denken dat we dat allemaal zelf doen. Toch kan dat ook zomaar omslaan: dan regeert de agenda, dan wordt de keuze voor mij gemaakt. We worden geleefd, zeggen we dan. Vanuit franciscaans perspectief zal dr. Willem Marie Spielman over onze omgang met de tijd spreken. 'Zin in tijd' is zijn insteek: het verbinden van tijd aan de schepping, dus aan je lichaam, aan de natuur, aan het er zijn voor de Blijvende (God). Spielman is een enthousiasmerend spreker.



Wie hem kent, weet: dit wordt een speelse, inspirerende avond met gesprek. Hij is directeur van het Franciscaans Studiecentrum (Tilburg University) en auteur van boeken en artikelen over de betekenis van de franciscaanse spiritualiteit. Kom een vol uur genieten van de tijd! **'Zin in tijd', 30 september, Dorpscentrum, 20.00 uur.**

Ds. Kees G. Zwart