

MET
PAASBIJLAGE

Oke

Nr. 2 - Maart-April 2025 - Jaargang 55



Omkeren...



In de vastentijd doen veel christenen een stapje terug. Vasten betekent bezinning, groeien naar een ander(e) levensdoel en -stijl. Vaak betekent dat minderen of jezelf iets onthouden. ➤



Ds. Alexander Bosma

Bloei en stilte

3

Voorjaar

8

Samen aan tafel
Veertigdagentijd

10-11

Keer om

12

Colofon

Oke (Oegstgeester Kerkblad) is een uitgave van de Raad van Kerken Oegstgeest. Secr.: Jasper de Kogel, Carel Fabritiuslaan 27, 2343 SE Oegstgeest, tel. 515 52 26 e-mail: j.de.kogel@planet.nl

Redactie:

Koos van der Bruggen (voorzitter a.i.), Johan de Gier, Els van Leuken, Gerda Heslinga, Jochem Hemink, Lilian Hoogendoorn Secr.: Jacqueline van Arend-Koelman, tel. 06-26 12 63 08

Adviserend lid namens de kerken: ds. Rian Veldman / ds. Richtsje Abma

Bezorgdienst:

Gweny Kouwenhoven (administratie) en Ed Gijzenij (logistiek), e-mail: BezorgdienstOke@gmail.com.

Wilt u geen Oke ontvangen?

Geef dit door aan de bezorgdienst.

Postabbonementen:

Wil Kwestro, Begoniaaan 14, 2343 XN, tel. 06-30 83 65 09, e-mail: johanwil.kwestro@casema.nl

Financiële administratie:

Jan Lanslots, Vincent van Goghlaan 2, 2343 RN, tel. 06-22 70 87 97, e-mail: jan.lanslots@ziggo.nl

Bankrelatie:

NL65 INGB 0005 8563 89

Vormgeving en realisatie:

Grafisch Buro Versteegen Vormgeving, Leiden

Oplage: 8.500 ex. huis-aan-huisverspreiding.

Uw vrijwillige bijdrage is welkom, richtbedrag €35 per jaar.

Volgende nummer

Het volgende nummer van Oke verschijnt op **26 april 2025**. Kopij daarvoor inleveren uiterlijk op donderdag **10 april 2025** vóór 15.00 uur. Uitsluitend per e-mail, met vermelding van uw naam, telefoonnummer en voorkeur rubriek. Inleveradres kopij en gegevens rooster diensten en vieringen:

e-mail: RedactieOke@gmail.com

Het daaropvolgende nummer verschijnt op **7 juni 2025**.

Deze Oke wordt ook geplaatst op de website van de Raad van Kerken Oegstgeest.



vervolg van pag. 1

Bijna ieder jaar vraagt iemand in mijn sociale kring wel of anderen ook gaan vasten in de veertigdagentijd. En bijna ieder jaar reageert iemand dat het wel lastig is om jezelf iets te ontzeggen. Vasten voelt blinkbaar als een stapje terug doen.

Nu lopen er vanuit mijn ouderlijk huis twee familielijnen door elkaar, die soms met elkaar botsen. Een lijn van bourgondische Zeeuwen, je weet wel, die mensen die volgens *Bløf* spontaan zin in mosselvesten krijgen. En een lijn van zuinige Drenten die het al snel genoeg vinden.

Vasten

Voor de een is vasten een bekende traditie, iets dat een plek heeft in het geestelijk leven. Maar voor de ander is vasten onwennig, vreemd en stuit het misschien wel tegen de borst. Wat is dan eigenlijk het nut van vasten? In de bijbel hoort vasten bij bekering. Maar bekering is niet (alleen) een stapje terug doen. Het is nog veel meer een stap in de goede richting zetten! Vasten is dus ook niet alleen kiezen voor zuinigheid in plaats van genieten. Je ontzegt jezelf iets om je te richten op iets beters. Bovendien loopt vasten uit op een feest: op Pasen. En op feestdagen – de zondag – wordt er niet gevast. Vasten en minderen zijn bekering in de praktijk. Een stapje in de goede richting.

De verborgen impact

Laatst werd ik er opnieuw bij bepaald hoe groot de schadelijke impact is van onze spullen en ons koopgedrag. Ik luis-

terde naar de podcast *Leven na de groei* van Paul Schenderling. Daar was Babette Porcelijn te gast, bekend van haar boek *De verborgen impact*. Zij laat zien dat het gebruik van onze spullen, bijvoorbeeld de stroom van je elektrische apparaten, enkel het topje van de ijsberg is van de totale negatieve impact. Daarachter gaat een wereld open van landgebruik, waterverbruik, mijnbouw en moderne slavernij. Consumptie van spullen heeft de grootste negatieve impact op mens en milieu, schepping en naaste.

Ecologische bekering

Zou het in onze tijd dan niet van belang zijn om, in de woorden van paus Franciscus, een ecologische bekering te ondergaan? Dat zou heel concreet kunnen door te vasten van spullen. Eigenlijk geen nieuwe spullen meer kopen, maar leren delen en repareren.

Is dat een stapje terug? Dat hoeft niet. Minderen betekent meer geld overhouden. Delen brengt je nieuwe relaties met anderen. Leren repareren geeft een nieuwe waardering voor dat wat je hebt en biedt de mogelijkheid om nieuwe vaardigheden aan te leren. Ontspullen bevrijdt je ook van de last om alles wat je hebt een plek in huis te moeten geven. Dit soort vasten is ten diepste een ecologische en sociale bekering: je omkeren van een doodlopende weg en stappen zetten op de goede weg. Een weg zonder roofoverval op de schepping, die recht doet aan je naaste. En hopelijk een weg die ons wegleidt van materialisme als hoogste goed, naar het leven met Jezus als hoogste goed. Met uitzicht op Pasen.

Van de redactie

Veertig dagen van inkeer en bezinning uitlopend op het grootse feest Pasen, van de opstanding van Jezus. Vooral prioriteit geven aan inkeer en bezinning kan in onze samenleving van drukte, haast en het voortdurend 'prestaties' te moeten leveren heel lastig zijn.

Mogen de diverse artikelen die hierover gaan, u daarbij tot hulp zijn.

Een goede en gezegende tijd toegewenst.

Raad van Kerken Oegstgeest

Beter ten halve gekeerd

De veertigdagentijd is een periode van bezinning. Waar zijn we, waar ben ik mee bezig? Zijn we, ben ik op de goede weg? Die bezinning kan over van alles gaan: je studie, je werk, je relatie, je geloof, maar ook over meer maatschappelijke vragen: politiek, milieu, armoede. Achter de oproep tot bezinning zit de gedachte dat er wellicht een ommekeer nodig is. De titel van deze OKe luidt dan ook: Keer om! Immers: beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.

Omkeren dus. Maar hoe doe je dat in de praktijk? Een voorbeeld. Moet iemand die werkt bij een vervuilend bedrijf dan maar ontslag nemen? Wat betekent dat voor haar of zijn inkomen, voor de studiemogelijkheden van kinderen. En wat lost het op als ook zonder deze persoon het vervuilende werk gewoon doorgaat?

Mensen zijn maar kleine radertjes in grote, onpersoonlijke gehelen. Maar tegelijkertijd gaat het uiteindelijk juist om diezelfde mensen. Sterker nog, in de veertigdagentijd gedenken wij het lijden van de mens Jezus die gezegd heeft: *"Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de geringsten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor Mij gedaan."* Het is helaas niet nieuw, maar ook in onze tijd zien we dat die 'kleine mensen' het hardst geraakt

Imitatio Christi 600 jaar Navolging van Christus: lezing op zaterdagmiddag 22 maart a.s., 14.00-16.00 uur, Benedictushof, Abdij van Egmond

De *Imitatio Christi*, Nederlands 'De navolging' of 'De imitatie van Christus', van Thomas van Kempen, is het meest gelezen boek na de bijbel.

Abt-emeritus Gerard Mathijssen spreekt op deze zaterdagmiddag over zijn persoonlijke relatie van 70 jaar met de Navolging.

Opgave: via <https://www.abdijvanegmond.nl/bezinningsaanbod/lezing-imitatio-christi/>



worden: vrouwen en kinderen in oorlogen, ongewenste asielzoekers, kinderen in achterstandswijken. Maar opnieuw de vraag: wat kunnen wij doen?

Niet veel, maar ook kleine beetjes kunnen helpen: een goed doel steunen, een bijdrage aan de voedselbank, taallessen geven aan een vluchteling, niet achter elke politicus met te mooie beloften aanlopen. Het kunnen eerste stappen zijn om 'om te keren' op de heilloze en gevaarlijke weg waarop we ons nu bevinden. De bekende *Doomsday Clock* van Amerikaanse wetenschappers staat sinds enkele weken met 89 seconden voor twaalf dichter dan ooit bij 'Doomsday'. We hebben nog tijd, laten we die gebruiken!

Koos van der Bruggen, namens de rk-parochiekeren in de Raad van Kerken

Het is een goed idee om vanuit Oegstgeest gezamenlijk naar Egmond te rijden zodat wie geen vervoer heeft ook mee kan. Opgave: ds. N.C. Smit, n.c.smit@kpnmail.nl



Raad van Kerken / VOS

Persoonlijk

Tijd van bloei en stilte

Sinds een paar jaar help ik mee deze vastenperiode van gebed en bezinning in de kerk vorm te geven. Dat betekent samen met anderen uit de verschillende geloofsgemeenschappen van Oegstgeest een aantal Avondgebeden organiseren tussen Aswoensdag en Pasen. Dit jaar worden verhalen uit de bijbel, waarin de tuin een belangrijke plek inneemt, verteld. Het begint al bij de tuin van Eden, maar ook de tuin van Getsémané en de tuin waar Jezus zal worden begraven komen aan bod.

Bij tuinen krijg ik altijd een vredig gevoel. Thuis en op vakanties, waar dan ook, zijn er altijd tuinen in de buurt die het bezichtigen waard zijn. Genieten van de geuren en kleuren en je steeds weer verbazen hoe bloemen en planten tot bloei zijn gekomen. Het zijn godswondertjes, waar we niet altijd aandacht voor hebben.

In deze vastentijd denken we vaak aan minder eten. Maar vasten kan ook een uitnodiging zijn om ruimte te maken. Naast minder eten, minder schermtijd, minder afleiding, dus meer stilte en aandacht. Dat is ook wat ik in deze tijd probeer: de stilte zoeken, daardoor mij bewuster te worden van mijn relatie met God en meer aandacht voor de mensen om mij heen te hebben. Stilte waarin gedachten opkomen die anders worden overstemd door de prikkels van alledag. In die stilte groeit iets. Net als in de tuin, waar de winterse rust plaats maakt voor bloei. Het klinkt heel tegenstrijdig, minder doen, minder consumeren, minder 'moeten', maar juist daardoor ontstaat er iets nieuws: een betekenisvolle tijd als voorbereiding op bloei, als voorbereiding op Pasen.



Mart Binnendijk

Met **Hart** en **Ziel...**

...voor de zorg van de ziel

Een bijzonder gesprek met Judith van der Vis, geestelijk verzorger bij Van Wijckerslooth verpleeghuis te Oegstgeest. Judith werkt met kerkelijke zending van de PGO. Ook is zij regionaal actief als hulppredikant. In gesprek met haar met het oog op de veertigdagentijd en Pasen,

Lilian Hoogendoorn



Judith, wat betekent de veertigdagentijd voor jou persoonlijk?

Ik ervaar een verlangen te verstillen, bijvoorbeeld lange wandelingen met de honden te kunnen maken en zo dichtbij God te zijn. De praktijk is echter veelal anders. Juist in deze periode word ik als hulppredikant vaak gevraagd diensten te verzorgen, bijvoorbeeld op Witte Donderdag en Goede Vrijdag. Dit vraagt aandacht en goede voorbereiding. Ik doe dit met liefde en toewijding, maar het vraagt om het vermogen mijn persoonlijke verlangen naar verstilling op een andere manier te realiseren.

Hoe sluiten de viering en de beleving van Pasen en de veertigdagentijd aan bij de bewoners in Van Wijckerslooth?

In het algemeen ervaar ik hier geen bijzondere aandacht voor deze periode. Veel aandacht gaat uit naar wat nu is, van dankbaarheid voor wat geboden wordt, tot verdriet over beperking en ongemak.

Ook zijn er verschillen in helderheid, in bewustzijn. Ik probeer naar persoonlijke behoefte van betekenis te kunnen zijn. Zowel in persoonlijke ontmoetingen als bij het verzorgen van vieringen. Wij laten ons in ons werk mede leiden en inspireren door de indeling van het kerkelijk jaar. Dit geeft de bewoners vaak rust en inzicht in wat er wanneer gebeurt, in welk teken een bepaalde periode staat. Het samenzijn, het met elkaar vieren, zingen en het uitspreken van de Geloofsbelijdenis ervaar ik als waardevol. Voor mijzelf en de bezoekers. De kunst als geestelijk verzorger is rust te kunnen bieden, af te kunnen dalen in je hart en uit te kunnen dragen (maar ook te voelen) dat er van je wordt gehouden en dat Jezus uit liefde de weg is gegaan die Hij gegaan is.

Wat is voor jou in het bijzonder belangrijk in het voorbereiden van de vieringen die je verzorgt in deze periode?

Ervoor zorgen dat ik innerlijke rust ervaar en tot bezinning kan komen. Dat ik er tijdens een viering met volle aandacht kan zijn. Daarnaast is het bij uitstek een periode om onze kwetsbaarheid als mens in het leven te erkennen. We kunnen niet alles regelen, plannen, of voorkomen. Het leven kan, met de onophoudelijke informatiestroom die op ons afkomt, overweldigend zijn. Alhoewel ik op de hoogte wil blijven van wat er wereldwijd gebeurt en waarom, kies ik er juist in deze tijd voor om zo nu en dan nieuws uit te filteren. Even afstand te nemen van de waan van de dag en me over te geven aan God.

Je bent naast je taken als geestelijk verzorger en hulppredikant ook echtgenote en moeder van een gezin. Hoe geven jullie als gezin inhoud aan deze periode en Pasen?

In ons gezin is iedere zondag een feestdag. Daarover zo direct meer. Dagelijks lezen de kinderen na de maaltijd uit een

uitgave passend bij hun leeftijd, voor uit de bijbel. De reden om de kinderen bij het bijbellezen te betrekken komt voort uit mijn wens geloof in alle opzichten met elkaar te delen, het samen te doen. Geloof maakt een intrinsiek deel uit van ons dagelijkse leven. We belijden en delen met elkaar. Wat we lezen is afgestemd op de tijd van het kerkelijk jaar, zo komen de veertigdagentijd en Pasen organisch aan bod. Naast het lezen, de vieringen en gebed, vieren we met een feestelijke lunch, waar aandacht voor ieder is. Voor verhalen, ervaringen, voor wat gevoeld, gedroomd, of gedacht wordt. Zo kan de paasperiode een tijd vol werk zijn, maar is er altijd het vieren met het gezin, het ons met elkaar en God verbonden weten. De feestelijke lunch hoort in ons gezin overigens bij het vieren van iedere zondag. Dat er elke week een speciale dag is waarop we met elkaar ons leven en ons geloof mogen en kunnen vieren.

Het Groene Hart

Bloemen voor de paus

In gesprek met Piet van der Burg (foto), hoofdarrangeur voor de bloemen die namens Nederland met Pasen op het Sint-Pietersplein in Rome worden geplaatst. In zijn woonkamer in Berkel en Rodenrijs, waar de administratie van het gebeuren staat, mocht ik een fotoboek van 2022 en de 'plattegrond' voor dit jaar bekijken. Het is een organisatie die tot in de puntjes wordt voorbereid en uitgevoerd.

Els van Leuken



Foto: EVL

paus aanbieden, altijd weer een bijzondere gebeurtenis.

Organisatie

Het is inmiddels een meer dan goed gebruik dat er met Pasen, tijdens de Heilige Mis gevierd door de Paus, allerhande kleurrijke bloemdecoraties het Sint-Pietersplein van het Vaticaan, opsieren. Deze traditie is ontstaan na de bloemversiering van het plein door Nederlandse bloemisten voor de zaligverklaring van Titus Brandsma in 1985 en staat inmiddels symbool voor de goede band tussen het Vaticaan en Nederland. Transportbedrijf Van der Slot uit Noordwijkerhout, vanaf het begin in 1986 bij deze bloementraditie betrokken, zorgt ervoor dat alle bloemen en andere materialen hun plaats van bestemming in het Vaticaan bereiken.

Het bloemdecor siert ruim 170 vierkante meter van het Sint-Pietersplein met tientallen arrangementen rondom het hoofdaltaar, op de trappen en op het balkon, vanwaar paus Franciscus de pauselijke zegen 'Urbi et Orbi' uitspreekt. De overbekende bolbloemen (uit de Bollenstreek) vormen traditiegetrouw de basis van het gehele arrangement, met de snijbloemen op kleurrijke wijze erin verwerkt. Van de bloemen wordt 90% gesponsord door kweekorganisaties en particuliere kwekers. Vanuit België komen er azalea's. De hoofdbloem dit jaar is de ranonkel, in twee variëteiten: de *ranonculus Romans* en de *ranonculus Butterfly*.

Bliksembezoek Fr. Sotirios

Donderdag 30 januari was Fr. Sotirios even in Oegstgeest, vanuit Duitsland waar hij met twee parochianen op bezoek was. Omdat hij ons zo gastvrij ontving op Samos, op onze doorreis naar Patmos, vonden wij het vanzelfsprekend om hem met even grote gastvrijheid te ontvangen.

Dieneke van Os en Pavlos Kefálas hadden eerst met hem, op zijn uitdrukkelijke wens, door Leiden gewandeld, een kaasboerderij en een tulpenbroerij bezocht. Vanaf half vier was er een bijeenkomst in Willibrords Erf, waar iedereen die wel eens mee geweest was naar Patmos, welkom was. We waren met zo'n 25 mensen.

Eerst hield Hans Hogerzeil, voorzitter van de PGO Kerkeraad, een verhaal over de Protestantse Kerk in Oegstgeest. Hij vertelde onder meer dat de belangrijkste besluiten altijd met meerderheid van stemmen worden genomen, heel democratisch. Bij de PGO zijn er verschillende diensten en daarnaast diverse activiteiten, gericht op speciale doelgroepen zoals jongeren jonge ouders enz.. Daarnaast komen gemeenteleden ook in groepjes bij elkaar voor bijbel- en groepsbespreking.

Vervolgens mocht ik namens de parochiekern H. Willibrord het woord doen. Ik vertelde dat wij tot 2012 een zelfstandi-



Foto Fieke Sjoukes



ge parochie waren en dat we daarna gefuseerd zijn met Katwijk, Voorschoten en Wassenaar tot één parochie H. Augustinus, met een eigen parochieblad.

Vervolgens legde ik uit dat we samen met de andere kerken lid zijn van de Raad van Kerken Oegstgeest. En natuurlijk ook dat we een oecumenisch kerkblad hebben, de OKe.

Tot slot bedankte ik in enkele zinnen Grieks de twee meegekomen parochianen (zij verstonden geen Engels) nogmaals voor de heerlijke lunch die zij vorig jaar juni voor ons klaargemaakt hadden.

Daarna nam Fr. Sotirios het woord en vertelde wat voor hem de kern is van

de Griekse orthodoxie: de band van God met ons mensen, die tot uitdrukking komt in de H. Communie. Hij ging ook in op de voorplaten van parochieblad en OKe die ik hem had gegeven. Bij De Augustinus de opdracht van de Heer in de tempel, met Maria en Simeon. Hij vertelde dat Simeon aanvankelijk niet geloofde dat een maagd kinderen kon krijgen, maar dat hij zich vervolgens dienstbaar verklaarde aan God. Bij de OKe verklaarde hij de Hebreeuwse letters in het brandende braambos: de naam van God wordt in het Jodendom nooit uitgesproken, in plaats daarvan gebruikt men 'Adonai'.

Er was nog even tijd om na te praten voordat de gasten weer vertrokken en er een eind kwam aan een kort maar plezierig en interessant bezoek.

Els van Leuken

R.K. Parochie H. Augustinus - Parochiekern H. Willibrord

Rhijngesterstraatweg 35, 2341 BR Oegstgeest, tel. 517 53 04, e-mail: pastorie@willibrordoegstgeest.nl

Noodtelefoon voor ziekenzalving en bij overlijden: 06 49 42 32 42

Pastoraal team: pastoor R. Franken, tel. 402 9402/889 5138, e-mail: rochusfranken@outlook.com, diaken P.M. Winnubst, tel. 06 24 43 45 16, e-mail: pmwinnubst@gmail.com, pastor K. van Vliet, tel. 06 15 94 89 52, e-mail: ctm.van.vliet@planet.nl, pastoraal werker S. Zuidersma, tel. 06 21 59 39 36, e-mail: sjoerdzuidersma@gmail.com

Beheercommissie: Monique van Son, e-mail: moniquevanson@kpnmail.nl
Pastoraatgroep: tel. 06 52 40 52 10, e-mail: vanleukenels@gmail.com
Secretariaat bereikbaar via tel. 517 53 04: Charlotte van Steijn en voor kerkhofzaken Marianne Gerritsen, beiden op ma, di, do 9.00 - 12.00 uur
Rekening voor kerkbijdragen en misintenties: NL95 RABO 0138 4020 19
 Voor een biechtgesprek kunt u telefonisch contact opnemen met pastoor Franken: 071 889 59 38.

www.willibrordoegstgeest.nl

Gedoopt

Het afgelopen halfjaar heeft diaken Peter Winnubst vijf kinderen gedoopt:

Leona op 15 september 2024

Jakub op 22 september 2024

Denny op 3 november 2024

Peter op 10 november 2024

Anna op 19 januari 2025

Dat zij mogen opgroeien tot blijde, gelovige christenen

Wij gedenken...

...Adriana Diverera Maria (Adrie) de Goede, zus, tante en oudtante.

Adrie werd op 9 maart 1957 in Oegstgeest geboren en overleed op 2 januari in Amersfoort. De afscheidsviering vond plaats op donderdag 9 januari in de Groene Kerk, waarna Adrie begraven is op het kerkhof bij de H. Willibrordkerk.

...John Prins, zoon en broer. John werd op 31 maart 1981 geboren en overleed op 13 januari. Hij is op zaterdag 18 januari begraven op het kerkhof bij de H. Willibrordkerk.

...Hermanus (Har) van der Westen, weduwnaar van Agatha van der Westen-van Schagen, (schoon)vader, opa en overgrootvader. Har werd geboren op 23 november 1929 en overleed op 18 januari. De afscheidsdienst werd gehouden op vrijdag 24 januari in de H. Willibrordkerk, waarna Har in besloten kring is begraven.

...Adriana Johanna Clazina Maria (Jane) Vasen-Uljee, weduwe van Johannes Jacobus Vasen, zus en tante. Jane werd op 28 februari 1942 in Voorschoten geboren en overleed op 19 januari in Leiden. Op verzoek van Jane is zij in besloten kring begraven bij haar man in het familiegraf op het kerkhof bij de H. Willibrordkerk.

Mogen deze lieve doden rusten in Gods licht en vrede.

Leuk: kom zingen in het Dameskoor of bij de Schola Cantorum!

Zingen is goed voor jong en oud! Maar, waar kun je nu nog zingen tegenwoordig?

Nou, bijvoorbeeld in Oegstgeest! Wij hebben in de H. Willibrordkerk namelijk enkele koren die om leden staan te springen.

Zoals het **Dameskoor**, dat wekelijks repeteert op vrijdagochtend van 10.00-12.00 uur. Zij zingen elke eerste zondag van de maand in de viering. Dit zijn voornamelijk traditionele en *licht klassieke* gezangen. Zoals bijvoorbeeld 'Lacrimosa' uit het Requiem van Mozart. Daarnaast zingt het Dameskoor bij uitvaarten. Wij zoeken dames van alle leeftijden uit alle stemgroepen die willen komen meezingen.

Ben je een man en wil je ook zingen, en ben je geïnteresseerd in Latijn? Dan is de **Schola Cantorum** misschien een idee! De Schola verdiept zich wekelijks op de woensdagavond van 19.30-21.30 uur in Gregoriaanse gezangen. Zij zingen elke derde zondag van de maand in de viering. Mannen van alle leeftijden en stemgroepen zijn welkom. Lid worden van de Schola zou ook een kleine stemtest kunnen omvatten. Laat je daar echter niet door afschrikken, het gaat allemaal gepaard met een goede sfeer en een heleboel plezier!

Uiteraard is er halverwege de repetities ook tijd voor een lekker kopje koffie met iets erbij en een praatje.

12,5 Jaar secretaresse Parochiebestuur

Donderdag 30 januari vierden we dat Désirée de Bruijn al weer 12,5 jaar secretaresse is van het bestuur van de Augustinusparochie. Daar hoorden natuurlijk bloemen en een cadeautje bij. Sinds een jaar heeft zij haar kantoor op het secretariaat van de parochiekern H. Willibrord in Oegstgeest. Dat maakt de lijnen kort met Charlotte van Steijn die de financiële administratie van de parochie verzorgt en met Pim Kouwenhoven, vicevoorzitter van het Parochiebestuur. We hopen dat je nog lang blijft Désirée!

Els van Leuken

Drs. Isa Berfelo is dirigente van zowel het Dameskoor als de Schola Cantorum. Zij heeft zang en muziekeducatie met koördirectie gestudeerd aan het Koninklijk Conservatorium.

Daarnaast is zij musicologe, afgestudeerd met een mastergraad aan de Universiteit van Amsterdam. Het aanleren van zuiverheid bij koren en zanggroepen is haar specialiteit.

Isa is het voor honderd procent eens met de Duitse componist Ludwig van Beethoven (1770-1827), die stelde: 'Een valse noot zingen is niet belangrijk, maar zingen zonder passie is onvergeeflijk'

Dit houdt in dat het plezier in het zingen voor haar belangrijker is. Aan de zuiverheid werken we immers in de repetities! De koren hebben het moeilijk. Door vergrijzing neemt het aantal koorzangers af, en nieuwe aanwas is moeilijk te bereiken. Als er geen nieuwe leden komen, zullen de koren niet verder kunnen voortbestaan. Met als gevolg dat alleen het Gemengd Koor overblijft en er voor de rest 'stille missen' zullen zijn.

Wil je een keer vrijblijvend proberen of het iets voor je is? Meld je dan aan, voor het Dameskoor bij Yvonne de Waal: y.dewaal@ziggo.nl of tel. 06 86 61 79 39 en voor de Schola bij Fred van Kleef: fredjvklf@kpnmail.nl of tel. 06 41 81 00 04

Els van Leuken



Foto Marianne Gerritsen

Voorjaar

Wij hopen dat wanneer deze Oke uitkomt, het voorjaar in aantocht is. De avonden wat langer, de temperatuur wat aangenamer. Wij verwonderen ons over kleine tekenen van hoop, de komst van een kleinkind, de inzet van een nieuwkomer, de trouw van een vriend of vriendin, tranen die loskomen, die ene die je altijd opvrolijkt, mensen die menselijk met elkaar optrekken, een hele winter lang.



40dagentijd: bezinning en verdieping

*Een mens te zijn op aarde
In deze wereldtijd,
dat is de dood aanvaarden,
de vrede en de strijd,
de dagen en de nachten,*

*de honger en de dorst,
de vragen en de angsten,
de kommer en de koorts.*

De veertigdagentijd is een voorbereidingstijd op het grote feest van Pasen. Oorspronkelijk – in de vroegchristelijke kerk – was het een periode waarin nieuwe gelovigen zich klaarmaakten voor hun doop op het Paasfeest. Later (Middeleeuwen) kwamen deze dagen in het teken te staan van boetedoening. Tegenwoordig is het vooral een tijd van bezinning en geestelijke verdieping. Het is een periode waarin we onszelf bewust

even stil zetten. Om na te denken over onze levensstijl: wat zouden we daarin willen veranderen? Veertig dagen geen vlees of geen alcohol, minder schermtijd en meer bewegen, meer de natuur in, daar iets van God ontdekken? Meer ruimte voor stilte? We proberen eerlijk te kijken naar onze zonden en verslavingen in ons leven en strekken ons uit naar vernieuwing, in ons leven en samenleven. We staan stil bij onze relatie met God, onze binnenkant. Hoe geven we die relatie vorm, hoe voeden we die?

Er zijn veel hulpmiddelen:

- wekelijks zijn er op woensdagavond de oecumenische avondgebeden (meer info pagina 10,11)
- Er is de veertigdagentijd kalender van Petrus op papier en online *Als nieuw! Heilig je leven* (zie onze site: www.pgoegstgeest.nl)
- Je kunt onderweg naar Pasen in 40 dagen met 40 bijbelteksten en 40 popsongs via 40dagenheiligeherrie.nl
- De jezuiten bieden een online retraite aan voor de 40dagentijd met als thema 'Hij is onder ons' Aanmelden: ignatians-bidden.org
- Alain Verheij biedt een mailing aan voor de 40dagentijd. Aanmelden via alainverheij.nl
- NBG heeft een Veertigdagentijdboekje: 40 dagen door het Lucas-evangelie Met dit boekje en de bijbehorende podcast sta je in de weken voor Pasen stil bij de oproep die Jezus in het Lucas-evangelie doet: 'met liefde omzien naar elkaar'.

Ga veertig dagen op weg met Jezus: luister naar de Bijbelteksten en ontdek met behulp van de vragen in dit boekje wat ze voor jou persoonlijk betekenen.

Zondagse vieringen 40dagentijd

Elke zondag heeft een eigen thema, passend bij het verhaal van de zondag. We beginnen de veertigdagentijd met het klassieke verhaal van Jezus in de woestijn. Veertig dagen en nachten is Jezus daar en wordt Hij door de duivel op de proef gesteld. Na deze tijd van beproeving begint iets nieuws: vervuld van Gods Geest gaat Jezus het evangelie verkondigen. We horen ook over de verheerlijking op de berg, waar Jezus verandert en waar Mozes en Elia aan Hem verschijnen. Op de derde zondag horen we over een vijgenboom die geen vruchten geeft, maar die een nieuwe kans krijgt. En in het verhaal van de verloren zoon ontdekken we dat mensen niet worden 'afgeschreven': mensen mogen en kunnen een nieuw begin maken. Ook horen we over oneerlijke oppassers in een wijngaard en over de intocht in Jeruzalem. Met Pasen horen we over de wonderlijke nieuwe dag waarop Maria en de anderen ontdekken dat Jezus leeft. God maakt een nieuw begin!

Kinderen en jeugd

Op **9 maart** (1e zondag 40dagentijd), **6 april** en **20 april** is er kindernevendienst. Op **13 april** maken we met kinderen Palmpasen stokken, altijd een mooi feest aan het begin van de week voor Pasen. We doen dat vanaf 10 uur in Willibrords

Erf en lopen rond 10.50 uur een klein rondje in de kerk. Voel je welkom. Op **20 april** vieren we samen Pasen.

Kerkopschoot

Op zaterdag **5 april** is er kerkopschoot voor kinderen van 0 tot en met 5 jaar. We vertellen het verhaal van Palmpasen. Kinderen mogen over jassen heenlopen, op een ezeltje zitten en ze krijgen om beurten een kroontje op. Met alle zintuigen en met je kind op schoot iets beleven van de koning op een ezeltje. Speels samen het verhaal ontdekken en na afloop thee met iets erbij. Vanaf 3 uur inloop in Willibrords Erf en rond kwart over drie beginnen we met het verhaal. Kom je ook?

Jeugddienst

Op **6 april** komt Tim Wildeman naar Oegstgeest voor een jeugddienst. De voorbereiding is op zondag 9 maart van 12 tot 13 uur, met een lekker broodje. Het thema is helemaal open, Tim ontdekt dat graag met jullie. Is het eigenlijk wel leuk om tiener te zijn? Hoe kun je jezelf leren kennen en vertrouwen en je eigen beste vriend zijn? Of kiezen jullie voor een heel andere vraag, iets als: wat kun je hebben aan geloof? We gaan lekker brainstormen.

Bijbelbabbels

Op **10, 17 en 24 maart**, maandagmiddag is er van 17 tot 17.45 uur weer bijbelbabbels voor tieners uit groep 7 en 8. We puzzelen en diepen een bijbels of kerkelijk thema uit. Er is heel veel interactie. Leuk als je erbij bent!

PASTORALE SECTIES

SECTIE ZUID-OOST

Predikant: ds. R. (Richtsje) Abma
Simon Vestdijklaan 14, 2343 KV Oegstgeest
Tel.: 06- 83 11 66 26
e-mail: richtsjeabma@gmail.com

SECTIE NOORD-WEST

Predikant: ds. R.C. (Rian) Veldman
Martinus Houttuynhof 73, 2341 PP Oegstgeest
tel.: 06 - 14 27 30 13,
e-mail: ds.r.veldman@pgoegstgeest.nl



Bloemschikkingen 40dagentijd

Onze schikkingscommissie gaat weer aan de slag. Dit keer met het thema 'Heilig je leven'. Leven in het licht van Gods koninkrijk vraagt niet om passief afwachten: we worden uitgedaagd om 'als nieuw' te leven en te onderscheiden waar het op aankomt. Jezus stelt ons op scherp: we worden opgeroepen om onze verantwoordelijkheid te nemen voor onze medemens, de schepping en de samenleving. Welke keuzes maken wij, welke omkeer heb jij, hebben wij, heeft de wereld nodig? En hoe blijven we in balans tussen de verantwoordelijkheid die wij hebben en het leven van genade?'

Basissymboliek: Een halve bolvorm staat symbool voor de aarde. Vanaf het begin van de veertigdagentijd (Aswoensdag) is het kruis aanwezig in de schikking. Het kruis is een directe verwijzing naar de genade van het geloof en naar de sterfelijkheid van de mens. In de periode die komt wordt het liggende kruis een staand kruis.

Wij gedenken

Er overleden naasten van gemeentelieden, echtgenoten, vaders en moeders. Wij vertrouwen onze dierbaren toe aan de vrede van God, en bidden om troost voor wie in rouw zijn. Ook denken we aan wie ziek zijn en voor wie voor hen mantelzorgen.

Ten slotte

*Aan het begin van deze dag kom ik tot U
Ik bid dat de komende dag niet alleen vervuld is van mijn gedachten en gepieker,
maar dat er ruimte zal zijn om door U
op andere gedachten te worden gebracht;
geef mijn leven God uw zegen
laat mij alert zijn op wat in stilte groeit
in mij en om mij heen, dankzij uw liefde.
Amen*
Graag tot ziens, op zondag of door de week!
Rian Veldman en Richtsje Abma



Latin Jazz Mass van Martin Völlinger

Heb je zin om mee te zingen bij de Latin Jazz Mass van Martin Völlinger? Je vindt de muziek ook op YouTube. Wij zingen delen uit deze Mass met een begeleidend ensemble van piano, slagwerk, bas en saxofoon.



Wij repeteren in Willibrords Erf op woensdagavond

14 mei, 19.00-21.00 uur

21 mei, 19.00-21.00 uur

28 juni, 19.00-21.00 uur

4 juni, 19.00-21.00 uur

Uitvoering: in de pinksterdienst van 8 juni om 10.00 uur in de Regenboogkerk, Oegstgeest

Voorrepetitie om 9.00 uur

Aanmelden: graag bij mij:

mariarosenmoller@gmail.com

Wij gedenken...

- | | |
|---------------------------------------|-------|
| 4 jan. mw. Albertina Bartholomea | |
| C. Mulder | 82 j. |
| 12 jan. mw. Geertruida Ultzen-Tuinhof | |
| de Moed | 88 j. |
| 15 jan. mw. Annelies van Leeuwen | 78 j. |
| 15 jan. mw. Johanna Cornelia Sira- | |
| Mühlbauer | 92 j. |
| 29 jan. mw. Johanna van Overeem- | |
| de Ruijter (Joke) | 89 j. |

*Zie voor de gedachtenis:
www.pgoegstgeest.nl*

Wilt u het 'in memoriam' graag op papier ontvangen, neem dan contact op met de scribe van de Kerkenraad, en zij zorgt dat u de tekst via de post krijgt toegestuurd.

PROTESTANTSE GEMEENTE OEGSTGEEST

Kerkenraad: Voorzitter: dhr. H. (Hans) Hogerzeil, voorzitterkr@pgoegstgeest.nl
Scriba: mw. M. (Maureen) van den Brink, tel. 06 - 23 12 35 37, scribapgo@pgoegstgeest.nl
corr. adres: zie kerkelijk bureau
Bankrekeningnummers Prot. Gem. Oegstgeest:
NL17 INGB 0002 3412 94: PGO
NL94 INGB 0005 5235 45: Zending
NL87 INGB 0000 3734 56: Diaconie
NL96 INGB 0002 4050 56: WereldDiaconaat

KERKELIJK BUREAU

Haarlemmerstraatweg 6, 2343 LB Oegstgeest
Telefoon ma t/m vr van 9-17 uur: 06 -15 21 66 50
e-mail: kerkelijkbureau@pgoegstgeest.nl
Geopend op dinsdag en donderdag van 10-12 uur, verder op afspraak.

Ledenadministratie

Email: ledenadministratie@pgoegstgeest.nl
Administratie, reserveringen en andere zaken via het kerkelijk bureau

GEBOUWEN

Regenboogkerk:
Mauritslaan 12,
2341 EM Oegstgeest

Groene Kerk:
Haarlemmerstraatweg 6,
2343 LB Oegstgeest

Willibrords Erf:
Haarlemmerstraatweg 6,
2343 LB Oegstgeest

www.pgoegstgeest.nl



Bericht van de cantrix van de PGO

Na al het mooie zingen tijdens de kersttijd (ik kijk nu al uit naar volgend jaar!) hebben we met onze projectcantorij gezongen in de diensten van 26 januari en 16 februari. Het waren mooie vieringen, vol zang met zowel vreugdevolle alsook meditatieve momenten. Langzaam groeien we als groep steeds meer naar elkaar toe, ook al wisselt de samenstelling per dienst. Samen zingen draagt immers bij aan verdieping van zowel je geloof als de gemeenschap.

Je kunt je aanmelden voor één of meerdere diensten om mee te zingen. Aanmelding graag bij mij: mariarosenmoller@gmail.com
Onze repetities vinden elke woensdagavond plaats van 19.00-20.30 uur in Willibrords Erf, en de sfeer is altijd gezellig. Voel je vrij om aan te sluiten! Als zangpedagoog help ik graag bij het vinden van de juiste stemligging of de beste plek om te zitten, laat het gerust weten als je daar behoefte aan hebt.

Voor de oecumenische avonddienst op Aswoensdag (5 maart) in de Groene Kerk hebben we onze broeders en zusters van de parochie uitgenodigd om met ons mee te zingen. Het volledige repetitieschema staat op de website van de PGO. Tot Pasen repeteren we elke woensdagavond. De eerstvolgende diensten waarin we zingen na 5 maart zijn op 30 maart en op paasochtend, 20 april.

Maria Rosenmøller



Kom en deel!

Op drie woensdagen van de veertigdagentijd zullen er eenvoudige maaltijden worden georganiseerd, onder de noemer 'Samen aan Tafel'. Wij komen dan bijeen voor een kopje zelfgemaakte soep en stokbrood, en worden geïnformeerd over een organisatie die hulp verleent aan mensen die het nodig hebben, dichtbij of ver weg.

Woensdag 12 maart

De jaarlijkse Vastenactiecampaagne staat dit jaar in het teken van 'Schoner koken in de buitenwijken, Oeganda'. Daar heeft een groep vrouwen ontdekt hoe ze van gft-afval briketten kunnen maken om kookvuren mee te branden. Daarmee sparen ze het kostbare oerwoud, beperken de uitstoot van schadelijke stoffen, verminderen zwerfafval op straat en besparen zij dagelijks veel geld. Tevens kunnen zij extra inkomsten verdienen door deze briketten te koop aan te bieden. Hierdoor houden ze meer geld over voor hun levensbehoeften. Een ogenschijnlijk eenvoudige oplossing met grote impact!



De sprekers vertellen enthousiast over hun werk en de uitdagingen waar zij voor staan, en dat biedt inzicht in hoe hulp het beste geboden kan worden. Tijdens deze maaltijden staat het delen centraal: in het samenzijn en het gesprek met elkaar, in het delen van de

Hoe de vrouwen in Kasese te helpen?

RUGLI, de lokale partner van Vastenactie wil veel meer vrouwen betrekken bij dit brikettenproject. Hiervoor moet de productiecapaciteit worden uitgebreid, onder andere met extra persen om de briketten te maken, maar ook klein materiaal als grote mengbakken, persoonlijke beschermingsmiddelen en jerrycans.

Tijdens deze *Samen aan Tafel* ontvangt u van Kees Heijkooop meer informatie over deze vastenactiecampaagne.
Organisatie: parochie H. Augustinus



maaltijd, maar ook in het delen van onze gaven. De maaltijden zijn sober, en dat is bedoeld om iets over te houden en dat in te zamelen voor de organisatie waarover wij worden geïnformeerd. Na de maaltijd gaan mandjes rond waarin u een contante bijdrage kunt geven. Het is ook mogelijk ter plaatse via een QR-code uw bijdrage

Woensdag 26 maart

Kerk in Actie heeft verschillende projecten lopen in Indonesië. Ze zijn samen te brengen onder het motto 'Samen in actie voor Indonesië'. In het kader van Werelddiaconaat en Zending heeft de diaconie van de Protestantse Gemeente Oegstgeest besloten dit project in 2025 en 2026 te ondersteunen. De thema's zijn: 'Interreligieus samenwerken aan gerechtigheid en duurzaamheid' en 'Een betere toekomst voor vrouwen en straatkinderen'. Speerpunten zijn: stoppen van mensenhandel en uitbuiting, voorlichting over veilige migratie, helpen van slachtoffers van mensenhandel, opleidingen bieden aan vrouwen die niet (goed) kunnen lezen en schrijven, boeren ondersteunen in nieuwe vormen van landbouw en straatkinderen ondersteunen om een betere toekomst op te bouwen. Ds. Judith van den Berg, diaconaal predikant van het Diaconaal Centrum de Bakkerij Leiden zal op deze avond ons hier meer over vertellen. Zij heeft ook een periode gewerkt in Indonesië.

Organisatie: Protestantse Gemeente Oegstgeest

te geven. Kom, deel en geniet van het samenzijn!

Alle maaltijden worden gehouden in Willibrords Erf. Inloop vanaf 17.45 uur, eindtijd rond 19.15 uur, zodat u desgewenst kunt deelnemen aan het avondgebed/vesper in de Groene Kerk.

Graag aanmelden via www.pgoegstgeest.nl

Woensdag 9 april

Tijdens deze laatste Samen aan Tafel in de veertigdagentijd staat de Stichting Wycliffe Bijbelvertalers centraal. Jetze Tjalma vertelt over het leven en de ervaringen van Joan en Esther Baart (en hun kinderen) bij hun werk voor Wycliffe Bijbelvertalers. De stichting heeft als doel dat ieder mens op deze wereld toegang krijgt tot de bijbel, Gods Woord, in zijn eigen taal. Dankzij gebed en giften is de stichting wereldwijd betrokken bij ongeveer 80 projecten. Zij helpen lokale kerken waarbij lokale teams het vertaalwerk doen en die zo nodig ondersteund worden met Veldwerkers van Wycliffe Bijbelvertalers. Het resultaat: 'Een begrijpelijke bijbel die wordt gebruikt in het dagelijks leven'. Doordat de bijbel ter plekke wordt vertaald zie je ook dat de bijbel intensief wordt gebruikt en mensen zo God en Jezus (beter) leren kennen. Naast vertalen is Wycliffe Bijbelvertalers ook gericht op taalkundig onderzoek, alfabetisering en moedertaalonderwijs.
Organisatie: Lichthuis - Nederlands Gereformeerde Kerk Oegstgeest



Avondgebeden

Over enkele dagen, op 5 maart, is het Aswoensdag, het begin van de veertigdagentijd. In deze periode van bezinning en inkeer zijn er ook dit jaar op woensdag Avondgebeden in de Groene- of Willibrordkerk. Wij ontmoeten elkaar in stilte en gebed, in zang en muziek en in het luisteren naar de bijbel op de **woensdagen 12 maart t/m 16 april van 19.30-20.00 uur**. Je bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn: meevieren, meebidden en meezingen in verbondenheid met elkaar en met de Eeuwige.

Het thema van dit jaar is 'Het leven wint!'. Wij sluiten hiermee aan bij een project van het Nederlands Bijbelgenootschap, waarin de tuin een belangrijke plek of een veelzeggend beeld is. Symbool voor leven, maar ook voor dood. Symbool voor vrede en harmonie, maar ook een plek waar veel misgegaan is. Maar uiteindelijk wint het leven.

De Avondgebeden zijn oecumenisch van opzet: een samenwerking van de PGO, de RK parochie en Lichthuis NGK. Voorgangers en vrijwilligers van de verschillende kerken werken mee. Wil jij ook een keer meedoen, bijvoorbeeld door kaarsen aan te steken, of een lezing of gebed uit te spreken? Neem dan contact op met Mart Binnendijk of Netty Moolenaar. De voorbereidingscommissie:

ds. Rian Veldman (PGO),
Marion Kuiper (Lichthuis NGK),
Elisabeth Piret (RK),
Mart Binnendijk 06-46 09 37 21(PGO) en
Netty Moolenaar 06-44 98 05 29 (PGO)

Keer om

Bij de voltooiing van een schilderij zet ik het doek regelmatig even ondersteboven op de schilders-ezel. Vanuit een ander perspectief kijken helpt. Opeens vallen oneffenheden op waar ze eerst in een 'blinde vlek' zaten. God zette alles op zijn kop toen Hij het voor-



Het voorhangsel scheurde, Janne-Marie Schouten

Verbond steeds bedekt met bloed van een dier. Alsof God niet naar de mens kon kijken zonder het filter van bloed. Alsof vanuit de hemel een sluier van bloed nodig was om de zonde te bedekken. Na Jezus' offer was dat niet meer nodig, volbracht. Jezus' dood keerde alles om. Vanuit de hemel keerde God zich niet om, sterker nog, Hij kwam juist dichterbij. Zijn boodschap klinkt luider dan ooit: *Keer om en kom in Mijn Licht, hou je ogen niet dicht, Keer om en Kom in Mijn Licht, dan zie je hoe lief ik jou heb. Ik heb het voor jou volbracht.*

Thera de Vries-Noordhuis

Gods perspectief

Gods perspectief is vaak zo anders dan dat van ons. Vaak staan we in de schaduw en zien we het duister. God zegt dan: "Keer om". Hij wijst ons naar het Licht. Hijzelf is het Licht. Hoe vaak dolen we niet in het duister, zonder perspectief en zien we alleen de oneffenheden in ons leven.

Het voorhangsel scheurt

Tijdens het schilderen gaat laag over laag en de oneffenheden of 'foutjes' poets ik weg terwijl ik het doek draai en weer positioneer op de ezel. Ik geloof dat God de foutjes in ons leven bedekt met hemelse verf; het bloed van Zijn Zoon. Tot het moment dat het voorhangsel in de tempel scheurde was het gouden verzoendeksel op de ark van het

de hemel keerde God zich niet om, sterker nog, Hij kwam juist dichterbij. Zijn boodschap klinkt luider dan ooit: *Keer om en kom in Mijn Licht, hou je ogen niet dicht, Keer om en Kom in Mijn Licht, dan zie je hoe lief ik jou heb. Ik heb het voor jou volbracht.*

Uit de Kerkenraad

We zijn heel dankbaar dat Marieke van Dijk-Hellinga per 1 april het ambt van ouderling pastoraat wil aanvaarden.

Pauline Bos-van der Wel, scriba

Eskolkamp

In het laatste weekend van januari beleefden de kinderen/tieners van Eskol (groep 8 en klas 1) in de Rehobothkerk een geweldig kamp met allerlei spelen en uitdagingen. Op zondag bereidden ze in groepjes een 'kerkdienst' voor, waarbij ook de creatieve opstelling, die er nog van de gebedsavond in die 'Week van gebed' was, werd gebruikt. Behalve aan het smeden van vriendschappen werd zo ook aan de opbouw van het geloof en de band met God bijgedragen.

Geertjo van Dijk

Vertaal-app Kefas in onze diensten

Omdat steeds meer mensen in de kerk komen die het Nederlands (nog) niet goed machtig zijn, zijn we met een proef gestart met een vertaalapp, Kefas. Vanaf de laptop stuurt iemand de teksten van bijvoorbeeld votum en groet, het kindermoment, de liedteksten en de preek naar Kefas. De deelnemende kerkangere ontvangen vervolgens via een kanaal op Telegram direct deze teksten in hun eigen taal op hun smartphone. Zo kunnen ze meelesen en meeleven met wat er wordt gezegd en gezongen. Soms gebruiken mensen de vertaling als een vorm van ondertiteling wanneer ze al redelijk Nederlands verstaan, maar de vertaling geeft dan net wat extra houvast. De talen die we tot nog toe hebben gebruikt zijn Farsi, Arabisch, Oekraïens en Engels. We ontdekten dat zelfs in Kyiv werd meegekeken door iemand!

Dit is een mooie vorm van gastvrijheid en omzien naar elkaar. Antoine Houben

Uit de gemeente

Op 17 januari overleed Neeltje van Zijp-van Duijn op de leeftijd van 85 jaar. De dankdienst en begrafenis waren in Katwijk op 22 januari.

Jan Johan Vonk overleed op 30 januari op de leeftijd van 93 jaar. Zijn leven en geloof werden herdacht in de Groene Kerk op 7 februari, waarna hij op het kerkhof daar is begraven.

Op 9 februari is Luuk (Jan-Jeroen) gedoopt, zoon van Raoul en Margit van den Hout-Teekens. Daarbij deed Margit belijdenis.

Eke de Gier-van der Jagt

Scriba Pauline Bos-van der Wel
e-mail: scriba@ngkoegstgeest.nl
Contactadressen kolommen: Thera de Vries-Noordhuis, thera_noordhuis@hotmail.com en Eke de Gier-van der Jagt, gierennest.eke@kpnplanet.nl
Zie ook: facebook.com/ngkoegstgeest

Kunnen we voor je bidden?

Als christenen zijn we gewend te bidden voor zaken die ons bezig houden. Voor onszelf en voor onze naasten dichtbij en ver weg. We leggen onze zorgen voor aan God, omdat we geloven dat Hij ons hoort en ons wil steunen in onze moeiten. Driemaal per maand komt een groepje samen om te bidden in de Rehobothkerk aan de Lijtweg 1. We willen daarbij ook graag bidden voor dingen die de inwoners van Oegstgeest bezig houden. Ook als zij niet bij ons in de kerk komen.

Is er iets waarvan je graag wil dat wij ervoor bidden, dan kun je een briefje in de speciale 'gebedsbrievensbus' doen die bij de Rehobothkerk aan de Lijtweg 1 hangt. Je naam hoeft er niet bij. Bij de eerstvolgende gelegenheid nemen we je verzoek dan mee in ons gebed. We gaan daar strikt vertrouwelijk mee om. Na het bidden worden de ingediende briefjes vernietigd. Gebedspunten indienen per mail kan ook: gebedsbrievensbus@ngkoegstgeest.nl

Mocht je persoonlijk contact willen met iemand van de kerk dan kun je dat op je briefje of in je mailtje vermelden. Zet in dat geval wel je gegevens erbij zodat we je daarvoor kunnen benaderen.

Op zondag komen we samen om elkaar en God zelf te ontmoeten. Dat doen we in de aula van het Teylingen College Duinzigt, Wijtenbachweg 23, 2341VX Oegstgeest. De kerkdienst begint om 10.00 en de deuren zijn al om 9.30 open. Er is een crèche en er zijn kinderclubs voor kinderen van 1 tot 12 jaar. De diensten duren doorgaans ca. 1 uur en voor de begeleiding van de samenhang spelen de muzikanten verschillende instrumenten. Kom gerust eens langs om de sfeer te proeven. Antoine Houben



Boekbespreking

Een Nazaret-manifest

Samuel Wells

In zijn *Nazaret-manifest* houdt Samuel Wells, theoloog, predikant, een pleidooi voor 'zijn' met de ander, voor 'zijn' met God. 'Zijn voor' de ander lijkt vaak op de voortgrond te staan.

In dit zorgvuldig vormgegeven manifest, waarin Samuel Wells de moeite neemt om zijn gedachten en uitgangspunten grondig uit te leggen, geeft hij aansprekende voorbeelden van hoe wij geneigd zijn anderen bij te staan. Waarbij we ons de vraag zouden kunnen stellen: Wie staat wie nu eigenlijk bij? Wie heeft er eigenlijk iets te leren, of te begrijpen? Ben ik dat, of is dat diegene die ik als hulpbehoevend beschouw?

In de ontmoeting met de noodlijdende ander zijn we geneigd tot helpen. Tot werken voor, of zijn voor.

We zoeken naar onderdak voor de dak- of thuisloze, we regelen voedsel- of medische hulp, doneren aan goede doelen, of beginnen zelf een organisatie om hulp te realiseren. Maar is die zogenaamde noodlijdende ander daarbij gebaat? Is dit wenselijk? Wil deze ander wel geholpen worden? Zou je zelf de gene kunnen zijn die iets te leren of te ervaren heeft? Durven we ook gewoon naast de ander te gaan zitten? Zou deze mens ons iets kunnen leren? Kunnen we ons beeld van hoe redding eruit dient te zien loslaten? En kunnen we loslaten waar we vooral zelf vaak bang voor zijn? Onze sterfelijkheid. Is isolement niet een veel groter probleem?

Zijn met gaat uit van ontmoeten en biedt de gelegenheid in dialoog te ontdekken waar een ontmoeting toe kan leiden. Evenals God met ons wil zijn en hier altijd trouw aan is gebleven. God reist met ons mee en liet Jezus komen om samen met ons op aarde te zijn. Dit kostte Hem zijn leven, een offer dat Hij volgens Wells niet bracht om ons te bevrijden van de zonde. De komst van Jezus zou een gevolg zijn van Gods verlangen om met



ons te zijn. Zoals Hij beloofde bij het sluiten van het verbond met het volk Israël.

In het onderzoeken van de gebieden van zorg en welzijn blijken ook *helpen van en werken voor* nodig, maar dan wel in een context waar het vermogen en de wijsheid van diegene voor wie je van betekenis wilt zijn betrokken worden. *Zijn met* is voor Wells, naast gelijkwaardig in contact zijn, vooral ook een mogelijkheid te genieten van dit ontmoeten. Als je met de ander bent kan er wederzijds vertrouwen en respect ontstaan. Het ontmoeten van, het *zijn met* God ontstaat als we aandachtig leven en we ons met die wellicht zo vreemde andere ander leren verhouden. Bewegen en belijden buiten de bekende vertrouwde bubbel.

Over de titel

Er wordt in de bijbel niet zo veel verteld over de ongeveer dertig jaar die Jezus in Nazaret doorbracht. Het grootste deel van Zijn leven op aarde. Wells beschrijft deze jaren als het 'gewoon' leven met, samen zijn met andere mensen. Onopvallend wellicht voor ons, maar daar groeide Hij op, bestudeerde de Thora, en bracht Hij zijn boodschap van het Koninkrijk van God.

Met dit manifest publiceerde Wells een bijzonder document dat enorm van dienst kan zijn in de keuzes die wij maken in hoe wij ons tot elkaar verhouden.

Lilian Hoogendoorn

Een Nazaret-manifest, Samuel Wells, uit: Buiten en Schipperheijn, 2020, ISBN 9789051945690

Nederlandse Gereformeerde Kerk Oegstgeest

Samenkomsten: Duinzigtcollege, Wijtenbachweg 23.
Predikant: ds. P. (Pieter) Kleingeld, Oude Rijnsburgerweg 54, 2342 BC Oegstgeest, tel.: 06 42 87 38 60, e-mail: pieterkleingeld@pm.me
Predikant: ds. A. Bosma,

e-mail: alexanderbosma95@gmail.com
tel.: 06 57 58 98 17
Pastoraal werker: Alice Siepeling, e-mail: alicesie@xs4all.nl, tel. 06 10 89 96 22
Voorzitter kerkenraad: Wouter Pieper, e-mail: voorzitter@ngkoegstgeest.nl, tel. 06 - 41 81 74 04

www.ngkoegstgeest.nl

Diensten en vieringen

Protestantse Gemeente te Oegstgeest

Alle vieringen zijn ook op afstand te volgen via Kerkdienstgemist.nl

GROENE OF WILLIBRORDKERK

Elke dinsdag **8.30** Dagwacht
Elke donderdag is de kerk van **16-17 uur** open voor bezoek of om een kaarsje te branden.

zo 02 mrt 10.00 ds. G.J. de Bruin
wo 05 mrt 19.30 **Aswoensdagviering**
ds. R.C. Veldman en diaken P. Winnubst
zo 09 mrt 10.00 ds. R.C. Veldman
wo 12 mrt 17.45 **Samen aan Tafel RK**
19.30 *Avondgebed RvK*
zo 16 mrt 10.00 ds. R. Abma
wo 19 mrt 19.30 *Avondgebed RvK*
zo 23 mrt 10.00 ds. R. Abma
wo 26 mrt 17.45 **Samen aan Tafel PGO**
19.30 *Avondgebed RvK*
zo 30 mrt 10.00 ds. R.C. Veldman,
Maaltijd van de Heer
wo 02 apr 19.30 *Avondgebed RvK*
zo 06 apr 10.00 Tim Wildeman, **Jeugddienst**
wo 09 apr 17.45 **Samen aan Tafel Lichthuis**
19.30 *Avondgebed RvK*
zo 13 apr 10.00 **Palmpasen**
ds. R.C. Veldman
15.00 Markus Passion
wo 16 apr 19.30 *Avondgebed RvK*
do 17 apr 19.30 **Witte Donderdag**
ds. R. Abma
vr 18 apr 19.30 **Goede Vrijdag**
ds. R.C. Veldman
za 19 apr 22.00 **Stille Zaterdag**
ds. R.C. Veldman
zo 20 apr 06.30 **Pasen**, vroege Paasjubel
09.45 Paasjubel
10.00 ds. R. Abma

Autodienst

zo 02 mrt Ed Noordijk 517 10 36
zo 09 mrt René Kammenga 06-22 19 81 22
zo 16 mrt Hanneke en Lex Huisman 06-22 05 59 64
zo 23 mrt Tim Reedijk 06-49 85 43 43
zo 30 mrt Jan Bos 06-13 63 73 44
zo 06 apr Conneke Mulder 517 68 56
zo 13 apr Tim Reedijk 06-49 85 43 43
zo 20 apr Jochem Taal 06-25 38 47 39

Inzameladressen voor de Voedselbank

Inzameladressen Voedselbank Leiden/ Katwijk met tijdstippen en plaatsen

■ Protestantse Gemeente Oegstgeest:
Inzameling elke laatste zondag van de maand in de Groene Kerk, voor en na de dienst, 9.45 - 11.30 u.

DUINZIGTCOLLEGE

Nederlands Gereformeerde Kerk Oegstgeest

Voor actuele informatie:

www.ngkoegstgeest.nl

Via deze website kan meegekeken worden.

zo 02 mrt 10.00 ds. Pieter Kleingeld,
Heilig Avondmaal
zo 09 mrt 10.00 ds. Alexander Bosma
zo 16 mrt 10.00 Alice Siepeling
zo 23 mrt 10.00 ds. Pieter Kleingeld,
zo 30 mrt 10.00 ds. Maarten Boersema
zo 06 apr 10.00 ds. Alexander Bosma,
Heilig Avondmaal
zo 13 apr 10.00 ds. Pieter Kleingeld
do 17 apr 19.30 **Witte Donderdag,**
Heilig Avondmaal
ds. Pieter Kleingeld
vr 18 apr 19.30 **Goede Vrijdag**
ds. Pieter Kleingeld
za 19 apr 19.30 **Stille Zaterdag,**
Alice Siepeling
zo 20 apr 10.00 **Pasen,**
ds. Alexander Bosma

Arabischtalige diensten

Steeds de eerste en derde zondag van de maand, met Nederlandse vertaling
Tijd/locatie: 14.00 uur, Rehobothkerk
Voorganger: ds. P. Kleingeld

R.K. PAROCHIE H. AUGUSTINUS PAROCHIEKERN H. WILLIBRORD

Zie www.parcchie-augustinus.nl voor de actuele livestream.

Voor een **biechtgesprek** kunt u telefonisch contact opnemen met pastoor Franken: 071 889 5938.

Voor vervoer naar de kerk kunt u contact opnemen met mw. Gabriëlle Walter: 071 517 3287.

8e zondag door het jaar

za 01 mrt 19.00 **Viering in Wassenaar**
zo 02 mrt 11.00 Eucharistie, mgr. A. van Luyn sdb/ diaken P. Winnubst, Dameskoor

■ Ned. Geref. Kerk, Teylingencollege, locatie Duinzigt, Wijtenbachweg 23
1^e zondag van de maand, 11.00 - 11.45 u.

■ R.K.-parochie H. Augustinus, parochiekern H. Willibrord, Rhijngeesterstraatweg 35
1^e zondag van de maand, 10.30 - 11.00 u.

wo 05 mrt 19.30 **Aswoensdagviering**,
Groene Kerk
ds. R.C. Veldman en diaken P. Winnubst

1^e zondag van de veertigdagentijd

za 08 mrt 19.00 **Viering in Wassenaar**
zo 09 mrt 11.00 Eucharistie,
pastor K. van Vliet,
Gemengd koor
Voorstellen Eerste Communianten
wo 12 mrt 17.45 **Samen aan Tafel RK**,
Willibrords Erf
19.30 *Avondgebed RvK*
Groene Kerk

2e zondag van de veertigdagentijd

za 15 mrt 19.00 **Viering in Wassenaar**
zo 16 mrt 11.00 Eucharistie, pastoor
R. Franken, pastoraal werker
S. Zuidersma, Schola
wo 19 mrt 19.30 *Avondgebed RvK*
Groene Kerk

3e zondag van de veertigdagentijd

za 22 mrt 19.00 **Viering in Wassenaar**
zo 23 mrt 11.00 Eucharistie, **Gezinscatechese**
pastoor, R. Franken, pastoraal
werker S. Zuidersma,
Dameskoor
wo 26 mrt 17.45 **Samen aan Tafel PGO**,
Willibrords Erf
19.30 *Avondgebed RvK*
Groene Kerk

4e zondag van de veertigdagentijd, Laetare

za 29 mrt 19.00 **Viering in Wassenaar**
zo 30 mrt 11.00 Eucharistie, mgr. A. van Luyn
sdb/ diaken P. Winnubst,
ad hoc koor
wo 02 apr 19.30 *Avondgebed RvK*
Groene Kerk

5e zondag van de veertigdagentijd

za 05 apr 19.00 **Viering in Wassenaar**
zo 06 apr 11.00 Eucharistie,
pastoor R. Franken,
Dameskoor
wo 09 apr 17.45 **Samen aan Tafel Lichthuis**,
Willibrords Erf
19.30 *Avondgebed RvK*
Groene Kerk

Palmzondag, Goede Week

za 12 apr 19.00 **Viering in Wassenaar**
zo 13 apr 11.00 Eucharistie, mgr. A. van Luyn
sdb/ diaken P. Winnubst,
Gemengd koor
wo 16 apr 19.30 *Avondgebed RvK*
Groene Kerk
do 17 apr 19.00 **Witte Donderdag**
Eucharistie,
pastor K. van Vliet,
ad hoc koor

vr 18 apr 15.00 **Goede Vrijdag**, Kruisweg,
diaken P. Winnubst
19.00 Kruishulde, Eucharistie
mgr. A. van Luyn sdb/
diaken P. Winnubst,
Gemengd koor

Pasen

za 19 apr 21.00 **Paaswake**, Eucharistie,
pastor K. van Vliet,
Dameskoor
zo 20 apr 11.00 **Eerste Paasdag**, Eucharistie,
mgr. A. van Luyn sdb/diaken
P. Winnubst, Schola
ma 21 apr 11.00 **Viering in Voorschoten**

VAN WIJKERSLOOTH EN RUSTENBORCH

De vieringen zijn op vrijdagochtend in de Grote Zaal.

Iedereen is in alle vieringen welkom! U kunt zich als vrijwilliger melden via 06 2894 8089 of judith.vandervis@marente.nl (di. en do.) of via 06-12 20 91 91 of christa.vandersman@marente.nl (di.).

vr 07 mrt 11.00 RK, pastoor Sjoerd Zuidersma
vr 21 mrt 11.00 PKN, ds. Niek Smit
vr 04 apr 11.00 RK, pastoor Sjoerd Zuidersma
vr 18 apr 11.00 **Goede Vrijdag**
PKN, ds. Pieter van der Ende

ZIEKENHUIS ALRIJNE LEIDEN

zo 02 mrt 10.15 pastor Zeegert de Graaf
zo 16 mrt 10.15 ds. Elke Herlaar
zo 30 mrt 10.15 pastor Astrid de Haas
zo 13 apr 10.15 pastor Bert van Doorn

PAULUSKERK, VOLLE EVANGELIEGEMEENTE

Zondagsdienst 11.00 Arnold & Hind Verduijn

REGENBOOGKERK, ADVENTKERK

Zaterdag 10.00 Bijbelstudie;
11.00 Eredienst

DORPSCENTRUM, St. Evangelische Gemeenschap

zo 02 mrt 10.00 J. Schep, Gorinchem
zo 09 mrt 10.00 P. v.d. Lugt, Naaldwijk
zo 16 mrt 10.00 D. van Wijck, Waddinxveen
zo 23 mrt 10.00 R. Speelman, Almere
zo 30 mrt 10.00 D. Wolbers, Franeker
zo 06 apr 10.00 Th. Niemeijer, Losser
zo 13 apr 10.00 J. Nugter, Valkenburg ZH
vr 18 apr 19.00 **Goede Vrijdag,**
Heilig Avondmaal
P. Stolk, HI-Ambacht
zo 20 apr 10.00 **Eerste Paasdag**
H. Koehorst, Mijdrecht

voor de periode van 1 maart tot en met 25 april 2025

Varia-agenda

Verdiepingsavond: De unieke kansen die de 40dagentijd en de Paaswake ons bieden

De 40dagentijd behoort tot de christelijke traditie, tot wat de kerken willen doorgeven. De veertigdagentijd is een bijzonder geschikte periode om als Kerk en persoonlijk te werken aan je innerlijk leven, je gebedsleven, je band met God, je deel uitmaken van Gods Kerk. De veertigdagentijd biedt zo een unieke kans tot verstillings in onze hectische samenleving.

We willen tevens ingaan op de liturgie van de drie 'Heilige Dagen' en met name op de achtergronden en de beleving van de Paaswake.

Info: zie kader Activiteiten Raad van Kerken

Samen The Passion kijken

Het Zeeuwse Terneuzen is dit jaar de gaststad voor de vijftiende editie van *The Passion*, op



Witte Donderdag 17 april. Van harte welkom om deze editie met elkaar te kijken en te beleven in Willibrords Erf, om 20.30 uur, na de viering in de Groene Kerk, frisdrank, koffie en thee staan klaar.

Ds. Rian Veldman



Taizéreis

Vanuit Oegstgeest gaan we van 20 tot 27 juli naar Taizé. Het is voor mensen tussen de 18 en 35. Een week bidden, bijbelstudie en plezier maken met heel veel andere jongeren. Dus als je examen doet, of verder leert of werkt en je hebt zin om mee te gaan, no- teer de week. We organiseren het vanuit verschillende kerken met Maartje de Heij (NGK), Richtsje Abma (PGO) en Sjoerd Zuidersma (RK).

Op weg naar Pasen

Middagbijeekoms voor senioren op donderdag 10 april 16.00-17.30 uur. In Willibrords Erf. We beginnen met koffie/thee met iets lekkers. Gedachten bij Pasen door middel van muziek, een lied of een gedicht. Daarna een drankje en tijd om elkaar te ontmoeten. Aanmelden tot 3 april bij Wil Kwestro 06-30 83 65 09 of johanwil.kwestro@casema.nl

Anna Louwerse

Activiteiten Raad van Kerken

Spirituele meesters v.a. 10-3 Plaats: Pastorie H. Willibrordkerk (ingang achterom)
Gesprek over de mystici Hadewich, Jan van Ruusbroec (7-4) en Beatrijs van Nazareth (19-5).
Tijd: 20.00-21.45 uur
Plaats: Pastorie H. Willibrordkerk (ingang achterom)
Inleider: pastoor Kees van Vliet
Opgave: ctm.van.vliet@planet.nl

Psalmen met Cappella pro Cantibus, concert 30-3 o.l.v. Ilia Belianko

Meer info: zie het artikel op pagina 16

Op weg naar Pasen 10-4

Voor senioren: gedachten bij Pasen d.m.v. muziek, een lied of gedicht

Doorgeven van de paastraditie 26-3 Meer info: zie het artikel op deze pagina
De 40-dagentijd en de drie 'Heilige Dagen'

Voor meer info zie elders in dit blad, het jaarprogramma (het Groene Boekje), en www.raadvankerkenoegstgeest.nl



Markus Passion van Reinhard Keiser in de Groene Kerk

Op **zondag 13 april om 15.00 uur** vindt in de Groene Kerk in Oegstgeest een bijzondere dienst plaats, waarin de Markus Passion van Reinhard Keiser (1674-1739), een tijdgenoot van Bach, wordt uitgevoerd. Voorganger in deze dienst is ds. Rian Veldman.

De Markus Passion vertelt het aangrijpende verhaal van Jezus' lijden en kruisiging. Dit werk kan worden gezien als een com-



pacte versie van de Matthäus Passion, met vertrouwde koralen, ontroerende aria's en verrassende koorstukken, verbonden door de vertelling van de evangelist.

De muzikale leiding is in handen van Maria Rosenmöller, met medewerking van onze organist Maciej Wiercholowski, het solistenensemble van de PGO en Orkest Polyphonia. De uitvoering duurt anderhalf uur en er is geen pauze.

De toegang is vrij, maar bij de uitgang is er gelegenheid om een vrijwillige bijdrage te geven. **Ds. Rian Veldman**

Nathan de Wijze, zondag 16 maart

Welk geloof heeft het bij het rechte eind? Welke gelovige heeft de waarheid in pacht? Nathan, een wijze, Joodse man ten tijde van de kruistochten, zoekt naar een antwoord. Hij vindt dat in de parabel van de drie ringen. Een vader bezit een kostbare ring met een wonderlijke werking. Aan welk van zijn drie zonen zal hij de ring schenken? Dit is het centrale thema van het toneelstuk, dat Gotthold Ephraim Lessing schreef in de zeventiende eeuw. Als zijn artikelen over tolerantie en godsdienstvrijheid verboden worden,

besluit hij er een toneelstuk over te schrijven. Het werd een klassieker in het Duitse theater. Verhalenverteller **Kees Posthumus** en multi-muzikant **Henk van Glabbeek** op Oosterse instrumenten brengen met hun actuele versie van het oude toneelstuk een verhaal over verbinding, tolerantie en humaniteit. Met een knipoog naar de moderne tijd. Met prachtige, meditatieve Oosterse muziek. Met verrassende plotwendingen en een on-



verwachte ontknoping.

Locatie/tijd: Regenboogkerk, 15.00 uur
Entree: € 10

Info: ds. Niek Smit, 06 57 22 98 96 of dr. Chris de Jonge, 071-364 55 07

Kloosterweekend in Liobaklooster

Leeft er in jou een verlangen naar verdieping van je geloofsleven? Even weg uit de hectiek of de tredmolen van alle dag, tijd nemen voor zelfreflectie, stil staan bij je zoektocht naar God? Gun jezelf een kloosterweekend. Wij zijn van harte welkom ons enkele dagen te voegen in het ritme van de zusters van het Liobaklooster, om zo ons eigen geloofsleven te voeden en op adem te komen. Je kunt er prachtig wandelen in de duinen en er is een religieuze kunstexpositie met handwerk van de zusters.

Locatie: Liobaklooster te Egmond-Binnen
Voorbereiding: woe 14 mei 20.00 uur in Willibrordserf

Wanneer: kloosterweekend van vrijdagmiddag 23 mei tot zondagmiddag 25 mei

Info & begeleiding: ds. Rian Veldman & Mireille Stuart

Aanmelden: Mireille Stuart (er is nog plek voor enkele deelnemers!), mireillestuart@gmail.com

Ds. Rian Veldman

Psalmen

Op zondag 30 maart aanstaande geeft Cappella pro Cantibus om 16.00 uur een concert in de Groene Kerk in Oegstgeest in samenwerking met de taakgroep Vorming, Oecumene en Samenleving (VOS) van de PGO. Op het programma staan meerstemmige koorzettingen van psalmen van onder meer De Victoria, Tallis, Schein, Sweelinck, Mendelssohn Bartholdy en Lewandowski.

Aanvullend brengt het koor van John Ireland *Greater Love Hath No Man* ten gehore en van Johann Brahms zijn *Geistliches Lied* over de aanvaarding van het lot en het vertrouwen in God. Het was zijn eerste koorwerk, gecomponeerd als dubbele canon ter oefening in contrapunt.

Het concert staat onder leiding van Ilia Belianko. Organist is Maciej Wiercholowski.
Toegang: gratis, collecte bij de uitgang. U bent van harte uitgenodigd. **Paul Hanssen**

Tot slot...

**Meer nog dan anders
in deze veertig dagen beseffen:
geven en delen
is meer van de mens
dan hebben en halen.**

**Dank voor de weg van Jezus Christus.
Voor zijn rondwandeling hier op aarde.
Voor de tekenen die Hij oprichtte.
Voor zijn weg naar het kruis
voor zijn lijden en sterven,
voor Zijn opstanding uit de dood.**