

Dienend Leiderschap



Paus Franciscus' symbolische daad van het wassen van de voeten van twaalf gedetineerden in Velletri tijdens de Witte Donderdag-eucharistie belichaamt diepgaand dienend leiderschap. ➤



Yannick van Laatum, student-onderzoeker 'Dienend Leiderschap' in het kader van de minor Charismatisch Leiderschap



Colofon

Oke (Oegstgeester Kerkblad) is een uitgave van de Raad van Kerken Oegstgeest. Secr.: Jasper de Kogel, Carel Fabritiuslaan 27, 2343 SE Oegstgeest, tel. 515 52 26 e-mail: j.de.kogel@planet.nl

Redactie:

Koos van der Bruggen (voorzitter a.i.), Johan de Gier, Els van Leuken, Gerda Heslinga, Jochem Hemink, Lilian Hoogendoorn en Jacqueline van Arend-Koelman Secr.: Gerda Heslinga, tel. 517 07 00

Adviserend lid namens de kerken:

ds. Rian Veldman / ds. Richtsje Abma

Bezorgdienst:

Gweny Kouwenhoven (administratie) en Ed Gijzenij (logistiek), e-mail: BezorgdienstOke@gmail.com.

Wilt u geen Oke ontvangen?

Geef dit door aan de bezorgdienst.

Postabbonementen:

Wil Kwestro, Begoniaalaaan 14, 2343 XN, tel. 517 41 93, e-mail: johanwil.kwestro@casema.nl

Financiële administratie:

Jan Lanslots, Vincent van Goghlaan 2, 2343 RN, tel. 06-22 70 87 97, e-mail: jan.lanslots@ziggo.nl

Bankrelaties:

NL65 INGB 0005 8563 89 en NL13 ABNA 0566 9422 40

Vormgeving en realisatie:

Grafisch Buro Versteegen Vormgeving, Leiden

Oplage: 8.800 ex. huis-aan-huisverspreiding.

Uw vrijwillige bijdrage is welkom, richtbedrag €35 per jaar.

Volgende nummer

Het volgende nummer van Oke verschijnt op **10 februari 2024**. Kopij daarvoor inleveren uiterlijk op donderdag **25 januari 2024** vóór 15.00 uur. Uitsluitend per e-mail, met vermelding van uw naam, telefoonnummer en voorkeur rubriek.

Inleveradres kopij en gegevens rooster diensten en vieringen:

e-mail: RedactieOke@gmail.com

Het daaropvolgende nummer verschijnt op **6 april 2024**.

Deze Oke wordt ook geplaatst op de website van de Raad van Kerken Oegstgeest.



vervolg van pag. 1

Met de voetwassing weerspiegelt Franciscus Jezus' handeling in het evangelie, het wassen van de voeten van zijn apostelen, waarin dienstbaarheid centraal staat. Hij benadrukt de waarde van onzelfzuchtige toewijding, los van persoonlijke ambities.

In dit artikel belicht ik de kracht van dienend leiderschap in diverse organisaties, vooral binnen de kerk en benadruk ik de relevantie ervan in onze tijd.

Definitie

Dienend leiderschap is een levensovertuiging waarbij het dienen van anderen centraal staat, wat leidt tot groei, empathie en gemeenschapsontwikkeling. Deze aanpak bevordert samenwerking en *empowerment* door te focussen op luisteren, empathie, betrokkenheid en groei, waardoor het welzijn wordt gestimuleerd.

Het begint met persoonlijk leiderschap, waar bewustwording van andermans signalen en zelfreflectie cruciaal zijn voor ondersteuning en persoonlijke ontwikkeling. Zelfbewustzijn van de leider zorgt voor innerlijke balans, waardoor verbinding en begrip ontstaan.

Van de redactie

Allereerst een Zalig Nieuwjaar en veel heil en zegen voor 2024. Ga met God!

Deze keer is de Oke maar 12 pagina's: het volgende nummer verschijnt al 10 februari. Dat nummer van 16 pagina's gaat onder meer over de veertigdagentijd en Pasen, met een verdiepende bijlage.

Voor deze Oke is *Dienend leiderschap* het leidende thema. Een mooi thema voor iedereen, niet alleen om over na te denken, maar vooral ook om te doen: in de kerk als pastor, als cantrix en voor elkaar als broers en zussen. Maar ook voor allen die de zorg hebben over de aarde als de tuin van God.

Door regelmatige reflectie en aandacht voor positieve gedachten vergroot een dienend leider zijn inzicht. Deze alertheid ondersteunt intuïtieve inzichten, terwijl een gezonde geest en lichaam bijdragen aan het welzijn van het team.

Een dienend leider heeft een inspirerende visie, waarbij de reis ernaartoe essentieel is. Het verbindt mensen op basis van een persoonlijke missie en gedeelde dromen. De leider is dienend aan deze visie en genereert door deze te delen levenskracht binnen de organisatie. Een passende ondertitel van Dienend Leiderschap is *'ab igne ignem capere'*. Het is een Latijnse spreuk die grofweg vertaald 'Het ene vuur met het andere aansteken' betekent. Het vertegenwoordigt het inspireren van anderen door middel van een visie.

Binnen de kerk

Met twee medestudenten van de minor Charismatisch leiderschap heb ik bij de Protestantse Gemeente Oegstgeest vier interviews mogen houden. Met deze informatie hebben wij de relatie tussen de kerk en dienend leiderschap uiteen kunnen zetten.

Dienend leiderschap in de Protestantse Gemeente Oegstgeest vertegenwoordigt het belangeloos dienen van de gemeenschap om Gods liefde tastbaar te maken. Het omvat diverse taken zoals liturgie leiden, begeleiding bij levensuitdagingen als rouwprocessen en het bieden van ruimte voor spirituele groei en verbondenheid. Binnen deze visie draagt elk individu, vanuit een innerlijke roeping, op unieke wijze bij aan het manifesteren van Gods liefde in de wereld.

Dienend leiderschap in de kerk gaat niet alleen om de predikant, maar om alle gemeenteleden die samenwerken. Ze dragen bij aan diensten, bestuur, pastorale zorg en gemeenschapsvorming. Dienstbaarheid, leidinggeven en verbinden vormen hierin de essentie.

Raad van Kerken Oegstgeest

Christen-zijn, de hele week door^{*)}

Christen ben je niet alleen in de kerk, maar ook daarbuiten. Christen-zijn is een levensstijl en het heeft invloed op alle aspecten van je leven.

Je wilt er voor de ander zijn, elkaar helpen of troosten. Je gaat respectvol met de ander om. Dit doe je niet alleen voor de ander die je in de kerk ziet, maar ook voor anderen die je in het dagelijks leven tegenkomt. Dit kan zijn op het werk, in de winkel of in het verkeer. Maar ook bij vrienden of familie en zelfs voor mensen die ver weg wonen. Dit zijn mooie woorden, dus zal ik een paar praktische voorbeelden geven om het duidelijker te maken.

In het verkeer kunnen mensen soms 'onhandig' zijn. Ze voegen op het laatst net voor je neus in of ze geven geen richting aan. De verleiding is dan groot om hierboos op te reageren. Dit is iets wat ik voorheen ook vaak deed. Nu ben ik daar rustiger geworden en dit past ook meer bij mijn christen-zijn in het dagelijks leven. Een ander voorbeeld: mijn kinderen hadden van iemand gehoord dat mensen in Gambia honger hebben. Deze vrouw komt regelmatig in Gambia en zorgt er samen met een hulporganisatie voor dat er voedselpakketten worden uitgedeeld. Mijn kinderen gaan nu vaak lege blikjes en flessen zoeken, zodat het statiegeld o.a. gebruikt kan worden voor voedsel-



pakketten in Gambia. Ze zijn dan blij als ze hiermee weer een noodlijdend gezin hebben geholpen.

Andere dingen waarmee je de hele week door christen kunt zijn, is door bijvoorbeeld iemand te helpen met de belastingaangifte of een computerprobleem, door op een kind of huisdier te passen, door een klusje te doen, of door gewoon samen met iemand te eten en naar de ander te luisteren.

Ik daag je uit om in 2024 een verschil te maken voor de mensen om je heen.

Daniël Hornis,

Namens het Kerkgenootschap Zevende-dags Adventisten in de Raad van Kerken

^{*)} Detail boekomslog van het boek *Help! het is weer maandag: christen-zijn op je werk*, Eddy de Pender, Uitg: Buijten & Schipperheijn.



Veertigdagentijdskalender 2024

Pasen valt dit jaar vroeg, dus ook de veertigdagentijd. Bestel daarom tijdig de veertigdagenkalender 2024. Met het thema 'Ga mee!' sluit de kalender aan bij het jaarthema van de Protestantse Kerk in 2023-2024. De kalender biedt volop suggesties om tijdens de veertigdagentijd op je eigen manier te vasten. Te bestellen via <https://secure.protestantsekerk.nl/veertigdagentijdskalender/>

Persoonlijk

Geloven op maandag... met Jaap Maandag

Hovenier zijn, met kennis, hart en ziel tuinen aanleggen en dan ook nog de naam Maandag dragen. Jaap Maandag vertelt over zijn ambacht en geloven op maandag...



Lilian Hoogendoorn

Maandag Hoveniersbedrijf in Oegstgeest is opgericht door mijn vader in 1934. Hij was kweker met hart en ziel... En alles wat groeit, bloeit, springt, kruipt, boeide ook mij van kinds af aan. Vanuit die liefde en dankzij mijn vader rolde ik eigenlijk vanzelf in het ambacht. Met al heel jong een diep besef van de nadelen van het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Voor plant, mens en dier. Maandag Hoveniersbedrijf werkt kortom duurzaam sinds zijn oprichting in 1934.

Tuinieren met God?

Nou en of. En niet alleen op maandag, maar altijd. Vanuit mijn geloof vond (en vind) ik het belangrijk dat er altijd iets levends in een tuin staat, ook in de winter. Iets dat groen blijft, zoals ook God niet verkleurt als we ons geloof levend houden. Iets is pas dood als we het geen water (aandacht) geven. De juiste aandacht, dat wel. Naast iets levends planten bepaalt de ruimte die we planten geven, de keuze van beplanting en het creëren van natuurlijke vormen in de aanleg van borders ook of wij en God zich thuis kunnen voelen in een tuin.

Kan je tuin een thuis zijn? Voor jou, maar ook voor beestjes? Voor mensen-kinderen, groot en klein?

Is je tuin een stukje aarde om van te houden?

Door mijn leeftijd en fysieke beperkingen kan ik tot mijn verdriet niet meer als hovenier uit de voeten, maar de liefde en de mogelijkheid op verzoek advies te geven blijven zeker. Ik hoop de rest van mijn leven!

Met **Hart** en **Ziel...**

Tot vreugde van velen is de PGO er in geslaagd binnen haar gelederen een enthousiaste kandidate aan te stellen als cantrix per 14 januari 2024: Maria Rosenmöller, zangpedagoge en -docente. Zij is benadigd met een diepe liefde voor haar ambacht. In verdiepend gesprek met haar, Lilian Hoogendoorn.



...cantrix voor de PGO

Maria, wat betekent muziek voor jou? Intens veel...ik houd van het verbinden in zingen, verbinding met elkaar en met God. Van Luther zijn de woorden 'Zingen is dubbel bidden' opgetekend. En daar geloof ik heilig in.

Wat kunnen gemeenteleden van de PGO van jou verwachten? Wat zijn je plannen?

Allereerst is iedereen welkom. Wat ik wil realiseren is niet voorbehouden aan leden van de voormalige cantorij, maar bedoeld voor iedereen binnen de PGO die graag zingt, of het eens in groepsverband wil proberen. Ik geloof dat zingen gelukkig maakt. In het bijzonder samen zingen.

Het is mijn bedoeling projectmatig te gaan werken. Om aan de hand van een thema liedjes/liederen in te studeren passend bij de tijd/de vieringen van het

jaar en bij wat er in die periode toe doet. In het repertoire zoek ik naast passende teksten ook naar mooie melodieën. Een mooie melodie versterkt het woord.

Ik beschouw zingen als een creatief proces: vorm, inhoud en structuur vormen zich gaandeweg. Het begint met een plan, overleg en grondige voorbereiding. Maar eenmaal onderweg wordt duidelijker hoe iedere deelnemer het beste tot haar/zijn recht kan komen. Ik vind het belangrijk dat stemmen met elkaar harmoniëren en laat dit meewegen in de uiteindelijke opstelling van de deelnemers op een podium, of in een oefenruimte.

Heb je de liefde voor muziek van huis uit mee gekregen? Of heeft deze liefde en de keuze je hier in te scholen zich later in je leven ontwikkeld?

Ze is er altijd geweest. Ik groeide op in Duitsland in een erudiet gezin. Mijn ouders studeerden beiden theologie en muziek was een onlosmakelijk onderdeel van ons bestaan. Al lag bij hen beiden de nadruk op de theologie. Ik leerde al jong blokfluit en piano spelen. En voor mij was en is muziek het meest wezenlijke in mijn bestaan.

Na een opleiding schoolmuziek besloot ik in Nederland op het Koninklijk Conservatorium in Den Haag zang te gaan studeren. En zo heb ik mij mogen ontwikkelen tot wat ik nu doe: zingen met groepen mensen binnen en buiten kerkelijk verband. Maar altijd met oog voor schoonheid en harmonie.

Ik verheug me op het ontwikkelen van projecten binnen de PGO en kijk uit naar een mooie samenwerking!

Boekbespreking

Bottom-up kerk – zijn waar twintigers zijn

Tabitha van Krimpen (1998) is theoloog en bedrijfskundige. Zij schreef een prikkelend boek over de toekomst van de kerk: 'een alarmklok'. Want hoelang is de huidige manier van kerk zijn nog houdbaar? Jonge mensen zoeken hun heil of netwerk vaak niet in de kerk. Met Efeze 4:23 als motto ('laat u voortdurend vernieuwen in uw geest en uw denken..') kaart zij aan hoe starheid en inflexibiliteit, ambtelijk denken en procedures de geest in de weg staan.

Luisteren en aansluiten

Zij pleit voor bottom-up kerk, de kerk omgekeerd. Niet top-down denken en organiseren, maar bottom-up. Luisteren waar mensen zitten met hun vragen, hun aandacht – en daarbij aansluiten. Initiatieven van onderop vertrouwen en mensen ruimte geven: doe het maar op jouw manier, we leren ervan en vertrouwen het je toe. Dat is bottom-up werken.

Generatie Y

Ze schrijft een mooie analyse van generatie Y (geboren tussen 1985 en 2000/2002). Energie-slurpers voor hen zijn sleur, stilstand en bureaucratie. Ze houden van spontaniteit, een informele sfeer, flexibiliteit en de vrijheid om jezelf te zijn met je eigen inbreng en talenten. Mooi inzicht: de twintigers van nu zijn veel bezig met 'hoe'. Hoe doe je dat, goed leven? Hoe vind ik een goede relatie, hoe ga ik om met seksualiteit en alles wat er speelt en met zorgen om de toekomst? Hoe en met wie verbind ik mij serieus?

Nieuwsgierig naar kerk en geloof

Tabitha was een jaar on-tour en bezocht



plekken waar twintigers zijn, zoals de sportschool en de digitale wereld. Ze merkt dat er 'nieuwsgierigheid' is naar kerk en geloof. Er ligt dus een kans om geïnteresseerde familieleden of bekenden uitnodigend te vertellen over je geloof!

Wie doet wat in de (protestantse) kerk?

Haar stuk over de protestantse kerk van nu ('de kerk is een praaf- en overlegclub geworden') brengt mij het schaamrood op de kaken. Andere talenten zoals: bidden, plezier maken, rouwen, spelen, creativiteit en samen de geloofsreis maken, komen te weinig aan bod. Het boek eindigt met een inspirerende checklist. Wordt het avondmaal bediend door de predikant en ambtsdragers, of doen gemeenteleden dat afwisselend? Wie heeft de sleutels van het kerkgebouw en mag je ze gemakkelijk uitlenen? Het boek is een aanrader. Ga het vooral lezen en bespreken met elkaar!

Richtsje Abma

Tabitha van Krimpen: *Bottom-up kerk – zijn waar twintigers zijn*, KokBoekencentrum, 2023 prijs: € 21,00 ISBN: 9789043539289,

Bibliodrama in Oegstgeest in 2024

De protestantse traditie staat bekend om een wat verstandelijke benadering van het geloof. De preek is een belangrijk onderdeel van de kerkdiensten. In kringen en gespreksgroepen wordt er heel wat afgepraat. Hoe mooi is het dat we daarnaast in Oegstgeest ook lieflijk bezig kunnen zijn met spiritualiteit en bijbel. Er is een bibliodansgroep en er zijn maar liefst twee bibliodramagroepen.

Bij bibliodrama spelen we een bijbelverhaal. Ieder vereenzelvigd zich met een rol in dat verhaal. Spelenderwijs komt zo jouw eigen levensverhaal in interactie met het bijbelverhaal. En dat levert zeer waardevolle inzichten op. Het mooie van bibliodrama is dat je niet óver een verhaal praat, maar er zelf middenin zit en het 'aan het lijf' ervaart.

Ook in 2024 zal de groep die onder mijn leiding speelt weer samenkomen. We spelen in Willibrords Erf. De avonden beginnen altijd om 19.45 uur met koffie, thee en even bijpraten. Om 20.00 uur begint het programma, einde 22.00 uur. De data zijn: 30 januari, 5 maart en 16 april.

Er is nog ruimte voor meer deelnemers. Heb je interesse? Kom dan gerust een keer kijken, of neem even contact op met: Cobie Visee (cobievan@hotmail.com), Neely de Ronde (neelyderonde@yahoo.com; 06 - 10 69 39 38).

Neely de Ronde

Luisteren en rouw

Wie rouwt wil graag dat er naar haar of hem geluisterd wordt. En hoe kun je er goed zijn voor een vriend(in) die rouwt? In het land van rouw zijn wij medereizigers, gelijkwaardig. Op 5 februari gaan Pauline Aalbers en Henk-Jan Lepink hierover in gesprek. In 2018 verloor Pauline haar man (47) en in 2020 Henk-Jan zijn vrouw (51).
Info: zie pagina 12.

Sinterklaasactie 2023: bedankt!

Ook dit jaar deden de PGO en de NGK mee met de Sinterklaasactie van Stichting Voor Elkaar Leiden: meer dan 200 cadeaus, dus meer dan 200 blijde kinderen! Daarnaast is er een flink bedrag opgehaald voor Stichting Voor Elkaar Leiden. Graag noemen wij hierbij de anonieme gift van € 1.000 uit de burgerlijke gemeente en de bijdrage van € 500 van de rk-parochie. Iedereen bedankt!

Werkgroep Sint/Actie Vakantietas: Emmy Bruins, Hanneke Huisman, Gerrina van Schagen, Aafke Vries, Marleen van Waveren, Herma Pauptit

Kerstmis 2023

De kleuterviering, gezinsviering en kerstnachtmis trokken dit jaar veel bezoekers, wat een mooi samenzijn creëerde. De aanwezigheid van de schapen van Henk Heemskerk maakte de kleuterviering extra bijzonder.

Over het geheel genomen was de kerstbeleving dit jaar prachtig en hartverwarmend. Zelf was ik bij alle vieringen, in de nachtmis en op kerstochtend samen met emeritus bisschop mgr. A. van Luyn sdb. Met veel dank aan de vrijwilligers die hebben voorbereid en meegewerkt: de bloemengroep, de mensen die de kerststal hebben gezet



en de kerk hebben versierd, de leden van het Gemengd Koor die de kleuteren gezinsviering opluisterden, de koren die op kerstavond en kerstochtend hebben gezongen, de makers van de boekjes en degenen die tussen de vieringen voor de inwendige mens hebben gezorgd!

Diaken Peter Winnubst

Drie koninginnen op 7 januari

Op 6 januari vieten we de Openbaring van de Heer, ook wel Driekoningen genoemd. Na de viering op zondag was er koffie, thee en limonade. De dames van de koffiegroep hadden drie tulbandcakes

gebakken met in iedere cake een boon. U kent de traditie waarschijnlijk wel: wie een boon in zijn plakje cake aantreft is koning (of koningin). Die hoefden niet te trakteren, maar gingen wel op de foto voor OKe en De Augustinus. Els van Leuken



Drie koningen en drie koninginnen!

foto Els van Leuken

Cursus Sociale leer van de Kerk

Op zaterdagochtend 17 februari 2024 start de cursus 'Bouwen aan een beschaving van liefde: de sociale leer van de Kerk, inleiding in het katholiek sociaal denken'.

Deze cursus wordt gegeven door Hein Steneker, diocesaan medewerker Kerkopbouw. Het betreft een cursusreeks van vier bijeenkomsten in de veertigdagentijd op de zaterdagochtenden: 17 en 24 februari, en 9 en 16 maart.

- De cursus gaat over het geloof in Jezus Christus en consequenties voor het maatschappelijk handelen als gelovige. In de vier bijeenkomsten komen de grondbeginselen en uitgangspunten van de sociale leer van de Kerk aan bod, de wijze waarop de sociale leer van de Kerk in praktijk wordt gebracht en de ervaringen van de cursisten.
 - De bijeenkomsten zijn telkens van 10.00 - 12.00 uur en worden gehouden in Rotterdam (Pax Christi kerk, Mathenesserdijk 23 Rotterdam).
 - Meer info: Hein Steneker, tel. 010 - 281 5184, mail: h.steneker@bisdomrotterdam.nl
- Maximum aantal cursisten: 16.
Vorbereidingstijd: ca. 1,5 - 2 uur per bijeenkomst (lezen en opdrachten).
Aan de cursus zijn geen kosten verbonden.

Bisdom Rotterdam

<https://www.bisdomrotterdam.nl/activiteiten/bisdomrotterdam-activiteiten/cursus-sociale-leer-van-de-kerk-2024>



Inbraak Mariakapel

In de nacht van Oud op Nieuw is ingebroken in de Mariakapel. Er is niets gestolen of gesloopt, er is wel een glas-inloodraam aan diggelen. Daarlangs zijn ze binnen gekomen en door het knielbankje onder het raam te zetten ook weer naar buiten.

De politie is geweest en er is aangifte gedaan. Op Nieuwjaarsdag is de ravage opgeruimd. Op de foto's: de drie heren



foto Nicole Gerritsen

van de Beheercommissie, Bert, Pim en Koos en de ravage in de kapel.

Els van Leuken



foto Connie de Rooij

Nieuw boekje

BOEK

Een jaar van Gods missionaire opdracht
365 teksten uit de Traditie van de Kerk



Katholiek Alpha Centrum heeft een nieuw boekje samengesteld: 'Een jaar van Gods missionaire opdracht'. Het boekje is bedoeld om je gedurende een jaar te verdiepen in de missionaire opdracht van de Kerk.

In het boek zijn 365 teksten verzameld uit de Traditie van de Kerk; voor elke dag een inspirerende tekst. Het gaat om teksten van Hildegard, van eeuwen geleden, tot Carlo Acutis, die deze eeuw leefde. Pausen, bisschoppen, priesters,

religieuzen en lekenge-
lovigen komen aan het woord. Bij elke tekst zijn twee vragen te stellen: *Wat vertelt deze tekst mij over Christus? Hoe helpt deze tekst mij om vandaag van mijn geloof te getuigen?*

Prijs: 9,75. Te bestellen bij: Stichting Katholiek Alpha Centrum, Steenschuur 19, 2311 ES Leiden, Tel.: 06-23 25 32 02, **E-mail:** info@rk-alphacentrum.nl, www.rk-alphacentrum.nl

Nieuwe werkplek voor Désirée de Bruijn

Op woensdag 3 januari was het zover: diaken Peter Winnubst had eind 2023 zijn kamer in de pastorie van de H. Willibrord ontruimd, zodat Désirée de Bruijn daarheen kon verhuizen. Na de sluiting van de Jozefkerk in Wassenaar was zij verhuisd naar de Sloep bij de St. Willibrorduskerk aldaar. Als secretaresse van het Parochiebestuur had zij echter meer ruimte nodig dan men haar daar kon bieden. Omdat zij veel overleg heeft met

Charlotte van Steijn die de financiële administratie van het Parochiebestuur doet, naast haar secretaressewerk op de pastorie, was dit een goede oplossing.



Geen heen en weer gerij meer tussen Oegstgeest en Wassenaar. Donderdagochtend 4 januari werd zij hartelijk op de pastorie ontvangen. Onder toeziend oog van hond Keessie knipte zij het lint voor haar kamerdeur door.

Els van Leuken

Wij gedenken...

...**Huub Verdegaal**, echtgenoot, (schoon)vader en opa. Huub werd op 12 mei 1939 in Hazerswoude geboren en overleed op 22 november. Zijn afscheid en crematie vonden plaats op dinsdag 28 november in crematorium Duin- en Bollenstreek in Lisse.

...**Antonia Maria Johanna (Tonny) Gordijn**, weduwe van Gilbert Cohen, (schoon)moeder en oma. Tonny werd op 29 november 1951 in Leiden geboren en overleed op 27 november. De afscheidsviering vond plaats op vrijdag 1 december in de H. Willibrordkerk, waarna Tonny is bijgezet in het familiegraf op het kerkhof naast de kerk.

...**Fons van Teijlingen**, weduwnaar van Joke van Teijlingen-Derksen, (schoon)vader en opa. Fons werd op 9 juni 1944 in Leiden geboren en overleed op 1 december. De afscheidsviering vond plaats op donderdag 7 december in de H. Willibrordkerk, waarna Fons door zijn gezin is begeleid naar het crematorium Rhijnhof in Leiden.

...**Bertha Piekhaar-de Beauvesier Watson**, weduwe van Robert Piekhaar, (schoon)moeder en (over)grootmoeder. Bertha werd geboren op 28 april 1936 en overleed op 15 december. De afscheidsviering vond plaats op vrijdag 22 december in de H. Willibrordkerk, waarna Bertha bij haar man is begraven op het kerkhof naast de kerk.

...**Sophia Johanna Elisabeth (Fiet) de Groot-van Bellen**, weduwe van Ton de Groot, (schoon)moeder en (over)grootmoeder. Fiet werd geboren op 27 juni 1927 en overleed op 20 december. Het afscheid vond plaats op donderdag 28 december in de H. Willibrordkerk, waarna Fiet is bijgezet in het familiegraf op het kerkhof naast de kerk.

Mogen deze lieve doden rusten in Gods licht en vrede.

R.K. Parochie H. Augustinus - Parochiekern H. Willibrord

Rhijngesterstraatweg 35, 2341 BR Oegstgeest, tel. 517 53 04, e-mail: pastorie@willibrordoegstgeest.nl

Noodtelefoon voor ziekenzorg en bij overlijden: 06 49 42 32 42

Pastoraal team: pastoor R. Franken, tel. 402 9402/889 5138, e-mail: rochusfranken@outlook.com, diaken P.M. Winnubst, tel. 06 24 43 45 16, e-mail: pmwinnubst@gmail.com, pastor K. van Vliet, tel. 06 15 94 89 52, e-mail: ctm.van.vliet@planet.nl, pastoraal werker S. Zuidersma, tel. 06 21 59 39 36, e-mail: sjoerdzuidersma@gmail.com

Beheercommissie: Elly Eilers, e-mail: keilers@casema.nl
Pastoraatgroep: tel. 071 - 517 47 99, e-mail: vanleukenels@gmail.com
Secretariaat bereikbaar via tel. 517 53 04: Charlotte van Steijn en voor kerkhofzaken Marianne Gerritsen, beiden op ma, di, do 9.00 - 12.00 uur
Rekening voor kerkbijdragen en misintenties: NL95 RABO 0138 4020 19
Voor een biechtgesprek kunt u telefonisch contact opnemen met pastoor Franken: 071 889 59 38.

www.willibrordoegstgeest.nl



Nieuwjaar

Alle lezers wensen we in deze opgejaagde tijd rust en tevredenheid toe. Soms een pas op de plaats, een oase in de tijd door iets van kerk en van God te beleven. Laten we hopen dat we in 2024 nieuwe wegen kunnen gaan, nieuwe idealen krijgen of oude oppoetsen, en dat er voor mensen en dieren tijd zal zijn om in vrede te bestaan. We kijken terug op feestelijke diensten met Kerst en een grote gezamenlijke inspanning bij het kerstspel *Twee vaders*. Hartelijk dank aan het gouden team: Reneé, Anja, Margreet en Marcel die samen met Henny, Hessel, Aaldert, Marloes en Pauline de kerstclub vormen.

Komende diensten

- Op **14 januari** was het taakdragerszondag. Velen verrichten een taak in de gemeente, mensen nemen afscheid of nemen een taak op zich. We zetten jullie even in het licht. Anna Louwerse heeft haar ambt als diaken neergelegd. Veel dank voor je inzet! Sietske Rensink komt de Kerkenraad versterken als diaken, hartelijk welkom. Ook hebben we Maria Rosenmöller, onze nieuwe koorleider, verwelkomd. Zo was het midden in de winter een beetje feest.
- Vanaf **21 januari** volgen wij het evangelie naar Marcus. Meteen moet Jezus aan de slag: genezen, vrijspreken, losmaken. De verhalen laten zien hoe nodig hij is in deze wereld. Hoe mooi is het als wij over zijn bevrijdende werk horen en het weten te vertellen naar de tijd van nu en naar mensen om ons heen. Misschien wel hard nodig?

Op **4 februari** is er een groene dienst rond de beweging *Leven van genoeg*. Hoe kunnen we stoppen met het uitputten van de aarde en leven van genoeg? Hoe kunnen we meer levensvreugde vinden en meer saamhorigheid? Daarover gaat de dienst – en op 13 februari komt Nienke Hofsink van *Just Enough* er meer over vertellen met veel praktische tips.



op gang van twintigers en dertigers die naar een ander leefmodel willen. Nu is het zo dat we de aarde uitputten en dieren uitbuiten. Voor veel wat een Nederlander

eet en heeft, zijn twee 'slaven' nodig elders in de wereld. Wil je meer weten? Je kunt talks en podcasts met Paul beluisteren, maar niets gaat boven iemand in het echt zien en horen spreken. Paul Schenderling komt op **woensdag 24 januari** naar Leiden (Herengrachtkerk). Op **13 februari** komt **Nienke Hofsink** een vervolglesing geven over hoe zij als dertiger en als christen dit doet (Rehobothkerk Oegstgeest). NGK en PGO organiseren dit samen. Zie ook pagina 12.



Paul Schenderling

is hot. Hij schreef het boek *Er is leven na de groei* en bracht een beweging

Voor in de agenda

Op **4 februari** is er weer een kindermiddag, met een mooi verhaal en een gezellig knutselmoment. Kom eens kijken, het is leuk voor kinderen van 2 of 3 tot 10 jaar. Meiden die willen helpen zijn ook welkom. Op **2 februari** is er weer dolle-PGO-tieners in de Regenboogkerk, start 19.15 uur.

Op **10 maart** is er een jeugddienst met als voorganger Tim Wildeman, jeugdwerker in Leiderdorp. We gaan dat samen

voorbereiden met tieners en beginnen met een brunch op **zondag 11 februari**. Leuk als je erbij bent!

Ten slotte

De roeping van de leerlingen komt in het begin van het nieuwe jaar stevast aan de orde. Rikkert Zuiderveld schrijft daarover het volgende gesprekje. 'Ik ben een volgeling van Jezus'. 'O dan weet je zeker precies hoe het moet.' 'Nee, daarom volg ik Jezus.'

Rian Veldman en Richtsje Abma



Kom je meezingen?

Hallo allemaal: mijn naam is Maria Rosenmöller, lees mijn verhaal in *Met Hart en Ziel* op pagina 4. Ik heb drie projecten op de rol staan:

Het **eerste project** is de medewerking aan de dienst op zondagochtend 11 febr. in de Groene of Willibrord Kerk met ds. Rian Veldman.

De repetities hiervoor zijn op de woensdagavonden 24 jan, 31 jan. en 7 febr. in Willibrords Erf, steeds 20.00-22.00 uur.

Het **tweede project** is voor Pasen: wij zullen medewerking verlenen op paasochtend 31 mrt. in de dienst met ds. Rian Veldman.

De repetities zijn ook op de woensdagavonden 6, 13, 20 en 27 maart in Willibrords Erf, steeds 20.00-22.00 uur.

Voor Pinksteren komt er een **derde project**, nadere info volgt nog.

Als je graag met het eerste en/of tweede project mee wilt zingen, meld je even bij mij aan, dan weet ik wat ik aan bladmuziek moet voorbereiden. Misschien kan ik de muziek dan ook gelijk digitaal versturen. Graag ook vermelden welke stemsoort je zingt (sopraan/alt/tenor/bas).

Maria Rosenmöller
mariarosenmoller@gmail.com

Uitnodiging tot gesprek over 'levende stenen'

Dit huis van hout en steen, dat lang de stormen heeft doorstaan, waar nog de wolk gebeden hangt van wie zijn voorgedaan.

Dit huis dat alle sporen draagt van wie maar mensen zijn, de pijler die het alles schraagt, wilt Gij die voor ons zijn? **Lied 280: 1 en 2**

Op 30 oktober 2023 werd een gemeentevond gehouden over de toekomst van de kerkgebouwen. Het verslag van deze avond staat op de PGO-website.

Uit de discussie bleek dat het merendeel van de gemeenteleden inziet dat de financiële lasten van twee kerkgebouwen zo hoog zijn geworden dat in de komende vier tot zes jaar de financiële reserves van de gemeente opgebruikt zullen zijn. Om de toekomst veilig te stellen zullen wij er niet aan ontkomen om op termijn te komen tot één gezamenlijk huis. Dat zal naar alle waarschijnlijkheid de Groene Kerk worden in combinatie met Willibrords Erf.

Daarbij uitte de gemeente wel haar zorg over de continuïteit van de vele, ook nieuwe, gemeenteactiviteiten die zich afspelen buiten de zondagse erediensten. Het is dus belangrijk om goed te bekijken hoe het mogelijke verlies van de grote en flexibele ruimte van de Regenboogkerk opgevangen kan worden in andere locaties. Een van de opties (scenario 4) is om daarbij meer gebruik te maken van de faciliteiten van het Dorpscentrum, en ook actief mee te doen in het verder ontwikkelen van het Dorpscentrum als

gezamenlijk gebouw met andere kerken. Op 2 november 2023 vergaderde de Kerkenraad om verdere stappen te bepalen. Er werd daarbij opgemerkt dat, hoewel de gemeentevergadering de onvermijdelijke financiële situatie vrijwel unaniem begreep en accepteerde, er ook (soms onuitgesproken) emoties van verdriet en rouw spelen. Het lijkt de Kerkenraad daarom goed om begin 2024 pastorale ontmoetingen te organiseren. Daarbij kan alles gezegd worden en kunnen we gevoelens delen van rouw en verdriet, spijt en zorg, nu we mogelijk een kerkgebouw moeten sluiten. Gemeentelieden hebben daar in de loop der jaren veel beleefd aan lief en leed.

Bij alle bijeenkomsten is één van beide pastores aanwezig en een pastoraal ouderling. U kunt zich aanmelden voor één van de gespreksmomenten.

Donderdag 1 februari: 10.00 uur tijdens de koffiekamer in Willibrords Erf

Woensdag 7 februari: 12.00-14.00 uur lunchbijeenkomst in de Regenboogkerk

Donderdag 8 februari om 20.00 uur in de Regenboogkerk

Dit huis slijt mét ons aan de tijd, maar blijven zal de kracht die wie hier schuilen verder leidt tot alles is volbracht. **lied 280: 7**

In dit vertrouwen gaan wij graag met u in gesprek. Graag aanmelden bij Jeanne Taal, e-mail: jeannetaal@gmail.com Met een hartelijke groet, namens de Kerkenraad,

Hans Hogerzeil,
voorzitter PGO

PROTESTANTSE GEMEENTE OEGSTGEEST

Kerkenraad: Voorzitter: dhr. H. (Hans) Hogerzeil, voorzitterkr@pgoegstgeest.nl
Scriba: mw. M. (Maureen) van den Brink, tel. 06 - 23 12 35 37, scribapgo@pgoegstgeest.nl
corr. adres: zie kerkelijk bureau
Bankrekeningnummers Prot. Gem. Oegstgeest:
NL17 INGB 0002 3412 94: PGO
NL94 INGB 0005 5235 45: Zending
NL87 INGB 0000 3734 56: Diaconie
NL96 INGB 0002 4050 56: Werelddiaconaat

KERKELIJK BUREAU

Haarlemmerstraatweg 6, 2343 LB Oegstgeest
Telefoon ma t/m vr van 9-17 uur: 06 -15 21 66 50
e-mail: kerkelijkbureau@pgoegstgeest.nl
Geopend op dinsdag en donderdag van 10-12 uur, verder op afspraak.

Ledenadministratie

Email: ledenadministratie@pgoegstgeest.nl
Administratie, reserveringen en andere zaken via het kerkelijk bureau

GEBOUWEN

Regenboogkerk:
Mauritslaan 12,
2341 EM Oegstgeest

Groene Kerk:
Haarlemmerstraatweg 6,
2343 LB Oegstgeest

Willibrords Erf:
Haarlemmerstraatweg 6,
2343 LB Oegstgeest

PASTORALE SECTIES

SECTIE ZUID-OOST
Predikant: ds. R. (Richtsje) Abma
Simon Vestdijklaan 14, 2343 KV Oegstgeest
Tel.: 06- 83 11 66 26
e-mail: richtsjeabma@gmail.com

SECTIE NOORD-WEST
Predikant: ds. R.C. (Rian) Veldman
Martinus Houத்துynhof 73, 2341 PP Oegstgeest
tel.: 06 - 14 27 30 13,
e-mail: ds.r.veldman@pgoegstgeest.nl

Schepping en natuur

Drie donderdagavonden met de bijbel – en met elkaar! – in gesprek over 'milieuvraagstukken'. Is natuur en schepping hetzelfde in de bijbel? Waarom mocht volgens het Oude Testament het bloed van dieren niet gegeten worden? Waarom zijn er verhalen dat Jezus, en zelfs Petrus, over het water wande-

len? En wat is onze verantwoordelijkheid in dit alles? Kom mee luisteren en praten, onder begeleiding van ds. Aart Verburg en ds. Barend Drewes.
Locatie: Dorpscentrum, 20.00-22.00 uur
Data: 15 en 29 feb, 14 mrt.
Aanmelden: ds. Barend Drewes (071-5176 692; bfdrewes@hotmail.com)

www.pgoegstgeest.nl



Geef vandaag voor de kerk van morgen!

De Actie Kerkbalans is weer gestart, met als thema: 'Geef vandaag voor de kerk van morgen'. Kerkbalans is de grootste fondsenwervende actie van het land; al 50 jaar lang vragen door het hele land



plaatselijke parochies en gemeenten hun leden om een financiële bijdrage over te maken. Recent ontving u misschien zelf ook een brief of e-mail hierover. Mede dankzij uw bijdrage is onze kerkgemeenschap een plek van betekenis voor ons dorp. Een plek die verbindt, waar veel mensen zich thuis voelen en waar de bijbelse verhalen klinken. Uw bijdrage aan Actie Kerkbalans maakt dit mede mogelijk. Mogen we dit jaar weer op u rekenen?

Activiteiten zoals kerkdiensten op zondagochtend, Taizévieringen, de Dagwacht op dinsdagmorgen, 'op adem komen' op woensdagmiddag, het jaarlijkse 'running dinner', de Oke, koffieochtenden, Zin in 't weekend en de kindermiddagen kosten tijd en aandacht van vrijwilligers, maar ook van de predikanten die we in dienst hebben. Ook de gebouwen en orgels moeten onderhouden worden. Uw bijdrage hebben we daarom hard nodig,

Bijzondere kerstviering

Selma Poppe en ik organiseerden weer de jaarlijkse kerstviering voor de bewoners van de Tilly Koenenlaan. Hier woont een groep mensen met een beperking waarvan de meesten hun werk hebben in dagcentrum Jottem. Het was een heel mooie avond in Willibrords Erf. Er is veel gezongen, we luisterden naar kerstverhalen en iedereen hielp mee om onze mooie stal in te richten. Erg leuk was het, dat Richtsje



want de PGO krijgt geen subsidie en we dragen met elkaar alle kosten. Daarom vragen we u om een bijdrage naar vermogen. Desgewenst vindt u op de website (onder het kopje 'wetenswaardig/kerkbalans-2024')

een richtsnoer voor de hoogte van uw bijdrage. Actie Kerkbalans 2024 is op zaterdag 13 januari om 13.00 uur gestart met het luiden van de klok van de Groene Kerk. In de dagen erna zijn al onze leden (digitaal of via de post) benaderd voor een financiële bijdrage. Wij hopen weer heel veel ingevulde toezeggingsformulieren te ontvangen. Elke bijdrage telt! Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat. Op naar de kerk van morgen!

Goed om te weten is dat de Taakgroep Diaconaat en Zending ook dit jaar een eigen fondsenwerving zal houden voor de dienende taak van de kerk binnen en buiten de gemeente: omzien naar elkaar en steun geven aan mensen in de knel dichtbij en ver weg.

Namens de Kerkenraad PGO, *Hans Hogerzeil*, voorzitter

kwam kennismaken met onze groep. Er was koffie en fris en van alles te snoepen. Iedereen ging blij naar huis met een tasje vol verrassingen. Fijn dat we altijd zo welkom zijn in Willibrords Erf. Kerstviering en paasviering doen we daar. Selma en ik hebben een maandelijks

koffie-uurtje bij de bewoners. Eigenlijk zou het fijn zijn als meer mensen ons zouden willen versterken. Lijkt het je wat, neem dan eens contact op met Selma of met mij.

Nel Kortlever

COLLECTEN

Tekst : Maureen van den Brink

21 jan. Missionair Werk

Sinds het ontstaan van pioniersplekken is er veel ontdekt en geleerd over nieuwe vormen van kerk-zijn. Met online modules naar thema stelt de PKN deze kennis gratis beschikbaar voor pioniersplekken, andere vormen van kerk-zijn en bestaande gemeenten die 'kerk naar buiten' willen zijn.

28 jan. Jonge generaties

Door het jaar heen betreft de PKN jongeren bij de bijbel met een serie van drie interactieve spellen. Sirkelslag is de eerste. Bij dit spel staan een Bijbelverhaal en een diaconaal thema centraal. Ongedwongen kunnen jongeren zo met geloofsonderwerpen aan de slag.

4 febr. Werelddiaconaat – Bangladesh

Na de watersnoodramp in 1953 ontwikkelde Nederland het Deltaplan. In veel andere landen moeten mensen zelf tegen wateroverlast vechten. Een collecte voor boeren die lijden onder klimaatverandering.

Wij gedenken...

13 nov. dhr. Floris Dirk Dubbelaar 81 j.
21 nov. mw. Geertruida Varkevisser-Dul 97 j.
22 dec. mw. Marijtje Mensje Heemskerk 76 j.

Zie voor de gedachtenis:
www.pgoegstgeest.nl

Wij vertrouwen onze dierbaren toe aan de vrede van God, en bidden om troost voor wie in rouw zijn.

Wilt u het 'in memoriam' graag op papier ontvangen, neem dan contact op met de scriba van de Kerkenraad, en zij zorgt dat u de tekst via de post krijgt toegestuurd.



Christen, wat als...

Wat ALS, woorden die extra lading kregen in de afgelopen actie van 3FM Serious Request in de dagen voor kerst. Een slopende ziekte die meteen een doodvonnis geeft. "Wat als... je doodgaat?", vroeg Matthijs van Nieuwkerk in een interview aan zangeres Anouk, naar aanleiding van haar release van Deena & Jim. "Dan ga ik naar de hemel", zei Anouk. "Dus je gelooft?", vroeg Matthijs enigszins verrast.

Tot mijn verbazing vertelde Anouk dat ze *Joyce Meyer Ministries* volgt en zo blijkt maar weer... christenen zijn niet in een vakje te stoppen. Gelukkig maar. Christenen zijn volgers van Christus, in alle lagen van de bevolking te vinden. Allemaal op hun eigen manier aan het werk, bezig in Gods koninkrijk. We worden allemaal ingezet op een eigen unieke wijze. Of je nu een bekende zangeres, leerkracht, timmerman of accountant bent. Weet dat je iedere week weer ingezet mag worden door Gods Geest. Het mag een dagelijkse vraag zijn: hoe vandaag, Heer? Ik verbaas me vaak hoe wonderlijk God je soms gebruikt. In je werk kun je soms geen zin hebben, een werkweek is soms lang en zwaar. Of je bent gepensioneerd en je voelt je niet meer een waardevol werknemer, werkgever of ondernemer.

Het werk in Gods koninkrijk gaat voorbij die grenzen, iedereen is nodig. Biddend, zegenend, dienend of werkend. Wat als... dat gesprek voer ik met regelmaat met mijn beste vriendin, die gebukt gaat onder een ander doodvonnis. 'Het is goed, dan zit mijn werk er hier op. Dan ga ik



Anouk laat zich van een gevoelige kant horen op nieuw album Deena & Jim

naar de hemel.' We grappen vaak dat het dan vast goed toeven is daar, dat er een tafeltje met Indiase curry's klaar staat en al onze geliefden er om heen. Anouk zingt: 'Geen plaats, geen tijd. Het komt wel goed omdat ik terug naar huis zal gaan.' Het werk gedaan, goed gedaan, jij trouwe knecht. Wat als... je je afvraagt of je werk wel goed is gedaan? Fluister het in de stilte: geef me wat ik aankan, Heer. De rest, nee ALLES is betaald.

Thera de Vries-Noordhuis

TiC (Teenagers in Christ)

De tieners van TiC en hun leiders zijn alweer druk bezig met sponsoracties voor het zomerkamp van Stichting Gave. Daar zullen zij jonge vluchtelingen uit diverse landen ontmoeten. Ze bakten en verkochten ruim 400 oliebollen om hier geld voor in te zamelen. Inmiddels draait onze a.s. (jeugd)predikant Alexander Bosma ook mee met TiC. We zijn blij met de versterking van het team, omdat er sinds kort een tweede TiC-avond bij is gekomen en de tiengroep is uitgebreid!

Andy van der Linden

Zussenboekjes 10 jaar!!

In januari is voor de 10e keer een ronde zussenboekjes van start gegaan. Een leuke manier om andere vrouwen in de

gemeente (beter) te leren kennen. Al 47 (!) 'zussen' uit de gemeente deden mee. Sommigen hebben een hele rij van die juweeltjes in hun boekenkast. Boekjes vol liefde, aandacht en zegen. Hoe werkt het? In je eigen schriftje vul je een paar bladzijden over jezelf en daarbij kies je een thema/vraag/vragen waar de anderen mee aan de slag gaan. Dat kan op allerlei creatieve manieren. Vaak gaat het ook diepgravend over wat je echt beweegt. Elke zondag geef je je creatie door aan een vaste persoon en krijg je een ander schriftje. Na een week of 10 is de cirkel rond en krijg je je eigen schriftje als een prachtig cadeau vol verrassingen terug.

Janneke de Jonge

Gebedsweek

Maandag 22 januari is er in het kader van de gebedsweek een speciale gebedsavond. We hopen dan met een grote groep mensen samen te komen om te bidden – in allerlei vormen en voor allerlei onderwerpen, op de manier die bij u/jou past of die je juist uitdaagt om eens op een andere manier te bidden. De Rehobothkerk is van 19.30-22.00 uur geopend en er zullen verschillende hoeken ingericht zijn om individueel en/of gezamenlijk op verschillende manieren bezig te zijn met gebed. Tienerclub TIC heeft zo'n avond al eens samen beleefd en was erg enthousiast. We hopen op een mooie avond de 22e! Namens de voorbereidingscommissie,

Jelle Boshuizen



Nederlandse Gereformeerde Kerk Oegstgeest

Samenkomsten: Duinzigtcollege, Wilttenbachweg 23.
Predikant: ds. P. (Pieter) Kleingeld, Oude Rijnsburgerweg 54, 2342 BC Oegstgeest, tel.: 06 42 87 38 60,

e-mail: pieterkleingeld@pm.me
Pastoraal werker: Alice Siepeling, e-mail: alicesie@xs4all.nl, tel. 06 10 89 96 22
Voorzitter kerkenraad: Wouter Pieper, e-mail: voorzitter@ngkoegstgeest.nl, tel. 06 - 41 81 74 04
Scriba Pauline Bos-van der Wel

e-mail: scriba@ngkoegstgeest.nl
Contactadressen kolommen: Thera de Vries-Noordhuis, thera_noordhuis@hotmail.com en Eke de Gier-van der Jagt, gierenest.eke@kpnplanet.nl
Zie ook: facebook.com/ngkoegstgeest

www.ngkoegstgeest.nl

Diensten en vieringen

voor de periode
van 20 januari tot en
met 9 februari 2024

Protestantse Gemeente te Oegstgeest

Alle vieringen zijn ook op afstand te volgen via [Kerkdienstgemist.nl](#)

GROENE OF WILLIBRORDKERK

zo 21 jan 10.00 ds. R.C. Veldman
zo 28 jan 10.00 ds. A. Verburg
zo 04 feb 10.00 ds. R. Abma

Elke dinsdag 8.30 Dagwacht
Elke woensdag is de kerk open om een kaarsje te branden.

Autodienst

zo 21 jan Hanneke en Lex Huisman
06 - 22 05 59 64
zo 28 jan Pauline Verkerk 517 36 22
zo 04 feb Ed Noordijk 517 10 36

DUINZIGTCOLLEGE of Rehobothkerk

Nederlandse Gereformeerde Kerk

Voor actuele informatie:
www.ngkoegstgeest.nl
Via deze website kan meegekeken worden.

zo 21 jan 10.00 ds. Alexander Bosma
zo 28 jan 10.00 ds. Pieter Kleingeld
zo 04 feb 10.00 ds. Pieter Kleingeld,
Heilig Avondmaal

Taizévieringen

28 jan 19.00 uur Groene of Willibrordkerk
Tweestemmig oefenen om 18.30 uur

R.K. PAROCHIE H. AUGUSTINUS PAROCHIEKERNH. WILLIBRORD

Het streamteam blijft livestream uit de parochiekernen verzorgen. Let op: de vieringen in de parochiekernen variëren in aanvangstijd: 9.30 uur (Katwijk en Willibrordus Wassenaar) en 11.00 uur (Oegstgeest en Voorschoten).

Zie www.parochie-augustinus.nl voor de actuele livestream.

Voor een **biechtgesprek** kunt u telefonisch contact opnemen met pastoor Francken: 071 889 5938.

Voor **vervoer naar de kerk** kunt u contact opnemen met mw. Gabriëlle Walter: 071 517 3287.

3^e zondag door het jaar

za 20 jan 19.00 Viering in **Wassenaar**
zo 21 jan 11.00 Eucharistie,
Mgr. A. van Luyn/
diaken P. Winnubst,
Schola

4^e zondag door het jaar

za 27 jan 19.00 Viering in **Wassenaar**
zo 28 jan 11.00 Eucharistie,
Mgr. A. van Luyn/
diaken P. Winnubst,
Dameskoor

5^e zondag door het jaar

za 03 feb 19.00 Viering in **Wassenaar**
zo 04 feb 11.00 Eucharistie,
Mgr. A. van Luyn/
diaken P. Winnubst,
Dameskoor

VAN WIJCKERSLOOTH EN RUSTENBORCH

De vieringen zijn op vrijdagochtend in de Grote Zaal. U kunt zich als vrijwilliger melden via 06 2894 8089 of judith.vandervis@marente.nl (di. en do.) of via 06- 1220 9191 of christa.vandersman@marente.nl (di.).

vr 02 feb 11.00 Protestantse viering
vr 16 feb 11.00 Katholieke viering

Bezinningscentrum KRUISPUNT Rivierduinen, locatie Oegstgeest

Zodra er weer diensten gehouden kunnen worden, zullen we geïnformeerd worden.

PAULUSKERK, VOLLE EVANGELIEGEMEENTE

Zondagsdienst 11.00 Gerrie Schreuder

REGENBOOGKERK, ADVENTKERK

Zaterdag 10.00 Bijbelstudie;
11.00 Eredienst

DORPSCENTRUM, St. Evangelische Gemeenschap

zo 21 jan 10.00 J. Nugter, Valkenburg ZH
zo 28 jan 10.00 P. Stolk, HI-Ambacht
Heilig Avondmaal
zo 04 feb 10.00 P. v.d. Lugt, Naaldwijk

Varia-agenda

Happietaria: eten voor een goed doel!

Van 2 febr.-2 mrt. runnen studenten van christelijke studentenverenigingen Happietaria Leiden. De opbrengsten zijn voor het werk van Tearfund wereldwijd. Komt u gezellig een hapje eten? U kunt ons vinden in het gebouw van het Driestar College. Vennemeerstraat 5, Leiden.

Meer info: <https://www.happietaria.nl/>
leiden.

Jan Baronner

Activiteiten Raad van Kerken

Let op: wilt u zich in principe voor de activiteiten van tevoren aanmelden?

De namiddag van het christendom 29-1

Rian Veldman over dit boek van Tomáš Halík
Voor wie er 15-1 niet was, eerst een samenvatting van die avond.

Plaats: Dorpscentrum, Tijd: 20.00-22.00 uur
Opgave: ds. Rian Veldman, 06-14 27 30 13,
ds.r.veldman@pgoegstgeest.nl

Leven van genoeg, zie info op pagina 8

'Leven na de groei', Paul Schenderling 24-1

Plaats: Herengrachtkerk Herengracht 68, Leiden.

'Duurzaam en eerlijk handelen',

Nienke Hofsink, 13-2

Plaats: Rehobothkerk
Tijd beide avonden: 20.00-22.00 uur
Opgave: margo.mulder@xs4all.nl

Wintermaaltijd 2-2

Plaats: Rehobothkerk
Tijd: inloop 18.15 uur, start 18.30 uur
Opgave tot 29-1: Reina Albracht, 06-21 95 45 51,
reina.albracht@ziggo.nl

Luisteren en rouw, zie ook pag. 5 5-2

In gesprek met ervaringsdeskundigen Pauline Aalbers en Henk-Jan Leppink.
Plaats: Rehobothkerk
Tijd: 19.45 koffie/thee, 20.00-22.00 uur
Opgave: Reina Albracht, 06-21 95 45 51,
reina.albracht@ziggo.nl

Voor meer info zie elders in dit blad, het jaarprogramma (het Groene Boekje), en www.raad-vankerkenoegstgeest.nl

