

## Wijsheid in perspectief



Lady Wisdom, Sara Beth Baca, sarabethheart.com

Wanneer rechtvaardigt het resultaat de keuze? Wat is wijsheid? Dat je het goede doet, maar daarvoor misschien alles verliest? >



Ds. Pieter Kleingeld

*Op de pleinen verheft zij haar stem:  
Vrouwe Wijsheid in Spreuken (1:20-23)*



Nieuw...

3



Perspectief

bieden...

4



...vrijheid

11



Hemels  
drone-shot

12

## Colofon

Oke (Oegstgeester Kerkblad) is een uitgave van de Raad van Kerken Oegstgeest. Secr.: Jasper de Kogel, Carel Fabritiuslaan 27, 2343 SE Oegstgeest, tel. 515 52 26 e-mail: j.de.kogel@planet.nl

### Redactie:

Koos van der Bruggen (voorzitter a.i.), Jacqueline van Arend-Koelman, (secretaris, tel. 06-26 12 63 08), Johan de Gier, Els van Leuken, Jochem Hemink, Paul van Grevenstein Adviserend lid namens de kerken: ds. Rian Veldman / ds. Richtsje Abma

### Bezorgdienst:

Gweny Kouwenhoven (administratie) en Ed Gijzenij (logistiek), e-mail: BezorgdienstOke@gmail.com

### Wilt u geen Oke ontvangen?

Geef dit door aan de bezorgdienst.

### Postabonnementen:

Wil Kwestro, Begonialaan 14, 2343 XN, tel. 06-308 365 09, e-mail: johanwil.kwestro@casema.nl

### Financiële administratie:

Jan Lanslots, Vincent van Goghlaan 2, 2343 RN, tel. 06-22 70 87 97, e-mail: jan.lanslots@ziggo.nl

Bankrelatie: NL65 INGB 0005 8563 89

### Vormgeving en realisatie:

Grafisch Buro Versteegen Vormgeving, Leiden  
Oplage: 8.200 ex. huis-aan-huisverspreiding.

Uw vrijwillige bijdrage is welkom, richtbedrag €35 per jaar.

## Volgende nummer

Het volgende nummer van Oke verschijnt op **30 mei 2026**. Kopij daarvoor inleveren uiterlijk op donderdag **13 mei 2026** vóór 15.00 uur.

Uitsluitend per e-mail, met vermelding van uw naam, telefoonnummer en voorkeur rubriek.

Inleveradres kopij en gegevens rooster diensten en vieringen:

e-mail: [RedactieOke@gmail.com](mailto:RedactieOke@gmail.com)

Het daaropvolgende nummer verschijnt op **4 juli 2026**.

Deze Oke wordt ook geplaatst op de website van de Raad van Kerken Oegstgeest.



vervolg van pag. 1

Of is wijsheid dat je het goede resultaat haalt? Winst, want dat is het doel van je organisatie. Of mensen helpen, daar draait het toch om? Start je bij het goede van de handeling, of bij het goede van het resultaat? Dat zijn de twee uitersten. Wat kies jij?

Soms weet je wat het goede is. De vraag is of je het durft te doen. Bijvoorbeeld: je staat op het punt kampioen te worden. Je hebt harder gewerkt dan je tegenstander. Mag je dan iemand van een hoger team inzetten – voor de zekerheid? Anders is het misschien voor niks geweest. Of: jouw organisatie helpt veel mensen. Maar de vorige penningmeester drukte 50.000 euro achterover. Breng je het in het nieuws, dan verlies je donateurs. Houd je het stil, dan kun je blijven helpen. En dáár gaat het om.

In de woorden van Paulus: met genoeg kracht, rijkdom of slimheid kom je waar je moet zijn. Het goede leven is succes – zichtbaar in de kracht van *influencers*, het *refurbishen* van het Witte Huis, glanzende carrières. Hun *bling*, hun power, hun invloed. Wijsheid, kracht en rijkdom: dat is het goede leven. Je hoort het overal: *ik ben sterker dan jij, dus ik heb gelijk*.

Als dát het goede leven is, is Jezus de *absolute loser*. Volgens Jezus is het goede leven: liefhebben, rechtvaardigheid zoeken en recht doen – ongeacht de

consequenties. Maar dat leidde tot zijn dood aan het kruis, met nul volgers. Ge-kruisigd worden is schaamte in het kwadraat; de maatschappij die aan iedereen laat zien dat je een *loser* bent.

Het kruis is geen kracht maar zwakte, geen rijkdom maar armoede, geen leven maar dood. Soms lijkt het dwaas om te leven vanuit liefde en recht. Mooi dat je demonstreert tegen onderdrukking, maar wat als je doodgeschoten wordt? *The winner takes it all*.

Jezus deed het goede, wás het goede, en legde het resultaat volledig in Gods handen. Maar wat wanneer God echt is? Wat wanneer God zo trouw is dat Hij Jezus opwekte uit de dood? Dan verandert alles. Want dan leek wat Jezus deed dwaas, arm en zwak – maar dan is het Gods wijsheid, Gods kracht, Gods eer. Dan is Jezus het goede leven.

Dus: wat is wijsheid? De handeling die de goede uitkomst geeft? Of de goede handeling, waarbij we de uitkomst aan God toevertrouwen? Wat succes oplevert – of wat rechtvaardig is, zonder garanties? Misschien is dit het beste: liefhebben en recht doen is wijsheid. Het moeilijkste: soms moeten we het resultaat volledig in Gods handen leggen, met niets anders dan zijn trouw. Maar als God echt is – dan zijn liefde en recht het goede leven. Dan is je aan Jezus toevertrouwen het goede leven.

## Van de redactie

De eerste feestdag na Pasen is die van Hemelvaart, de dag dat Jezus werd verhoogd om naast de Vader in de hemel zitting te nemen. Wat verwarrend voor ons als mensen van feiten en logica. Laten we het maar houden op een eerste stap richting het komende koninkrijk van God. Een mooi perspectief!

In deze Oke wordt op diverse wijze aandacht geschonken aan dit perspectief.

De vaste rubriek 'Tot slot' van pagina 16 is voor deze Oke verplaatst naar pagina 3 onder het label 'Om te beginnen...'

## Raad van Kerken Oegstgeest Nieuw perspectief...



...gezien de belangstelling voor de kerk onder jongeren

Wat is er aan de hand met de kerken in Nederland? In korte tijd spreken ze zich publiekelijk uit over diverse maatschappelijke kwesties. Eerst schaart een kerk zich achter het kerkasiel in Den Haag, vervolgens nemen sommigen welbewust deel aan een klimaatmars.

De vraag is of de kerken terugkeren naar de activistische kerk uit het einde van de vorige eeuw. Of wil de kerk, in weerwil van de voortgaande ontkerkelijkheid, parmantig haar relevantie tonen? Het korte antwoord op deze vragen is nee. Het zijn terecht kritische vragen. Het geeft blijk dat er betrokkenheid op de kerk is en zorg over haar koers. En dan kun je de vraag stellen wat eigenlijk de identiteit van de kerk is, en hoe we kerk kunnen zijn in onze democratische samenleving.

Door de eeuwen heen heeft de kerk haar positie in de samenleving gezocht. Altijd vanuit het diepe besef dat God de Schepper is van hemel en aarde. Als schepper staat Hij niet alleen aan het begin, maar blijft Hij op zijn wereld betrokken. Hij herschept haar tot een nieuwe

hemel en een nieuwe aarde. In het midden van de tijd komt Hij. In de misère van mens en wereld wordt God mens, in Jezus. Niet in de tempel of in een paleis, maar midden in deze wereld. Waar Christus is, daar is de kerk. Wij worden geroepen Hem te volgen, midden in deze wereld. Juist nu, heel actueel gezien de belangstelling voor de kerk onder jongeren. Al is de toestroom nog mondjesmaat, de beweging is er.

### Let wel:

- de kerk is geen politieke organisatie, pressie- of actiegroep. Ze heeft haar eigen identiteit. Maar vanuit haar eigen perspectief draagt zij haar steentje bij aan de democratie. Niet als (partij)politiek programma, maar als een ambtelijk spreken met haar eigen instrumentarium van Woord en gebed.

- maar ook in de Oegstgeester kerken en met de praxis van het Diaconaal Platform (DPO), SchuldHulpMaatje, ondersteuning van de Voedselbank, Buurt-overleg, en nog veel meer.

Johan de Gier,  
gastscripter RvK

## Gebed om te beginnen...

Geef ons een nieuw perspectief.

Leer ons dat Hemelvaart de grens tussen hemel en aarde heeft doorbroken.

Dat wij, in Christus thuis mogen komen bij U.

We bidden dat we niet blijven staren naar de wolken, maar dat we met een opgeheven hoofd in deze wereld staan.

Maak ons tot getuigen van Uw Rijk: een Rijk van recht, vrede en heelheid.

## Pro Deo



Zijn handen trilden, zijn ogen weerspiegelde angst. Spanning in lijf en leden. Wat hebben schulden toch een destructieve impact op je leven. Het denken en doen is van slag. Wie biedt uitkomst?

### Intermezzo

De kwetsbaren in de samenleving hebben altijd Gods prioriteit gehad. De bijbel geeft ons duidelijke instructies over het helpen van de armen. Armen zijn niet alleen diegenen die weinig middelen hebben om voor zichzelf te kunnen zorgen, maar ook de mensen die om wat voor reden dan ook moeilijk mee kunnen draaien in de maatschappij. De wet van Mozes besteedt veel aandacht aan de zorg voor weduwen, wezen, armen en vreemdelingen. En ook Jezus' optreden laat zien hoe deze principes worden toegepast in Gods Koninkrijk. Sommige specifieke details zijn mogelijk niet meer van toepassing op onze cultuur of onze tijd, maar de principes blijven dezelfde.

### Hulp bieden

Van huis uit is mij de zorg voor mensen in de knel als het ware ingegoten. Omdat mijn moeder als verpleegster in de psychiatrische ziekenzorg had gewerkt, leerde ze haar kinderen karakter-analyserend naar de ander te kijken en noden te ontdekken. Maar meer dan dat: ook hulp te bieden. Vandaar dat mijn broer, zus en ik in de vakanties als hulpverpleger in een psychiatrisch ziekenhuis gingen werken. Als 17-jarigen. Vaak als vrijwilliger, pro Deo.

Om op de inleiding van mijn verhaal terug te komen: na een tweetal bezoeken aan deze hulpvrager zag je de spanning zakken, het trillen van zijn handen werd minder, er was voor hem weer een sprankje hoop aan het groeien. Prachtig!

Johan de Gier

SchuldHulpMaatje sinds 2011

# Met **Hart** en **Ziel...**



Foto Jasper Strik

...mensen een nieuw perspectief bieden op **duurzaamheid**

**Dat is de missie van Merijn Tinga. Hij is bioloog en kunstenaar met Leiden als thuisbasis. Richtsje Abma sprak met hem.**

## Je werkt als *plastic soup surfer* – wat is dat precies?

De *Plastic Soup Surfer* is mijn manier geworden om actie, onderzoek en het vertellen van een verhaal te verbinden.

Het begon 12 jaar geleden met een surfboard dat ik maakte van plastic afval op het strand van Noordwijk. Op dat zelfgebouwde en onhandige board heb ik toen geprobeerd voor de kust van Nederland langs naar Duitsland te kitesurfen, een tocht die totaal mislukte maar waar ik wel mijn bijnaam aan heb overgehouden: de *Plastic Soup Surfer*. Sindsdien heb ik twaalf lange-afstandsexpedities ondernomen op surfboards die ik maak met plastic afval – om zichtbaar te maken hoe onze wegwerpcultuur letterlijk in de natuur terecht komt. Tegelijk heb ik een organisatie gebouwd, om samen met wetenschappers, beleidsmakers en lokale zwerfafvalgroepen data te verzamelen over zwerfafval.

We willen zo oplossingen zoals statiegeldsystemen en beter verpakkingsontwerp versnellen.

## Wat is het nieuwe perspectief dat je motiveert?

Verandering hoeft niet alleen van bovenaf te komen. Burgers, vrijwilligers, surfers, scholieren en wetenschappers kunnen samen beleid in beweging zetten. De invoering van statiegeld op kleine flesjes en blikjes begon met een petitie en een recordpoging om als eerste de Noordzee over te *foil-kitesurfen*. Uiteindelijk werd het nationaal beleid en leidde het tot 80% minder blikjes en flesjes op straat en in de gracht. Ik zie daarnaast een verschuiving: data van burgers worden serieus genomen. Mensen op straat en aan het strand zijn niet langer alleen 'opruimers', maar ook dataverzamelaars – ze nemen foto's van specifieke items met onze *'Plastic Avengers'*-app. Onze community van zwerfafvalrapers is belangrijk omdat we samen gewicht geven aan de campagnes en rapporten en petitie aanbieden in bijvoorbeeld de Tweede Kamer.

## Hoe houd je dit twaalf jaar vol?

Door te blijven spelen, leren en samen-

werken. Het begon als een experiment. Ik dacht zelf ook dat het een eendagsvlieg zou zijn. Maar onderweg ontstond een gemeenschap van supporters, onderzoekers, beleidsmakers en vrijwilligers – ook in Leiden en Oegstgeest. Met het gevoel dat we echt tastbaar verschil maken. Volhouden lukt door kleine successen te vieren, door humor, en door het besef dat je deel bent van iets groters. En uiteraard: het surfen, de zee, het bewegen, het fysieke avontuur, dat houdt mijn geest open en voelt als een voorrecht.

## Je gaat dit voorjaar op bezoek bij de paus; wat verwacht je ervan?

Tijdens mijn expeditie van Oslo naar Rome eindig ik in het Vaticaan voor een ontmoeting met paus Leo XIV. De brief *Laudato Si'* van de vorige paus zet sterk in op zorg voor de schepping en rechtvaardigheid voor toekomstige generaties – daar zit de overeenkomst. Ik hoop het verhaal van statiegeld, *citizen science* en burgeractie te delen als een concreet voorbeeld van hoopvolle systeemverandering. Ik verwacht geen wonderen. Maar het is symbolisch heel be-

langrijk voor onze missie dat de paus ons ontvangt. Dit zal hopelijk uitstraling hebben in de katholieke wereld.

## Voel je je verbonden met andere mensen en andere manieren om onze levensstijl te vergroenen?

Ja, sterk. Ik zie duurzaam leven niet als een individuele morele prestatie, maar als een norm die we zouden moeten nastreven, een cultuurverandering. In mijn eigen leven kies ik voor weinig vliegen, veel fietsen en openbaar vervoer, weinig spullen, hergebruik, vegetarisme en samenwerken met lokale groepen. Ik probeer systemen en structuren te veranderen. Statiegeld en beter verpakkingsontwerp zijn daar voorbeelden van. Als je het systeem verandert, help je miljoenen mensen tegelijk om betere keuzes te maken, zonder dat iedereen activist hoeft te worden. Ik voel me verbonden met iedereen die vanuit hart en ziel probeert bij te dragen: kerken, scholen, buurtinitiatieven, onderzoekers, beleidsmakers. Die verbondenheid is voor mij de motor van hoop.

Meer info en mogelijkheden Merijn te supporten op: [www.plasticsoupsurfer.org](http://www.plasticsoupsurfer.org)

# Het Muzikale Hart

## Muziek als bevrijding

In onze kerk is onlangs een nieuw oud orgel geplaatst. Het orgel dat we hadden moest plaatsmaken voor een altaar afkomstig uit Mariëngaarde, voormalig klooster te Warmond. Dit nieuwe orgel is een stuk groter. Ineens hebben we de beschikking over 24 registers, wat geweldig veel nieuwe mogelijkheden geeft.

Onze kerk heeft daarvoor nog een ander orgel gehad. Dat stond hoog achterin de kerk. Waarschijnlijk ben ik de enige persoon die op alle drie de orgels heeft gespeeld. Hoe dat kan, zal ik vertellen. Afkomstig uit een katholiek nest, mijn wieg stond in Leiden, verhuisde ik met mijn ouders op 12-jarige leeftijd naar Oegstgeest.

Pianolessen kreeg ik vanaf mijn 7<sup>e</sup> jaar en na een valse start (lerares veel te streng, ze sloeg af en toe met een liniaal op mijn vingers) kreeg ik echt pianoles. Dat ging heel goed: blijkbaar had ik muzikaal talent en aanleg om het pianospelen snel in de vingers te krijgen. Mijn pianoleraar zag wel wat in mij en stelde mij op 10-jarige leeftijd aan als hulpje op het orgel: toontjes aangeven, akkoorden onder de liederen plaatsen, eenvoudige begeleiding van de koorzang. Dat was in de Josephkerk in Leiden.

Laat nou diezelfde leraar cantor-organist worden in onze Willibrordkerk. Het lag voor de hand dat ik dat hulpje bleef en steeds meer ervaring opdeed in het spelen op een orgel. De rest is geschiedenis: ruim 60 jaar later ben ik nog steeds organist in onze kerk. Van west naar oost en nu naar de noordkant van de kerk. Daar staat dit prachtige

orgel nu te pronken. Ondanks het feit dat dit orgel 6 jaar stond te niksen in een verlaten kerk, waar het inmiddels ook lekte. Dat zijn geen gunstige condities voor een orgel, maar wat blijkt, dit orgel is in een prima conditie. Wat een voorrecht om hierop te mogen spelen. Orgelspelen is hard werken: meer transpiratie dan inspiratie, meer concentratie dan frivool wat improviseren. Overigens ben ik geen beroeps maar eerder een autodidact. Ik heb, zeg ik altijd, maar één orgel-les gehad, namelijk: de instructie hoe het orgel in de Josephkerk te Leiden werkte. Ga maar aan de slag en zoek het uit: al doende leert men. Het huidige orgel leent zich uitstekend voor muziek uit de barok, het romantische repertoire komt minder goed uit de verf.

De beperkingen zijn tegelijkertijd ook een uitdaging. Het nodigt als het ware uit tot experimenteren en dus ook tot improviseren. Er zullen ongetwijfeld veel organisten zijn die dat op afroep kunnen, maar ik niet.

Je moet ervoor in de stemming zijn en als het dan gebeurt, vaak zomaar, dan raak je in een soort flow die je vingers en je hoofd vleugels geeft en vindt er een klein wondertje plaats. Het is bijna niet met woorden uit te drukken, maar het geeft een heel bevrijdend gevoel, het is alsof je loskomt van alle dagelijkse sores. Het is een pure muzikale speelsheid die zeer kostbaar is en aanvoelt als bevrijdend. **Martin Gordijn**



## Bijzondere zondagen in de H. Willibrord



Foto Marianne Gerritsen

Zondag **1 maart** was het druk in de kerk en de pastorie van de H. Willibrord. Alle kamers in de pastorie gonsden al vroeg van de activiteiten. Vanwege de Centrale Gezinscatechese volgden van 10.00-10.45 uur groepjes kinderen en volwassenen catechese, ieder op hun eigen niveau. Een kwartier later volgde het Dameskoor, dat in de kerk ging oefenen voor de mis van 11.00 uur. Die was gezellig druk, met ook veel kleine kinderen.

Tijdens de mis stelden 10 jongeren uit de Augustinusparochie zich voor. Zij bereiden zich voor op het sacrament van het Vormsel, dat in juni zal plaatsvinden. Aan het eind van de viering werden de dames in het zonnetje en de bloemen gezet: het Dameskoor bestaat dit jaar 60 jaar. Zij hebben dat gevierd met een gezellige en smakelijke lunch in een van de kelders van Kasteel Oud Poelgeest.

Zondag **22 maart** hadden kinderen zich verzameld in de grote zaal van de pasto-



Foto Bert Gerritsen



Foto Bert Gerritsen

rie, om daar te werken aan palmpasen-stokken. De week erna op Palmzondag gingen zij daarmee in processie door de kerk, altijd een feestelijk gezicht. Zondag **29 maart** trad het Combikoer (foto inzet) weer op, een combinatie van koorleden van het Gemengd Koor, het Dameskoor en de Schola. Dit koor is

### Afscheid Els van Leuken

Tijdens de gecombineerde vergadering van Beheercommissie en Pastoraatgroep van 9 februari jongstleden hebben we afscheid genomen van Els van Leuken als lid en voorzitter van onze Pastoraatgroep. Vanaf het ontstaan van de fusieparochie van de H. Augustinus en dus van de Parochiekern H. Willibrord (1 januari 2012) heeft zij zich enorm ingezet voor onze parochiekern. Daarvoor zijn wij haar ontzettend dankbaar. Betekent dat nu, dat Els buiten beeld raakt? Nee, absoluut niet. Zij wil zich graag blijven inzetten voor ons parochieblad De Augustinus en ons Oegstgeester



Kerkblad (Oke). Ook blijft zij als notulist nog verbonden aan de parochiebrede Pastorale Adviesraad (PAR). Tijdens een gezellige afscheidslunch hebben we Els een afbeelding van de H.

Willibrord cadeau gedaan (zie foto). Els, heel hartelijk bedankt voor alle tijd, aandacht en energie die je gestoken hebt in activiteiten voor onze H. Willibrord en op voorhand al voor wat je nog blijft doen in de komende tijd.

**Els van Leuken**

voorzitter Beheercommissie H. Willibrord Oegstgeest

### De Nederlandse bisschoppen spreken hun medeleven en steun uit

Naar aanleiding van verschillende aanslagen op Joodse instellingen in Rotterdam en Amsterdam, roepen de Nederlandse bisschoppen op om naast Joodse burenen en medeburgers te gaan staan. De bisschoppen waren op 17 maart bijeen en kwamen met de volgende verklaring.

#### Verklaring

*Met bezorgdheid en afkeer hebben de Nederlandse bisschoppen het nieuws vernomen van de aanslagen op onder meer de synagoge van de Joodse Gemeente (NIG) Rotterdam en de Joodse kindergemeenschap Het Cheider in Amsterdam. Deze aanslagen raken de Joodse gemeenschap in Nederland in het hart en zorgen voor grote onrust, angst en onzekerheid onder onze Joodse medeburgers.*

*De aanslagen en het toegenomen antisemitisme in onder meer onze samenleving lijken gerelateerd aan de huidige conflicten in het Midden-Oosten. Echter, verschillen van mening en conflicten, hier en elders, mogen nooit een aanleiding zijn om Joden te bedreigen en te intimideren. Net als alle andere bewoners en groeperingen in dit land moeten Joden onbezorgd en vrij kunnen samenkomen in hun gebedshuizen, culturele centra en andere plaatsen van samenkomst, in het bijzonder de kinderen en hun ouders in en rond hun scholen, die al zo zwaar beveiligd zijn.*

*De Nederlandse bisschoppen willen daarom hun medeleven en steun uitspreken aan de Joodse gemeenschap in Nederland. Ze roepen de samenleving en met name de leden van hun eigen katholieke gemeenschap op om naast hun Joodse burenen en medeburgers te gaan staan en hun steun en een luisterend oor te bieden. Wij bidden dat Gods vrede alle mensen in ons land en onze wereld mag doen leven in vrede en veiligheid.*

Nederlandse R.-K. bisschoppen, 17 maart 2026

Bron: bisdom Rotterdam

### de smulpaap een succes

In februari is de Smulpaap weer succesvol afgesloten. Veertien deelnemers zijn tien weken lang iedere woensdagavond bijeengekomen. We hebben gehoord en gesproken over belangrijke punten van het christelijk geloof, zoals we dat beleven in onze Katholieke Kerk.

Het is altijd weer bijzonder om te zien hoe verschillende mensen van verschillende leeftijd en uit verschillende parochiekernen met allen hun eigen ervaringen en achtergronden elkaar weten te vinden. Hoe iedereen samen door

de weken heen een hechte en vertrouwde groep vormt, met mensen die elkaar vertellen over wat hen werkelijk raakt en beweegt. Het is ook mooi dat weer veel deelnemers gaan toetreden tot de Kerk tijdens de Paaswake in Katwijk.

De volgende Smulpaap/Alpha staat gepland voor in het najaar. Ook dan bent u weer van harte welkom. Wanneer er meer bekend is, zal ik dit natuurlijk snel laten weten. Wordt vervolgd.

**Reinoud Kaasschieter**

Alpha-coördinator



### Drie verdiepingsavonden over het Johannesevangelie

De evangelist Johannes heeft onder meer de woorden van Jezus 'Ik ben de weg, de waarheid en het leven' opgetekend. Johannes heeft zijn evangelie omstreeks het jaar 95 geschreven, lang na de drie andere. Het bevat veel toespraken van Jezus. Het heeft een ander karakter dan de evangelies van Marcus, Matteüs en Lukas, die synoptische (vergelijkbare, 'samen geziene') evangeliën worden genoemd.

Tijdens drie avonden willen we ons in het hoofdschrift van de apostel Johannes verdiepen. Bij deelname s.v.p. uw bijbel meenemen.

Inleider: pastor dr. Kees van Vliet

Data: do 23 april, wo 6 en do 21 mei

Tijd: 20.00-21.45 uur

Plaats: Bondsgebouw te Voorschoten

Aanmelden: ctm.van.vliet@planet.nl

Pastor Kees van Vliet

### Wij gedenken...

... **Aafien Wilhelmina Margaretha (Aafke) Eggengoor-Kruizinga**, weduwe van Wim Eggengoor, (schoon-)moeder, oma, zus en tante. Aafke werd op 6 november 1944 in Leiden geboren en overleed op 3 maart. De uitvaartplechtigheid heeft in besloten kring plaatsgevonden.

... **Maria Anna Louisa (Riet) van Dijk-van Mierlo**, weduwe van Rich van Dijk, (schoon)moeder, oma en overgrootmoeder. Riet werd op 13 september 1928 in Amsterdam geboren en overleed op 6 maart in Noordwijk. De afscheidsdienst is op zaterdag 14 maart gehouden in de H. Willibrordkerk in Oegstgeest, waarna Riet begeleid is naar haar laatste rustplaats op de naastgelegen begraafplaats.

*Mogen deze lieve doden rusten in Gods licht en vrede.*



### R.K. Parochie H. Augustinus - Parochiekern H. Willibrord

Rhijngesteerstraatweg 35, 2341 BR Oegstgeest, tel. 517 53 04,

e-mail: pastorie@willibrordoegstgeest.nl

**Noodtelefoon voor ziekenzalving en bij overlijden: 06 49 42 32 42**

**Pastoraal team:** pastoor R. Franken, tel. 402 9402/889 5138, e-mail: rochusfranken@outlook.com, diaken P.M. Winnubst, tel. 06 24 43 45 16, e-mail: pmwinnubst@gmail.com, pastor K. van Vliet, tel. 06 15 94 89 52, e-mail: ctm.van.vliet@planet.nl, pastoraal werker S. Zuidersma, tel. 06 21 59 39 36, e-mail: sjoerdzuidersma@gmail.com

Beheercommissie: Monique van Son, e-mail: moniquevanson@kpnmail.nl

Pastoraatgroep: tel. 06 52 40 52 10, e-mail: vanleukenels@gmail.com

Secretariaat bereikbaar via tel. 517 53 04: Charlotte van Steijn en voor kerkhofzaken Marianne Gerritsen, beiden op ma, di, do 9.00 - 12.00 uur

**Rekening** voor kerkbijdragen en misintenties: NL95 RABO 0138 4020 19

Voor een biechtgesprek kunt u telefonisch contact opnemen met pastoor Franken: 071 889 59 38.

[www.willibrordoegstgeest.nl](http://www.willibrordoegstgeest.nl)

## Na Pasen

Geeft Pasen ons een nieuw perspectief? We zijn er nauwelijks zeker van, we horen en zingen het, maar de vraag is: kunnen wij het nieuwe perspectief ook leven? In het ziekenhuis, in de klas, als we bang zijn of stress hebben.

Tegelijk voelen we misschien ergens een dragend vertrouwen, hoop die gevoed wordt. We putten dat uit het verhaal van



Jezus. We komen in de tijd voor Pasen dichtbij Hem met onze emoties: teleurstelling, verdriet, schuld, berouw. Maar ook altijd weer: hoop. Sytze de Vries schreef een mooi lied (nr. 176 in *Op Vleugels*) over Jozef van Arimatea, die verder onbekend bleef. Deze Jozef staat aan het eind van zijn leven en rijmt op de Jozef aan het begin van

zijn leven. Jozef van Arimatea vraagt en krijgt toestemming om het lichaam van Christus te begraven:  
*Ik heb hem in het graf gelegd nu lijkt het laatste woord gezegd de dood staat tussenbeide. Toch lijkt het of zijn erfenis blijft zeggen dat er toekomst is en hij ons komt bevrijden.*

Hier klinkt een vermoeden van hoop. Verdriet heeft niet het laatste woord. Vaak helpt muziek om dat te ervaren, of het nu pop of klassieke muziek is. Zingen, mee neuriën, vertrouwen opdoen. In *The Passion* op Witte Donderdag vind je liedjes die ineens diepte krijgen door het paasverhaal. Terug te kijken via Programmagemist.npo.

## Meeleven

Ieder die leeft met spanning en stress wensen we ook momenten van steun en liefde toe. Het leven slaat soms hard toe. Waar val je dan op terug? Op goede gewoontes, vertrouwde stemmen, en God als ruggensteun en hand die je vasthoudt. We leven met elkaar mee.

## Open over afscheid

Door het Pastoraal Kernteam is een folder gemaakt met als titel: *'Open over afscheid'*. Het is bedoeld als handreiking om in gesprek te gaan over welke ideeën, verlangens of wensen u heeft rondom uw begrafenis of crematie. U kunt erover in gesprek gaan met uw naasten, maar ook met uw predikant of wijkouderling. Er staan allerlei vragen in die u op weg kunnen helpen en ook suggesties voor liederen of bijbelteksten. Deze folder zal op de website worden geplaatst: [www.pgoegstgeest.nl](http://www.pgoegstgeest.nl) of kunt u uitgeprint ophalen bij het Kerkelijk Bureau.

## Diaconaal centrum de Bakkerij

De Bakkerij doet een oproep om tijdelijk leegstaande (vakantie)woningen, tuinhuisjes of andere woonruimte beschikbaar te stellen voor dakloze gezinnen. Soms mogen moeders met kinderen of ouders met kinderen niet in de opvang omdat ze 'zelfredzaam' zijn of eerst hun eigen netwerk moeten aanspreken. Wat als je dat niet hebt? Hulpverleners in Leiden kunnen de aanloop niet aan en vragen om hulp, voor een echtpaar met baby en anderen. Kun en wil je helpen? Je kunt bellen met 071-51 44 965 of mailen naar: [info@debakkerijleiden.nl](mailto:info@debakkerijleiden.nl)

## Kliederkerk 10 mei

Op zondagmiddag 10 mei is de volgende kliederkerk. We ontdekken het verhaal van de verlamde jongen en zijn vrienden. Met knutselen, tillen, spelen, zingen en proefjes – en veel gezelligheid. Reserveer de middag in je agenda! Van harte welkom.



## Ten slotte

Willem Barnard schreef het prachtige lied *'De aarde is vervuld'* dat nu in de rubriek voor de paastijd staat met daarin de volgende regels:

*Gods goedheid is te groot voor het geluk alleen zij gaat in alle nood door heel het leven heen.*

*Omdat zij niet vergeet wie godverlaten zijn: de wereld hemelsbreed zal goede aarde zijn.*

Lied 650: 2 en 4

In die hoop gaan wij samen op weg, deze vreugdevolle weken van Pasen.

Ds. Richtsje Abma en ds. Rian Veldman

## Gemeenteavond 20 april: nieuw beleidsplan 'Bezieling Delen 2026-2030'

De PGO is bezig een nieuw beleidsplan op te stellen voor de komende vijf jaar. De spirituele richting van het vorige beleidsplan (2020-2025) blijft dezelfde, maar de praktische uitwerking moet opnieuw worden ingevuld. De predikanten, de Kerkenraad, de kerkrentmeesters en alle taakgroepen (zoals diaconie, pastoraat, jeugd en jongeren, eredienst en kerkmuziek en vorming, oecumene en samenleving) hebben hierover nagedacht en hebben elk een schriftelijke bijdrage aan het nieuwe plan geleverd. Ook zijn er consultaties gehouden met groepen gemeenteleden.

Het concept beleidsplan *'Bezieling Delen 2026-2030'* zal worden gepresenteerd tijdens de gemeenteavond op 20 april 2026 in de Groene- of Willibrordkerk. Vanaf **19.30 uur** is er koffie/thee in Willibrords Erf en de vergadering start om 20.00 uur. Alle gemeenteleden en andere belangstellenden zijn van harte uitgenodigd om mee te denken over hoe wij de komende vijf jaar met elkaar kerk willen zijn. Het is de bedoeling dat de Kerkenraad, na de gemeente gehoord te hebben, in juni het nieuwe beleidsplan zal goedkeuren.

Hans Hogerzeil,  
voorzitter van de Kerkenraad

## Jaarlijkse vrijwillige bijdrage Diaconaat & Zending

Geïnspireerd door Jezus Christus beschouwt de Protestantse Gemeente Oegstgeest **delen** als de kern van het christelijk geloof. Het delen van onze tijd, energie, aandacht en middelen. Niet alleen met elkaar, maar ook met mensen buiten onze gemeente, zowel in Nederland: binnenlands diaconaat, als elders in de wereld: werelddiaconaat en zending.

De Taakgroep Diaconaat & Zending draagt namens u zorg voor hulp aan mensen in moeilijke omstandigheden. Ook voor 2026 zijn wij hiervoor afhankelijk van uw financiële bijdrage, maar bovenal ook van uw inzet en gebed. Uw bijdragen zijn hard nodig omdat ontwikkelingsgeld, hulp aan kansarmen, bestrijden van ziekten, honger en armoede en kinderleed onder grote druk staan. Daarnaast worden kerken meer en meer gevraagd financiële en materiële ondersteuning te bieden als gevolg van de vele oorlogshaarden en natuurrampen in de wereld.

Tussen 13 en 17 april ontvangt u bericht over de jaarlijkse vrijwillige bijdrage voor diaconaat en zending, met informatie over onze doelen en hoe u

kunt bijdragen. Houdt u uw mailbox of brievenbus in de gaten? Namens de Taakgroep Diaconaat & Zending, **Gert Ravensbergen, Willem Meerding** voorzitter, penningmeester

## Schoolexamens

Op 8 mei beginnen de examens dit jaar. In de weken daarvoor werken scholieren ernaartoe.

We wensen jullie heel veel succes!

Ds. Richtsje Abma en ds. Rian Veldman

## Wij gedenken...

29 jan.	dhr. Adriaan Feitsma	83 j.
17 feb.	dhr. Willem van Rijn	81 j.
05 mrt.	dhr. Pieter Sijmen Damsma	84 j.
11 mrt.	mw. Jansje Schepel-Nuninga	94 j.

Het 'in memoriam' is op te vragen bij de scriba van de Kerkenraad via [scribapgo@pgoegstgeest.nl](mailto:scribapgo@pgoegstgeest.nl)

### PROTESTANTSE GEMEENTE OEGSTGEEST

**Kerkenraad:** Voorzitter: dhr. H. (Hans) Hogerzeil, [voorzitterkr@pgoegstgeest.nl](mailto:voorzitterkr@pgoegstgeest.nl)  
Scriba: mw. M. (Maureen) van den Brink, tel. 06 - 23 12 35 37, [scribapgo@pgoegstgeest.nl](mailto:scribapgo@pgoegstgeest.nl)  
corr. adres: zie kerkelijk bureau  
Bankrekeningnummers Prot. Gem. Oegstgeest:  
NL17 INGB 0002 3412 94: PGO  
NL94 INGB 0005 5235 45: Zending  
NL87 INGB 0000 3734 56: Diaconie  
NL96 INGB 0002 4050 56: Werelddiaconaat

### GEBOUWEN

Groene Kerk: Haarlemmerstraatweg 6, 2343 LB Oegstgeest

Willibrords Erf: Haarlemmerstraatweg 6, 2343 LB Oegstgeest

[www.pgoegstgeest.nl](http://www.pgoegstgeest.nl)

### KERKELIJK BUREAU

Haarlemmerstraatweg 6, 2343 LB Oegstgeest  
Tel. ma t/m vr van 9-17 uur: 06 -15 21 66 50  
e-mail: [kerkelijkbureau@pgoegstgeest.nl](mailto:kerkelijkbureau@pgoegstgeest.nl)  
Geopend op dinsdag en donderdag van 10-12 uur, verder op afspraak.

### Ledenadministratie

Email: [ledenadministratie@pgoegstgeest.nl](mailto:ledenadministratie@pgoegstgeest.nl)  
Administratie, reserveringen en andere zaken via het kerkelijk bureau

### PASTORALE SECTIES

SECTIE ZUID-OOST  
Predikant: ds. R. (Richtsje) Abma  
Simon Vestdijklaan 14, 2343 KV Oegstgeest  
Tel.: 06- 83 11 66 26  
e-mail: [richtsjeabma@gmail.com](mailto:richtsjeabma@gmail.com)

### SECTIE NOORD-WEST

Predikant: ds. R.C. (Rian) Veldman  
Martinus Houttuynhof 73, 2341 PP Oegstgeest  
tel.: 06 - 14 27 30 13,  
e-mail: [ds.r.veldman@pgoegstgeest.nl](mailto:ds.r.veldman@pgoegstgeest.nl)



## Liggend op de bank

Liggend op de bank  
in gepeins verzonken,  
kijk ik uit het raam  
en zie de witte wolken  
jagend langs  
het firmament,  
zeilend door  
de zee van ruimte  
als een schip dat  
zijn bestemming kent.

Ik zie de bomen  
zwiepen in de wind,  
takken buigen, zwaaien, veren.  
O God, zo te buigen  
met het leven  
als in de wind  
die bomen  
de storm  
over je laten komen.  
Buigen, opveren,  
verder leven.  
Kon een mens maar leren  
dat hij zo,  
ongeknakt,  
zijn bestemming vindt.

Marijke Visser

## Op 't bankje



## Geen kloosterweekend, maar een kloosterfestival

Dit voorjaar zal er geen kloosterweekend plaatsvinden. In het groene boekje was er wel een weekend aangekondigd. Helaas is het niet gelukt een geschikte locatie te vinden voor een groep van 12-14 personen. Voor het voorjaar van 2027 proberen we opnieuw een kloosterweekend aan te bieden. In het groene boekje voor volgend seizoen vindt u hierover meer informatie.

Voor wie dit jaar toch graag een kloosterweekend wil beleven: een aantal Oegstgeestenaren bezoekt van 25 t/m 27 september het Kloosterfestival van Nieuw Sion. U kunt zich hiervoor aan-

melden via de website van Nieuw Sion. Als uw inschrijving is gelukt, kunt u dit per mail laten weten aan Rian Veldman (ds.r.veldman@pgoegstgeest.nl). In het najaar worden de deelnemers die daar prijs op stellen uitgenodigd voor een kennismaking.

Meer informatie over het kloosterfestival is te vinden op: <https://nieuwision.nl/events/kloosterfestival-35>

Mireille Stuart



De Charismatische Werkgemeenschap Nederland (CWN) is een oecumenische beweging vol vrijheid, vroomheid en vrolijkheid. Als mensen uit verschillende tradities, kerken en gemeenten – in alle leeftijden – zoeken wij met elkaar naar oprissing, verdieping en verbreding van ons christen-zijn.

Het thema van de voorjaarsconventie gaat over waarheid in onze tijd. We worden dagelijks overspoeld door een enorme stroom aan informatie. Via platforms als TikTok, X, Instagram, kunstmatige intelligentie, kranten en nieuwszenders komt er van alles op ons af. Of iemand zegt: "Ja dat is jouw waarheid, prima hoor. Ik heb een andere waarheid". Dit roept de vraag op: wat is nu eigenlijk waar en wat kun je geloven? Het begrip waarheid neemt in de bijbel

een centrale plaats in. Zo zegt Jezus over zichzelf: "Ik ben de weg, de waarheid en het leven." Ook klinkt: "De waarheid zal je vrijmaken." Maar wat wordt daar precies mee bedoeld? De bijbelse uitspraken nodigen uit tot reflectie: wat betekent het om de waarheid te kennen, welke bevrijdende kracht kan daar van uitgaan?

Naast de zoektocht naar waarheid in de buitenwereld, komt ook het verlangen naar waarheid over onszelf naar voren. Hoe eerlijk kijken we naar onze eigen tekortkomingen? Durven we het licht van de waarheid toe te laten in ons eigen leven, en hoe gaan we om met (ook het ongemakkelijke) wat we tegenkomen?

**Data:** 13 - 17 mei, woensdagmiddag voor Hemelvaartsdag tot en met de zondagmorgen na Hemelvaartsdag  
**Locatie:** De Betteld in Zelhem  
**Aanmelding:** voor de Conventie en een accommodatie via het boekingsstelsel van de CWN: [secretariaatCWN@CWN-CWJ.nl](mailto:secretariaatCWN@CWN-CWJ.nl)

In de tijd na Pasen en op weg naar Hemelvaart is de keuze van de redactie van OKe voor het thema 'nieuw perspectief' geen verrassende.

Een periode van nieuw leven en hoop en dus nieuw perspectief! Maar vóór Hemelvaartsdag staan we op 4 mei stil bij de diepe littekens die de Tweede Wereldoorlog heeft achtergelaten. En op 5 mei vieren we de bevrijding en de vrijheid die herwonnen werden.

Sam Schoch



Nieuwe Stolpersteine bij GGZ Rivierduinen

## Kwetsbare mensen, kwetsbare vrijheid

Twee maanden geleden, bij het plaatsen van nieuwe Stolpersteine in Oegstgeest, mocht ik in mijn rol als bestuurder van GGZ Rivierduinen, de rechtsopvolger van psychiatrisch ziekenhuis Endegeest, iets vertellen over de gebeurtenissen op 13 en 14 april en 13 mei 1943.

### Joods

Op die gitzwarte dagen werden Gonda van Dam, Elisa Lioni-Goldschmidt, Amalia Cahen, Froukje van Zand, Levie Fruitman, Maurits van Gelderen, Betje Rozevelt-de Vries, Sima-Lea Notowicz-Riss, Betsy van Furth, Abraham Gelblum, Esther de Beer en Henriëtte van Wageningen door de Duitse bezetter afgevoerd om niet veel later vermoord te worden in vernietigingskamp Sobibor. Een schijnbaar willekeurige groep mensen, verbonden door het feit dat zij psychisch kwetsbaar waren en behandeling, bescherming en beschutting zochten in psychiatrisch ziekenhuis Endegeest. En verbonden door nog een ander kenmerk. Zij waren Joods.

### Stolperstein

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei heeft dit jaar het thema 'De geschiedenis begrijpen' gekozen. Ik moet daarbij denken aan een boek dat ik jarenlang in de studeerkamer van mijn vader heb zien liggen 'Christelijke theologie na Auschwitz' van Hans Jansen. En aan het gesprek met de kleindochter van Sima-Lea Notowicz-Riss na afloop van het leggen van de Stolperstein voor haar vermoorde grootmoeder.

Het perspectief van deze kleindochter was anders dan voor de overgrote meerderheid direct na de Tweede Wereldoorlog. In de eerste jaren na de oorlog werden vooral de helden geëerd die zich met gevaar voor lijf en goed hadden verzet tegen de Duitse overheersers. Pas later kwam er aandacht voor de slachtoffers en hun verhalen en de diepe sporen van verdriet voor hen die achterbleven.

### Vrijheid is kwetsbaar

De geschiedenis van Endegeest in de

Tweede Wereldoorlog raakt aan de kern van onze beschaving: hoe gaan wij om met de meest kwetsbaren in tijden van chaos en verdrukking. De geschiedenis herhaalt zich nooit op exact dezelfde wijze, maar laten wij waakzaam zijn en niet neutraal zwijgen wanneer medemenselijkheid en vrijheid onder druk komen te staan. Vrijheid is kwetsbaar maar geen onmogelijkheid.

Er is werk aan de winkel! Of zoals Dietrich Bonhoeffer zei: "Vrijheid ligt niet in verheven gedachten, maar alleen in de daad."

### Herdenken: streven om te begrijpen

Als nazaten van de generaties die de oorlog hebben meegemaakt, hebben wij de taak – of is het de plicht? – om aan herdenken en vieren nog iets toe te voegen: het streven om te begrijpen. Want dan ontstaat er pas echt een nieuw perspectief. Niet voor een selecte groep, maar voor alle mensen.

## Hemels drone-shot

Stel dat je je leven kon bekijken als een drone-shot. Niet van dichtbij, maar van een meter of vijftig daarboven. Je huis als een blokje, je agenda als een patroon, je zorgen als stipjes die je bijna over het hoofd ziet. Van bovenaf ziet alles er anders uit. Rustiger ook. Wat beneden nog dringend voelde, blijkt onderdeel van een groter geheel. Dat gesprek waar je tegenop zag, die mail die je bleef herlezen, die kleine irritatie die je dag bepaalde, ze worden kleiner. Niet omdat ze er niet toe doen, maar omdat ze niet alles zijn. Misschien is dat wat we missen. Niet meer informatie, maar meer afstand.



te raken, maar afstand om te begrijpen. Landschappen worden zichtbaar, verbanden die je beneden mist. Rust ontstaat pas als je even loskomt van alles wat om aandacht vraagt.

In het verhaal van Hemelvaart gebeurt ook zo'n beweging. Jezus verdwijnt uit beeld, maar niet uit betekenis. Integendeel: zijn betekenis wordt groter dan één plek of mo-

ment. Voor zijn volgelingen betekent dat ook iets positiefs én uitdagends tegelijk. Ze hoeven niet langer te blijven kijken naar wat zichtbaar voor hen staat, maar mogen zelf verder. Met vertrouwen, met

verantwoordelijkheid, met ruimte om hun eigen weg te gaan. Daar zit ook iets hoopvol in. Dat wat ertoe doet, niet verdwijnt als het uit beeld raakt. Dat betekenis niet alleen zit in wat je kunt aanwijzen of vasthouden, maar juist in het grotere geheel waarin je staat.

Ook zonder dat geloof herken je misschien iets daarvan. Dat afstand soms nodig is om te zien wat er echt toe doet. Dat je pas overzicht krijgt wanneer je loskomt van wat vlak voor je gebeurt. En dat juist daar ruimte ontstaat voor het goede leven. Wat mij betreft staat die uitnodiging: uitzoomen en je leven plaatsen in een groter geheel, bekeken vanuit hemels perspectief.

Jelle Wesseling

We leven dicht op onszelf. Alles speelt zich af op schermformaat: direct, persoonlijk én onpersoonlijk, reactief. We zoomen voortdurend in. Op meningen, op problemen, op elkaar. Maar inzoomen is geen perspectief. Het is detail. En detail kan verstikken, wanneer dat het enige is wat je nog ziet. Een drone kan dat doorbreken. Letterlijk.

Helaas staat het apparaat ook symbool voor controle en vernietiging. Ja, drones richten schade aan. Ze worden ingezet in conflicten, waar de blik van bovenaf wordt gebruikt om doelen te kiezen en afstand te houden van de gevolgen. Van grote hoogte lijkt alles dan overzichtelijk en is een dodelijke beslissing gauw gemaakt.

Maar draai het om, en diezelfde hoogte kan ook iets anders doen. Geen doelwit, maar overzicht. Geen afstand om

## Nowruz, een nieuwe lente, een nieuw geluid

Sinds de Iran-oorlog zijn er de afgelopen tijd meerdere gebedsbijeenkomsten met en voor onze Iraanse broers en zussen gehouden. Zij leven in grote onzekerheid over hun geliefden en over de ontwikkelingen in hun vaderland.

Op 22 maart vierden we daarbij Nowruz, het belangrijke feest van het Perzisch Nieuwjaar, met de hoop op een echt mooi Nowruzfeest volgend jaar.

Eke de Gier-van der Jagt



### Lichthuis - Nederlandse Gereformeerde Kerk Oegstgeest

Samenkomsten: Duinzigtcollege, Wijtenbachweg 23.  
Predikant: ds. P. (Pieter) Kleingeld,  
Oude Rijsburgerweg 54,  
2342 BC Oegstgeest, tel.: 06 42 87 38 60,  
e-mail: pieterkleingeld@pm.me  
Predikant: ds. A. Bosma,

e-mail: alexanderbosma95@gmail.com  
tel.: 06 57 58 98 17  
Pastoraal werker: Alice Siepeling,  
e-mail: aliciesie@xs4all.nl, tel. 06 10 89 96 22  
Voorzitter kerkenraad: Wilbert van den Hout,  
e-mail: voorzitter@ngkoegstgeest.nl,  
tel. 06 - 23 53 65 22

Scriba: Ingrid van Dillen  
e-mail: scriba@ngkoegstgeest.nl  
Contactadres kolommen:  
Eke de Gier-van der Jagt,  
gierennest.eke@kpnplanet.nl  
Zie ook: facebook.com/ngkoegstgeest

www.ngkoegstgeest.nl

## Boekbespreking

### Dirk De Wachter: Wachten Een levenshouding

**In een wereld die snelt, is wachten een daad. Geen passiviteit, maar een bewuste vorm van leven. Dit boek is een pleidooi voor bedachtzaamheid, maar ook voor engagement: een vorm van nabijheid bij jezelf, en bij de ander.**



De schrijver, Dirk De Wachter (*what's in a name?*), is psychiater-psychotherapeut en bestsellerauteur van onder meer *Borderline Times*, *De kunst van het ongelukkig zijn* en *Vertrouwingen*. Het boek is een neerslag van ideeën, gevoelens en verhalen over het wachten en de vele betekenissen die erbij horen: in ziekte, rouw, je carrière, de liefde en het geloof. Over niet kunnen wachten, leren wachten en wachten zonder verwachting.

Het boek is ingedeeld in 15 hoofdstukken, waarin hij op de verschillende vormen van wachten in gaat.

In het boek komen veel filosofen voorbij, waarop De Wachter zich baseert. Zijn 'lievelingsfilosoof' is Levinas, die galanterie en beleefdheid hoog in het vaandel had: 'après vous', na u. Die begrippen zijn tegenwoordig niet meer zo vanzelfsprekend, de mensen zijn zo ongeduldig dat ze anderen liever voorbijsteken. Ook in de wereld van geld en politiek komt een vorm van wachten voor. De goede belegger is vaak een goede wachter. Bedachtzaam en vooral geduldig.

Voor een kerkblad is het natuurlijk interessant, hoe De Wachter denkt over wachten in relatie tot het geloof. Daar-

over schrijft hij in het hoofdstuk 'Wachten eens ... bidden we nog?':

*Ik heb misschien niet gebeden, maar wat is dat, bidden? Om iets van Sint-Antonius of van God gedaan te krijgen? Of is tot God zelf komen het ware bidden? Bidden mensen om genade af te smeken? Augustinus schreef: 'De tijd laat zich niet begrijpen, het heden vervliegt, de rust wordt geschonken door God.' (...) Je kan bidden met of zonder God. Het gaat erom stilte op te zoeken, tijd te maken. Noem het mediteren, dat iedereen nu doet. (...)*

*Nog dichter bij het echte bidden kom ik tijdens mijn wandelingen op begraafplaatsen. (...) Begräafplaatsen zie ik niet als plekken van wachten op de dood. Veel meer zorgen ze voor verbinding met de doden. Een verbinding over de tijd heen, met zij die geweest zijn en met zij die later zullen zijn.*

Het is een inspirerend boek, waarin ik veel herkende en dat een rustgevende uitwerking op mij had. Moeilijk om er een samenvattend stuk over te schrijven. Daarom: lees dit boek!

Els van Leuken

*Wachten. Een levenshouding*, Dirk De Wachter, Uitgeverij Lannoo nv Tiel, 2025, ISBN 978 90 209 9965 5

### Uit de Kerkenraad

Begin maart hebben we als Kerkenraad een goed en fijn bezinningsweekend gehad in Heiloo. We spraken over de visie en doelen van onze gemeente aan de hand van de brief van Paulus aan de Filippenzen. We mogen de gezindheid van Christus verbeelden, dit naar elkaar verwoorden en met elkaar naar anderen verspreiden.

Marieke van Dijk-Hellinga, pastoraal ouderling

### Gemeentevergadering

Op 16 april gaan we tijdens onze gemeentevergadering, na bespreking van de financiën, in gesprek over een actueel thema.

Ingrid van Dillen, scriba

### Subtiele zonden of vruchtbaar leven

In de veertigdagentijd gingen de predikers over subtiele, onzichtbare zonden en destructief gedrag waarin we kunnen vervallen, zoals jaloezie, onmatigheid en hebzucht. En daartegenover het leven dat Jezus ons schenkt door de Heilige Geest.

Pieter Kleingeld

### Karamel zeezout chocolade

Wat heeft zo'n reep chocola te maken met je leven als christen? Na een preek met een oproep uit de brief van Paulus aan de Kolossenzen (4:6) om op een sprankelende en aantrekkelijke wijze over Christus te spreken, vond op 27 maart een gesprek plaats over wat het evangelie goed nieuws maakt. Met vragen als: wat is dan dat goede nieuws voor jouzelf en wat en hoe vertel je erover aan anderen?

Antoine Houben, missionair ouderling

### Uit de gemeente

Op 5 maart overleed Ben Bronsema op 90-jarige leeftijd. Het afscheid en de begrafenis op 13 maart in zijn woonplaats Voorshoten stonden in het teken van dankbaarheid.

Op 8 maart werd Jasmijn Hannah Romée, roepnaam Jasmijn, geboren. Ze is de dochter van Reinout en Marga van der Veen en zusje van Norah en Tessa. Eke de Gier-van der Jagt



Foto Kristof Ghyselinck

Dirk De Wachter

## Diensten en vieringen

voor de periode van 12 april tot en met 24 mei 2026

### Protestantse Gemeente te Oegstgeest

Alle vieringen zijn ook op afstand te volgen via [Kerkdienstgemist.nl](http://Kerkdienstgemist.nl)

### GROENE OF WILLIBRORDKERK

Elke dinsdag 8.30 Dagwacht  
Elke donderdag is de kerk van **16-17 uur** open voor bezoek of om een kaarsje te branden.

Vanwege Hemelvaart gaat dit niet door op 14 mei.

zo 12 apr 10.00	ds. Richtsje Abma
zo 19 apr 10.00	ds. Rian Veldman
zo 26 apr 10.00	ds. Ad van Houwelingen
zo 03 mei 10.00	ds. Jaap Smit
zo 10 mei 10.00	ds. Richtsje Abma
do 14 mei 10.00	<b>Hemelvaart</b> , ds. Rian Veldman
zo 17 mei 10.00	ds. Rian Veldman, <b>Maaltijd van de Heer</b>
zo 24 mei 10.00	<b>Pinksteren</b> , ds. Richtsje Abma

### Autodienst

zo 12 apr	Tim Reedijk	06-49 85 43 43
zo 19 apr	Jan Robert Delver	06-51 83 54 03
zo 26 apr	Tim Reedijk	06-49 85 43 43
zo 03 mei	Jochem Taal	06-25 38 47 39
zo 10 mei	Hanneke en Lex Huisman	06-22 05 59 64
zo 17 mei	René Kammenga	06-22 19 81 22
zo 24 mei	Jan Bos	06-13 63 73 44

### DUINZIGTCOLLEGE

Lichthuis, Nederlandse Gereformeerde Kerk Oegstgeest

Voor actuele informatie:

[www.ngkoegstgeest.nl](http://www.ngkoegstgeest.nl)

Via deze website kan meegekeken worden.

zo 12 apr 10.00	ds. Pieter Kleingeld
zo 19 apr 10.00	ds. Pieter Kleingeld, <b>Voorbedezondag</b>
zo 26 apr 10.00	ds. Alexander Bosma
zo 03 mei 10.00	ds. Alexander Bosma, <b>Heilig Avondmaal</b>
zo 10 mei 10.00	ds. Alexander Bosma
do 14 mei 10.00	<b>Hemelvaart</b> , ds. Alexander Bosma, Rehobothkerk
zo 17 mei 10.00	ds. Alexander Bosma, Voorbedezondag
zo 24 mei 10.00	<b>Pinksteren</b> , ds. Pieter Kleingeld

### Arabischtalige diensten

Steeds de eerste en derde zondag van de maand, met Nederlandse vertaling  
Tijd/locatie: 14.00 uur, Rehobothkerk  
Voorganger: ds. P. Kleingeld

### R.K. PAROCHIE H. AUGUSTINUS

#### PAROCHIEKERN H. WILLIBRORD

Zie [www.parochie-augustinus.nl](http://www.parochie-augustinus.nl) voor de actuele **livestream**.

Voor een **biechtgesprek** kunt u telefonisch contact opnemen met pastoor Franken: 071 889 5938.

Voor **vervoer naar de kerk** kunt u contact opnemen met mw. Gabriëlle Walter: 071 517 3287.

#### 2e zondag van Pasen (Beloken Pasen)

za 11 apr 19.00	Viering in Wassenaar
zo 12 apr 11.00	Eucharistie, pastoor R. Franken Gemengd Koor

#### 3e zondag van Pasen

za 18 apr 19.00	Viering in Wassenaar
zo 19 apr 11.00	Eucharistie, pastor K. van Vliet, Schola

#### 4e zondag van Pasen

za 25 apr 19.00	Viering in Wassenaar
zo 26 apr 11.00	Eucharistie, pastoor R. Franken, Combikoor

#### 5e zondag van Pasen

za 02 mei 19.00	Viering in Wassenaar
zo 03 mei 11.00	Eucharistie, Mgr. A. van Luyn sdb / diaken P. Winnubst, Dameskoor

#### 6e zondag van Pasen

za 09 mei 19.00	Viering in Wassenaar
zo 10 mei 11.00	Woord- en Communieviering, diaken P. Winnubst, Gemengd Koor
do 14 mei 11.00	<b>Hemelvaart</b> , Eucharistie, pastoor R. Franken

#### 7e zondag van Pasen

za 16 mei 19.00	Viering in Wassenaar
zo 17 mei 11.00	Eucharistie, pastoor R. Franken, Schola

#### Pinksteren

za 23 mei 19.00	Viering in Wassenaar
zo 24 mei 11.00	Eucharistie, pastor K. van Vliet, Dameskoor
ma 25 mei 11.00	Eucharistie, pastor K. van Vliet

## Inzameladressen voor de Voedselbank

### Inzameladressen Voedselbank Leiden/ Katwijk met tijdstippen en plaatsen

- Protestantse Gemeente Oegstgeest: Inzameling elke laatste zondag van de maand in Willibrords Erf (naast de Groene Kerk) voor en na de dienst, 9.30-11.30 uur. Ook kunt u ter plekke producten kopen die rechtstreeks worden gedoneerd aan de Voedselbank. U kunt contant afrekenen en betalen via QR-code.
- Ned. Geref. Kerk, Teylingencollege, locatie Duinzigt, Wijtenbachweg 23  
1<sup>e</sup> zondag van de maand, 11.00 – 11.45 u.
- R.K.-parochie H. Augustinus, parochiekern H. Willibrord, Rhijngeesterstraatweg 35  
1<sup>e</sup> zondag van de maand, 10.30 – 11.00 u.

### VAN WIJCKERSLOOTH EN RUSTENBORCH

De vieringen zijn op vrijdagochtend in de Grote Zaal.

Iedereen is in alle vieringen welkom! U kunt zich als vrijwilliger melden via 06 2894 8089 of [judith.vandervis@marente.nl](mailto:judith.vandervis@marente.nl) (di. en do.) of via [christa.vandersman@marente.nl](mailto:christa.vandersman@marente.nl) of 06- 1220 9191 (di.).

vr 17 apr 11.00	pastor Judith van der Vis, oecumenisch
vr 01 mei 11.00	RK, Sjoerd Zuidersma, pastoraal werker
vr 15 mei 11.00	PKN, ds. Lydia Veerman

### ZIEKENHUIS ALRIJNE LEIDEN

zo 12 apr 10.15	pastor Henk de Groot
zo 26 apr 10.15	pastor Astrid de Haas & Helen
zo 10 mei 10.15	Jan Koeleman
zo 24 mei 10.15	<b>Pinksteren</b> , pastor Henk de Groot

### PAULUSKERK, VOLLE EVANGELIEGEMEENTE

Zondagsdienst 11.00 Arnold & Hind Verduijn

### DORPSCENTRUM, St. Evangelische Gemeenschap

zo 12 apr 10.00	C. Terpstra, HI-Ambacht
zo 19 apr 10.00	S. van Groningen, Enkhuizen
zo 26 apr 10.00	P. v.d. Lugt, Naaldwijk
zo 03 mei 10.00	Th. Niemeijer, Losser
zo 10 mei 10.00	P. Stolk, HI-Ambacht
zo 17 mei 10.00	W. van der Velden, Putten
zo 24 mei 10.00	<b>Pinksteren</b> , H. Koehorst, Mijdrecht

### DORPSKERK LEIDERDORP, PKN Leiden

#### Samen onbeperkt geloven

zo 12 apr 15.00	ds. Pieter v.d. Ende
zo 10 mei 15.00	pastor Sandra de Ruiters

## Varia-agenda

### Hemelvaartconferentie van de NEM

In een tijd waarin het thema Israël vaak polariseert en het Midden-Oosten wordt verscheurd door conflicten, organiseert Near East Ministry (NEM) een bijzondere interculturele conferentie. Van **13 tot en met 17 mei** komen christenen uit verschillende achtergronden samen tijdens een Hemelvaartconferentie met het thema 'Meet up: waar de hemel de aarde raakt.'

Tijdens de conferentie ontmoeten Nederlandse christenen, Arabische en Iraanse gelovigen en Messiasbelijdende Joden uit Nederland elkaar. Er nemen doorgaans veel mensen uit de NGK en andere kerken deel aan deze conferentie. Het programma bevat bijdragen van sprekers met uiteenlopende culturele achtergronden. Onder andere Wilkin van der Kamp, de Messiasbelijdende Jood Asaf Pelled, de Iraanse zanger Dariush Golbaghi en de Arabische evangelist Samer Younan leveren een bijdrage. Naast onderwijs en aanbidding is er ook ruimte voor ontmoeting, ontspanning en gezamenlijke activiteiten. Om deelname voor iedereen mogelijk te maken, wordt tijdens de conferentie ook vertaling in het Arabisch en Farsi aangeboden.

#### Algemeen programma

- Kleinschalige conferentie (200-500 deelnemers)
- Inspirerende programma's voor kinderen, tieners, jongvolwassenen en volwassenen
- Sport, spel en creatieve activiteiten
- Intercultureel programma, met vertaling naar Arabisch en Farsi

Data: woensdagavond 13 mei – zondagmiddag 17 mei; ook mogelijk om een dag te komen

Locatie: NEM-conferentiecentrum, Voortuizerweg 5, Nijkerk

Kosten en aanmelden: via [info@de-nem.nl](mailto:info@de-nem.nl)

#### Kopij voor activiteitenprogramma RvK

Ook voor seizoen 2026-2027 wil de werkgroep Vorming van de Raad van Kerken allerlei activiteiten op het snijvlak van geloof, cultuur en samenleving (voor volwassenen) bundelen in het activiteitenprogramma, het zogenoemde 'Groene Boekje'. Als overkoepelend thema is gekozen voor **LOSLATEN**. Tot **1 juni** kunt u kopij inleveren via [werkgroepvorming-goegstgeest@gmail.com](mailto:werkgroepvorming-goegstgeest@gmail.com) Graag de titel in de onderwerpregel en de beschrijving zo kort mogelijk, met vermelding van datum, plaats, tijd, contactgegevens en evt. kosten.



## Gespreksgroep Hemels groen

Voor wie zich graag wil verdiepen in wat de Bijbel ons kan leren over duurzaamheid, organiseren wij dit voorjaar een gespreksgroep over het boek 'Hemels groen. Nieuw licht op duurzaamheid als Bijbels thema' van Matthijs de Jong en Cor Hoogerwerf. Geïnspireerd door de lezing over dit boek op 11 februari, of al langer geïnteresseerd in hoe je de bijbel op een groene manier kunt lezen? Van harte welkom! In drie bijeenkomsten willen wij met elkaar in gesprek over wat we gelezen hebben en zoeken we samen hoe het ons kan helpen en onze gedachten kan vormen over dit belangrijke en actuele onderwerp. Tot slot nog een aanbeveling: wij vinden het een goed leesbaar en tegelijk verdiepend en vernieuwend boek.



Data: donderdagavonden 23 april, 21 mei en 4 juni  
Tijd: 19.45-21.15 uur, inloop vanaf 19.30 uur  
Plaats: Rehobothkerk  
Onder leiding van ds. Alexander Bosma, Femke Siebesma en Marianne Kaajan  
Info en aanmelden: vóór 16 april, [mariannekaajan@outlook.com](mailto:mariannekaajan@outlook.com)

Alexander, Femke en Marianne

## Activiteiten Raad van Kerken

### Een God die in mij gelooft 23-4

Claartje Kruijff over haar gelijknamige boek  
Plaats: Dorpscentrum, zie pagina 16

Tijd: 20.00-22.00 uur  
Kosten: € 7,50  
Info en aanmelden: zie pagina 16

### Gespreksgroep Hemels groen v.a. 23-4

Boek van Matthijs de Jong en Cor Hoogerwerf over duurzaamheid in het licht van de bijbel  
Zie voor meer info deze pagina

### Geen kloosterweekend, wel een kloosterfestival 25-27/9

Zie voor meer informatie het artikel op pagina 10

### Veerkracht – waar haal ik het vandaan? 10-6

'Hart- en zielzorger' ds. Margriet van der Kooi *Dit is een nieuwe datum, omdat de avond op 23-2 niet kon doorgaan door ziekte.*  
Plaats: Rehobothkerk  
Tijd: 19.45 uur, inloop, 20.00-22.00 uur

Voor meer info zie elders in dit blad, het jaarprogramma (Groene Boekje) en [www.raadvankerkenoegstgeest.nl](http://www.raadvankerkenoegstgeest.nl)



### Awakening of Spring

De lente, voor christenen gemarkeerd door het centrale feest van Pasen, is de tijd van wedergeboorte, hoop en vernieuwing. Dit prachtige symbool weerspiegelt de wonderen van de natuur en spiritualiteit. De vreugdevolle boodschap van de komst van de lente is wijdverspreid in volksliederen en -dansen. Verschillende culturen hebben hun eigen momenten voor lentevieringen: oosterse landen wijden 21 maart aan het lentefeest, de Scandinavische landen 30 april (Valpurga) en andere wachten tot de nacht voor Sint-Jansdag (23 juni).

Deze rijkdom inspireerde ons om ons te verdiepen in deze tradities en een project op te zetten, 'Awakening of Spring', in de Groene Kerk. Het zal een reeks **workshops** voor muziekgroepen zijn op **de avond van 8 mei (vrijdag, 19.30-21.00 uur)** en overdag op **9 mei (zaterdag, 11.00-15.00 uur, met pauzes)**. We willen een volksorkest en een vocaal ensemble vormen om volksmelodieën uit Ierland, Zweden, de Balkan en andere delen van de wereld te verkennen. En – het allerbelangrijkste – elkaar ontmoeten en samen met plezier muziek maken.

Er zijn drie workshops waar je je voor kunt aanmelden: zang (vrouwenstemmen) onder leiding van Maria Rosenmöller; strijkinstrumenten en blokfluiten (improvisatie) onder leiding van Noa Eyl; en accordeons, gitaren, contrabas en percussie (begeleiding) onder leiding van Maciej Wierzchołowski. Op **9 mei** in de middag bundelen we onze krachten voor **de tryout en de eindpresentatie om 16.00 uur**.

Deelname is gratis; muzikale ervaring (het kunnen lezen van muzieknotatie) is verplicht. De eindpresentatie is openbaar. Dus: spread the word – en als je zin hebt om mee te doen, ben je van harte welkom!

Interesse? Meld je vóór 1 mei aan via e-mail naar: [mwierzcholowski@gmail.com](mailto:mwierzcholowski@gmail.com) (instrumentalisten) of [mariarosenmoller@gmail.com](mailto:mariarosenmoller@gmail.com) (zangers).

Maria en Maciej, musici van de Groene Kerk

### Lunchdiner voor alleenstaande inwoners

De Protestantse Gemeente Oegstgeest organiseert een gezellig lunchdiner voor de alleenstaande inwoners van Oegstgeest. De Taakgroep Diaconaat en Zending en jongerenproject M25 Leiden slaan hiervoor de handen ineen: de Taakgroep doet de organisatie, en M25 heeft geregeld dat 10 jongeren van het Driestar College komen helpen. Doel van dit lunchdiner is alleenstaanden een gezellige middag met anderen te geven en de jongeren in contact te brengen met maatschappelijke en sociale activiteiten. Een stukje omzien naar elkaar en leren kennen van elkaar.

**Datum/tijd:** 23 april, vanaf 12.00 uur

**Locatie:** Willibrords Erf, Haarlemmerstraatweg 6, 2243 LB Oegstgeest

**Aanmelding:** tot en met 17 april, via <https://www.pgoegstgeest.nl/> of via het Kerkelijk Bureau van de Protestantse Gemeente Oegstgeest, zondags rond 11.30 uur

**Kosten:** € 5/pp

Taakgroep Diaconaat en zending, jongerenproject M25 Leiden en de jongeren van de Driestar

### Lezing Claartje Kruijff

Een God die in mij gelooft  
Op het bureau van Claartje Kruijff staat een kaart van Loesje waarop staat 'Zou God nog in ons geloven?'. Het is voor haar een belangrijke zin geworden. In haar boek *Een God die in mij gelooft* biedt zij vernieuwende perspectieven op geloof. Ze verkent thema's als overgave, kwetsbaarheid, gemeenschap en verlangen en probeert inspiratie te bieden aan gelovigen, twijfelaars en zinzoekers.



Claartje verruilde haar carrière in de Londense City voor de theologie en werd in 2018 uitgeroepen tot Theoloog des Vaderlands. Zij nodigt ons uit om te ontdekken wat geloven vandaag de dag kan betekenen in ons leven en samenleven. Er is alle gelegenheid om met haar in gesprek te gaan na haar inleidende lezing.

**Datum/tijd:** do 23 apr 20.00 – 22.00 uur

**Locatie:** Dorpscentrum

**Info en aanmelden:** N.C. Smit, 06-57 22 98 96, [ncsmit@kpnmail.nl](mailto:ncsmit@kpnmail.nl)

### Gebedsbrievbus

Geregeld bidt er een groepje mensen voor allerlei noden in onze kerk (NGK-Lichthuis) en ons dorp.

Wil je dat we daarbij speciale dankpunten en/of noden in gebed tot God brengen? Bij de ingang van de Rehobothkerk aan de Lijtweg 1 hangt een gebedsbrievbus met daarbij een pen en lege briefjes.

Meermalen per maand wordt die brievenbus geopend en voor de opgeschreven punten gebeden. En natuurlijk mag indienen anoniem! **Antoine Houben**

